

Görüş:



Türkiye, 2000 Avrupa Ligi'nde...



Euromoney secerken zorlamadı:

Euromoney, her yıl temmuz ayında
dünyanın en iyi bankalarını açıklar.
Dünya finans çeyrekləri her yıl
bu sonuçları meraklı bəkler. **Euromoney**
raporuna görə, dünya ölçüğində orta
bütünlükteki bankalar arasında en iyisi,
dunya bankacılık tarixinde
ilkcəfə bir Türk bankası: Garanti.

Dünyanın en iyi bankası seçildik.

BEST SMALLER BANK

Garanti Bank

Garanti Bank is an institution with a vision. It may be unusual but it works. At Société Générale's conference in London last month 'Jewels from the Baltic to the Mediterranean', the executives' presentation to investors was unlike any other. An introductory video emphasised the bank's commitment to serving the source of its staff training and the

Euromoney temmuz sayisi sayıda 60, 62

**Yine Euromoney raporuna göre
Garanti, 95, 96, 97'de olduğu gibi
99'da da yine Türkiye'nin en iyisi.
Müsterilerimiz, Türkiye'nin
potansiyelé inananlarla bu haberin
paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Henüz
bankası Garanti olmayanlara da
sormalı isteriz: *Siz de dünyamın
en iyi bankası ile çalışmanın
 tadına varmak istemez misiniz?***



 GARANTI
Baska bir arzunuz?

www.eurofins.de

Genel Yayın Yönetmeni'nin notu:

21. yüzyılda şampiyonlar liginde...

Türkiye üçüncü bin yılı farklı bir boyutta karşılıyor. Öyle görünüyor ki, biz istediğimiz kadar "yeterince gelişemedik, şu konuları hala çözemedik" diye hayiflansak da, dünya, Türkiye'yi yeni bin yılın ilk yüzyılına "güçlü ülke" olarak kabul edecek. G-20'ler zirvesine çağrılması, Avrupa Topluluğu'na aday ülkeler arasına kabul edilmesi, Türkiye için kurduğumuz "büyük Türkiye" hayalinin artık çok uzakta olmadığını ortaya koyuyor. Ama arada hala bir mesafe var. Bu mesafeyi kapatmak Türkiye'ye düşüyor. Türkiye'yi gerçekten büyük sorumluluklar bekliyor. Enflasyon oranı ortalama % 1,5 dolayında bulunan Avrupa Topluluğu'na tam üye olmak, enflasyonla büyümeye alışık Türkiye'yi bu konuda katı bir discipline zorluyor. İnsan hakları ve hukuka saygısızlık gibi kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. AT Üyesi Ülkelerdeki hak ve özgürlüklerin yanında, modern yaşamın ölçeklerini benimsemek de bir zorunluluk haline正在.

Hükümetin kararlılığı ve arkasındaki parlamento desteğiyle, Türkiye'nin önündeki engeller, uyum yasalarıyla ortadan kaldırıldı. Şimdi, toplumun, bu konudaki kararlılığı benimsemesine ve hükümeti bu konuda desteklemesine ihtiyaç var. Batı normlarını benimsemenin herkes için daha fazla özgürlük ve refah anlamı taşıdığınına herkesin inanması lazım.

Görüş'ün 41'inci sayısı da tam bu zamanda çıkıyor. Bu sayının kapak konusu, Türkiye'nin oldukça gelişmiş bir sektörünü büyütüp altına alıyor. Bankacılık sektörü, ülkemizin ekonomik değişim programının en önemli kiliti... Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin ve Profesör Süheyl Donay, yazılarıyla sektörün bugünü ve yarısını değerlendiriyorlar. Bu konuda akla gelen her türlü soruya ise, sektörün önde gelen isimlerinden üyemiz Burhan Karaçam yanıtıyor.

Gündem sayfalarında ise, birbirinden farklı konulara yer veriliyor. İlk olarak, Sabancı Üniversitesi'nden Doç.Dr. Oğuz Baburoğlu "kriz süreci yönetimi" kavramını açıyor ve 17 Ağustos depreminde olduğu gibi, bir krizin habersiz gelmediğini, hatta sinyallerin neler olduğunu da yazıyor. Türk gençliğinin profili, yani çalışma hayatına, eğitime, politikaya, aileye, devlete, geleneklere... ilişkin değerlendirmeleri, gündem sayfalarının ikinci konusu. Mülkiyetiler Vakfı tarafından yapılan araştırma, aynı zamanda Türk gençliği ve Avrupalı gençliğin karşılaşmasına da yer veriyor. Kosova'da neler oldu ve bundan böyle neler olabilir sorusunun yanıtını ise, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Hasan Ünal, son derece ayrıntılı bir şekilde veriyor.

Eski bürokrat Alptekin Aydemir, AB'ye "aday üye" oluşumuzdan sonra, ilişkiler sürecinin yıllarca içinde yaşamış biri olarak, geçmişteki anılarını ve izlenimlerini Görüş için kaleme alıyor.

San Sayfa'da ise, "hayatta neler oluyor" dedirtecek türden olağanüstü tesadüfleri okuyacak ve şaşıracağınız,

Yeni yılda yeni Görüş'lerde buluşmak dileğiyle...

Saygılarımla
Dr. Haluk Tükel



K A S I M - A R A L I K 1 9 9 9

İÇİNDEKİLER

Görüş; Kasım-Aralık 1999
Illustrasyon: Erol Güneş

GÖRÜŞ AÇISI 1

Yayın Yönetmeninin Notu: Dr. Haluk Tükel

GÖSTERGE 4-5

2000 yılının ekonomik göstergeler açısından istikrar yılı olması bekleniyor. Alınması gereken önlemlerin ilk sıralarında, sermaye girişisiyle iç borç stokunun azaltılarak, faiz oranlarının aşağı çekilmesi yer alıyor.

GÖRÜŞ 6-7

Ercut Yücaoglu, 1999'un değerlendirilmesini yapıyor ve 2000 yılının gündem maddelerini ele alarak, AB üyeliği sürecinde, Türkiye'nin üstüne düşen görev ve sorumluluklarını altına çiziyor.

KAPAK 8-27

Bankacılık sektörü tarihi günler yaşıyor.

Yapısal bir dönümün eşiğinde olan bankacılık sektörü, 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren başlayan değişim ve dönüşüm sürecinin ardından, şimdiki, 2000'lü yıllarda birlikte, yepenek bir evrimin arifesinde. Hükümetin bankacılık sektörü ile ilgili yaptığı yenilemeler ve sektörün kendine çekidüzen verme isteği bu sürecin kilometre taşları oluşturuyor. İşte bu kritik dönemde Görüş, sayfalarını, bu sektörün profesyonellere ve uzmanlarına açıyor.

Bankacılar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin, Türk bankacılık sisteminin gelişimini her yanıyla aktarırken, aynı zamanda gündemdeki öncelikli ekonomik konulara da yer veriyor.

Önümüzdeki dönemde hükümetin uygulayacağı para politikalarını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel ise, merkez bankalarının 90'lı yıllarda itibaren değişen rolini aktarıyor.

Haziran ayında yürürlüğe giren yeni bankalar kanunu, bankaların denetlenmesi konusunda yeni ve önemli hükümler içeriyor. İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Şüheyl Dönay, yeni yasayı değerlendirdiyor.



Yönetim:

TÜSİAD: Mesrutiyet Caddesi 74, Tepebaşı 80050, İSTANBUL Tel: (0212) 249 54 48-249 07 23

* TÜSİAD Adına Sahibi: Ercut Yücaoglu

* Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Müdür: Haluk Tükel * Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Ümit Izmen

* Yayın Kurulu: Ercut Yücaoglu, Sinan Tara, Ümit Izmen, Aysegül Meric, Necla Zarakol

Görüş; TÜSİAD'ın iki ayda bir çıkan yayın organıdır. Görüş'te yayınlanan tüm yazılar, ayrıca yazı metninde belirtilmedikçe kuruluşun resmi görüşünü belirtmez. İntizâh yazılarda belirtilen görüşler sadece sözkonusu yazıların fikirlerini ilâde eder.



28-34 SÖYLEŞİ/KAPAK

Yapı Kredi eski Genel Müdürü Burhan Karaçam, sektörde ilişkin değerlendirmelerini Necip Zarakol'a anlatır. Bankacılığın arızkı karlı olmadığını söyleyen Karaçam, 2000'li yıllarda eğer vaad edilen program gerçekleştirilirse, sektörün tekrar asılana döneceğini belirtiyor. Karaçam, yeni düzende kamu bankalarının yerinin olmadığını da altını çiziyor.

38-62 GÜNDEM

17 Ağustos depremi ile birlikte, yabancı olmadığımız ancak toplum olarak ne yazık ki çok geç tamışığımız "kızış yönetimi süreci" kavramı, bir kez daha gündeme geldi. Sabancı Üniversitesi'nden Doç.Dr. Oğuz Baburoğlu, son yıllarda sıkça yaşadığımız örnekleri de hatırlatarak, krizlerin hiçbir zaman habersiz gelmediğini, erken uyarı sinyallerinin olduğunu yazıyor.



64-68 TARİH

Aydemir Alpkaya, 30 yıl devlet içinde çalışmış eski bir bürokrat. Bulunduğu görevler, Türkiye'nin AB'ne giriş süreciyle paralellikler taşıyor. İlişkiler sürecinin içinde yaşamış olan Alpkaya'nın izlenimleri, Tarih sayfalarında.

70-71 KİTAP

Dünya Bankası'nın 1999 yılında yayımladığı "Dünya Kalkınma Raporu"nın "küreselleşme ve yerelleşme" ve "politikaları uygulamaya getirmek" başlıklarının kısaltılmış hâlini Kitap sayfasında yer alıyor.



72-73 METROPOL

Her kentin öne çıkan bir özelliği var. Amsterdam için de orada yaşayanların bisiklete olan tutkusunu denemebilir mi? Bu ve diğer özellikleriyle Amsterdam.

75-76 SARI SAYFA

Yillardır dünyada ve Türkiye'de olmuş ya da olmaka olan olağanüstü olayları büyük bir titizlikle derleyen Cem Çobanlı, gerçekten de "olağanüstü" örnekler sunuyor.

Yayın :

- **Yazılı Kurulu:** Necip Zarakol, Soli Özel, Hülya Demir **Görsel Yönetmen:** Kayahan Karaoglu
- **Basımsızlıktır:** Zarakol İletişim Hizmetleri Tel: (0212) 269 64 83 - 278 79 67 - 281 06 57 Faks: (0212) 281 89 65
- **Baskı:** Yaptım Matbaacılık Ltd. Şti., Mecidiyedere cad. 54-1 Mecidiyeköy-İSTANBUL Tel: (0212) 275 24 34 - 288 07 43
- **Reklam ve Halkla İlişkiler:** Medya C Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş., Türkçeği cad. 39/41 34334 Cagaloglu-İSTANBUL Tel: (0212) 513 84 60-61/Faks: (0212) 513 84 63
- **Abone başvuruları:** Zarakol İletişim Hizmetleri Tel: (0212) 269 64 83 - 278 79 67 - 281 06 57 Faks: (0212) 281 89 65

2000 yılının istikrar yılı olmasının bekleniyor

Dünya ekonomilerinde durgunluğa neden olan küresel krizin etkilerinin, istikrar çabaları ve yıl ortasında meydana gelen deprem felaketiyle birleşmesi, 1999 yılında derin bir kriz yaşanmasına yol açmıştır. Birinci ve ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetler sırasıyla yüzde 8.6 ve yüzde 3.3 oranında daralmıştır. Üçüncü çeyreğin başında, ekonomideki olumlu gelişmelerin etkisiyle canlanma beklenileri hızlanırken, Türkiye sanayi katma değerinin yüzde 13.1'ini üreten Marmara bölgesinde yaşanan depremin etkisiyle ekonomi yüzde 6.6 oranında küçülmüştür. Buna karşılık, enflasyon oranı Mart ayından itibaren gerçekleştirilen kamu fiyat artışları ile birlikte, yükselme trendine girmiş ve Kasım ayında yüzde 56.3'e ulaşmıştır. 1999 yılının kriz yılı olmasına karşın, 2000 yılında artacak harcamalarla, yurtdışından gelmesi beklenen dış kredilerle ve makroekonomik büyülüklerde elde edilecek olası iyileşmelerle birlikte, ekonomik faaliyetlerde canlanma beklenmektedir.

Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üye adaylığının onaylanması ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Stand-By anlaşması imzalanma olasılığının daha belirginleşmesi, 2000 yılında önemli miktarda dış kaynak gelme olasılığını artırırken, beklenileri de olumlu etkilemektedir. 2000 yılı için oluşan iyimser bekleniler, Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni para programı ile birlikte, daha da güçlenmiştir. TÜSİAD, 2000 yılı büyümeye oranını, ciddi bir anti-enflasyon programı uygulanacağı için, hükümet hedefi olan yüzde 5.5'in daha altında yüzde 4.1 civarında gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.

2000 yılı bütçe hedefleri, hem bütçe gelirlerinde hem de bütçe giderlerinde önemli artışlar öngörmektedir. 2000 yılında, bütçe gelirlerinin GSMH'da pay olarak yüzde 26.1'e çıkarılması, bütçe giderlerinin ise yüzde 37.6'sına ulaşması hedeflenmektedir. Gelirlerin artısında, ek vergi ve bedelli askerlik gelirleri ile 2000 yılında hız kazandırılacak olan özelleştirme gelirleri kaynak olarak gösterilmektedir. 2000 yılı bütçesinde, iç borç stogundaki artısun bütçeye getirdiği yükü hafifletmekte büyük rol oynayan faiz dışı bütçe fazlasının IMF'nin öngördüğü gibi, GSMH'nın yüzde 5.4'ü olarak hedeflendiği, bütçe

açığının ise GSMH'nın yüzde 11.5'i gibi yüksek bir değere ulaşığı görülmektedir. TÜSİAD, vergi ve özelleştirme gelirlerinde beklenen yüksek artışların gerçekleşme ihtimallerini stand-by anlaşmasıyla uyumlu olarak ele alındığında, bütçe gelir ve giderlerinin hükümet hedeflerinin altında kalacağını, ancak, bütçe açığının GSMH'nın yüzde 9.6'sına çekilebileceğini tahmin etmektedir.

Merkez Bankası, yeni para programında, enflasyonist beklenileri kırmak ve hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini desteklemek amacıyla 2000 yılı için, yıl sonunda yüzde 20'ye düşürülmesi hedeflenen yıllık TEFE artış oranına göre, efektif nominal temelde günlük kur hedefi açıklamıştır. Merkez Bankası, 1 ABD Doları ve 0.77 Avrupa Euro'su'ndan oluşan döviz sepeti yıl sonu artış hedefini, yıl sonu enflasyon hedefine paralel olarak, yüzde 19.9 olarak planlamıştır. 2000 yılının ilk üç ayında, bu dönemdeki kur sepeti aylık artış hedefinin yüzde 2.1 olduğu gözönüne alındığında, 1999 yılında değer kaybına uğrayan TL'nin, reel değer kazanacağı tahmin edilmektedir.

Açıklanan kur politikasını desteklemek amacıyla, Merkez Bankası bilançosunda para tabanının değişiminin, sadece net dış varlıklar kalemindeki değişim karşılaşması olmasının hedeflenmemiştir. Bu nedenle, net iç varlık kalemine, ancak %5 oranında dalgalanabileceği üst limit hedefi, net döviz rezervlerine ise alt limit konmuştur. Ayrıca, bankaların ay içinde ortaya çıkan likidite taleplerini karşılayabilmeleri ve etkin likidite yönetimi yapabilmeleri için zorunlu karşılık oranları azaltılmıştır.

2000 yılı maliye ve para politikalarına bakıldığımda, programlanan hedeflere ulaşabilmek için, 2000 yılı başında kapsamlı bir sermaye girişi olması ve böylece iç borç stogu azaltılarak yurt外 faiz oranlarında önemli bir düşüş sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, ülke içinde geçmişen endeksli enflasyon beklenilerinin kırılması ve bütün yeni kontratların gelecek yıl enflasyon hedefine uygun olarak yapılması önemlidir. Kamu ve özel sektör arasında uzlaşma sağlanması, kamu harcamalarının hedefler dahilinde disiplinli bir şekilde yürütülmesi, uygulanacak programın başarıya ulaşmasında en önemli unsurdur.

GSMH BÜYÜME HİZI



ENFLASYON, NOMİNAL FAİZ ORANI VE ABD DOLAR KURU



2000 yılı gündemi

Erkut Yücaoğlu

Türkiye 2000'li yıllara yepen bir gündeme giriyor. Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin, tam adaylık statüsünün onaylanmasıından sonra artık, dünyaya ve kendinize yeni bir perspektiften baktırmamız ve üyelik sürecinde üstümüze düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. TÜSİAD olarak bugün bulunduğuımız noktadan geçmişde baktığımızda, AB üyeliği için önumüze konan Kopenhag kriterlerinin ana çizgilerinin, 70'li yılların sonlarından bu yana TÜSİAD'ın çalışmaları, görüş ve pozisyonlarıyla büyük ölçüde bağdaştığını görmek, Türkiye için doğru bir vizyonu yakalamanı olduğumuzun bir göstergesidir.

TÜSİAD, 10 yılı aşkın bir süre, çalışmalarımı, piyasa ekonomisinin kuralları ve kurumları ile Türkiye'de yerleşmesine hasretmiştir. Başta özelleştirme olmak üzere, bir dizi düzenlemeyle ekonomimizin rekabet gücünü artırma gerekliliğini anlatmak için de yoğun çaba gösterilmiştir. Bu alanındaki çalışmalar henüz tamamlanmadı, ama bugün artık tüm dünya, Türkiye'de işleyen bir piyasa ekonomisi olduğunu kabul ediyor.

Kopenhag'da üyelik kriteri olarak belirlenen, "çalışan bir pazar ekonomisini, birlliğin rekabet baskısı ve piyasa güçlüğüyle başa çıkabilme kapasitesini" yaratmış olma zorunluluğunu, bu kurallar konmadan önce ele alma başarısını göstermişik. Aynı şekilde, 90'lı yılların başından itibaren Türkiye'nin ihtiyacı olan siyasal düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladık. Yeni Anayasa çalışmalarından yuritash haklarına, hukuk devleti anlayışından demokratik standartların yükseltilmesine kadar bir çok konuda çalışma yaptık. 1993 Kopenhag kriterleri, bizim söylemeklerimizin çok ötesinde bir resim çizmiyor. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin gereğinin altını, TÜSİAD olarak biz de defalarca çizdik.

Burada sözü edilen ekonomik ve siyasal reformlar, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alarak, küresel bir oyuncu olabilmesi için gerekli düzenlemeleri içermektedir. Bu yüzden, Kopenhag kriterlerinden çok önce, TÜSİAD, Türkiye'yi 21'inci yüzyıla götürecek yolu çizebilmiştir ve ne zaman ekonomik-siyasal reformlar söz konusu edilse, TÜSİAD başkanları "AB istiyor diye değil, Avrupa ekono-

misinin ve politikasının şampiyonlar liginde oynayabilmek için bunları gerçekleştirmek zorundayız" demiştir.

Bu kriterlerin ekonomiyi ilgilendiren kısımları, gerekli önlemlerin alınması ile büyük ölçüde hal yoluna girebilir ve 2000 yılında, Kopenhag kriterlerinin ekonomi boyutunun gerçekleştirilemesinde çok önemli mesafeler kaydedebilir.

Burada asıl zorlu süreç, hukuksal ve siyasal düzenlemelerde yatiyor. Bilindiği gibi Avrupa Birliği'nin genişleme prensiplerini dile getiren Kopenhag kriterleri, aday ülkelerde, demokratik kurumların istikrar içinde olmasını, hukuk devleti anlayışının egemen olmasını, insan haklarına ve azınlık haklarının korunmasına özen gösterilmesini öngörüyor. Adaylarda, politik, ekonomik ve parasal birliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirebilme yeteneğinin olmasını şart koşuyor. Entegrasyon için gerekli koşulların yaratılmasını, diğer bir deyişle, Avrupa Birliği mevzuatının yerel mevzuata aktarılmasını, yürütme ve yargıda uygun yapılanmanın gerçekleştirilemesini talep ediyor.

TÜSİAD'ın bu alandaki çalışmalarına baktığımızda, yukarıdaki kriterlerin önemli bir kısmını kapsadığını görecəksiniz. 1995 yılında hazırlanan ve Ocak 1996'da kamuoyuna açıklanan "Demokratik Standartların Yükseltilmesi"ne ilişkin raporlar paketini, 1996 ve 1997'de bir dizi platformda enine boyuna tartıştık. Bu yıl bir takip raporu hazırlatarak, gelişmelerin yönünü veümüzdeki dönemin demokratikleşme önceliklerini ele aldı. Bütün bu çalışmalar dört grupta özetlenebilir:

- İfade özgürlüğünün ve temel insan haklarının geliştirilmesini içeren demokratik reformlar.

- Bağımsız ve verimli bir yargı mekanizması ile hukuk devletinin geliştirilmesini içeren yargı sistemi reformu,

- Merkezci yönetim anlayışından, ademi merkezci anlayışa geçilmesini, tüm sönları denetlenebilen, memurları işledikleri suçtan dolayı yargılanabilen, vekillerinin dokunulmazlıklarını sınırlandırılmış, şeffaf bir devlet için kamu yönetimi改革u,

- Seçim sistemini ve siyasi partiler yasasındaki degi-

şıklıkları öngören siyasi reformlar.

Türkiye, siyasal reformları gerçekleştirmeye konusunda bugüne kadar yeterince ayak sürüdü. Mevcut yapının sürmesinde bir çokları belki de kendi iktidarlarının garantisini gördü. Oysa köprünün altından çok sular aktı. Türkiye, laiklige ve ülke bütünlüğüne zarar vermeden siyasal-demokratik reformlarını gerçekleştirecek güçce ve olgunluğa ulaştı. Üstelik bugün, gerçekten uzlaşma şırını olan ve günlük практиke de uzlaşmasını bilen bir hükümet tarafından yönetiliyoruz.

Bu hükümet, 2000 yılı, Türkiye'nin kaderinin değiştiği yıl olarak kendi imzasıyla tarih sayfalarına yazdırabilecek için bir "2000 yılı gündemi" oluşturmalıdır. Ekonomik ve sosyal reformların eksik kalan yönlerini tamamlamalı, siyasal reformları gündeeme olarak bir an önce gerçekleştirmelidir.

İşte 2000 yılı gündemi için TÜSİAD önerileri:

Ekonominik ve Sosyal Reformlar

1. Vergi düzenlemeleri, kayı duşı kesimi kapsayacak şekilde ele alınarak, vergi tabanının genişletilmesi çalışmaları başlatılmalıdır.

2. Sosyal güvenlik reformunun ikinci ayağı olan özel sigortacılık ile, sağlık ve emeklilik sigortalarının ayrılması konuları hızla ele alınmalıdır.

3. Tarım sübvansiyonlarının girdi bazında verilmesi için gerekli düzenlemeler 2000 yılı içinde mutlaka yapılmalıdır.

4. 2000 yılı bitmeden ekonomiye bir katkısının olması isteniyorsa, özelleştirmeleri ve yeni enerji yatırımlarını yakından ilgilendiren tahkimle ilgili uyum mevzuatı, 1999 yılı içinde çıkarılmalıdır.

5. Yeni bankacılık yasasının uygulanması ile ilgili pürüler çok hızlı giderilerek, 2000 yılında Türk bankacılık sisteminin rehabilitasyonuna başlanmalıdır.

6. Gümruk Birliği'nin tarım ve hizmetleri kapsayacak biçimde genişletilmesi ve tek pazar koşullarına uyum sürecinin başlatılması için gerekli çalışmalarla girişilmelidir.

7. Kapsamlı bir Teknoloji ve AR-GE Teşvik Programı'na start verilmelidir.

8. 8 yıllık temel eğitime çağdaş bir içerik kazandırmak için müfredatın ve ders kitaplarının yenilenmesine girişilmelidir. Bilgi çağının gerektirdiği alt yapı düzenlemeleri sıratle bitirilmelidir.

9. Ülke tamamı için kullanılacak fonların yönetimine özel sektör ağırlıklı olarak girmeli ve bu fonlar rasyonel

olarak kullanılmalıdır.

10. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik yerel yönetimlerin ve ŞİAD'ların katılımıyla kapsamlı bir program hazırlanmalıdır. Bu bölgeye, asgarı bir milyar dolar tutarında orta vadeli kredi imkanı sağlanmalıdır. Kredi alan girişimcilerin, bölge haline istihdam ve meslek eğitimi sağlanması zorunluluğu getirilmelidir.

Siyasal-demokratik reformlar;

1. Siyasi Partiler Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle düşünceyi cezalandıran maddeeler ayıklanmalıdır.

2. Milletvekilinin ifade ve oy özgürlüğünü korumanın ötesine geçen yaşama dokunuulmazlığı sınırlanmalıdır.

3. Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, DGM sanıklarına da uygulanmalıdır.

4. Ölüm cezası, savaş halleri dışında kaldırılmalıdır.

5. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ve yargıçların statülerini ve güvenceleri bakımından, Anayasa ve yasalarımızda yargı bağımsızlığını tam olarak sağlayacak düzenlemeler hızla yapılmalıdır.

6. Hukuk devleti ilkesi gereği olarak, bütün idari işlemere ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine karşı, yargı yolu açılmalıdır.

7. Siyasi partilerde, bütün üyelerin katılımına dayalı ön seçim, yüksek oranlarda zorunlu hale getirilmelidir.

8. Seçim yasasındaki işbirliği ve ittifak yasakları kaldırılmalı, belediye başkanları seçiminde iki turlu usulé hemen geçilmelidir. Milletvekillерinin de iki turlu dar bölge esasına göre seçilmesi için çalışmalar başlanmalıdır.

9. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması, şeffaflık içinde yakından denetlenerek kendi kaynaklarını yaratacak imkanlara kavuşturulması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

10. 12 Eylül yasa ve kanun hükmünde kararnamelerinin Anayasa yargısı dışında tutulmasını sağlayan Anayasa'nın geçici 15'nci maddesinin son hükmü kaldırılmalıdır.

Türkiye'nin artık kaldırılamayacağı bir tek şey varsa o da siyasi çalkantılardır. Bu yüzden hükümetin bir "2000 Yılı Gündemi" olması ve bu gündemi uygulamaya, bu gündemin gerekçelerini kamuoyuna anlatmaya yoğunlaşarak, siyaseti yoldan çıkarmaya çalışacak gelişmelere direnç göstermesi, siyasal istikrarın korunması açısından çok önemlidir. İş dünyasından gelen bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de, bu konuda üzerimize düşeni yapacağız.

Türk bankacılık sistemi

ve gündemdeki öncelikli ekonomik konular

Ekrem Keskin

A. Türk bankacılık sistemindeki gelişmeler

Mali sektörde önemli bir paya sahip olan Türk bankacılık sistemi, Türkiye ekonomisinde yakın bir geçmişte başlayan ve yavaşla da devam eden yapısal değişime uyum sağlamak ve bu değişime katkıda bulunmak amacıyla, yeniden yapılanma içinde olmuştur.

'80'li yıllara kadar kapalı bir ekonimide varlığını sürdürün Türk bankacılık sistemi, ekonominin liberalleşmesi ve uluslararası entegrasyonun sağlanması hedef alan ekonomi politikalarının uygulanmaya başlanması ile birlikte, mali sektörde izlenen yeniden yapılanma sürecindeki gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Mezvuatı ve kurumsal yapıdaki değişikliklerle, daha dışa açık ve daha rekabetçi bir ortamda hizmet sunan bankacılık sisteminde, türün ve hizmet başında önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Kapalı bir yapıdan dışa açık bir yapıya ve planlı ekonominde piyasa ekonomisine geçişte, mali sistemin büyümesi ve güçlenmesi büyük bir önem taşımış ve ekonomik istikrar programı çerçevesinde mali piyasalarda serbestiyi öngören önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Artan kaynak gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, para piyasaları yanında sermaye piyasalarının da kurulması ve gelişmesine önem verilmiştir. 1982 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun oluşturulmasının ardından 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası faaliyete geçmiş ve Bankalararası Para Piyasası kurulmuştur. 1989 yılında Türkiye ekonomisinin dışa açılma sürecinin tamamlanmasına yönelik

çok önemli bir karar alınmış ve döviz işlemleri ve sermaye hareketleri tamamen serbest bırakılmıştır. 1989 yılında ise, Altın Borsası açılmıştır.

Mali sektörde ilişkin reformlar arasında bankacılık sisteminin güçlendirilmesine yönelik olarak Bankalar Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Uluslararası bankacılık rasyolarına, özellikle sermaye yeterlilik rasyosuna ilişkin düzenlemeler getirilmiş, tek düzen hesap planına geçilmiş, mevduat sigorta fonu kurulmuş ve bankaların kayıtlarının bağımsız denetim kuruluşlarınınca denetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye'deki yerleşiklerin hem yurt içinde hem de yurtdışında döviz cinsinden mevduat hesabı açmalarına izin verilirken Türkiye'de yerleşik olmayanların da mali sektörde yatırım yapmalarına serbesti getirilmiştir. Bankalar, 1988 yılında faiz oranlarını ve 1990 yılında da döviz kurlarını belirlemekte serbest bırakılmışlardır.

Türkiye'de yeni bankaların kurulması ve/veya yabancı bankaların şube açması suretiyle, sınırlamaların kaldırılmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Özellikle Türkiye'ye gelen yabancı bankalardan kaynaklanan yoğun rekabet ortamında, Türk bankaları modernizasyon yönünde önemli çabalar göstermiştir. Bu amaçla bilgisayara dayalı sistemlere geçilmiş ve daha kalifiye elemanlar işe alınarak geleneksel piyasaların dışına çıkmak istenmiştir. 1990 yılında elektronik bankacılık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Bankalararası ödemelein takas yöntemiyle yapılmasını sağlayan Elektronik Fon Transferi Sistemi, 1992 yılında işletme geçmiştir.

Mali sektördeki reformlara kısa bir sürede uyum sağlayan bankalar, karlılıklarını artırarak, başarılı bir büyümeye performansı göstermişlerdir. Verimliliği artırma ve bankacılık hizmetlerini çeşitlendirme konularında, teknolojinin sağladığı imkanları kullanarak başarılı olmuşlardır.

Ne var ki, yapısal değişim programının sürdürülmesindeki güçlükler, kamu kesiminin ekonomideki payının çok yüksek seviyelerde bulunması, yurtçi tasarruf eğiliminin düşük düzeylerde kalması, gerekli ve yeterli çaba gösterilmemiği için enflasyonun çok yüksek düzeylerde kalması, mali sektör olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dengesizliklerin en önemli nedeni hız-

mali sektörü özellikle de bankacılık sistemini önemli ölçüde zayıflatmıştır. Sistemdeki üç banka, yükümlülüklerini zamanında yerine getirememiş ve faaliyetlerine son verilmiştir. Bu gelişmeler sonrasında, bankacılık sisteminde, güvenin korunması ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik olarak tasarruf mevduatının tümüne devlet güvencesi getirilmiştir. Prim oranlarının yükseltilmesi, asgari ödenmiş sermaye tutarının artırılması, zorunlu devir oranının yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilmesi gibi bankacılık sisteme yönelik çeşitli önlemler alınmıştır. Maliyeti çok yüksek de olsa güvenin yeniden oluşmasını sağlayacak bir programın uygulanmasına bağlı olarak kaynaklar, ye-

Banka sayısı		1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999*
Toplam		44	51	66	68	69	72	75	82
Ticari bankalar		40	47	56	55	56	59	60	62
Kamu sermayeli bankalar		12	12	8	5	5	5	4	4
Özel bankalar (Fondaklı bankalar dahil)		24	20	25	32	33	36	38	38
Yabancı bankalar		4	15	23	18	18	18	18	20
Kalkınma ve yatırım bankaları		4	4	10	13	13	13	15	20

* Kasım itibarıyle

la büyüyen kamu açıkları olmuştur. Kamunun kaynak gereksiniminin karşılanmasında mali sisteminde daha çok kaynak talep etmesi, mali sektör üzerinde ciddi bir baskı yaratmıştır. Enflasyonist beklenentinin artması, yabancı yatırımcıların beklenilerinin olumsuz yönde etkilenmesi ve ekonomik birimlerin yabancı paraya yönelikleri sonucunda, Türk lirasından kaçış hızlanmıştır. Mali sektörde, 1994 yılının ilk aylarında ciddi bir krize neden olmuştur. Piyasalarda vade yapısı kısarlenken, faiz oranları yükselmiş ve Türk lirasının değer kaybı hızla artmıştır.

1994 yılında Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz,

niden bankacılık sisteme geri dönmiş ve sisteme olan güven sürülmüştür. 1995 yılının ilk aylarından itibaren, uluslararası piyasalardan yeniden borçlanma ve açık pozisyonların büyümesi gündeme gelmiştir. Bu dönemde bankacılık sisteminde açık pozisyonun kontrol edilmesine yönelik olarak, bankaların döviz pozisyonları ile sermaye tabanı arasında yeni tanımları yapılmış ve döviz pozisyonu sermaye tabanına sınırlandırılmıştır. Bu sınır yüzde 50 iken, 1999 Haziran ayında yapılan düzenleme ile kademedi olarak yüzde 20'ye çekilmiştir.

Türkiye'de 1980 yılından günümüze ekonomik

alanda gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin yanı sıra, gündeme getirilen, yeniden yapılanma ve serbestleşme süreci, ülkemizde finansal aktiviteyi artırmış ve piyasalarda eskiye oranla daha rekabetçi bir ortamın oluşmasında etkili olmuştur.

Türk bankacılık sistemi, oluşan bu yeni ortama kademeli olarak uyum sağlamış, ülkemizde giderek artan rekabet ortamında pek çok yeni ürün ve hizmeti sunmaya başlamıştır. Özellikle 1980 sonrasında Türkiye'de kurulan yabancı bankaların da etkisiyle, Türk bankaları hizmet sunumlarında teknolojiden daha fazla yararlanmaya başlamışlar, ayrıca geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde, profesyonel anlamda etkin ve verimli

lari ile birlikte, bilançoların aktifindeki krediler kaleminden kaynaklanan riskler, daha iyi izlenmeye başlamıştır. Bu arada, menkul kıymet talebi yoluyla kamu kesimine açılan krediler önemlidir ölçüde büyümüştür.

Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin ardından Türk bankacılık sistemi, yurtdışı finansman imkanlarını arttırmış, bunun yanı sıra uluslararası platformda giderek artan ticaret hacmine bağlı sektör, dış ticaret finansmanına daha çok yönelmiştir. Bu gelişmeler, bankaların yurt外ı kaynaklardaki yüksek reel faiz hadlerinden ve para fiskal yüklerden kaynaklanan fonlama maliyetlerini kısmen de olsa azaltmalarını sağlamış ve büyümelerine destekleyici bir faktör ol-

Şube sayısı	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999*
Toplam	5,975	6,292	6,560	6,241	6,442	6,819	7,370	7,421
Ticari bankalar	5,969	6,286	6,543	6,219	6,419	6,795	7,340	7,387
Kamu sermayeli bankalar	2,490	2,841	2,975	2,875	2,886	2,915	2,832	2,823
Özel bankalar	3,374	3,325	3,455	3,240	3,429	3,764	4,393	4,449
Yabancı bankalar	105	120	113	104	104	116	115	115
Kalkınma ve yatırım bankaları	6	6	17	22	23	24	30	34

* Haziran

hizmetler sunabilecek kalitede personel istihdamına önem vermişlerdir. Bu dönemde bankalar, bir taraftan, tüketici kredileri, kredi kartları ve internet bankacılığı gibi yeni bireysel bankacılık ürünlerini gündeme getirirken, diğer taraftan, sermaye piyasalarındaki faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır.

Bilançolar düzenleniyor

Türk bankacılık sisteminde bilançolar da yeniden düzenlenmiştir. Bankaların temel işlevleri olan kredilendirme faaliyetinde daha seçici bir politika izlemeye başlamaları ve daha gerçekçi karşılık politikası uygulama-

muştur. Ancak, söz konusu gelişmeler, bir taraftan Türkiye'de giderek artan para ikamesinin etkisiyle, bankaların yabancı para cinsinden yükümlülüklerini artırırken, diğer taraftan da yabancı para açık pozisyonlarının yükselmesine sebep olmuştur.

1980 sonrasında hızla büyüyen Türk bankacılık sisteminin toplam aktifleri, Haziran 1999 itibarıyle 122 milyar dolara yükselirken, toplam aktiflerin milli gelere oranı, yüzde 22'den yüzde 87'ye ulaşmıştır.

Türk bankacılık sistemi iki temel banka grubundan oluşmaktadır; bunlar ticaret bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarıdır. Ayrıca, her grup sermaye kayna-

ğına göre, özel, kamu ve yabancı olmak üzere üç alt gruba ayrılmaktadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların sayısı 1980 sonrasında hızla armuştur. 1980 yılında 43 olan toplam banka sayısı Ekim 1999'da 82'e yükselmiştir. Bankaların 62'si ticaret bankası, 20'si de kalkınma ve yatırım bankasıdır. Ticaret bankalarının 4'ü kamusal sermayeli, 38'i özel sermayeli, 20'si ise yabancı sermayelidir. Kalkınma ve yatırım bankalarının da 3'ü kamusal sermayeli, 14'ü özel sermayeli, 3'ü ise yabancı sermayeli olarak kurulmuştur.

Ticaret bankaları, evrensel bankacılık anlayışıyla harket ederek, geleneksel anlamda mevduat toplama ve bu

sayısı 4'e inmiştir. Sözkonusu bankalar, büyük çaplı bankalar olup; tarım, inşaat gibi sektörlerin yanısına, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ile ilgili olarak devlet tarafından görevlendirilmiştirlerdir. Az sayıda olmalarına rağmen, sözkonusu bankalar, bankacılık sistemi toplam aktiflerinin yüzde 34'ünü oluşturmaktadır.

Ülkemizdeki yabancı bankalar, Türkiye'de şube açmış ve kurulmuş bankalar olmak üzere iki gruba ayrılmakta ve Türk bankaları ile aynı hukuki düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Ekonomik ve mali alanlarda gerçekleştirilen reformlar, pek çok yabancı bankanın Türkiye'de şube açmak ya da yeni banka kurmak suretiyle sisteme girmesini sağlamıştır. Yine de, yabancı bankalar sayıca

İstihdam

	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998
Toplam	131,150	145,210	154,089	144,793	148,153	154,869	166,497
Ticari bankalar	130,756	144,761	151,982	138,694	142,046	149,618	161,189
Kamu sermayeli bankalar	68,318	79,619	80,825	72,699	70,284	69,218	71,072
Özel bankalar	60,596	62,490	68,145	63,010	68,592	76,601	86,066
Yabancı bankalar	1,842	2,652	3,012	2,985	3,170	3,799	4,051
Kalkınma ve yatırım bankaları	394	449	2,107	6,099	6,107	5,246	5,303

mevduatı kredi olarak dağıtıma işlevini yürütmektedir. Aynı zamanda dış ticaretin finansmanını üstlenmekte ve sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra, yatırım bankacılığı alanında da faaliyet göstermektedir.

Özel sermayeli ticaret bankaları arasında, yurt genelinde yaygın şube ağlarına sahip olan ve her türlü bankacılık hizmetini sunan büyük ölçekli ticaret bankaları ile daha çok, büyük şehirlerde faaliyetlerini yoğunlaşmış olan küçük ölçekli ticaret bankaları yer almaktadır. Sektor toplam aktiflerindeki payları ise, yüzde 57'dir.

Son yıllarda kamu bankalarının özelleştirilmesi sonucu sektördeki toplam kamusal sermayeli ticaret banka

çok olmalarına rağmen, sektörün toplam aktiflerinden yüzde 5 gibi düşük pay alan küçük ölçekli bankalardır.

Yatırım ve kalkınma bankaları ise mevduat toplama dışında tüm bankacılık faaliyetlerini yerine getiren bankalardır. Sektor toplam aktiflerinde yüzde 5 payı olan yatırım ve kalkınma bankalarının sayısında da artış olmuştur.

Şube sayısındaki artış sürüyor

Sektördeki yoğunlaşma son on yıllık döndürmede azalan bir seyir izlemiştir. Haziran 1999 itibarıyle ilk beş bankanın aktif toplamı sektör aktif toplamı içindeki

payı yüzde 46 iken, on bankanın payı ise yüzde 67'dir.

Bankacılık sistemindeki şube sayısında, 1995 yılından itibaren gözlemlenen artış eğilimi halen sürdürmektedir. Özellikle özel sermayeli ticaret bankaları grubunda yer alan az şübeli bankaların şube sayılarını artırmasıyla, 1999 Eylül ayı itibarıyle bankacılık sisteminde toplam şube sayısı ise 7,500'e yaklaşmıştır. Ancak, toplam şubelerin yüzde 80'i, 1980 öncesinde açılmıştır. Ülkemizde şube sayısındaki artış 1989 yılına kadar sürmüştür, 1989-1994 yılları arasında duraklamış, 1994 yılından sonra yurtçi kaynaklara yönelik nedeniyle yeniden artmaya başlamıştır. Bankaların yurtdışındaki şube sayılarında önemli bir gelişme olmuştur. Yurtdışın-

mevduatı. Nitikim, ticaret bankalarının yükümlülüklerinin yüzde 67'sini mevduat oluşturmaktadır. Mevduatın yüzde 75'i 3 aylık vadede yoğunlaşmıştır. Toplam mevduatın hemen hemen yarısı, döviz tevdiat hesaplarından meydana gelmektedir. Halen bankalardaki yapancı para ve Türk lirası mevduatının tamamı tasarruf mevduatı sigorta fonu güvencesi altındadır.

Türkiye'deki yüksek faiz haddleri, bankaları, gerek kredilerini gerekse de kamu kağıtlarını fonlamak için yurtdışından borçlanmaya yönelmiştir. Ayrıca, bilanço dışı kalemlerde takip olunan repo işlemleri de, son yıllarda bankalar için önemli bir likidite kaynağı olmuştur. Büyük bir bölümü, bir haftadan daha kısa vadede

Toplam aktifler*

	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999**
Toplam	18,620	27,043	55,605	68,397	83,337	94,645	117,399	122,068
Ticari bankalar	16,969	25,620	50,569	63,360	78,300	89,552	111,852	116,638
Kamu sermayeli bankalar	8,213	12,861	23,694	25,796	31,896	32,708	41,012	41,659
Özel bankalar	8,220	11,779	25,473	35,586	43,917	52,391	65,696	68,898
Yabancı bankalar	536	980	1,402	1,978	2,487	4,453	5,143	6,082
Kalkınma ve yatırım bankaları	1,651	1,423	5,036	5,037	5,037	5,093	5,547	5,430

* Milyon Dolar **Haziran

daki toplam şube sayısı Ekim 1999 itibarıyle 35'e yükselmıştır. Yurtdışı şubeleri daha çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'da yoğunlaşmıştır. Bunun dışında ise, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, Malta, Bulgaristan gibi ülkelerde bankaların şubeleri bulunmaktadır.

Bankacılık sisteminde istihdam edilen toplam personel sayısı 167.000'e yaklaşmıştır. Çalışan personelin yüzde 4'ü ilköğretim, yüzde 58'i orta öğretim, yüzde 36'sı üniversite mezunu, yüzde 2'si de yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır.

Bankacılık sisteminde aktiflerin en temel kaynağı

yoğunlaşmış olan yüksek getirili repo işlemlerinde görülen artış ve özellikle yatırımcıların kısa vadeye yönelik tercihlerinden ve yükümlülükler üzerindeki mali yüklerden kaynaklanmaktadır. Yeniden değerlendirme fonları ile birlikte, özsermeye ve cari net kar kalemleri ise, toplam aktiflerin ortalama olarak yüzde 10'unu meydana getirmektedir.

Bankaların defter değerlerine göre kayıtlı olan, oldukça değerli sabit kıymetleri ve iştirakleri bulunmaktadır. 1987 yılında, yeniden değerlendirme fonlarının sermayelerine eklenmesi koşuluyla, bankalara vergi müsaitinden yararlanarak sabit kıymetlerini ve iştirakle-

rini yeniden değerlendirme hakkı tanınmıştır. Yine de, sabit kıymetlerin ve iştiraklerin gerçekleşen piyasa değerleri ile defter değerleri arasında bir farklılık bulunmakta ve bu farklılık, yüksek değerli gizli aktiflere neden olmaktadır. Son on yıl içinde, toplam sabit kıymetlerin ve iştiraklerin toplam aktifler içindeki payı, yüzde 10'lar düzeyinde seyretmiştir. Öte yandan, bankaların aktif ve pasif kalemlerinin vadeleri arasında uyumsuzluk bulunmakta, aktif kalemlerin vadesi 6 aydan 9 aya kadar uzarken, pasif kalemler, genellikle 3 aylık vadelerde yoğunlaşmış durumdadır. Söz konusu vade uyumsuzluğu büyük ölçüde, kamu katkılarına yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır.

Son yıllarda, yabancı para aktif ve yabancı para pasif

da görev zararlarının ödenmemesinin neden olduğu olumsuzluklar ve yüksek para-fiskal vergiler, sektörün karlılık performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Kamusal sermayeli bankaların görece düşük performansları, kendilerine kanunlarla yüklenmiş olan misonlarından kaynaklanmaktadır.

Bütün bunların yanısıra, son yıllarda bankacılık sisteminde gözlenen iki önemli gelişmeden biri, Türk bankacılık sisteminin şube açma, gerek banka gerekse de ortak banka kurma yoluyla yurtdışı faaliyetlerine ağırlık vermesidir. İkincisi ise, repo ile döviz ve faiz haddi ile ilgili işlemlere bağlı olarak bilanço dışı kalemlerde bilanço kalemlerine oranla daha hızlı artış gerçekleşmesidir.

Özkaynaklar*

(Cari dönem karı dahil)

	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999**
Toplam	1,166	2,523	5,678	6,106	7,434	8,953	10,489	10,062
Ticari bankalar	1,008	2,164	5,011	5,746	6,829	8,182	9,487	8,937
Kamu sermayeli bankalar	702	1,165	1,945	1,311	1,494	1,950	1,735	1,227
Özel bankalar	279	858	2,914	4,148	4,983	5,735	7,088	6,966
Yabancı bankalar	27	141	152	287	352	480	664	743
Kalkınma ve yatırım bankaları	158	359	667	360	605	771	1,001	1,125

* Milyon Dolar. ** Haziran.

arasındaki fark, diğer bir deyişle, yabancı para açık pozisyonu büyümektedir. Yabancı para üzerinden borçlanmak ve TL finansal aktiflere yatırım yapmak, bankalar açısından karlılığın sürdürülebileceği nadir alanlardan birisi olmuştur. Haziran 1999 itibarıyle, açık pozisyon 10 milyar dolar civarındadır.

Mali sistemde gerçekleştirilen reformlara bağlı olarak, Türk bankacılık sisteminin performansı artmıştır. Ancak enflasyon ve alınan riskler söz konusu olduğunda yetersiz olan performans, ekonomik dalgalanmaları da daha hassas bir duruma getirmiştir. Yükselme eğilimindeki reel faiz hadleri, kamusal sermayeli bankalar-

Ekonomide giderek büyüyen makro dengesizliklerin neden olduğu tüm olumsuzluklardan en kısa sürede ve en çok etkilenen kurumların başında bankalar gelmektedir. Mali kurumların sağlıklı bir mali yapıda büyümesi, makro dengelerin tam olarak kurulmasına, mali sistemin büyümeye, rekabetçi bir ortamın yaratılmasına, piyasa ekonomisi kurallarının eksiksiz uygulanmasına ve denetimden etkin sonuçların alınmasına bağlı görülmektedir. Bu nedenle, kamu kesimi açığını düşürülmesini sağlayacak önlemlerin alınması, enflasyonun Türkiye'nin uluslararası piyasalarda ekonomik ilişkilerinde ve rekabette bulunduğu ülkeler seviyesine çekil-

mesi ve bu seviyede tutulması, fiyat istikrarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Böylece, bekleyişlerin iyileştiği, uzun dönemli öngörülerin yapılabıldığı, sürekli ve istikrarlı bir büyümeye ortamı oluşturulabilir. Böyle bir ortamda bankacılığın çok daha hızlı büyümesi, çok daha sağlıklı bir yapıda gelişmesi, ekonomik fiyatlarla, daha uzun vadede ve daha çok kaynağı piyasanın kullanımına sunabilmesi, mümkün olabilecektir.

B. Türk ekonomisi ve bankacılık sisteminin gündemindeki öncelikli konular

Enflasyonist olmayan iktisat politikaları kararlılıkla

başlıca kaynağıdır. Mutlaka küçültülmeli ve bu amaçla gerekli reformlar en kısa zamanda yapılmalıdır.

Kamu kesimi açığı düşürülmelidir. Bu amaçla sadece gelir artırmayı önlemler değil, harcama kısıtlama önlemleri de acilen uygulanmaya konulmalıdır. Bu amaçla, sosyal güvenlik reformunun, personel reformunun, tarım reformunun yapılması, KİT'lerin özelleştirilmesinin hızlandırılması, kamu yatırımlarında etkinliğin sağlanması yönündeki politikalar, ciddiyetle ve kararlılıkla sürdürülmeli ve süreç tamamlanmalıdır. Kamu bankalarının mali yapısını bozan uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Kamu bankalarının zararlarının büyü-

Seçilmiş rasyolar %

	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998	1999*
Özkaynaklar+dönem karı/toplam aktifler	6,3	9,3	10,2	8,9	8,9	9,4	8,9	8,2
Krediler/toplam aktifler	50,4	41,9	47,0	42,5	43,1	45,5	38,3	33,3
Tahsil gecikmiş alacaklar/krediler	6,0	6,2	4,1	2,8	2,2	2,4	7,2	9,8
Sabitleşmiş aktifler/toplam aktifler	4,8	5,9	7,9	7,6	7,3	6,7	7,9	9,0
Likit aktifler/toplam aktifler	31,2	38,1	32,7	36,9	36,4	33,5	32,4	34,1
Ortalama aktif karlılığı	1,6	2,1	2,8	3,4	3,9	3,4	2,7	1,6**
Ortalama özkaynak karlılığı	28,3	20,9	36,0	55,7	64,3	54,1	44,9	24,6**
Ortalama ödenmiş sermaye karlılığı	38,9	41,3	62,5	100,8	119,0	80,6	59,6	33,3**
Net faiz geliri/Ortalama toplam aktifler	4,7	1,8	5,6	8,0	10,0	10,1	11,1	5,8**

* Haziran **Dönemsel

sürdürülmelidir.

Kronik bir hal alan ve çok yüksek seviyelerde bulunan enflasyonun, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerde rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemeyecek ve ödemeler dengesini bozmayacak ve büyümeyenin istikrar içinde sürdürülmesini sağlayacak bir seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Ekonomi politikalarında öncelik, enflasyonun düşürülmesine verilmelidir.

Kamu kesimi açığı ekonomide istikrarsızlıkların

mesine neden olan yeni görevler verilmemeli, bu bankaların birikmiş olan alacakları ise ödenmelidir.

Bütçe disiplini sağlanmalıdır. Bütçe harcamalarının finansmanında Merkez Bankası ve kamu bankaları kaynakları kullanılmamalıdır.

Kaynakların giderek daha fazla bölümü üretken olmayan veya uluslararası rekabete uygun olmayan mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmamalıdır.

Yüksek kamu kesimi açıklarının finansmanı nedeniy-

le mali sistem üzerindeki baskı artmaktadır. Faiz oranları yükselmekte, enflasyonist beklentiler kötüleşmektedir. Kaynakların vade yapısı kısalmaktadır. Yerleşik kişilerin mali tasarrufları arasında yabancı paramın payı hızla artmaktadır. Bu da kaynakların önemli bir bölümünün kullanılmasını sınırlamaktadır. Uzun vadeli, ekonomik ve TL cinsinden kaynak yaratılamamaktadır.

Kamu kesimi borçlanma gereği ve para-fiskal yükler, kullanılabılır kaynakları azaltmakta ve maliyetini yükseltmektedir.

Enflasyon, para ikamesi, kamu borçlanma gereksiniği, kaynakların kısa vadelerde yoğunlaşması ve ekonomik faaliyyette yaşanan istikrarsızlık ve batık krediler yanında para-fiskal yükler, mali sistemin kaynak aktarma maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır.

Kamu harcamalarında etkinliğin artırılarak disiplin sağlanması yönünde gerekli reformlar yapılmadığı için, mali sektör ve üretim sektörleri üzerindeki yüklerin azaltılması mümkün olamamaktadır. Kaynak kullanımını destekleme fonu, banka sigorta muamele vergisi, kambiyo gider vergisi, munzam karşılık, disponibilite ve tasarruf araçları üzerindeki yükler, kaynak maliyetinin artmasına neden olmaktadır ve bu da kaynak kullanım maliyetine yansımaktadır. Sonuçta, yatırım maliyeti ve üretim maliyeti yükselmektedir. Enflasyon, bu sorunun kısmen de olsa ertelenmesine ya da perdelenmesine neden olmaktadır.

Makro ekonomik dengesizliklerin giderilmesine yönelik olarak, gerekli kararların alınamaması ya da uygulanamaması nedeniyle giderek ağırlaşan sorunlara rağmen, yeterince güçlü olamayan hükümetler zaman zaman piyasa ekonomisi ile bağıdışmayan, suni veya geçici rahatlama sağlayan ve uzun dönemde sorunların daha da ağırlaşmasına neden olan uygulamalarda bulunmaktadırlar. Hatta zaman zaman özel kesim, (mali sektör ve real sektör) sorunların nedeni olarak da gösterilmektedir. Oysa herhalde bu konuda en son sorumlu tutulabilecek olanın, özel kesim ve mali kesim olduğu düşünülmektedir.

Vergi gelirlerinin arttırılması yönünde üzerinde durulabilecek en önemli konu, kayıtlı ekonomidir. Vergi kaçırma ile vergiden kaçınma konusunun yetkililer-

ce dahi karıştırıldığı bir ortamda, hukuk kuralları içinde izin verilen vergi ertelenmesi, neredeyse suç gibi algılanmaya çalışılmıştır. Kayıtlı işlemleri neden olduğu vergi kayıplarının en aza indirilmesi yönünde gerekli düzenlemeler yapılmadığı ve var olan düzenlemeler etkinlikle kullanılmadığı için vergi verenler üzerindeki vergi yükü artmaktadır. Gönüllü tasarruflar, cebri tasarruf haline dönüşmektedir. Ekonomide üretken ve rekabetçi sektörler tarafından yaratılan kaynaklar, gönüllü ve/veya cebri yoldan verimsiz alanlarda kullanıma sunulmaktadır.

Tasarruflar ve mali sistem üzerindeki vergiler, fon aktarma maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır.

Vergi kanunlarında değişiklik yapan yeni yasa, genel olarak vergi kayıplarını en aza indirmeyi amaçladığı halde, bu yönde düzenlemeler uygulanmamış ve ertelenmiştir. Buna karşılık, kayıt içinde olanlar ve mali tasarruflar üzerine yeni yüklerin getirilmesi, özellikle geçmişe yönelik uygulamalar ve geçici vergi düzenlemeleri, daha uygulamaya geçmeden çok ciddi sıkıntılar getirmiştir. Tasarruf araçları/tasarruf sahipleri üzerinde yeni yükler getiren düzenlemeler, yeniden gözden geçirilmeli, gerekli değişiklikler hukuken bir tereddüt yaratmayacak şekilde yapılmalıdır: Vergi kanunu geçmişe yönelik olarak uygulanmamalı, tasarruf araçları üzerindeki vergi yükü, nötr olmalı ve tasarrufların mali sistemden kaçmasına neden olmamalıdır. Vergi, kamu kesimi ve özel kesim için rekabeti bozmamalıdır.

Bankaların kaynak maliyetini artıran ve kaynak külhanmasını sınırlayıcı unsurların başında, munzam karşılıklar ve disponibilite uygulamaları gelmektedir. Munzam karşılık uygulamasına tabi kurumlar, topladıkları kaynakların önemli bir bölümünü serbestçe kullanamamakta ve bu durum, kullanılmayan kaynakların maliyetlerinin kullandırılan kaynakların üzerine, diğer bir deyişle, kaynak kullananların sırtına bındırılmasına neden olmaktadır. Kaynak maliyeti ile kredi maliyeti arasındaki fark açılmaktadır. Bu da, ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini yükseltmeye, hem içerisinde hem de dışarıda rekabeti azaltmaktadır. Kaynakların mali sistem üzerinden kullanılması sınırlanmaktadır. Avrupa Merkez Bankası yoğun tartış-

malar sonrasında munzam karşılığı şimdilik kaldırma-
yıp, yüzde 2 olarak tespit etmiş, fakat munzam kar-
şılıklara ortalama faiz oranında bir ödeme yapılmasını
kararlaştırmıştır. Türkiye'de munzam karşılık oranları,
daha makul bir düzeye çekilmelidir.

Banka ve Sigorta Muameleler Vergisi, finansal araç-
ların maliyetini yükseltmekte ve yeni finansal araçların
gelişmesini engellerken, mevcut araçların uluslararası
piyasalardaki rekabetini olumsuz etkilemektedir. Bu
son, kurumların portföy yönetiminde esnekliği daralt-
tuğu için, finansal getirinin yükseltilmesi ve finansal
maliyetin düşürülmesini sınırlamaktadır. Kurum-
lar, getiri ve maliyetine göre bir aractan diğerine kol-
aylıkla geçememektedirler. Özellikle mali kurumlar,
bu vergi yüzünden menkul kıymetlerin birinden di-
ğerine geçmek istemediklerinden ve aktif olarak işlem
yapamadıklarından, mali piyasalarda işleme tabi olan
menkul kıymetlerin çeşitlenmesi ve gelişmesi ve
piyasaların derinleşmesi, mümkün olamamaktadır.

Ülkemizin rekabet içinde olduğu ülkelerde kredi
kullanan bir firma sadece faiz öderken, ülkemizde
faaliyyette olan bir firma faize ek olarak yüzde 5
oranında ek vergi ödemektedir. Bu da kredi maliyet-
lerini yükseltmekte, dolayısıyla hem genel maliyetleri
hem de ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemektedir.
Ekonomik faaliyetin gelişmesini sağlayabilmek için
vergi sistemimizin ekonomik faaliyetleri engelleyici ve
maliyetleri artırcı değil; tersine uluslararası rekabet
koşullarına uygun olması gerekmektedir. Banka ve
Sigorta Muamele Vergisi kaldırılmalıdır.

Bankalararası işlemlerde uygulanan kambiyo, gider
vergisi, uluslararası işlemlerin ve entegrasyonun
giderek artmasına bağlı olarak çok ciddi yükler getir-
mektedir. Aynı zamanda konvertibilite uygulaması ile
çelişmektedir. Bu işlemler de Türkiye'deki kurumların
rekabet gücünü zayıflatmaktadır, yoğun rekabet nedeniyle
vergiden daha düşük oranlarda işlem yapılmasını
zorunlu kılarak yurtdışı bankalarla yapılan işlemlerde
zarara neden olmaktadır. Bankalararası işlemlerde
Kambiyo Gider Vergisi kaldırılmalıdır.

Dr. Ekrem Keskin
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri

2000'li yıllarda Türk bankacılığı

Bindokuzyüzlü yılların özellikle son çeyreğinde
dünya ekonomisinde bağıdondürücü nitelikte hızlı
ve çok olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişme-
lere etki eden en önemli faktörlerden başlıcaları,
uluslararası ekonomik işbirliği yönündeki istekler,
uluslararası siyasi yakınlaşma, teknoloji, küreselleş-
me olmuştur. Bu gelişmeler, mal ve hizmet üreti-
minin ve bunların mübadelesinin artmasına, ser-
maye hareketlerinin serbestçe dolaşımının hızlan-
masına, kısaca, ekonomik büyümeye ve gelişmeye
çok önemli katkılar sağlamıştır.

Önümüzdeki dönemde bu sürecin hızlanarak devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası ilişkilerde her alanda çok daha yakın bir işbirliği, beraberinde, uluslararası kuralları, düzenlemeleri ve disiplini de getirecektir. Teknolojinin sağladığı verimlilik artışı, rekabetin sağladığı dinamizm, piyasanın sağladığı disiplin her sektörde daha yoğun olarak yaşa-
nacaktır. Gelinen aşamada, özellikle mali sektör ve mali kurumlar açısından düzenlemeler ve denetimlerin belirlenmesi ve uygulanmasında, uluslararası kurallar ve kurumların ağırlığı artacaktır.

Bu anlamda, Türkiye ekonomisi ve Türk bankacılık sistemini daha olumlu bir ortam beklemektedir. Türkiye'de mali sektör büyük oranda uluslararası kültüre, kurallara ve denetime yaklaşmıştır. Piyasa-
ları vardır, kuralları, teknolojiyi kullanan ve banka-
cılığı bilen yetişmiş insanlar olan kurumları vardır. Uluslararası düzeylere çok yakın, düşük bir enflasyonda istikrarı yakalamanın, rekabet kurallının ve uluslararası düzenlemelerin tavizsiz uygulandığı bir ekonomik ortamda Türk bankacılık sistemi çok ca-
ha iyi performans içinde olacaktır. Gelişmiş ülkeler kendi insanları, sektörleri ve ekonomileri lehine neyi, nasıl sunuyorsa, Türk mali sistemi de aynı-
sını sunacaktır.

Ersin Özince /Bankalar Birliği Başkanı

444 05 05*

EStel



Koskoca Ebank'ı yanimda tasiyorum.

Bu kolaylıklar yalnız Şube Ötesi Bankacılık'ta, Ebank'ta var!

1. Entegrasyon. Yani, Şube Ötesi bütün kanallar (EStel, aloES, ESnet) birbirine online/realtme bağlı. Bir kanaldan yaptığınız işlem sistemdeki diğer kanallara anında yansıyor. Böylece o an hangi kanala erişebiliyorsanız, o kanalı kullanıp, tam 130 işlemi, hesabınızın son dökümünü görerek yapabiliyorsunuz.
2. İleri tarihli EFT, havale ve virman. Seyahate çıkacaksınız, siz yokken kiranız yatacak, bir havaleniz var, bir hesaptan bir hesabınıza virman yapmanız lazım. Şube Ötesi Bankacılık'a talimat verin, unutun.
3. Şifre Güvenliği. Şube Ötesi Bankacılık'ta şifreniz ve hesabınız tam anımlıyla güvenlik altında.

Bir bankanın tecrübesini nereden anırsınız? Kurduğu sistemden.

Şube Ötesi Bankacılık

EStel aloES 444 05 05

Size şubelerde yapabileceğiniz 130 banka işlemi şubeye gitmeden, 365 gün, 24 saat ücretsiz olarak yapma imkânı veriyor. Başvuru formu için EStel'i aramanız ya da ESnet'e bağlanmanız yeter.

* Sadece şehir içi telefon ücreti ile.

ESnet www.esbank.com.tr

ESBANK
Tam Hizmet Bankacılığı

Türkiye'de ve dünyada Merkez bankalarının işlevleri

Gazi Ercel

Geçtiğimiz son yirmi yıldaki gelişmeler, ortaya çıkan yeni durumlar ve dünya ekonomilerinin aldığı şekillenmeler kuşkusuz merkez bankalarının işlevlerini geniş ölçüde etkiledi. Özellikle finansal piyasaların büyümesi, globalleşmedeki öncülüğü ve gelişen iletişim teknolojisi, bu piyasaları, 60'lı, 70'li yıllarda çok daha değişik boyutlara götürdü. Sistem tartışmaları sona erince piyasa güçlerine dayalı uygulamalar geniş alanlar bulmaya başladı.

Bu gelişmeler, kuşkusuz, merkez bankalarının temel fonksiyonlarını da etkiledi. Hepimizin bildiği gibi merkez bankalarının iki temel işlevi vardır. Bunlardan biri, parasal istikrarı sağlamak, diğeri ise finansal istikrarı korumaktır. Piyasa sistemlerine ağırlık veren uygulamalar artınca daha bağımsız merkez bankalarına gereksinim duyuldu. Şeffaf, açık ve bağımsız merkez bankalarının fiyat istikrarını daha iyi sağlayacakları fikri ön plana çıktı.

Öte yandan, bankacılık sisteminin daha etkin deneimi, gündemin ön sırasını alınca, bu denetimin merkez bankaları dışında bağımsız bir birimce yapılması fikri galip gelmeye başladı. Buna karşılık ödemeler sistemindeki istikrar ve giderek sistematik riski önleme çabaları, merkez bankalarının temel işlevleri haline dönüştmeye başladı.

Bilişim teknolojisindeki yenilikler, bazı merkez bankaları faaliyetlerini ucuzlatırken bazılarını pahalılaştırdı. Pahalı bir hizmet olan yeni şube açma operasyonlarına gerek kalmadı. Hatta şube kapatılmaya eğilim fazlalaştı. Küçülmeye başladılar. Özellikle Avrupa Merkez Bankası Kurulu'nda bir çok ülke merkez bankalarının, fonksiyonları azaldı. Kendi ülkelерinin para politikalarına yön

verme özelliklerini değiştirdi. Bütün bu değişimler, merkez bankalarının daha kaliteli ve az sayıda elemanla ihtiyaç duymalarını da beraberinde getirdi.

Bu şekilde bir gelişme gösteren dünya merkez bankacılığında, 21.yüzyıla baktığımızda, fonksiyonları, amaçları ve para politikası taktikleri açısından önemli değişimler geçireceklerini söyleysek, yanlıltıcı olmayacağından emin olabiliriz. Bu üç açıdan konuları kısaca irdelemekte yarar var.

Fonksiyonlarındaki değişimler

Dünya uygulamalarında bir birliktelik olmamakla birlikte merkez bankaları genelde 6-7 konu üzerine yoğunlaşarak işlevlerini yerine getirirler.

Merkez bankalarının başta gelen fonksiyonu, kuşkusuz, para ve kur politikalarını düzenlemektir. 90'lı yıllarda, para politikaları konusunda bağımsızlaşma eğilimi artarak belirginleşmeye başladı. Araçtaki bağımsızlıkтан, amaçtaki bağımsızlığa gidiş hızlandı. Bunun karşısında farklı fikir ve uygulamalar olmakla birlikte, merkez bankalarının bağımsız para politikası çizme ve yönlendirmesi genelde kabul gören ve uygulamaya konulan bir işlev haline dönüştü.

Kur politikasında ise, değişik görüş ve uygulamalar oluştu. Genelde, bazı ülkelerde kur politika (hükümet tarafından çizilip) uygulaması, merkez bankalarına bırakıldı. Avrupa Merkez Bankası bunun en son örneklerinden birisi. Nedenlerin başında, kurum bir fiyat olduğu, kur sistemi ile hükümet uygulamalarının politik bir sonuç yaratacağı ve bu nedenle sistemin hükümetler kanalı ile kurulması geliyor. Bazı ülkelerde hükümet ve merkez bankaları birlikte karar veriyorlar. Ancak tartışma, halen

hangi kur rejiminin daha iyi olduğu noktasında yapılıyor.

Merkez bankalarının diğer önemli bir fonksiyonu da bankacılık sisteminin denetlenmesi. Bu konuda yeni eğilim, denetimin merkez bankası dışında bağımsız bir kuruma verilmesi, bu kurum ile iyi bir işbirliği sağlanarak bankacılık sisteminde istikrarın sağlanması yönünde gelişiyor. Ancak bu konuda da dünya uygulamalarında bir birliktelik yok.

Ödeme sistemleri ise, tüm dünyada merkez bankalarının kontrol ve fonksiyonları arasında girdi. Yeni gelişmeler veya teknolojik yenilikler olsa bile, merkez bankaları ödemeler sistemi aracılığı ile finansal sistemin sağlığını sorumlu oluyor.

Banknot basımı, hükümete bankacılık hizmetleri verme, bazı istatistik bilgileri toplama, araştırmalar yapma, uluslararası ilişkilerde görev alma, merkez bankası fonksiyonları arasında yer alıyor. Ancak nitelikleri daha da kalitelişiyor.

Amaçlarındaki değişimler

Geçmişte, kamu harcamalarını finanse etmek, hükümete danışmanlık yapmak ve son para mercii olmak gibi amaçları, ön plana çıkarılan merkez bankalarının, 90'lı yıllarda iki temel amacı belirginleşiyor. Bunlardan biri, parasal istikrarı sağlamak, diğeri ise finansal istikrarı korumak.

Parasal istikrardan kasıt, düşük enflasyonu gerçekleştirerek orta dönemde sağlıklı büyümeye ve düşük işsizliği olan bir ekonomi yaratmak şeklinde özettenebilir. Greenspan'ın ifadesi ile "maksimum sürdürülebilir ekonomik büyümeyenin" sağlanması, yüksek istihdamı da beraberinde getirecektir. Bunun için ise fiyat istikrarı olmaz ise olmaz şartıdır.

Parasal istikrar böyle tanımlanmasına rağmen, para

politikası uygulamalarının, sanayileşmiş, gelişmekte olan ve az gelişen ülkelerde değişik olduğunu gözlemliyoruz. Bunun nedenlerini ise, yapısal değişim farklılıklarında, kamu finansman tekniklerinde, değişik verimlilik artış oranlarında ve kur politikalarında bulabiliyoruz. Bütün bu faktörler, para politikasının hedeflerini değiştiriyor ve parasal istikrarın yönünü tayin edebiliyor.

Merkez bankalarının ikinci temel amacı olan finansal istikrar, günümüzde daha fazla önem kazanmaya başladı. Finansal istikrar, finansal piyasalarda, bu piyasaların kurumlarında ve ödeme sistemindeki istikrarı içeriyor.

Bu üç alandaki istikrar, genelde finansal sistemin sağlığını ve istikrarlı işlemesini beraberinde getiriyor. Bu istikrar ise, düzenlemeler, denetimler ve koruyucu sistemlerle gerçekleştiriliyor.

Merkez bankalarının finansal istikrarı sağlanmanın genelde bazı ortak noktaları var. Örneğin, finansal piyasalardaki bankaları hedef alıyorlar. Menkul değer şirketleri, sigorta şirketleri, "hedge fundlar" bu kapsam dışında kalıyor. Sermaye piyasaları ise, bu piyasayı düzenleyen ve denetleyen kurum aracılığı ile koruma altına alınıyor. Bu bağlamda merkez bankaları,

piyasanın tamamını gözlüyor ancak bazı kurumlar üzerinde daha önemle duruyor. Ödeme sisteminin sağlığı ise, en başta gelen konu. Bütün bunların üzerine likiditeyi ince hesaplarla günlük olarak sağlıyor. Ancak para politikaları çerçevesinde ekonominin tüm likiditesinin kontrolünü de ihmali etmiyor.

Denetime katılmada ise, bir birliktelik sözkonusu değil. Değişik kurumların bunu yapması ve kurumlarla ilgili bilginin merkez bankasına ulaşması genelde kabul gören bir yaklaşım oluyor.



Para politikası uygulamaları ve taktiklerindeki değişimler

Yeni bir yüzyıla yaklaşırken merkez bankalarının uygulaması ve taktiklerinde çok belirgin farklılıklar ve yenilikler gözleniyor.

Öncelikli araç, faiz olmaya başlıyor. Kısa dönemli faizlerin değiştirilmesi yolu ile para politikalarına yön verme, daha fazla önem kazanıyor. Buna, dalgahi kurların öne çıkması, faizin merkez bankası parasal tabanından M'lere ve enflasyona uzanan, aktarım mekanızması içindeki rolünün fazlalaşması, faizin kısa vadede ayarlama kolaylığı etkili oluyor. Faizlerin bu denli önem kazanmasının bazı uygulama sorunlarını da ortaya çıkardığı kuşkusuz. Örneğin, kısa vadeli faizlerin sistemde ağırlığını hissettirmesi bunlardan biri. Ayrıca gecelik faiz önemli bir araç oldu. Bir aylık, üç aylık faizler, faizlerin yapısında yön gösterici nitelik kazandılar. Kısa vadeli

sına ve para politikası taktiklerini piyasaya yansıtmasına hizmet eden önemli bir araç haline geldi. Merkez bankalarının faizler, enflasyon, bekleyişler, kur gibi konularda sinyallemeye teknikleri, piyasalarca da beklenen ve arzulanan bir nitelike büründü.

Ayrıca, merkez bankalarının para politikası uygulamaları ve taktiklerinin ayarlanma büyülükleri veya zaman sıklığı konularında dünya uygulamalarında bir birlikte gözlenmiyor. Örneğin; Alman ekolü küçük ve sık ayarlamalardan yana iken, bazı sanayileşmiş ülkelerin merkez bankaları, büyük ve az sıkıkta kararların daha iyi olduğunu savunuyorlar.

Özetle, gerek kısa dönemli faizin önemini artırmak gereksizlik idaresindeki yenilikler ve sinyallemeye mekanızmasının güçlenmesi, para politikası uygulamalarının ne denli değişime uğradığının açık bir göstergesi oluyor. Bütün bunları, piyasa sistemine uygun ve onu

Geçmişte, kamu harcamalarını finanse etmek, hükümete danışmanlık yapmak ve son para mercii olmak gibi amaçları, ön plana çıkan merkez bankalarının, 90'lı yıllarda iki temel amacı belirginleşiyor. Bunlardan biri, parasal istikrarı sağlamak, diğer ise finansal istikrarı korumak.

faizlerdeki değişimler, bekleyişleri ve ikame mekanızmasını etkilemesi yolu ile orta ve uzun vadeli faizlerin düzeyini de tayin etmeye başladı.

Para politikaları idaresinde bir değişiklik de, likiditenin idaresinde gözlendi. Zorunlu bir nitelikte bulunan mevzuat, munzam karşılıkları likidite idaresinde önemlerini giderek kaybetmeye ve dolaylı vergi haline dönüştirmeye başladı. Açık piyasa işlemleri likidite idaresinde daha çok aktif olunabilecegi gerçekini ortaya çıkardı. Açık piyasa işlemleri aracı ile birçok yeni tür para politikası aracı türetildi, vadeler kısaltıldı, değişen durumlara süratle uyum sağlanması gibi bir olgu ortaya çıktı. Likidite idaresinde bu gelişmelerin para politikasının etkinliğini artırmadaki yararlığı açıkça gözlemlendi.

Para politikalarının, sinyaller gönderme ve buna bağlı olan güven ortamı oluşturma işlevi, giderek öne çıktı. Sinyal gönderme, merkez bankalarının daha şeffaf olma-

yansıtan yönlendirmeler olarak değerlendirmek gerekti.

Şeffaflığın ve hesap verebilirliğin öne çıktığı dünya merkez bankacılığı, 21.yüzyıla bu eğilimler ve değişimlerle giriyor. Tek amaç olan fiyat istikrarını sağlama görevi üstlenen merkez bankaları, bu evrimi daha da derinleştirir, yeni uygulama yöntemleri bularak amacına daha kolayca ulaşır.

T.C. Merkez Bankası ise bu değişimi yakından izliyor, yenilikleri piyasalarla birlikte uyum süreci içine sokuyor ve daha bağımsız olabilmek için çaba gösteriyor. Ancak bu aşamada, önce enflasyonun aşağı çekilmesi bizim için temel amaç. Bu başarılıktan sonra, yeni bir süreç başlayacak. Sanıyorum ki, bu süreç çok daha çağdaş bir merkez bankası yaratılmasına doğru yonelecek. Bunu kaçınılmaz olarak görüyorum.

Gazi Erçel
T.C.Merkez Bankası Başkanı

Her düzeyde ve konuda ortak akıl yaratmak, tüm uygulayıcıları tasarımcı yapmak,
Karar ve uygulama arasındaki zamanı kısaltmak, kendini yönetme becerisini dokuya işlemek,

Ortak Akıl Bulma ve Kendini Yönetme Becerisi Geliştirme

ARAMA,

kuruluşlarda sürdürülebilir rekabet ve işbirliği avantajı sağlamak için,
katılımcı yöntemler ve yönetim danışmanlığı hizmetleri sunar.

Hizmetler

Katılımlı Stratejik Planlama

Kendini Yöneten
Organizasyon Geliştirme

Sektörel İşbirliği Projeleri

Yöntemler

Arama Konferansı®
Katılımlı gelecek planlama

Karar Konferansı®
Aksiyonların öncelik ve
ağırlık kararları

Diyalog Konferansı®
Proje üretimi ve sözleşmesi

Katılımlı Tasarım Toplantısı®
Organizasyon yapısı tasarımı

KrizPlan Workshop
Kriz planlama ve yönetimi

Değişim Yönetimi Workshop®
Değişime alıştırma
ve deneyerek öğrenme

Strateji Workshop
Rekabet stratejisi tasarımı

A R A M A ®

DEVELOPING PARTICIPATION

ARAMA Araştırma, Organizasyon Danışmanlığı ve Tic.Ltd.Sti.

Abdi İpekçi Cad. 42/1
80200 Maçka-İstanbul
Tel : 0212 247 49 18
Fax: 0212 225 93 74

Ziya Gökalp Cad. 72/14
06600 Kızılay - Ankara
Tel : 0312 431 80 28
Fax: 0312 434 3150

8 Michaux Drive
Newville PA 17241 USA
Tel : 717 486 0087
Fax: 717 486 0087

İhtiyaç mı, tepki mi?

Bankalar için yeni yasa

Süheyl Donay

Bilindiği üzere yeni Bankalar Kanunu, 23 Haziran 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece son dönemlerde büyük eleştirilere ve tartışmalara neden olan 3182 sayılı yasa, yürürlükten kalkmış oldu. Yeni yasa, bankaların denetlenmesi konusunda yeni ve önemli hükümler içermektedir. Bu hükümleri şöyle sıralamak mümkün:

1. Tamir edici önlemler:

- a. Yönetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını görevden almak veya üye sayısını artırarak bu kurula yeni üye atmak;
- b. Bankanın faaliyetlerini sınırlamak;
- c. Bankanın mevduat sigorta primini yükseltmek veya mevduatın tamamını karlılığa tabi tutmak.

Kurul'un bu konuda alacağı önlemler, sayılanlardan ibaret değildir. Gerçekten Kurul, bu önlemlerin yanında veya bu önlemlerin dışında, bankanın emin bir şekilde çalışmasına ve mevduat sahiplerinin korunmasına ilişkin her türlü önlemi almaya yetkilidir.

Kurul'un bu önlemlere başvurabilmesi için yasa, bir önkoşul getirmiştir. Öncelikle Kurum, aykırı bir işlem saptanması halinde, bankaya bir süre vererek, bu içinde işlemin düzeltilmesini veya tekrarına mahal verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ister. Bu ikaza rağmen, tedbir alınmaması ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlemlerin tekerrürü halinde, yukarıda belirttiğimiz önlemleri Kurul uygular.

2. Bankanın mali gücünün zayıfladığının somut olarak saptandığı durumlarda uygulanacak önlemler:

Yapılan denetleme sonucu bankanın varlıklarının vade itibarıyle taahhütlerini karşılamadığının; bu durumda olduğunun veya bu durumun gerçekleştirmek üzere olduğunun tespiti halinde Kurum, bankanın likiditesinin güçlendirilmesi amacıyla uygun bir süre vererek; bankadan aşağıdaki önlemlerin alınmasını talep eder:

a. Uzun vadeli veya duran değerlere yatırım yapılması:

b. İştirakler veya gayrimenkuller gibi duran değerlerin elden çıkarılması. Ancak Kurum, burada her iki tür duran değerlerin elden çıkarılmasını istemek zorunda değildir.

c. Sermayenin arttırılması veya uzun vadeli kaynak sağlanması:

3. Gelir-gider dengesinin bozulmuş olması durumunda uygulanacak önlemler: Bu durumda Kurum, bankadan, sermayenin artırılması da dahil olmak üzere; gider azaltıcı, gelir artırıcı önlemlerin alınmasını ister. Kurul mali bütçenin güçlendirilmesi için, Merkez Bankası'nın görüşünü de alarak, bankanın kanuni karşılık yükümlülüklerini ertelemeye veya düşürmeye yetkilidir.

Verilen süre içinde gerekli önlemlerin alınmaması veya alınmasına rağmen zararın özkaynakları aşığının ya da bu durumun gerçekleştirmek üzere olduğunun tespiti halinde, sermayenin artırılmasına Kurul tarafından re'sen karar verilir.

4. Banka kaynaklarının, yönetim ve denetimi elinde bulunduranlar tarafından kötüye kullanılması durumunda uygulanacak önlemler: Kurul, bunların te-

mettü hariç, ortaklık haklarını ve bankanın yönetimini fona devreder. Kurum tarafından verilen süre içinde, kullanılan kaynak ve uğranan zarar, tazmin edilmediği veya teminatlandırılmadığı takdirde ve oluşan bu zararların özkaynakları aşması halinde, hisseler otomatik olarak fona intikal eder.

Bu intikal sonucunda ilgi çekici yeni bir durum ortaya çıkmaktadır: İntikalden sonra, Kurum'un yazılı bildirimi üzerine bankanın yönetim ve denetimini tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklar ile tüzel kişi ortaklarının sermayelerinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları, en geç yedi iş günü içinde; mal beyannamesini, fona vermek zorundadırlar.

5. Bankanın mali durumunun, alınan tüm önlemlere rağmen düzelmemesi halinde uygulanacak önlemler: Bu durumda bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni, Bakanlar Kurulu tarafından kaldırılır.

Görüleceği gibi 14. madde, denetim sonuçlarına beş ana yaptırımla bağlamıştır. Bu yaptırımlar hafiften ağıra doğru giyen bir çizgi halindedir. Ancak, örneğin, bankacılık teamüllerine aykırı hareketle yönetim kurulu görevden alımrken; yine örneğin, bankanın varlığının taahhütlerini karşılayamaması halinde bu önleme neden başvurulmadığının cevabını vermek mümkün değildir. Açıba, bankanın varlığını taahhütlerini karşılayamaz hale getirmek, bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı davranışın değil midir? Bundan sonra gelen önlemlerde de öncelikle yönetimin değiştirilmesi veya takviyesi daha doğru olmaz mıydı? Kaldı ki; "bir bankanın yönetim ve denetimini elinde bulunduran ortak" kavramı, çok soyut ve kanımızca kanıtlanması sefkalade güç bir kavramdır.

Yeni yasaya göre bankaların yönetim kurulu ve kredi

komitesi başkan ve üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurlarının yasaya aykırı karar ve işlemleri ile bankanın iflasına neden oldukları tespiti halinde; bankaya verdikleri zararla sınırlı olarak; Kurul kararına istinaden ve fonun talebi üzerine mahkemece şahsen iflaslarına karar verilebilir. Bu hükmü mülga yasada da mevcuttur. Yapılan tek ekleni, "verdikleri zararla orantılı şahsi sorumluluğun" getirilmesi olmuştur. Ancak verdikleri zararla orantılı olarak sorumlu tutulanlar bu zararı giderirlerse, elbette bunlar hakkında iflas istemeyecektir. Bu şekilde, 'sui generis' bir iflas biçimi yaratılmıştır. Bunun dışında maddede kanıtlanması çok zor ve zayıf bir ihtimalle mümkün olabilecek ikinci bir ilave daha vardır. Buna göre bankanın yasaya aykırı eylemin ve işlemlerinin,

bankanın yönetim ve denetimi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tek başlarına veya birlikte ellerinde bulunduran ortaklar tarafından gerçekleştirildiği saptanırsa; bunlar hakkında da temin ettikleri menfaat açısından aynı hukum uygulanacaktır.

Öncelikle belirtmek gereki ki, ortak veya ortakların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, eyleme katıldıklarının kanıtlanması çok zordur. Kaldı ki, bir eyleme katılma tespit edilirse, zaten katılma oranlarına göre sorumlulukları olacaktır. Bu nedenle yasaya böyle bir hukumun eklenmesi, kanımızca gereksiz olmuştur.

Düzenlenen suç ve cezalar

1. İdari Suç ve Cezalar

a. İzin alınmaksızın yapılan pay devirlerinin pay defterine kaydedilmesi iki milyar lira cezayı gerektirmektedir. Bu idari suçun oluşması için, soyut payların devri yeterli değildir. Bu izinsiz devrin pay defterine kaydedilmesi de gereklidir.

b. Belirli öğrenim niteliği ve yine yasada belirlenen mesleki deneyim süresine sahip kişilerin genel müdürlüğe ve genel müdür yardımcılarına atanabileceği öngörülmesine rağmen; bu özelliklerini taşımayan kişilerin sözkonusu görevlere atanması ve bu konuda bilgi verilmemesi halinde beş milyar lira para cezası ödenecektir. Bankada çalışması ve belirli görevlere getirilmesi yasaklanan kişilerin çalıştırılması da aynı miktar cezayı gerektirmektedir. Yasaya göre; aykırılığın, cezanın tebliği tarihinden itibaren on iş günü içinde giderilmemesi halinde, aykırılığın devam ettiği her gün için, verilen cezanın yüzde onu miktarında ceza ödenecektir.

c. Kurumun, şube açılmasını izne bağlılığı durumlarda bu iznin yokluğuna rağmen şube ve temsilcilik açılmasının on milyar lira cezayı gerektirdiği belirtilmektedir.

d. Tasarruf mevduatının düzenlenmesine ilişkin hükümlere uyrama halinde öngörülen ceza miktarı bir milyar liradır.

e. Bankanın, bir gerçek veya tüzel kişiye özkaynaklarının yüzde yirmibeşinden fazla kredi vermesi; büyük kredilerinin toplamının özkaynaklarının sekiz katını aşması; dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere açacağı kredi toplamının özkaynaklarının yüzde ellisini aşması; sermayelerinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğu iştiraklerine, sermayelerinin yüzde yirmibeşinden fazlasına sahip olduğu ortaklıklara, ortak olduğu kuruluşların kefaleti ile diğer gerçek ve tüzel kişilere vereceği kredilerin toplamının özkaynaklarının iki katını aşması; banka sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip ortaklarına, bunlarla dolaylı kredi ilişkisine girecek gerçek ve tüzel kişilere vereceği krediler toplamının özkaynaklarının yarısını aşması, durumlarda; iki milyardan az olmamak üzere, aykırılığı oluşturan tutarın yüzde biri kadar para cezası verilir.

f. Bankaların kredi açacakları ya da kefalet veya teminat verecekleri kişilerde arayacakları belgeleri aramamaları halinde para cezası bir milyar liradır.

g. Bankaların kredileri ile diğer alacaklardan doğmuş ve doğması beklenen zararları karşılamak amacıyla karşılık ayırması gereklidir. Buna uyrama halinde, ayrılmazı gereken karşılığın binde ikisi oranında para cezası verilir. Kurumca verilen üç aylık süre içinde bu aykırılığın giderilmemesi halinde, para cezasının miktarı, tesis edilememeyen karşılığın yüzde üçüne çıkarılmıştır.

h. Bankaların ortak olmaları ve iştirak etmeleri, yasaklanan kuruluşu katılma yasağına uymamaları halinde (iki milyardan az olmamak üzere) aykırılık teşkil eden tutarın yüzde beşi; cezanın tebliğinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise aykırılık giderilene kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde beşi oranında para cezası verilir.

i. Bankaların gayrimenkul ve ticari emtia alım-satım yasağına uymamaları halinde (üç milyar liradan az olmamak üzere), yasaklama konusu değerin yüzde onunu ve cezanın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda da aykırılığın giderildiği tarihe kadar her gün için, verilen cezanın yüzde beşi tutarında para cezası verilir.

j. Bankaların hesaplarını, yıllık bilançosarı ile kar ve zarar cetvellerini usulüne uygun tutmamaları, yayımlamamaları ve ilgili mercilere yollamamaları, genel kura-la sunacıkları bilanço ile kar ve zarar cetvellerini bağımsız denetim kuruluşlarına onaylatmamaları, doğrudan doğruya ve dolaylı iştirakleri ile yönetim ve denetimine sahip oldukları ortaklıkların malî tablolarnı konsolid etmemeleri halinde üç milyar lira para cezası verilir.

k. Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen faiz oranlarına aykırı olarak faiz alınması veya verilmesi halinde (bir milyar liradan az olmamak üzere) sağlanan menfaat tutarında para cezası verilir.

Yasa bu idari cezaları tespit ettikten sonra ceza verme usulünü belirlemiştir. Buna göre, önce ilgili bankanın savunması alınacaktır. Bir ay içinde savunmanın verilmemesi halinde, savunma hakkından feragat edildiği varsayılr. Para cezası kararı verildikten sonra tahsil ve gelir kaydı için fona bildirilir.

Yasa, özel bir tekerrür hükmünü de içermektedir. Süreli ve oransal cezalar dışında fiilin tekrarı halinde iki kat, ikinci ve müteakip tekrarlarda ise üç kat artırılarak uygulanacaktır. Başka bir deyişle, her işleyiş için ayrı ayrı üç kat cezaya karar verilecektir.

2. Adli Suç ve Cezalar

a. Izin almaksızın bankacılık işlemleri ile uğraşan ve mevduat kabul eden, ilan ve reklamları ile mevduat kabul etmeleri izlenimini uyandıran gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, iki milyardan beş milyar liraya kadar ağır para cezası ve üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Esasen idari para cezaları ile ilgili olmamasına rağmen, nedense, bu cezaların düzen-

lendiği 21. maddenin 3. bендinde yer alan hükmeye göre, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kurul kararına istinaden valiliklerce bunların işyerleri geçici olarak kapatılabileceği gibi; ilan ve reklamları da durdurulabilir veya toplatılabilir. İşin ilgi çekici yönü, "gecikmesinde sakınca bulunduğu"na Kurul tarafından karar verilecek olmasıdır.

b. Mevduat sahiplerinin mevduatlarını geri almalarını kasıtlı olarak engelleyen bankaların görevli ve ilgili mensupları, altı aydan iki yıla kadar hapis, bir milyar liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. Burada ilgili ve görevlidenden maksat, mevduatı geri ödemeyen kişilerdir. Örneğin bir şube müdüürü veya veznedar bu suçun faili olabilir. Bu suç, neticesi harekete bitişik bir suçtur ve talebe rağmen mevduatın hak sahibine verilmemesi ile suç oluşur.

Bankanın; bankacılık ilke ve teamüllerine uygun ve emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşüren, bankanın varlıklarının vade itibarı ile taah-

Bu hukum, Türk Ceza Kanunu'nun 202. maddesinde yer alan zimmet suçundan başka bir şey değildir. Böylece şimdiye kadar uygulanmakta olan Türk Ceza Kanunu'nun 510. maddesinde yer alan bankanın güvenini kötüye kullanarak bankayı zarara sokmak suçunun uygulaması da sona erecektir. Ancak hemen belirtmemiz gereklidir ki; cezaların ağırlaştırılması ve suç tipinin değiştirilmesi her zaman beklenen sonuçları veremez. Oncekkile bu suçun oluşabilmesi için para veya sair varlıkların ilgili kişi veya kişilere görevleri nedeni ile tevdî edilmesi veya yine görevleri nedeni ile muhafaza, denetim ve sorumlukları altında bulunması gereklidir. Örneğin, bir yönetim kurulu üyesine görevi nedeni ile teslim olunan bir değer sözkonusu olamaz, bir değerin bir kimseının muhafazası, denetimi ve sorumluluğu altında olması için ise o kişiye teslimi gereklidir. Örneğin, bir bankanın taşınımıza yönetim kurulu üyesine teslim edilmiş değildir. O, genel olarak bankanın iyi bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. Kanımızca bu suçun oluşabilmesi



Yeni yasada bazı kavramlar hukuki değil ve uygulanması da oldukça güç... Mülga Bankalar Yasası'ndaki hükümler yerinde uygulanabilselerdi, bu Yasa'yla bile, beklenilen amaçlara ulaşılabilirdi.

hütlerini karşılamaması sonucu ve tehlikesini doğuran, gider ve gelir dengesinin sürekli olarak bozulmasına neden olan, bankanın kaynaklarını kendi menfaatlerine kullandığı tespit olunan, banka işlerini siilen yöneten mensupları; siile katılma derecelerine göre iki yıldan dört yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Eylem, siilen bankanın yönetimini elinde bulunduran ortaklar veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak için gerçekleştirilirse; ağır para cezası, beş milyar liradan az olmamak üzere zararın beş katı olarak hükmendir.

c. Banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, görevleri nedeni ile kendilerine tevdî olunan veya muhafazaları, denetim ve sorumlulukları altında bulunan bankaya ait para veya sair varlıklar zimmetlerine geçirirlerse; altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar, aynı zamanda bankanın uğradığı zararı da tazmin ederler.

İçin, kişi, yönetim kurulu üyeliğine atanırken, bankanın varlıklarının kendisine teslim edildiğinin bir tutanakla tespit olunması gereklidir. Böyle bir teslim olamayacağına göre tutanak da tutulamayacak ve bu kişiler için suç oluşamayacaktır.

Bu şekilde aceleyle getirilmiş bir metin ile; sîrf cezaları ağırlaştırmak yolu izlenerek banka suistimalleriyle mücadele etmek zordur. Suça ve cezada yasalik ilkesi, tüm suçların yasada öngörülen tanımına uygun olmasını gerektirir. Kanımızca bu hukum uygulamasında (zimmet suçuna eşdeğer olduğu için) zimmet suçunun olması için aranan koşulların gerçekleşmesi gereklidir. Banka yönetimi açısından ise bu unsurların gerçekleşmesi kolay kolay mümkün değildir.

Bu eylemin ağırlatıcı nedeni de eskiden "ihtilasen zimmet" denilen, siilen ortaya çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyetin eklenmesidir. Örneğin, sahte belge ile zimmeti gizlemeye çalışmak bu şekildedir.

Bu suç, Türk Ceza Kanunu'nun 504/1. maddesinin

uygulanabilirliğini ortadan kaldırımayacaktır. Zira maddede 504/1'in kapsamı, zimmete geçirmekten ziade, kredi kurumlarında tahlis edilmemesi gerekliliğin açılmasını sağlamak olup, sadece kredi işlemi ile ilgilidir. Ancak kişi, bu krediyi kendisine ait bir kuruluşu açıp parayı bu şekilde zimmetine geçirmişse, (diğer koşulları da varsa) yeni suç oluşabilir.

Yasaya göre zararın kovuşturulma yapılmadan önce tamamen ödenmesi, cezanın yarıya indirilmesini; ödeme hükmünden önce gerçekleşmişse, üçte birinin indirilmesini sağlar. Bu huküm de Türk Ceza Kanunu'nun 202. maddesinden aynen alınmıştır. Şunu hemen ifade edelim ki, memur suçlarının kendilerine has özellikle vardır. Bu nedenle bir memur suçu memur olmayan kişiler hakkında uygulanmak istenildiğinde çok özenli davranışmak ve memur olmayan kişiler için uygulanabilirliğini sağlamak gereklidir. Yeni yasada bu husus tam anlamıyla gözletilmemiştir.

d. Yasada gösterilen yetkili merci ve denetim görevlilerine bilgi ve belge vermemek ve denetim elemanlarının görevlerini engellemek de suç sayılmıştır. Bu eylemleri gerçekleştiren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis, bir milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Buradaki "tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri"ni şili işleyen veya azmetmeyen olarak anlamak gereklidir. Yoksa soyut tüzel kişinin, suç faili olması mümkün değildir. Tüzel kişiye mensup bir kişi tüzel kişi yararına bu suçu işlediğinde şili irtikap eden olduğu için cezalandırılacaktır. Eğer tüzel kişinin görevli ve ilgilileri eyleme iştirak etmemişse, bu soyut sıfatları nedeni ile cezalandırılamazlar.

Bentte, yasa tekniği bakımından uygun olmayan bir düzenleme de vardır. Gerçekten, yasa hükmünün son cümlesi, 13. maddenin 5. bendindeki yükümlülüğe uyumayan banka sorumlularına da aynı cezanın verileceğini öngörmektedir. Bu bent, bankalara belirli kayıtları tutmak zorunluluğu getirmektedir. Bunun ise, anılan bent-

le bir ilgisi yoktur.

e. Bankaların yasada gösterilen merciler ile denetim görevlilerine, mahkemelere, diğer resmi dairelere yönelik olarak hazırladıkları belgelerle yayımladıkları belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları, işlemlerini kayıtlı birakmaları, gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeleri, hesap uygunluğu sağlanmadan bilançolarını kapatmaları; bir yıldan üç yıla kadar hapsi ve üç milyardan az olmamak üzere ağır para cezasını gerektiren suç haline gelmiştir. Bu eylemlerin faili, belgeleri ibraz edenlerdir. Bunlar şili katılma dereceleri ile görev ve ilgilerine göre cezalandırılacaklardır. Kanaatimize, soyut bir belgeyi imzalayanın her zaman fail olarak kabulü mümkün değildir. Yanlış bir bilgilendirmeyle sifir evrak imza etti diye bir kişiyi sorumlu tutmak mümkün olmaz değildir. Bilindiği üzere, yasada yer alan suçlar birer cürümdür ve cürümler de ancak kasten işlenebilir. Eğer belgeyi imza edenin bu belgenin sahte veya gerçeğe aykırı olduğu konusunda bilgisi yoksa suç işleme kastı da yoktur ve onun açısından suç meydana gelmez.

f. Yasa, bankaların şöhret veya servetine zarar verecek asılsız haber yayınınu suç olarak düzenlemiştir. Ancak bu suçun oluşması için hem haberin asılsız olması hem de bankaya zarar vermesi gereklidir. Haberin doğru olması durumunda suç olusmaz.

Yasa (isim belirtilmese de) bankaların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açarak bankaların mali bünyelerinde olumsuz etki yapacak asılsız haberleri radyo, televizyon, basın ve benzeri araçlarla yayımlayanların da cezalandırılacağını öngörmektedir. Maddenin içeriği çok soyut ve belirsizdir. İsim belirtmeden genel olarak bankacılığın iyi işlediğinin yayılması, kamuoyunu nasıl tereddüde sevk edecektir? Başka bir anlatımla kamuoyunun tereddüdü nasıl tespit edilecektir? Bankaların mali bünyelerinde olumsuz etki yapması tüm bankaları mı içermektedir, yoksa bir-iki bankanın olumsuz etkilenmesi yeterli midir?



Esasen mali durumu çok iyi olmayan bir bankanın “etkilendigini” ileri sürmesi, suçun oluşmasında kataklı olacak midir? Bu eylemin suç haline getirilmesi gereklidir. Zira, içeriği belirsiz, kanıtlanması güç ve sубjektif değerlendirmeleri gerektiren eylemler suç olarak kabul edilemez.

g. Bankacılık sırrı, yasaca, öncelikle uygulama ve denetimde görev alanlar için öngörülmektedir. Bunun yanında üçüncü kişilerin de bankaya ait sırları açıklaması suç haline getirilmiştir. Üçüncü kişiler, bankacılık sektörü dışında bulunanlardır. Bunların sırrı öğrenebilmeleri için, öncelikle bir banka mensubundan bilgi almaları gereklidir. Böylece öğrendiğini açıklamak, dedikodu yapmak, suç haline getirilmiştir.

Bankacılık sırrının ihlali, kendisi veya başkası için yarar sağlamak amacıyla yapılmışsa; hapis cezası artırmaktadır. Ayrıca bu kişilerin mahkumiyetle birlikte, Yasa kapsamına giren kuruluşlarda çalışmaları da yasaklanır.



Yeni yasa, bir tepki yasası niteliğindedir... Kendinden beklenenleri yerine getirecek nitelikte değildir. Daha ziyade, bir yasaklamalar bütünüdür. Düzenlemeden çok yasaklammanın geçerli olduğu bir sistem getirmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, 4389 sayılı yeni bankalar yasasının bir reaksiyon, bir tepki yasası nitelğini taşıdığını söylemek gereklidir. Gerçekten yasayı hazırlayanlar, yakın dönemde Türkiye'de bankacılık alanındaki gelişmeleri ve bazı olumsuzlukları gözönünde tutmak suretiyle bu yasayı hazırlamışlardır. Her şeyden önce bu yasanın, yasa yapma tekniğine aykırı düşüğünü söylememiz gereklidir. Öncelikle yasanın madde sayısı bakımından az olması, bankacılık düzenlemesini aşağıya indirdiği izlenimi uyandırabilir. Gerçekten geçici ve yürürlük maddeleri hariç yasa, 25 maddeden ibarettir. Ancak madde metinleri gayet uzun tutulmuş ve maddelerin içeriğini çözümlemek oldukça güçleşmiştir. Genelde teknik, madde metinlerinin kısa ve anlaşılır bir biçimde yazılmasını öngörür. Halbuki burada sayfalar süren maddeler vardır. Bunun yanında yeni bir kuruluş meydana getirilmiştir: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurulu.. Gerçekte Kurum bir bütündür ve içinde Kurul'un da bulunduğu teşkilatı ifade etmektedir. Ancak Kurul'un başkanının aynı zamanda Kurum'un başkanı olduğu da ifade edilmektedir. Gerçekte Kurum, Kurul'un üstünde ve ana teşkilat niteliginde olduğuna göre, Kurum başkanının, Kurul başkanı olduğu ifade edilmeli idi. Bir ayrıntı olmasına rağmen, yasanın Kurum ile Kurul'un yetkilerini bazı maddelerde içice soktuğunu söylememiz gereklidir.

Bunun dışında yasanın kendinden beklenenleri tam anlamıyla yerine getireceğini zannetmemekteyiz. Yasa daha ziyade bir yasaklamalar bütünüdür. Düzenlemeden ziyade yasaklammanın geçerli olduğu bir sistem getirmiştir. Kurul, bankacılık yaşamında çok önemli bir işlev görecektir. Bu açıdan Kurul'un teşkili çok önem taşımaktadır. Bu Kurul son yıllarda görülen Radyo Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurulu gibi, bir akım sonucu ortaya çıkmıştır. Bu Kurum ve Kurul'un kuruluşu da kanımızca aynı gerekçelerle oluşmuştur. Böyle bir olu-

şum, yerinde olmuştur. Ancak yetkilerinin uygun bir biçimde kullanılması ve Kurul üyelerinin konularına yakışıklardan seçilmesi gereklidir. Bu seçim en iyi şekilde yapılacağı inancı içindeyiz.

Yasadaki bazı aksaklıklara yukarıda işaret etmiştik. Özellikle bazı kavramların hukuki olmadığı, uygulanmasının fevkalade güç olduğu da ortadadır.

Mülga Bankalar Yasası'ndaki hükümler, eğer yerinde uygulanabilse idi; bu Yasa ile dahi beklenilen amaçlara ulaşılabilirdi. Temennimiz, bundan böyle bankaların buradaki yasaklamalara muhatap olmadan işlevlerini yerine getirmesidir.

Son olarak belirtmekte yarar vardır; vergi yasalarında yapılan son değişiklikler gibi, Bankalar Kanunu da aceleye getirilmiş ve üzerinde gerekli araştırmalar yeterince yapılmadan yasalaşmıştır.

Prof.Dr. Süheyl Donay

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Bölüm Başkanı,
Vergi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Burhan Karacan:

"Devletin
bankası
olmasın"

- Sayın Karaçam, Türkiye'nin G 20'ler zirvesine çağrılması ve Helsinki'de aday üyeliğinin kabul edilmesi ışığında, bankacılık sektörü, yeni yüzyılın yeni koşullarına hazır mı?

- 2000'li yıllara girerken ülkenin koşullarını anlayabilmek için 90'lı yıllara dönmemek gerek. O yıllardan beri hem bankacılık, hem finans sektörü büyük değişimlerden geçti, bunların büyük bölümünü de benim başında bulduğum ekip Türkiye'ye getirdiği için, bizzat yaşadım. 1988, 89 ve 90'da gün gün, saat saat her türlü değişimin nasıl yaşandığını ve gerçekleştigini biliyorum. Mesela, Türkiye'de 90'a kadar bireye dönük bankacılık hizmetleri yoktu, sadece kurumsal hizmetler vardı. Bir anlamda bankacılık, kendi kişiliğini ve hizmet ettiği müşteri kitlesini 90'lı yıllarda sonra tanıtmaya başladı. Bugün, hızının türlerinden, hizmetin çeşitlenmesinden, yeni getirilen hizmetlerden görebilirsiniz, artık bir yerde insanın değerinin var olduğu, kurumların ve devletin insanlara hizmet üzerine yapılandırıldığı bir toplum düzeyinden söz ediyoruz. Biz, 2000'li yıllarda o hizmet düzeyini yakalamaya çalışıyoruz. Bana göre çok sevindirici bir durum var, bankacılık sektörü insanın önemini on yıl önce keşfetti. Çok geç kalındı ama, keşif ve sonraki gelişmeler çok hızlı oldu.

- Bankacılık sektörü, bir çok sektörden önde bu haliyle...

- Bir çok sektör derken, finans sektörü hizmet üzerine kurulu ve kişi ihtiyaçlarında sınır olmadığı için ürün ve hizmetin geliştirilmesinde de hiçbir sınır yok. Segmentasyon denilen müşteri gruplandırması, Türkiye'de son iki üç yılda konuşulmaya başlandı. Zaten bana göre, Türkiye'nin ilerlemesi, eğitim ve sağlıkta dünya stan-

dartlarını yakaladığımız zaman mümkün olacak. Hizmet sektörünün gelişmesiyle, ülkelerin gelişmesi tamamen eş anlı ve eş anlamlı bana göre. Yoksa istediğimiz kadar fert başına gelirimiz yüksek olsun, istediği kadar yatırımlarımız yüksek olsun, hadisemin ekonomik tarafı değil gelişmişlik düzeyini belirleyen, tamamen insana verilen değer ve o değer karşılığı o ülkede verilen hizmetlerdir.

- 21'inci yüzyıl, bireyin yüzyılı olacak. Bilgi toplumunu ne bekliyor?

- Bilgi toplumunda öne çıkan sermaye değil. 20'nci yüzyıla kadar sermaye onde olmuş ama artık, sermayenin niteliği değişiyor. Sermayeniz olsa da bilginiz yoksa bir şey yapamıyorsunuz. Ancak bilginiz olduğu takdirde, sermayeniz olmasa da çok şey yapabilirsiniz. Dünya oraya doğru gitdiyor. Bilgi sisteme bile olsa, o bilgiyi ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için insana ihtiyaç var. Sistemden hangi sonuçların ortaya çıkacağı önemli. Bu da yaratıcılık meselesine getiriyor bizi. O nedenle, kişi önem kazanmaya başlıyor. Çünkü artık rekabetin en önemli unsuru farklılık yaratılmaktır. Hatta uygulamada da kalite yaratılmaktır. Ama bunun derinliklerine indiginiz zaman da o farklılığı yaratmanın insan olduğunu görüyorsunuz. Teknoloji kullanıldığı zaman, aynı teknoloji nerede varsa aynı ürün, aynı kalite her yerde var.

- Bankacılık sektörü, kurumsaldan bireysele yöneldi, teknolojisini yeniledi. Bu çerçevede 21'inci yüzyılo yapsal olarak hazır. Peki, zihniyet olarak da hazır mı?

- Hayır. Zihniyet olarak hazır değil. Biraz da bizim ülkemizin içinde bulunduğu koşullar bir yerde bankacılığın daha hızlı gelişmesini engelledi. Özellikle 93-94'de yaşanan ekonomik krizden sonra bir türlü toparlanı-

lamadı. Siyasilerimizin değişim ve gelişmeleri kaçırılmış olmaları, kendi yapıları ve mevcut kurumları içinde bu süreçte hala aynı yapıda kalmakta ısrar etmeleri, böyle devam edeceklerine inanmaları yüzünden, ülkedeki kaynak kullanımını ve dağılımını, insanların gelişmesi için değil de dönemin ayakta tutulması için yönlendirildi.

Kamunun giderek artan kaynak ihtiyacının mali piyasalarдан karşılanması, ağırlıkları olarak bankaları hizmet konusunda rekabet etmek yerine devlete kaynak aktararak kısa sürede birtakım spekülatif kazançlar elde etmenin peşine düşündü. Bu da, devlet tarafından zorunlu olarak teşvik edildiği için, bankalar, yatırımlarını, 2000'li yıllarda insanların ortaya çabilecek ihtiyaçlarına yönlendirmek yerine; bankacılığı, devletin ihtiyacı karşılıyorak, kısa vadede, son derece kısıt ve kendi içinde kısıtlı yapıyla belirli bir süre dondurduklar. 2000'li yılların benim bekłentilerimdeki en olumlu ve güzel tarafı, eğer vaad edilen programlar gerçekleştirilirse, bankacılık tekrar aslında dönmüş olacak. Çünkü artık, 1990'dan bugüne kadar geçen süredeki ortam, fırsatlar, avantajlı durum, iç borçlanmadan kar sağlamak olmayacağı. Çünkü bu düşük enflasyonda oluşacak karlılıklar, bankaları tatmin etmekten uzak olacak ve o zaman oluşturulmuş olan işletmeye giderleri, yüksek faiz marjlarıyla karşılaşamayacak ve bankacılık sektörü, hizmetlerinden gelir elde edip onunla yaşamamın yolunu bulacak.

- Bu durumun sonuçları ne olabilir? Bugün piyasada varolan 82 banka yaşamaya devam edebilir mi, sayıları azalır mı?

- Kesinlikle azalır. Özellikle son üç seneye kadar, banka sahibi olmak Türkiye'de son derece zor olan kay-

naklara çok kolay bir giriş sağladığı için her iş adamı banka sahibi olmak peşindeydi. Mevduat güvencesi de buna, yardım ettiği ve reel yüksek faizler de çok cazip olduğu için herkes bunu istiyordu. Hiç bankacılık işlemi yapmaya gerek yok, mevduatı üzerinden ya da dışardan, Türk lirası ya da döviz olarak al, bunu havuzla, sonra götür hazine bonosuna yatar, sonra kısa vadide büyük paralar kazan. Bu gerçek bankacılık değil tabii.

- Aslında sistem, hem vatandaş, hem bankaları memnun ediyor. Çünkü vatandaş da yüksek getiri elde ediyor.

- Çok kısa dönemde... O getiri, enflasyonla kısa sürede vatandaşın elinden çıkıyor. Aslında repo işlemesinde çok geniş bir taban var. Ama devletin böyle borçlanması, bu fonlama, bütçe açığı olarak karşımıza çıktıığı için bundan bütün toplum zarar görüyor.

- Şimdi bu kısır döngü radikal biçimde kırılacak ve tasarruf sahibi bu hazır paradan vazgeçecek. Bunun olabileceğiine inanıyor musunuz?

- Ben başka türlü devamını çok zor gördüğüm için zorunluluklar bunu gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Geldik, duvara dayandık. Artık devletin finansmanını bu şekilde devam ettirmesi mümkün değil. Devlet, sadece personel gideri ile faiz ödüyor. Ama bir çok siyasetin dilinde hala faiz bir sebebi gibi. Halbuki faiz bir sonuç, Devlet neden bu kadar yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor? Geriye dönüp bunu kimse araştırıyor. Bugün faiz yükleri kalkarsa, devlet, yeni birtakım harcamalar yapmak için yeniden faizle para toplar, buna eminim. Bu olaylar yeniden başlar. Burada bütün mesele, devletin, kaynağı olmadan birtakım işleri borçla yaparım diye ortaya çıkması. Krediyle, başkası-

nın kaynağı ile harcamaları yapmaya kalkışması. Devlette bu disiplin oluşmadıkça yapılacak bir şey yok.

- Yine geriye dönemlim, hükümetin enflasyonla mücadele için aldığı kararlar, bankalar için de birtakım sorumluluklar getiriyor. Bankalar bu sorumlulukları üstlenmeye hazır mı?

- Çok kısa süre öncesine kadar son derece yüksek reel faizlerin olduğu, yüksek karların görüldüğü bankacılık sahası artık karlı olmaktan çıkmıyor. Bir çok bankanın bununla yüzüze gelmek isteyeceğini sanmıyorum ve Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi bankaların birleşmesi, banka evlilikleri, satın almalar gündeme gelecek ve banka sayısı kesinlikle düşecek. Bu arada, yabancı bankalar da Türkiye'yi cazip bulup gelebilirler, ben böyle bir ilgi bekliyorum aynı zamanda. Banka satın almak yoluyla ya da doğrudan gelebilirler.

- Bankaların en çok kır ettiği zamanda Türkiye'ye gelmeyen yabancı sermaye şimdi niye piyasayı cazip bulacak? Nereden para kazanacak?

- Çünkü çok verimli bir piyasa. Piyasamın boyutları büyük. Hala sistemin ulaşmadığı insanlar var. Rekabetin koşullarından biri de düşük sabit birim maliyetleri olarak görülüyor ve kabul ediliyor. O yüzden yeni bir büyümeye sahip olacak Türkiye. Ayrıca onlar düşük marjlarla çalışmaya alışıklar.

- Yani daha fazla iş yaparak operasyondan para kazanılcak.

- Aynen öyle.

- Şimdi Türkiye, AT üyeliğine hazırlanıyor. AT üyesi ülkelerde bu kadar çok banka var mı? Bankalar Birliği'nin açıklamasına göre, 10 banka sistemin yüzde 70'ini kontrol ediyor. Geri kalan 72 banka da yüzde 30'unu çevreiyor.

- Türkiye'de mi? Bence daha fazla olması lazım. Aktifde olabilir. Ama

bazı hesapları arımdırmak lazım. Kaynak tarafına bakıldığı zaman herhalde 10 banka, sistemin yüzde 85-90'ı sahiptir. Ama aktif tarafında kaynak niteliğinde olmayan geçici hesaplar da var. Benim bildiğim, kaynak açısından sistemin % 60'a yakını, zaten kamu bankalarındadır. Bunun üzerine İş Bankası, Yapı ve Kredi, Akbank, Pamukbank, Garanti ile yüzde 90'ı bulur bunlar.

- Peki kamu bankalarının kaynakları reel kaynak mıdır? Özel sektör bankacılığının kaynakları kendi operasyonları ile elde edilmiş kaynaklar...

- Kaynakları da reeldir, zararları da. Kaynak deyince nelere bakıyoruz? Türk lirası mevduat, döviz mevduat, yurtdışından sağlanan krediler, sermaye ve bütün bu operasyonun yaratmış olduğu kar, eğer varsa. Kar etmemiş, zarar etmişse açığını Hazine'den karşılabilir. Siz, mevcut kaynaklar yeni değer yaratıyor mu anlamında soruyorsanız, yaratmıyor. Yaratmadığı için de zaten Hazine tarafından görev zararı diye finanse ediliyor bunlar. Çünkü maalesef kamu bankalarının yönetimi de rasyonel değil, siyasi amaçlar etkin oluyor.

- Önümüzdeki yıllarda, geleceğimiz yeni düzende, devlet fonlayamadığı zaman bu bankalar nasıl rekabet edecek?

- Yeni düzende kamu bankalarının yeri yok zaten. Devlet bankalarının varlığı piyasalarda haksız rekabet yaratıyor. Özellikle bu güvence komusunda. Kamu bankaları en azından vatandaşın gözünde devletin güvencesi altında. Artık yeni dünya düzeneinde böyle bir haksız rekabet ortamı yok.

- Şimdi hükümet yeni bir istikrар programı uygulamaya çalışıyor. Bir yandan da AT üyeliğine hazırlık süreci söz konusu. Kamu bankalarının özelleştirilmesi ihtiyacını, hangi

zaman dilimi içinde görmeliyiz?

- Önümüzdeki bütçe döneminde görmeye başlayacağız. Çünkü devlet, kendi kaynaklarını gerek vergi, gerek kendi işletmelerinden elde ettiği gelir, gerekse kamu bankalarından topladığı kaynak olarak bir şekilde kullanırken, siyasi amaçlara yönelik kullanmaya devam ederse, bütçe de açık vermeye devam eder. Bankalar da açık vermeye devam eder, hiçbirşey değişmez.

- Bu durumda, 2001 yılının bütçesi hazırlanırken, hala kamu bankaları ile ilgili bir özelleştirme girişimi olmadıysa, hükümetin istiktar programının başarılı olmayacağı ortaya çıkmış olacak mı?

- Bir yerde önemli bir göstergе olacak tabii. Bence, kamu bankalarının var olup olmamasının ötesinde, kamu bankaları bugünkü düzен içinde çalışmaya devam edecekler mi? Bu kadar büyük açıklar verecekler mi? Ve o açıklar bütçeden karşılaşmaya devam edilecek mi? Asıl soru o. Devlet niçin finansal piyasalarda özel bankalarla rekabet halinde? Çünkü, siyasetçiler, şu ana kadarki mevcut yapıda kamu bankalarını, büyük ölçüde kendi amaçları doğrultusunda kullandılar. Bir ekonomik tercih bu. Ama artık o da gide gide bir yere kadar gidiyor ve

orada kalıyor. Gelişmiş ülkeler bu yaka sınımdan uzaklaştılar. Devletin aslı görevlerine

dönmesi gereklidir derken, devletin banka sahibi olması gerekmeli. Devletin çeşitli malları üretmesi de gerekmeli. Devletin bütün bu alanlardan çekilmesi ve düzenleyici, denetleyici ve yönlendirici görevlerine dönmesi lazımdır. Bir zamanlar, özel sektör yokken, devlet özel sektörü teşvik etmek için bunları yapmış. O zamanlar, Türkiye'nin gelişmesi için devlet, sadece ekonomik nedenlerle değil, birtakım sosyal nedenlerle de bu işleri yapmış. Ama artık buna gerek yok. Gerek olmamasının nedeni de, siyasetçilerin dünyadaki ve piyasalardaki bu gelişmeyi görememeleri ve son derece kisır birtakım düşünelerle bu işi götürürebileceklerine inanmalarıdır. Ankara'da bu değişimi yapmak istiyor belki ama, bunu geniş tabana nasıl indireceklerini göremiyorlar. Çünkü, bu, düzenden yararlanan çok geniş bir kesim var.

- Kamu bankalarının özelleştirilmesi bu yılın programında olmalı diyzsunuz, bunun şansını nasıl görüyorsunuz? Devletin elinde kalın kamu bankaları zaten çok büyükler. Daha ufak olanların satışında da bir sürü problem yaşıyor. Özelleştirme hem zorunluluk hem de çok zor görünüyor.

- Onu çok merakla izleyeceğiz. Kamu bankalarına nasıl bir fiyat konulacak? Onların rasyonel çalışma biçimine döndürülmesine kim talip olacak? Orada mevcut düzenden yararlanan çok geniş bir kesim var. O kesim buna nasıl razı olacak? Elinden ekmeğini

aliyorsunuz bir yerde. Çok zor görüyorum. Çok büyük kararlılık, ciddiyet ve cesaret gerektiren bir olay. Zihniyet ve davranış değişikliği çok zor.

- AT üyeliğinde bankacılık teknolojisi yerli olacaktır herhalde.

- Büyük çapta. Ama yine insanla bağımlı. Teknoloji var ama o insan teknolojiyi ne kadar kullanıyor? Teknoloji artık çok çabuk elde edilen bir şey. Önemli olan, teknolojiyi kullanacak insanı yetiştirmek. Bizim ülkemizde acilen yapılması gereken şey, insana verilen değerle ilgili zihniyet değişikliği. İnsanı basit bir unsur olarak değil, önemli bir varlık olarak görmek.

Benim inancım, bunu önümüzdeki on yılda göreceğiz. Çünkü geride bıraktığımız on yılda insanların ne kadar büyük değişimler geçirdiğini görüyorum. Bu önümüzdeki on yıl içinde insana değer vermeyen kurumlar, rekabette gücsüz kalmaya ve giderek kaybolmaya başlayacaklar. İnsana gereken değeri vermenin, onun yaratıcılığından yararlanmanın önemini anlamayan kurumlar ya kaybolacaklar, ya da zorunlu olarak insanın değerini kabul etmeye başlayacaklar.

- Hükümetin, rantileri vergilendirdiğimizi demesini nasıl karşıladınız? Gerçekten yüksek faizlerle bir rantye sınıfı yaratıldı mı?

- Dünyanın her tarafında var bu. Gelir, mutlaka hizmet karşılığı elde edilecek diye bir kural yok. Türkiye'de buna haksız kazanç deniyor.

Sistemde bu kadar devlet güvencesi altında çalışan kamu bankası varken, bu güvenceyi özel kesimden kaldırmak, sorunu çözer mi? Bana göre çözmez. Sistemde kamu bankalarının bu yoğunlukta kaldıkları sürece onların güvencesi bitmez.



Oysa haksız kazanç diye bir şey yok, olağanüstü kazanç var. Bu da ülkenin kötü yönetiminden kaynaklanıyor. Yoksa kimse zorla haksız bir kazanç elde edilmiyor.

- Yine de yıl sonunda bilançolar açıklanlığında, her sektörde, bir çok kurumun faaliyet dışı gelirlerin faaliyet gelirlerinden yüksek olduğu görülmüyör.

- Herkes kamu kağıdına yatırımdan kazanıyor. Likit olan, naktı olan oradan kazanıyor. Ama burada talebi gösteren devlet. Bu talebin bir şekilde karşılanması lazım. Devlet bu talebini Türkiye'den karşılayamasaydı, belki yurtdışından ve çok daha pahalı olarak karşılayacaktı. Allahtan bir kısmını Türkiye'den ve daha düşük maliyete karşılıyor. O kısırlaşımıza girdikten sonra devletin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla burada, devlet, "sen bana borç veriyorsun ama sıfatın çok yüksek" diyemez. Eee, alıma o zaman. Sonra da kalkıp rantkiye diye borç verenleri eleştirmenin hiç bir anlamı yok. Eğer "Türkiye'deki rantiyeciler" olmasaydı, "yurt dışındaki rantiyeciler"den alacaktı. Devlet o kiskaca girmiş bir kere.

- Peki bu kısırlaşımı nasıl kırılacak? Devlet bu parayı alımıyorum dediği zaman iş bitiyor mu? Karşı tarafa bir direnç olmayaçak mı?

- Devlet şu anda her türlü giderini kısıtlıyor, bütçede sağlığa para yok, eğitime para yok. Bütün para, bir kısmı sadece siyasi nedenlerle işe alınan personel maaşlarına ve faize gidiyor. O da, devletin lüzumundan fazla büyük olması ve birtakım hizmetleri görmesine gerek kalmadığı halde kadrolarını hala tutmakta israr etmesinden kaynaklanıyor. Devletten maaş alanların birçoğu da çalışmıyorlar. Özelleştirme devlet açısından bir anlamda aktif satışdır. Likidite açısından

dan sıkışan şirketler nasıl varlıklarının bir kısmını satıp oradan fonlama ihtiyacını karşıtlarsa devlet de aynısını yapabilir. Ve bu sağlanan gelirler, borçları ödemek yerine, yeni birtakım giderler için kullanılrsa, bir zaman sonra yine aynı sorunla karşı karşıya kalınır. O zaman özelleştirilecek aktif de kalmaz. Yani devletin çalışma prensipleri ile özel şirketlerin çalışma prensipleri arasında hiç bir fark yok temelde. Onun için hadise, bugüne kadar sıkışır gelmiştir. Bana göre, devletin bu noktaya geleceği 10 yıl önceden de belliyydi.

- O zamanki göstergeler, ya da bu sonucu doğuran nedenler neydi?

- Benim kendi değerlendirmemeye göre, ilk nokta, 1989 yılındaki o araseçimlerden sonra, ANAP'ın popülarite kazanmak için kamu sektörüne yapmış olduğu yüzde 142'lik ücret ayarlamalarıyla ortaya çıkmıştır. Oradan sonra da Hazine'nin iç borçlanması ve bunu piyasalardan karşılatması dönemi açılmıştır. Daha sonra da kartopu etkisiyle bu sorun büyüyüp bugüne gelmiştir. Bana göre başlangıcı budur. O dönemlerde rahmetli Turgut Özal, bu kaynağa ihtiyacı olduğunu belirterek faizlerin yükseltilmesini kendisi istedi. Biz karşı çıktı. 13-15 Ekim'de, yanı faizlerin yüzde 60'lardan 85'lere 90'lara sıçradığı dönemde biz Başbakanlık konutunda, bütün Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saracoğlu'nun da katıldığı bir toplantıda, Özal'la biraraya geldik. Ve orada kendisi israrlı bir şekilde faizlerin yükseltilmesini istedi. Biz, bu nereye kadar gidecek ve nasıl incecek, diye sorduk. Olumlu bir yanıt almadık ve bu durum hala devam ediyor. Bir türlü inemiyor. O gün faizlerin yükseltilmesi bu paraların, kaynağın sisteme

çekilmesi için çok önemliydi. Fiyatını artıracak, devlet istediği kadar kaynak topladı. Yani bu noktaya geleceğimiz bir sürpriz değildi. Kamu yönetimi açısından o gün o adımlar atılıncá, bu noktalara gelineceği son derece açık bir şekilde görüldüyordu.

- Önümüzdeki yıl nereye kadar gerileyebilir faiz oranları? 2001 yılına yüzde 25'lerle girebilir miyiz?

- Tamamen fonlanmasına bağlı. Şu anda bütçe açığının bir kısmı faizlerin düşürülmüşinden karşılaşacak, bir kısmı yurtdışından, bir kısmı özelleştirmeden, bir kısmı da vergilerden. Bunlar gerçekleşmediği zaman durumumuz zor. Ama Türkiye, Avrupa Birliği'ne girme sürecinde büyük bir taahhüt altına kendini sokmuşken, 60-70'li oranları konuşamaz. Bunun için de kamu yönetimi öyle ya da böyle bu duruma bir neser vuracak. Bu bir siyasi risk. Bugüne gelmemizin en önemli nedeni, kimseyin siyasi risk almamak istememesi..

- Bu hükümet, son on yılın en güçlü parlamento desteğine sahip bir koalisyon hükümeti. Şansı var mı?

-Farklı görüşlerde olmalarına rağmen, demek ki ülke gerçekleri konusunda birleşiyorlar. Herhangi bir kurumun verimliliğinde, yanı kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasında zihniyetiniz hiç önemli değil. Bunun bir tek yolu var. Ister saçı olun, ister solcu olun, kaynakları verimli kullanmanın yolu tek. Ama verimliliği artırınız, yeni kaynak yaratığınız zaman, artan kaynağın nasıl paylaşılabığı ayrı bir olay. Ne kadarına sermaye sahibi olacak, ne kadarı üretele düştük, ne kadarı müşteriye gidecek, ne kadarı devlete dönecek? Yeter ki yeni kaynak çıksın ortaya. Türkiye'deki yanlış burada. Ortada kaynak yok, herkes olmayan kaynağın bölüşmenin

kaygasında. Önce kaynağı yaratahim, nasıl paylaşacağımızı buluruz.

- Biraz da bankaların denetimi için yeni yapılmadan söz edebilir miyiz? Bankacılık üst kurulu konusunda ne düşünüyorsunuz?

- Daha önce çeşitli kurumlar aday gösteriyordu, bakanlar kurulu aralarından seçiyordu. Son yapılan değişikliğe göre, Hazine'den sorumlu bakan, bütün adayları gösteriyor, bakanlar kurulu üyelere, başkan ve başkan yardımcısına karar veriyor. Yani yine atama siyasi. Yalnız adaylara bazı koşullar getirmişler. Üyelerin en az yarısı, 10 yıl bankacılık sektöründe deneyimli olmalı diye. Yani demek ki, bankacılıktan gelmeyen kişiler de bankaların açılması, kapanması, yönlendirilmesi konusunda karar alabilecekler.

Bana göre kamu yönetiminde çok yanlış bir inanç var. Onlara göre, ülkenin ve vatandaşın iyiliğine olan şeyler, ancak ve ancak kamu görevlilerince yapılabilir. Oysa devletin vatandaşın lehine olsun diye yaptığı bazı işler, sonuçta devlete de, vatandaş da yaramıyor. Çünkü devletin yaptığı işlerde menfaatler, başka amaçlar işin içine karışıyor. Başbakan başkanını atasın, ama üyeleri siyasetten uzak biçimde seçilsin.

- Diğer ülkelerdeki bankacılık denetim mekanizmaları nasıl? Onlarda da siyasetçiler

denetime bu kadar karışır mı?

- Her ülkede benzer kurumlar vardır. Ama çok kurumsallaşmışlardır. Bazıları merkez bankalarına bağlı olarak çalışır. Denetim niye önemlidir? Çünkü bankacılık sektörü, vatandaşın kaynaklarını kullanıyor. Orada bir güvence olması lazım. Başka işlere benzemez. Vatandaşın bir yere para yatırırken, onun sistem içinde olduğunu düşünmesi, kendisini güvencede hissetmesi lazım. Kendisine doğru bilgi verilmesi, doğru sistemin kurulması anlamında. Bağımsız deyince, hem siyasilardan hem de bizzat bu işi yapanlardan bağımsız olması lazım. Bu bağımsızlığı devlet sağlar, düşüncesi bence yanlış. Bağımsızlık devlet olmadan da sağlanır. Bu kurulum olması lazım gerçekte. Sistemin yatırımcıya, doğru bilgileri vermesi gereklidir, şeffaflık için bu gerekli. Çalışma biçiminin siyasetçilerce belirlenmesi yanlış. Bugünkü durumda siyasi hüviyeti olan bir kişi, bütün adayları belirleyecek, sonra da bakanlar kurulu seçecektir. Devletin şeffaflık konusunu benimsemesi lazım. Devlet ne kadar şeffaf, kamu bankaları ne kadar şeffaf..

- Belki Avrupa Birliği üyesliği, Türkiye'nin bu konuda yol almaması hızlandırır.

- Tabii Yunanistan'a bakın. Orada da geçmişte benzer durumlar yaşanıyordu. Siyasilardan büyük ölçüde kamu bankalarından elliğini çekmek zorunda kaldılar. Çünkü eski zihniyetle

yönetildiği zaman sistem çok büyük açıklar veriyor. O yüzden de kamu bankaları giderek sistemin içinden dışına çıkmaya başladı.

- Mevduat sigortasının kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?

- Bu, 94'deki krizin getirdiği bir sorun. Dünyanın hiç bir tarafında mevduatın tamamının sigorta altında tutulması diye bir durum yok. Haksız rekabete neden oluyor. Bankaların kimi yüksek, kimi düşük faiz uyguluyor. Siz herkese aynı güvenciyi verdiniz zaman rasyonel olmuyor. Ama bundan da önce şu var: Sistemde bu kadar devlet güvencesi altında çalışan kamu bankası varken, bu güvenciyi özel kesimden kaldırırmak, sorunu çözer mi? Bana göre çözmez. Sistemde kamu bankalarının bu yoğunlukta kaldıkları sürece onların güvencesi devam eder. Bir kesimden kaldırırsınız, bir kesimde devam ediyor. Onun için önce özelleştirmenin yapılması, sonra mevduat güvencesinin kaldırılması, ya da kademeli olarak indirilmesi lazım. Aslında daha da mühimi, bankaların mevduat sigortası için daha yüksek prim ödemesi ya da mevduat kabulünün sınırlandırılması lazım. Dışarıda istediğiniz kadar mevduatınızı büyütmemesiniz, istediğiniz kadar kredi veremeyiniz, istediğiniz yere iştirak edemeyiniz. Buların çeşitli örnekleri var. Hepsi biliyor, ama kimsenin işine gelmiyor. Bugün sistemde en çarpık işlerden

Merkez Bankası Başkanı, biz de sistemin parçasıyız, demek zorundaydı. Doğru bir şekilde dedi. Birilerinin de bir işin sonucu ulaşması için elini taşın altına koyması lazım. Başkan da onu yaptı... Güveni de ancak böyle sağlayabilirsınız.



biri, devlet bankalarının özel bankalardan daha yüksek faiz vermesidir. Bakın başka ülkelerde, eğer kamu bankaları varsa sistemde, kamu bankası oldukları için daha düşük faiz verirler, riskleri daha az olduğu için...

- Peki bizim bankacılık sektörümüzün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türk bankaları küreselleşmeden yarılanarak küresel ölçeklere ulaşabilirler mi?

- Bankacılık sektörümüzün geleceği parlak olacak, ona inanıyorum. Mali sistemin daha büyüyeceğine, birtakım yeniliklerin geleceğine inanıyorum. Yatırım bankacılığında yeni adımlar söz konusu olacaktır. Banka-

ve türünde farklılaşma ve hitap edilen müsteri kitlesi açısından da farklılaşmanın olacağı çok canlı bir ortam düşünüyorum.

Ama Türk bankaları uluslararası ölçekte büyük banka olamazlar. Türkiye'deki büyük bankalar da yine Türk bankaları olmaya devam eder. Batı ülkelerinde zor. Belki bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde olabilir. Türkiye'de daralmalar başladığı zaman mevcut know howları ile oralarla gidebilirler. Tabii çok spesifik ülkeler bunlar. Çünkü o ülkelere gidip bankacılık hizmeti vermek, yabancı bankalar açısından da çok maliyetli olacağı için cazip değil. Ama biz, hem ikili ilişkilerimiz, hem kültürel ilişkilerimiz açısından tercih edebiliriz.

- Özel finans kurumları kaldırılmalı mıdır? Yoksa sistem içine mi alınmalıdır?

- Şimdi vatandaşlarımız arasında faize karşı olan bir kesim var. Bu

kalsınlar. Çünkü o ihtiyaç böyle karşılanmazsa, başka alanlara kayacak.

- Son olarak Merkez Bankası'nın taahhüdü konusuna girmek istiyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın kur artısının % 20'yi aşmayaçağı konusundaki taahhüdü bankanın güvenilirliği açısından bir risk değil midir? Yani örneğin, bu programın diğer ayakları aksarsa neler olabilir?

- Evet, istikrar programına destek vermek için banka kendisini taahhüt altına alıyor. Her türlü taahhüdü karşılayacak kadar döviz rezervi yok Merkez Bankası'nın. Onun için bir noktaya kadar gider ama diğer tarafı aksarsa, taahhüdünün gerisinde kahr. O noktaya gelmemek için eş güdümlü ve eş anlı çalışması lazım sistemin. Ama Merkez Bankası Başkanı da, biz de sistemin parçasızız, demek zorundaydı. Doğru bir şekilde dedi. Birilerinin de bir işin sonucu ulaşması için elini taşın altına koyması lazım. Başkan da onu yaptı. Cesar bir açıklama. Güveni de ancak böyle sağlayabilirsiniz. Güven, küçük küçük olayların üst üste ve istikrar içinde gelişmesiyle elde edilecek bir duygudur. Merkez Bankası bunu söylediği zaman en azından bunu yapmaya çalışacak, demektir. Yani psikolojiyi olumlu yöne çevirmek ya da olumluğa dönen psikolojinin vadesini uzatmak demektir. Şimdi bakın, ilk kez 2000 yılının Eylül'ünden söz etmeye başladık. Türkiye'de 2000 yılının Ocak ayı, Şubat ayı eh biraz Mart ayı konuşulur, Nisan ayı Mayıs ayı konuşulmazdı. Şimdi bu açıklama ile Merkez Bankası beklenileri uzun vadeye çekti ve güven duygusunu uzun vadeye yaydı. Ama üzerine de büyük risk aldı.

- Çok teşekkür ederiz.

Necla Zarakol



ların sayıları daha az, ancak iş hacimlere daha büyük olacak.

- Sayı kaç olabilir?

- Bilmiyorum ama, herhalde kamu bankalarının sayısı ikiye iner. Bazı banka birlleşmeleri olur. Bazıları yabancı sermayeli bankalarla da bireleşebilirler. Çeşitli ülkelereşen beş kadar büyük bankanın geleceğini umuyorum. Onun dışında da çok özel müşteri gruplarına hizmet veren çok özel finansal kurumlar ortaya çıkacak. Büyüklük bankalar gibi olmayacak. Çünkü bugün büyük küçük tüm bankalar, aynı hizmetleri veriyorlar. Hizmette

durumda da sistemin bu ihtiyacı karşılaması lazım. Ama bunu denetleyemiyoruz gibi gerekçelerle bu kurumlardan vazgeçmek doğru değil. Nasıl denetleneceğini sistemin oluşturulması lazım. Mevduat sigortası sisteme alınmayacaktır... Alımasın. Çünkü topladıkları, mevduat değil, kaynaklar. Gelir paylaşımı adı altında toplayırlar. Gerçi İslami bankacılık adı altında farklı şeyler de yaptılar. Verdikleri kar payları bizim verdığımız faizin hep birkaç puan üzerinde oldu. Hiç mi zarar etmediler? Ona göre denetlensin, raporlansın ama sisteme



Keyif payı...



Audi A8 Long

Şimdiye kadar Audi A8'in Aluminium Space Frame (Alüminyum Uzay Kafesi) teknolojisinden, mükemmel konforundan ve güvenliğinden söz edildi.

Şimdi bu özelliklere bir yenişi eklendi: Audi A8'in kasası 13 cm. uzatıldı.

Audi A8 Long'un arka koltuğuna oturduğunuzda, bunun küçük bir değişim olmadığını anlayacaksınız...



Audi
Vorsprung durch Technik

• İstanbul Ersoy (0216) 411 62 80 • İstanbul Kartal Genoto (0216) 452 33 84 • İstanbul Yenikapı Şenyıldız (0212) 517 16 17 • İzmir Gönül (0232) 463 80 64 • Kocaeli ÖzSa (0362) 223 68 78
• Trabzon Bahadir (0462) 322 10 71 (3 Hafta)

Kriz süreci yönetiminde yeni bir paradigmaya doğru

Oğuz Babüroğlu

Kriz yönetimi mi, yoksa yönetim krizi mi?

Türkiye'nin bir krizler ülkesi olduğu tezi çok özgün bir tez olmasa gerek. Son 10-20 yıl içinde topluma mal edilen, iç veya dış kaynaklı veya nereden kaynaklandığını net olarak bilmemişimiz birçok kriz yaşadık. Krizin, içinde bulunulan istikrarsız, karmaşık, kontrolü zor ve belirsizliğin sürekli körüklendiği bir ortamın dokusunun baskın bir özelliği olduğu uzun zamandır iyi biliniyor (Emery ve Trist, 1965). Çok çalkantılı ve karmaşık bir ortam, sistemin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek krizlerin bütüne yansımaması ve bütünü etkilemesini kolaylaştırıyor.

Yunanca'da "karar" anlamına gelen "kriz" olgusu, "bir kuruluşun bütünü-bütünlüğünü etkileme potansiyeli olan herhangi bir olay" olarak tanımlanıyor (Mitroff, 1993). Kriz tüm sistemi etkileyerek, bir yandan büyük can, mal ve itibar kayiplarına yol açan, diğer yandan ise yönetim ile ilgili temel varsayımları çökerten sonuçlar doğuruyor. Örneğin, Marmara bölgesi, 17 Ağustos 1999 sabahı çok büyük bir doğal afetle karşı karşıya kaldığı zaman, bölgedeki çok sayıdaki mekan çok büyük bir yıkıma maruz kahyor; yardımı organize etmekle yükümlü kamu organlarındaki kişiler can kaybına uğradığından, yerel yönetim paralize olabiliyor; ulaşım ve haberleşme birkaç gün tamamen yok olduğundan, merkezi yönetim bir süre etkin olamıyor.

Sadece doğal afetlerde değil, ekonomik krizlerde, sanayi felaketleri, sistem ve makinaların çökmesi, kriminal saldırular, imaj ve itibar zedelenmesi, kritik bilgi kaybı ve sağlık krizleri gibi diğer kriz türlerinde de temel varsayımları sarsan yönetim krizleri doğuyor. Yakın

geçmişimiz, şirketleri doğrudan etkilemiş örneklerle dolu. Uzakdoğu krizi tüm ekominin, özellikle de tekstil sektörünün yapısını değiştirdi, sayılış şirket iflas etti. Rusya krizi, Laleli piyasasını sildi ve ihracata yönelik üretim yapan deri sektörünü küçültü. Halkın herhangi bir yaptırıım veya telkin olmadan, İtalyan mallarını boykotu, kurumsallaşmış yolsuzluğu görünür kıalan "kaset krizi" ve Susurluk kazası, bazı kişi, şirket yöneticileri ve şirketlere, yeniden kazanılması zor bir itibar kaybı getirdi.

Bilindiği ve görüldüğü kadariyla, bir kriz türü diğer kriz türleri kapsamına girebilir veya herhangi bir kriz türü diğer bir kriz türünün sebebi veya sonucu olabilir. Bir alanda ortaya çıkan bir krizin çok kolaylıkla başka bir alana sıçraması mümkün. Örneğin, Marmara bölgesi depremi, başka krizler de üretti. TÜPRAŞ'ta yangın ve başka bir kuruluştan denize kimyasal sızıntı gibi afetlerden, eleştirilen Kızılay yönetiminin toptan değişmesi ve bölge belediye başkanlarından birinin yanlış yapılanma ile ilgili suçlanması gibi otorite krizlerine kadar, farklı kriz türleri birbirine bağlanabiliyor ve bir krizin sonucu olabiliyor. Depremden sonra her fırscatta televizyonlarda, konuya ilgili yorum yapan bilim adamları, yaptıkları yorumların turizm sektörünün önumüzdeki sene de kötü bir sezon geçirmesine ve bu seneki sektör krizinin bir sene daha uzamasına sebep olabileceklerini düşünübeliliyor olmaları. Bu örnekte görüldüğü gibi, bir krizin çözümü olarak düşünülen aktiviteler, istenilmeden de olsa, diğer krizleri doğurabiliyor ve sistemin tümünü tahmin edilemeyecek boyutlarda ve yollardan etkiliyor. Sektörler ve şirketlerin bu tür ortamlardan kaçınmaları

imkansız hale geliyor. Alakasız gibi gözüken olaylar, bir denibire sınır tanımadan yayılıp, bir şirketi girdabı içine alabiliyor. Böylelikle yazının başında iddia edilen "krizler ülkesi" tanımı, geçerliliğini korumakla kalmıyor, yönetim yaklaşımımızda ve anlayışımızda temel değişiklikler olması gerektiğini vurguluyor.

Netice itibariyle, kriz yönetimi yetersizliği veya eksikliği olarak adlandırılan çoğu durumun, aslında bir yönetim krizi olduğunu görüyoruz.

Krizin merceği: Yeni gerçekler...

Mercek, görüntü düzeltmek için kullanılan bir obje. Krizin merceği de adı üstünde krizin görünütsünü yansıtıyor. Krizin merceği iki türlü işliyor. Bir taraftan bakıldığı zaman, yönetim kontrolünün son derece hızlı bir şekilde elden gittiği, içerisinde yoğun bir korku ve moral çöküntüsünün yaşandığı, özellikle de krize hazırlıksız yakalılmışsa, kuşatılmışlık psikolojisinin ağır bastığı bir görüntü ile karşılaşılır. Diğer taraftan bakıldığıında ise,

daha önceden net olarak gözükmemeyen gerçekler olabileğince şeffaflıklarıyla "kabak gibi" ortaya çıkarlar. Genellikle krizin birincil olarak etkilediği kuruluşlar, yukarıda bahsettiğimiz ilk durumla karşı karşıya kalırlarken, ikinci durum, medya kuruluşları tarafından yaratılır. Hazırıksız yakalanan kuruluşlar, merceği görünütü örtbas edecek şekilde ve olanları kücültüp unuturma doğrultusunda oynatmaya çalışırken, medya, merceği, krizi en ince detaylarına kadar gösterebilmek üzere kaydirmaya çalışır. Bir yanda inkar edip ve savunmaya gidebilen, diğer yanda kurban arayıp suçluları bulmaya çalışan tarafların çekişmesi, kriz ortamının en bilinen oyularındandır.



Kriz, hiçbir zaman habersiz gelmez. Mutlaka erken uyarı sinyalleri vardır... Deprem örneğini ele alalım... Denetimin kerhen yapıldığı ve en kolay para kazanma yollarından birinin müteahhitlik olduğu bir ortamda, kriz olmaması bir sürpriz olurdu.

Uluslararası kriz örneklerinde, medyanın diğer tarafta kahçı bir rol üstlendiğini, tüketici dernekleri ve krize giren şirketlerdeki mağdur durumda kalanlara karşı vicdanı sorumluluk duyan kişilerin de merceğin doğru yerlere tutulmasını sağlayan iddia sahipleri olduğunu görüyoruz. Belçika'da bozulmuş tavuktan meydana gelen zehirlenmeler ve İngiltere'de ortaya çıkan deli dana hastalığı, Avrupa Birliği içinde farklı iddia sahipleri tarafından ortaya çıkartılan ve halen daha sonuçlanmamış krizlerdir. Merceğin öbür tarafından bakıldığında, Avrupa Birliği üyeleri arasındaki korumacığın yüksek olduğu, tarıma dayalı sektörlerdeki ticari rekabet gerçeğini görmemiz çok zor olmayacağı.

Yakın zaman Türkiye örneklerinde kriz merceği görüntüsü, Susurluk trafik kazasında ve Marmara bölgesi depreminde yeni gerçekler ortaya çıkartmıştır. Normal bir vatandaşın daha evvel göremediği bazı şaşırtıcı ilişkiler, Susurluk'ta bir trafik kazası ile tüm açılılığıyla bir anda su yüzüne çıkmıştır. Yeraltı dünyasının önemli bir ismi, bir milletvekili ve

bir polis memuru aynı arabanın içinde trafik kazası geçirmişler, sadece milletvekili sağ olarak kurtulmuştur. Bu kişilerin nereye gittikleri ve aralarında ne tür bir ilişki olduğu net olarak bilinmemekle beraber, olayın Güneydoğu'da teröre karşı savaş, kaçakçılık, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bağlantıları, çok çeşitli kişileri mercek altına sokmuştur.

Marmara bölgesi depremi, bir tarafta yeni gerçekler üretirken, diğer taraftan bazı gerçekleri de unutturdu. Yazının başında merkezi ve yerel kriz yönetimi yetersizliğine değinilmişti. Kendilerine her zaman ve her durumda "devlet baba" kimliği yakışırılan merkezi ve yerel kamu otoriteleri, deprem sonrasında can kaybını

azaltmakta ve zamanında müdahalede yetersiz kalmışlardır. AKUT adında bir arama kurtarma Derneği, özellikle depremin hemen ardından bu kamu görevini yeri-ne getirerek sivil toplum kuruluşunun evrensel tanımı olan "devletin yetersiz olduğu veya yetişemediği yerlerde ortaya çıkan kuruluşlar" olgusunu doğrulamıştır. Sivil toplum kuruluşlarının kamu görev alanını resmi kuruluşlarla paylaşma yetenekleri ve gereksinimleri, bu olayla teyid edilmiştir.

Aynı deprem, Yunan halkına Türkler'e karşı duyduları düşmanlık, nefret ve korku gibi duyguları unutturdu. Depremzedeler için Yunanistan'ın en ücra köşelerinde dahi görülmemiş yaygınıkta bir yardım kampanyası yapıldı. Türkiye'deki deprem, Yunanlıların merceğin öbür tarafından bakmalarını sağladı ve gördükleri gerçekler, Türkler'e karşı yillardır besledikleri olumsuz duyguları değiştirmelerine yol açtı. Depremin etkilediği alanın büyüklüğü, insanların ve kurumların yardıma ne kadar muhtaç olabileceği ve Türkler'in de kendileri gibi insanlar olduğu gerçeğini, tüm çiplaklılığı ile ortaya koydu. Sade Yunan vatandaşı, Türkiye'nin zannettiği kadar büyük bir güç sahip olmadığını merceğin öbür tarafından bakarak gördü.

Kriz habersiz gelmez

Kriz yönetimi ne kadar beklenmedik? Kriz hiçbir zaman habersiz gelmez. Mutlaka erken uyarı sinyalleri vardır. Er ya da geç geleceği kesindir, ancak, geliş tarihi bilinmez. Deprem örneğini ele alalım. İçinde yaşadığı ülkenin coğrafyasına biraz ilgi gösteren birisi, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığın farkında olmalı. Özellikle inşaat sektöründe olan herkes, fay hatlarının yerlerini bilmeli ve inşaatlarını deprem kriterlerini göz önünde bulundurarak yapmalı. Türkiye'de yaşanan deprem ve deprem sonrası zaafiyet hiç de sürpriz bir durum olarak algılanmamalı. Herhangi bir resmi işlem yaptırmanın, örneğin bir ruhsat alınmanın, çoğu zaman gayri kanuni bir cambazlıktan geçtiği, denetimin kırınan yapıldığı ve en kolay para kazanma yollarından birinin müteahhitlik olduğu bir ortamda, kriz olmaması bir sürpriz olurdu.

Bir başka örnek ise, İtalya ile yaşanan kriz. Biraz gazete okuyan birisi İtalya ile bir kriz yaşayacağını görebilir-

di. Öcalan İtalya'ya sığınmadan önce, bazı İtalyan milletvekilleri, Güneydoğu'daki faaliyetlerinden dolayı sınırdışı edildi. İtalyan Parlamentosu'nda sürgündeki Kürdistan Parlamentosu toplandı. Hatta bir de Türkiye'de çocuk işçi kullanıldığı öne sürüllererek Türkiye aleyhinde bir kampanya başlatıldı. Görünen kriz ise Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye iade edilmek istememesiyle patlak verdi. Oysa yukarıda belirtilen bütün eylemler yakın zamanda bir kriz olağının habercisiydi.

Asya krizi, Rusya krizi ve kaset krizinde, Tüpraş, Profilo, Aksaray'daki otel ve Tuzla tersanesi yangınlarında, Apo krizinde veya Egebanks, Yaşarbank, Yurtbank, Sümerbank ve Esbank'ın Hazine yönetimine geçmesi örneklerinde gördüğümüz gibi, diğer kriz örneklerinde de çok sayıda erken uyarı sinyali vardı. Peki bu işaretler ve bilgiler var olmasına rağmen, neden fark edilmiyor veya fark edildiği halde neden krize hazırlık yapılmıyor?

Bu sorulara cevap verebilmek için yöneticilerin inançlarına, hakim değerlerine ve dünya görüşlerine bakmamız gerekiyor. Türk yöneticileri arasındaki yaygın inanç, zaten sürekli kriz yönetimi yaptıkları doğrultusunda. Ortamın çok hızlı değişiyor olması yöneticilerde sürekli bir kriz ortamında çalışmaları intibasi yaratıyor. Oysa, içinde bulunduğu hiper rekabet ortamı, Türkiye'deki kurumların yanısıra, küreselleşen rekabetten etkilenen her yerdeki her türlü kurum için bu tür bir belirsizlik ortamını getiriyor. Belirsizlik sebebi, Türkiye gibi ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa dayalı olurken, daha oturmuş ekonomilerde yeni ürün veya teknoloji geliştirme, deregülasyon veya birleşmeler belirsizlik yaratıyor. Sürekli değişimin olduğu bir ortam, kriz ihtimallerini artırmakla birlikte, kriz ortamı demek değil. Aslında "biz zaten sürekli kriz yönetimi yapıyoruz" cümlesinin altında, bir yönetim zayıfı aramak gerek.

Sağlıklı kriz yönetiminin engelleyen düşüneler arasında "bize birşey olmaz" veya "biz herşeyle başa çıkabiliriz" gibi aldatıcı ve peşin hükümlü inançlar da var. Bu inançlar sinanlığı zaman, genelde, iş işten geçmiş ve kriz yönetiminde başka bir aşamaya girilmiş oluyor.

Kriz süreci yönetimi: Kriz öncesi ve sonrası...

Kriz yönetimi denildiğinde, genellikle akla, kriz anı ve

sonrasında yapılması gerekenler geliyor. Oysa yukarıda ki örneklerde de görüldüğü gibi krizin bir de öncesi var. Alışlagelmiş kullanımıyla "kriz yönetimi" kavramının kriz sürecinin bütünüñ içermedigini düşündüğümüzden dolayı, kriz yönetimi yerine tüm kriz aşamalarını kapsayan bir kavram olan "kriz süreci yönetimi"ni kullanmayı daha uygun görüyorum.

Kriz süreci yönetimi, içinde, farklı yönetim yaklaşımını barındırıyor. Kriz öncesi ve sonrası yönetim yaklaşımı ve anlayışı ile yapılması gereken eylemler, birbirinden çok farklı. Kriz öncesi eylemler, çeşitli kriz tiplerinden oluşan kuruma has bir kriz portföyünün tasarılanması, bu olası krizlere ait erken uyarı sinyallerinin toplanması ve hazırlık yaparak kriz önleyici veya hasar azaltıcı ve kurumun sürekliliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasını içeriyor. Kriz sonrası eylemler ise, mağdurların yardımına koşma, krizin ve hasarın çabuk yayılmasını önlemeye, onarma ve toparlanma ve öğrenmeden oluşuyor.

Kriz süreci

Yönetim yaklaşımı açısından kriz öncesinde her an kriz olabileceği inancının yaratılması, izleme ve hazırlık eylemlerinin yerine getirilmesi gerekir. Tatbikatlar, simülasyonlar, kriz durumundaki yapılanmaların netleştirilmesi ve iletişim stratejilerinin belirlenmesi önem kazanıyor. Bu aşamada amaçsal bir kötümserlik ve savunma içgüdüsünün, kurumu, proaktif hazırlıklar yapmaya sevk edeceğini görüyoruz.

Bazı kurumlar proaktif olmayı, yani krizden önce krize hazırlanma yürümlerini, getirişi çok çabuk ve açık olarak gözükmediği için masraf olarak nitelendirebilirler. Bu düşünceyi değiştirmek için yöneticilerin gelecek yönetimi yaklaşumunu benimsemeleri gerekir. Geleceğin yönetilebileceğine inanmayarak geçmiş ve bugüne odaklanan veya bahsettiğimiz gelecek yönetimi anlaşımı 1960'ların planlama yaklaşımı ile karıştıran yöneticiler, gelecek ve dolayısıyla özellikle kriz öncesi aşaması olmak kaydıyla, tüm kriz sürecinin yönetiminde ciddi zorluk yaşayacaklardır. Gelecek yönetimi, geleceğin tahmini değil tasarımından geçer (Ackoff, 1981).

Kriz anı ve sonrasında ise, yönetim yaklaşımı kriz öncesinden çok farklıdır. Zaman kontrolü, imkansız bir şekilde hızla akar. Bu aşamada hayat kurtarma veya daha fazla kayba sebep olmayacak kararlı bir tutuma ihtiyaç vardır. Krizin etkisi ve olayın akış yönü ile ilgili hiçbir zaman yeterli bilgi olmaz, eldeki bilgi, çoğunlukla çelişkili ve eksiktir ve dışardaki herkes içerisindeki durumu dikkatle izlemeye başlar. Krize önceden hazırlıklı olan ve olmayan kurumlar arasındaki fark, bu noktada çarpıcı bir şekilde görülür.

Hasarın yayılmasını önlemeye mekanizmaları olan, denetlenen ve gerektiğinde yenilenen kurumlarda, birçok temel işlevin yedeklemesinin olması, kriz sonrasında onarma ve toparlanma safhalarının az sancılı geçmesini sağlar. Kriz sonrası yeniden tasarıma giden yolda, kurumsal öğrenme vardır. Geçmiş krizlerin değerlendirilmesi, temel varsayımların kıyasıyla eleştirilmesi, duyu-



ların paylaşılması ve kötü haber getirenlerin ödüllendirileceğinin tecrübe edilmesi, kurumsal öğrenmenin anahtarlarıdır.

Kriz sonrasında hayat kurtarma ve kayıpları azaltma eylemleri ile eş zamanlı gitmesi gereken bir eylem, kurum dışı ile ilişkilerin yürütülmesidir. Krizle ilgili açıklama, birçok kişi tarafından veya tek ağızdan yapılabilir. Önemli olan, krizden etkilenen tüm iddia sahiplerine ve medyaya, korkmadan ve panik olmadan, tutarlı ve detaylı bir açıklama yapılmasıdır. Suçunu veya yetersizliğini inkar ederek savunmaya geçmek veya krizi örtbas etmeye çalışmak yerine, hatalarını kabullenerek mağdurların yanında yer aldığı ve varlığıyla olumsuz sonuçların bir an önce giderilmesine çalıştığını tüm iddia sahiplerine ve medyaya gösterebilme, kurumun krizin etkilerini çok daha çabuk ve az yara almış olarak atlatabilmesini sağlayacaktır. Böylelikle, yazının başında tanımlanan merceğin iki boyutlu işlevi, tek boyuta yaklaşacak, her iki tarafından bakıldığından da benzer bir görüntüle karşılaşılacaktır. Bu şekilde, kurum imaj ve itibarı, deinden sarsılmayabilir, hatta medyanın kurumun mağdurlara karşı göstermiş olduğu empatiyi ve sosyal sorumluluğu da, krizin diğer yanlarıyla birlikte duyurması ihtimalinde, kurumun duyarlılık açısından imaj ve itibarı yükseltebilir.

Krizde alışlagelmemiş davranış

Kriz yönetiminde klasik anlayış, kriz öncesi hazırlıklar için kriz kitabı hazırlamak, kriz olduğu zaman tek merkezli bir yapıya dönmemek, en yüksek dereceli amir tarafından yönetilen bir kriz ekibinin olması ve tüm ku-

ruluştan tek ses çıkması bekantisinden oluşur. Kriz sonrası önceden oluşturulmuş tatbikatları uygulamak ve normale dönüşü başlatmak, kriz süreci yönetiminin duylımıya alışılmış kısımlarıdır. Asıl başarının sadece burada yatmadığı bazı örneklerde ortaya çıkmaktadır. Türk Henkel ve Benetton'daki kriz süreci yönetimi tecrübesini ve anlayışını değerlendirdiğimizde yeni kriz süreci yönetimi paradigmاسında, alışlagelmemiş davranışları ve yeni organizasyon yapılarının yerini göreceğiz.

İtalya ile yaşanan Öcalan kriziyle Türk halkı, İtalyan mallarını boykot etmeye başladığı zaman, İtalyan kökenli birçok şirket, İtalyan ismini veya ana firmanın İtal-

yan olduğu gerçekini örtbas etmeye çalıştı. Bunlardan bazıları gazetelerde tam sayfa ilan vererek ana firmanın İtalya'da değil de başka bir ülkede kayıtlı olduğunu beyan etti. Buna rağmen, bu şirketler ciddi kayıplara uğradılar. Benetton üst yönetimi ise, alışlagelmemiş tamaamen dışında bir yönetim yaklaşımı sergiledi. Kimliğini inkar etmek veya saklamak yerine, Türk halkıyla duygusal bir yakınlık kurmaya çalıştı ve başarılı oldu.

Benetton kimliğini inkar etmedi ama kimliği ile zedelenen önemli bir unsurdan kriz bitinceye kadar fedakarlık etti. Asıl adı United Colors of Benetton olan bu şirket, kriz süresince kimliğinin en önemli unsuru olan renklerini bir kenara bıraktı. Kriz patlak verdikten sonraki gün, Benetton markalı tüm dükkanlar ve bayiler siyahı bürünmüştü. Bu durumu gören tüketiciler mesajı aldılar. Benetton mağazalarını duygularını sergileyici bir mecraya dönüştürdüler ve vitrinlere kendi mesajlarını taşıyan kağıtlar astılar. Benetton mağazaları krızın tüketicilerin hedefi olmak yerine, halkın Öcalan vakası



ile ilgili duygularını mesajlar aracılığıyla yansıtan sempatik bir elçiye dönüştü. Böylece İtalyan kökenli diğer şirketler ciddi satış kayipları yaşarken, Benetton çok az ve geçici bir satış kaybı ile karşı karşıya kaldı ve normal sene sonu hedeflerine ulaştı.

Kriz süreci yönetiminde alışlagelmemiş bir yaklaşım sergileyen diğer bir şirket ise Türk Henkel oldu. 1994 ekonomik krizinde Türk lirası yüksek oranda devalüe edilince, Türk Henkel dışında piyasadaki diğer tüm şirketler satışlarını durdurdu. Düz mantık, fiyatların ancak istikrar yeniden sağlandıktan sonra saptanması gerektiğini söylüyordu.

Şüphesiz, Türk Henkel de diğer rakipleri gibi kurbelirsizliğini yaşamak istemiyordu, ancak diğer rakipleri satışları durdururken, Türk Henkel satışlarına bazı yeni şartlarla devam etti. Kriz öncesi planlamadığı geçici bir sistem uygulayarak, kendisine ve müşterilerine zarar getirmeden kriz ortamına anında uyum sağladı. Krizin ilk gününe müsterilerine saatlik fiyat verdi ve teslimatı durdurmadı. Ertesi birkaç gün ise, bir yandan bu sisteme devam ederken, bir yandan da satış şartlarını göreceli olarak normale döndürmeye çalıştı. Rakipler böyle bir sistemi akl edemedikleri için, önemli ölçüde, pazar panını Türk Henkel'e kaptırdı. Sonuçta Türk Henkel, 1994 ekonomik krizinden çok avantajlı çıktı.

Her iki şirket de organizasyon yapılarının en önemli temel yetkinliğini kullanarak karşılaşıkları krizleri aştılar. Türk Henkel senelerdir geliştirdiği kendini yöneten organizasyonlar çerçevesinde yetkilendirilmiş ve yetki kullanabilen satış ekibinin katkılarıyla krizi avantaja çevirmiştir. Önceden de pazarın içinde olan Türk Henkel satış elemanları, krizde saatlik fiyatları yine pazarın içinden deyken verdiler. Zaten pazarı ve müsterileri çok iyi tanıyan yetkili satış elemanlarının dışında, merkez dahil, herhangi bir birim elemanları, saatlik fiyat verme uygulamasında bu kadar başarılı olamazdı. Türk Henkel'in pazara odaklı yönetim kültüründe satış elemanlarının neredeyse genel müdürü yetkisi ile hareket etmesi alışlagelmiş bir özelliklerdi, ama saat başı farklı fiyat vermek alışlagelmemiş bir uygulamayıdı.

Benetton ise, üzerinde senelerdir titizlikle durduğu ve Arama Konferansı gibi yöntemlerle geliştirmiş olduğu bayilerle olan ilişkisini kullandı ve aldığı radikal ka-

rarları krizin hemen ertesi günü bayileri ile bir işbirliği stratejisi yaratarak uyguladı. Kriz öncesi geliştirilmiş organizasyon yapıları yeni ortama hemen uydu. Her iki şirketin de çok iyi uyum içinde çalışan tepe yönetim takımları, tüm kriz süresince çalışanları ve piyasa ile direkt temasını keybetmedi.

Benetton ve Türk Henkel'in krizi atlatmaktaki başarılarının kesinlikle şans eseri olarak değil, uzun dönemli yönetim yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirilmesi lazım. Her iki şirket de kendi yapılanmalarının yaratıcı yanlarını kriz esnasında ve hemen sonrasında ortaya çıkardılar. Benetton'un renklerini siyaha boyaması veya Henkel'in vadeli satışların kol gezdiği bir sektörde saatlik fiyat verme uygulamasına geçmesi, yaratıcılığın kriz yönetiminde ne kadar büyük bir başarı unsuru olabileceğini gösteriyor.

Krizde yeni paradigma, mutlaka sıradışı bir yönetim ve yöneticiler tarafından sergileniyor. Benetton'da olduğu gibi iddia sahipleriyle (stakeholders) ilişkinin güçlü olması, senelerdir üzerinde çalışılan, kazanılmış bir rekabet avantajı. Türk Henkel'de olduğu gibi yekili ve her biri en az iki meslekli (rotasyonlar sonucu firmanın en az iki konusunda yetkinlik kazanmış yöneticiler) olan bir satış ekibi ve her saat fiyat verebilecek kadar esnek olan bir organizasyon, taklit edilmesi çok kolay olmayan bir avantaj.

Bu vakalardan çıkardığımız sonuç, yeni paradigma yönetim unsurları olan iddia sahipleri ile işbirliği içinde yönetim, klasik yönetim anlayışından kendini yöneten organizasyonlar anlayışına ve etkisi çok çabuk gözüken, alışlagelmemiş bir yönetim yaklaşımına geçmek gibi özelliklerin, kriz süreci yönetiminde de üzerinde durulması gereklidir. Bu şekilde başarıya ulaşmak çok daha kolay olacaktır.

Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

Kaynaklar

1. Ackoff R. "The Democratic Corporation", John Wiley, 1997.
2. Emery F. & Trist E. "The Causal Texture of Organizational Environments", Human Relations, 1965.
3. Mittroff I. I., Pearson C. M. & Harrington L. K. "The Essential Guide to Managing Corporate Crisis", Oxford University Press, 1996.
4. Pauchant T. C. & Mittroff I. I. "Transforming the Crisis-Prone Organization", Jossey-Bass Publishers, 1992.

Araştırma, gençlik kültüründe kavramı, ahlak, devlet ve dindeki gelişimini inceleyen bir

TÜRK GENÇLİĞİNİN KİMLİĞİ

Mehmet Aközer

Bu yazı Konrad Adenauer Vakfı (KAV) için İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Sosyal Araştırmalar Merkezi (IMV-SAM) tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen "Türk Gençliği 98" araştırmasının başlıca bulgularını özetlemeyi amaçlıyor.

"Türk Gençliği 98" araştırması, 1998 sonbaharında Türkiye'nin 11 ilindeki bir dizi kentsel yerleşmede 15-27 yaş grubundaki 2.223 gençle yüz yüze görüşerek uygulanan bir anket çalışmasına dayanıyor. Türk Gençliği 98" araştırmasının hedef kitlesi, kentlerde yaşayan genç nüfusla sınırlı tutulmuştur. Bu tercih, sosyojektik anlamıyla "gençlik" kavramının kentsel bir nitelik taşıdığı saptamasından kaynaklanıyor.

Makalede, sırası geldikçe, Nisan-Haziran 1997'de Avrupa Birliği'ne üye 15 üye ülkede 15-24 yaş grubunda uygulanan "Genç Avrupalılar" başlıklı Eurobarometre anketinin bulgularıyla karşılaştırmalara da yer veriliyor.

"Genç olamayan gençlik"

Bir gençlik araştırmasının yanıtlaması gereken iki temel soru, gençliğin toplumsallaşmasında hangi kurumların nasıl işlev gördüğü ve bir gençlik kültürünün ne ölçüde oluşabildiğidir. Ikinci sorudan başlayacak olursak, KAV/IMV-SAM araştırmasının en önemli bulgularından biri, Türkiye'deki gençlerin ancak dar bir kesiminin bir gençlik kültürü geliştirebildiğidir.



Tüketicim kalıplarına ve boş zaman etkinliklerine dayalı bir kümelendirme analizi, görüşülen gençlerin yüzde 47 gibi çok büyük bir bölümünün gerçekten genç olmadığını ortaya koymaktadır. Bu gruptaki gençlerin tüketim kalıpları mütevazi ölçüde bile çeşitlenmemiştir, kültürel etkinlikleri çok sınırlıdır, içsel yaşamları zenginleşmemiştir. Bu gençler, kamusal alan da çitkemamakta, daha günlük bir deyişle, "ortalıkta pek gözükmemektedirler." Gene ortalıkta pek gözükmenen yüzde 18'lik ikinci bir grubunda, gençlik kültürü içe dönük, başkalarıyla paylaşılmayan etkinliklerle sınırlıdır. Yalnızca geri kalan yüzde 35'lik kesimin kamusal alanda görünür bir gençlik kültürüne sahip olduğu söylenebilir.

Boş zaman etkinlikleri: Türkiye'de gençlerin boş zaman etkinlikleri arasında kitabı okuma, müzik aleti çalışma, resim yapma gibi içe dönük etkinlıkların genel olarak çok belirgin bir ağırlığı vardır. Görüşülen gençlerin yüzde 47'si boş zamanlarında spor da yaptıklarını belirtmişler, ama yalnızca yüzde 15'i herhangi bir spor kuruluşuna üyedir. Hiçbir kulüp, dernek ya da benzer bir kuruluşla üye olmayan gençlerin oranı yüzde 70'i bulmaktadır (oysa Eurobarometre anketine göre Avrupalı gençler arasında bu oran ortalama yüzde 48'e inmektedir).

Türkiye'de gençler, arkadaşlarıyla çok büyük oranda "ev" ortamında buluşmaktadır. Buluşma ortamları sıralamasında daha sonra kafeterya, çay bahçesi, park gibi yerler, ardından da "sokak" gelmektedir. Görüşülen gençlerin beşte birden fazla üniversite öğrencisi olduğu halde, arkadaşlarıyla okul kantinlerinde buluşanların oranı bunun ancak yarısı kadardır. Görüşülen gençlerin dörtte birden fazla düzenli bir işe çalışırken, arkadaşlarıyla işyerinde bir araya gelenlerin oranı, yüzde 2'yi bulmamaktadır.

Kısaçısı Türkiye'de belirgin bir "gençlik kültürü boşluğu" vardır. Görüşülen gençlerin yüzde 61'i ülkemizde "genç insanların gençliklerini yaşayamadığı" görüşüne katılmaktadır.

Gençlik kültürü boşluğunun toplumsallaşma süreçleri bakımından anlamı şöyle özetlenebilir: Gençler, kamu alanında kendilerine özgü roller üstlenerek yetişkinliğe hazırlanmak yerine, bu hazırlığı esas olarak özel alanın sınırları içinde tamamlamak zorunda kalmaktadırlar. Onlar için gençlik, yetişkinlerin sunduğu hazır rolleri "prova ettikleri", "icerine sindirdikleri" bir ara dönemdir. Çünkü kamu alanında işlev görmesi gereken toplumsallaşma kurumları ya hiç gelişmemiştir ya da yeterince işlemektedir; onların işlevini de özel alan, yani aile ve birincil ilişkiler üstlenmiştir.

Kurumsal boşluklar

Ailenin yükseltilmesi: Türkiye'de gençliğin toplumsallaşmasında aile kurumunun üstlendiği çok ağırlıklı işlev, gençlerin bu kurumu yüceltmelerinde ifadesini bulmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre:

- Gençlerin yüzde 49'u için yaşamı anlamlı kılan değerlerin başında aile gelmektedir; onu, her biri ancak yüzde 10 puana eğitim ve idealler için mücadele izlemektedir. Yaşamı anlamlı kılan ilk üç değer arasında aile-

yi ananların oranı yüzde 71'e yükselmektedir.

- Gençlerin yüzde 82'si için aile öncelikle "genci koruyan, ona kucak açan" bir kurumdur.

- Gençlerin yüzde 34'üne göre, "bir insanın mutlu ve güvenli bir yaşam sürebilmesi" için uyum sağlama gereken toplumsal çevrelerin başında kendi yettiği aile gelmektedir.

- Gençler, ailenin sağlayacağı koruma uğruna, onlardan pek beklenmeyecek bir biçimde, özgürlüklerin kısıtlamasına bile razıdırlar.

Yetişkinlerle iletişim: Aile kurumunun bu ölçüde yüceltilmesinin gençler ile yetişkinler arasında iletişimde ve karşılıklı anlayışa katkıda bulunduğu söylenenmez. Aileye çok yüksek bir "koruyucu" işlev yüklemelerine karşın, görüşülen gençlerin ancak yüzde 49'u ciddi sorunlarını aileleri içinde konuşmaktadır. Gençlerin yüzde 70'i büyüklerine "genellikle güvendikleri" ve yüzde 67'si de "büyüklerin öğütlerine ihtiyaç duyduklarını" belirttikleri halde, yüzde 61'i genel olarak gençlerin aileleriyle iletişim kuramadığı görüşündedir. Gençlerden, aile-



lerinden en çok ne beklediklerini kendi ifadeleriyle belirtmeleri istediğiinde, anlayış bekłentisi birinci sıraya yerlesmekte, sevgi-saygı ve maddi-manevi destek daha sonra gelmektedir.

Bu noktada, büyüklerinden gördükleri anlayış bakımından Türk gençlerinin Avrupalı gençlere göre belirgin biçimde daha fazla düş kırıklığı dile getirdikleri belirtmek yerinde olacaktır. Eurobarometre anketinin sonuçlarına göre Avrupalı gençlerin, yüzde 27'si büyüklerinin kendilerini anlamadığı kamışındayken, İMV-SAM araştırmasına göre, Türk gençleri arasında bu oran yüzde 42'ye yükselmektedir.

Okul ve okul hayatı: "Okul" da Türk gençlerinin yaşamında kuşkusuz önemli yer tutmaktadır ama büyük

ölçüde bir düşkırıkhı kaynağı olarak. Görüşülen gençler hem üte ikiye yaklaşan büyük bir çoğunlukla "diledikleri/yeterli" eğitimi alamadıklarından yakınmakta, hem de yaridan fazlasıyla "okullarda gençlerin kişiliğinin gelişmesinin engellendiğini" düşünmektedirler.

Gençlerin eğitimden bekentileri, öncelikle bilgi-bilceri, genel kültür, sistemli düşünme yeteneği, toplumsal saygılılık gibi kişisel kazanımlar üzerinde odaklaşmakta ve eğitim sisteminin de özellikle bu bekentileri karşılamakta yetersiz kalduğu anlaşılmaktadır. Sistemli düşünme yeteneği ve toplumsal saygılılık, eğitim sisteminin gençlerde düş kırıkkına yol açtığı bekentilerin başında gelmektedir.

Gençlerin eğitimin niteligine ilişkin yakınmalarının başında ise "ezbercilik" ve "öğretim kadrosunun bilgi düzeyinin yetersizliği" gelmektedir. "Öğretmenlerin pedagojik/psikolojik formasyonunun yetersizliği" şikayeti de dikkat çekici biçimde 15-20 yaş grubunda ortalamanın üzerine çıkmaktadır. Gençler, "kendilerini en iyi an-

değerlerin önüne geçmeye, maddi değerler ise en son sırada yer almaktadır. Bu iki değerler kümesi bir arada ele alındığında gençliğin değerler hiyerarşisi şöyle belirlenmektedir:

- Ailevi değerler
- Entellektüel değerler
- Toplumsal değerler
- Bireysel değerler
- Dinsel değerler
- Maddi değerler

Yukarıdaki sıralamanın aynı zamanda sekülerleşmiş bir dünya görüşüne işaret ettiği söylenebilir: Türk gençliğinin büyük bölüm yaşamı öncelikle dindışı referanslarla anlaşılmaktakta ve dini de öncelikle vicdanla ilgili bir yaşantı alanı olarak algılamaktadır.

Dürüstlük ve toplumsal sorumluluk: Türk gençlerinin ahlaklı dünya görüşünde "dürüstlük" kavramı özel bir yer tutmaktadır. Gençlerin yüzde 55'ine göre ailelerinin onlara aşıladıgı olumlu özelliklerin başında "dürü-

Gençlerin yüzde 83'ü kendilerini anne-babalarının kuşağından daha "şanslı" saymaktadır. O nedenle de, gençlerin kendi gelecekleriyle ilgili bekentileri, toplumun bütünüyle ilgili bekentilerinden daha iyimserdir.

layan kişileri" sıralarken en son sırada ve çok seyrek olarak öğretmenleri/öğretim üyelerini anmaktadır.

Gençliğin değerler dünyası

Ahlaklı dünya görüşü: Türk gençlerinin toplumsallaşma sürecinde özel alanın kamusal alana göre büyük ölçüde ağır basması, gençliğin değerler sisteminin biçimlenmesinde de etkili olmaktadır: Özel alanda uyum yeteneğini özendirilen değerler desteklenmekte, kamu alanında etkinliği ve birey olarak farklılaşmayı vurgulayan değerler baskılanmaktadır. Bunun sonucunda ahlaklı bir dünya görüşü ağırlık kazanmaktadır.

Türk gençlerinin değerler dünyasında ailevi değerlerin toplumsal değerler karşısında açık bir üstünlüğü vardır; toplumsal değerler de bireysel değerlere göre öncelik taşımaktadır. Öte yandan entellektüel değerler dinsel

lük" gelmektedir. Dürüstlüğü, aileden edinilen en önemli üç erdem arasında sayanların oranı, yüzde 82'yi bulmaktadır. Türkiye'de gençlerin değerler dünyasında "dürüstlük" toplumsallaşmanın ortak anahtar kavramı gibi gözükmektedir.

Buna karşılık, gençlerin gene yüksek oranlarda sahip olduğu "toplumsal sorumluluk" kavramı daha çok toplumsallaşma sürecindeki gerilimlere işaret etmektedir. Görüşülen gençlerin yüzde 83'ü "gençliğin toplumsal sorumluluk sahibi olması gereği" görüşüne katılmakta, yalnızca yüzde 8,5'i gençliğe böyle bir sorumluluk yüklenmesine karşı çıkmaktadır. Bir bakıma gençler, toplumun kendilerine şimdiden yetişkinlerle ortak roller ve sorumluluklar yüklemesini kabullenmekte, toplumdan alacaklı değil, topluma borçlu sayılımalarına itiraz etmemektedirler.

Sigorta poliçelerinin çoğu sizin yolda bırakır.

EXCERPT

Biz yolun sonuna kadar yanınızdayız.



Tam Güvenç - Tam Given

Tel: (9662) 644 3666 Fax: 644 3447 E-mail: icis@icis.org.sa

planlarınız varsa, size sağıhyacılarımız kredi ve ilke

BIBLIOGRAPHY 201

Uluslararası ticaret dünyası, sıradan sigortaların kapsamına girmenin ve sizin bilginiz dışında hizmetleriniz ve yarımumuz tıhlíkeye atan işçilerle doluydu. Burisinde, kazanç düşeriniz zarar kapusuna savaş, toplumsal olaylar gibi lisan olmayan dileklerin dönüşübüll

İCIEC üye ilükeleriyle ilgili vafatım veya hircatı sigorta eder.

(yosullarından kaynaklanan) ve ihracat bedellerinin belli olmaması gibi ticari(satınalınanlardan kaynaklanan) riskler ile uzun vadeli yatırımarda ülkeler ve sivasal

Sıradan sigorta poligelerinin kapsamına giren yangın, olayların ekip bilinen risklerden söylenmeyeceğinden söz konusu.

Ama gençler aynı zamanda bir "borçlu" olarak kendilerine adil koşulların sunulmadığını da hissetmektedirler. Örneğin, görüşülen gençlerin yüzde 59'u "gençlerin toplumun hiçbir alanında karar alma süreçlerine dahil edilmeyğini" düşünmektedir. Dahası, gençlerin yüzde 57'si "ülke gençliğinin pasifize edildiği", yüzde 50'si de "gençlerin ailede, okulda ve iş hayatında sürekli baskı altında olduğu" kanısındadır.

Denebilir ki gençler, onları toplum karşısında "borçlu" tutan bir toplumsallaşma modeline ahlaklı bir tutumla uyum sağlamaya çalışmaktadır, ama aynı zamanda "alacaklarım" da saklı tutmaktadır. Bu bakımdan Türk gençlerinin uyumcu stratejisi bir "teslimiyeti" ifade etmekten çok, topluma bir tür kredi açma "cömertliğini" yansımaktadır. Bu cömertlik şu yorumu akla getirmektedir: Gençlik, bilinc düzeyi bakımından kendisini toplumun bütünlüğinden daha ileride görmekte, ama tam da bu nedenle, topluma bir zaman tanıma "olgunluğunu" göster-

Bu noktada Türk gençlerinin, yetişkinlerin yeniliklere ayak uydurma yeteneği konusunda Avrupalı gençlerden daha cüştirel bir tutum takındığını belirtmek yerinde olacaktır. Euroborometre anketine göre yetişkinlerin yeniliklere ayak uydurmadığını düşünen Avrupalı gençlerin oranı yüzde 39 iken, İMV-SAM araştırmasına göre Türk gençleri arasında bu oran yüzde 43'e çıkmaktadır.

Sorgulanan normlar: Gençlerin karşı cinsle ilişkiler ve kadının çalışma yaşamındaki konumuna ilişkin görüşleri geleneksel normlar karşısındaki sorgulayıcı tutumlarını öneklemektedir.

"Geleneklerimize ve toplum ahlakına ters düşüğü" gerekçesiyle evlilik öncesi kız-erkek arkadaşlığına karşı çıkan gençlerin oranı yalnızca yüzde 15'tir. Gençlerin yüzde 40'i evlilik öncesi arkadaşlığı "gençlerin her açıdan birbirlerini tanımları bakımından" olumlu bulmakta, yüzde 45'i de "belirli bir mesafe bırakmak" koşuluyla normal saymaktadır. Gençlerin yalnızca yüzde 21'i görü-

Avrupalı gençlerin yüzde 42'sinin düzenli bir işi, yüzde 13'ünün ise düzensiz bir işi var. Türkiye'de düzenli bir işi olan gençlerin oranı yüzde 26, düzensiz geliri olanların oranı ise yüzde 6'dır.

menin kendisine düşüğünü düşünmektedir. Türk gençlerinin gelenekler karşısında "dengeli" tutumu da bu yorumu desteklemektedir.

Gençlik ve gelenek: Gerçekten de "geleneğe-göreneğe saygı" Türk gençlerinin değerler dünyasında "dine bağlılık" erdemini bile geride bırakan ayrıcalıklı bir yer tutmaktadır. Görüşülen gençlerin yüzde 43'ü "geleneğe-göreneğe saygı" erdemini ailelerinden edindikleri en önemli üç özellik arasında anmaktadır. Ama aynı zamanda yüzde 49'u da "geleneklerle çatışmayı göze almadan gençlerin sorunlarının hiçbir zaman çözülemeyeceği" kanısını paylaşmaktadır. Geleneğe saygıyı aileden edinilen en önemli erdemler arasında sayan gençlerin de yüzde 47'si bu görüştedir. Denebilir ki gençlik, bir yandan kuşaklar arasındaki ardılık ilişkisinin zemini olarak geleneğin toplum yaşamındaki yerini teslim etmekte, ama öbür yandan da ilerlemenin ancak "geleneğin dönüştürülmesiyle" mümkün olabileceğine inanmaktadır.

cü usulüyle evlenmeyi doğru bulmaktadır. Ayrıca farklı din ya da mezheplerden çiftlerin evlenmelerine karşı çıkarınların oranı da yüzde 24'te kalmaktadır.

Gençlerin kadının toplumsal rolüne ilişkin görüşleri ise kendilerini toplumun bütünlüğinden daha "bilinçli" saymalarına haklılık kazandıracak niteliktedir. Görüşülen gençlerin yüzde 82'si kari-kocamın aile gelirine ortaklaşa katkıda bulunması gerektiği kanısındadır. Bu görüşün, ekonomik durumu daha iyi olan gençler arasında daha fazla destek bulması, ekonomik zorunluluklarla ilgili bir kabulden çok, bir yaşam tarzı tercihini yansıtımı dündürmektedir. Nitelik "iş sahibi olmanın kadınlar için bağımsızlığın amahları olduğu" görüşü de gençlerin yüzde 62'sinin desteğini almaktadır. Ayrıca gençlerin yüzde 50'si "ev kadınlığının ücretli bir işe çalışmak kadar tatmin edici olduğu" görüşüne karşı çıkmakta, yalnızca yüzde 33'ü bu görüşe katılmaktadır. Benzer biçimde, çalışan kadının da çocuğuna yeterli ilgiyi gösterebileceği

görüşünde olanların oranı (yüzde 49) aksi görüşte olanları (yüzde 44) geride bırakmaktadır.

Gençlik ve otorite: Gençlerin "otorite" karşısındaki tutumu uyumcu stratejilerinin bir başka örneğini oluşturmaktadır. Bu tutumu ölçmek amacıyla, görüşülen gençlere şu soru yöneltilmiştir: "İşyerlerinde emirlere uyma ko-



nusunda farklı görüşler var. Bazıları amirin fikrine katılmamasınız bile emirlerine uymak gerektiğini düşünüyor; bazıları ise emrin doğruluğundan emin olmadan yerine getirilmemesini savunuyor. Sizin görüşünüz nedir?"

Gençlerin yüzde 44'ü "önce emrin doğruluğundan emin olmak gereği" yanıtını vermiş, yalnızca 11'i "emirlerin sorgulanmadan yerine getirilmesi gereği" görüşünü desteklemiştir. Ama yüzde 33'lük azımsanmayacak bir grup da sorunun yanıtının "duruma bağlı" olduğunu belirterek tedbirli davranışmayı yeğlemiştir. Bu konuda fikir belirtmeyen gençlerin oranı ise yüzde 12'yi bulmaktadır. Dolayısıyla gençlik içinde, otorite karşısında kendine güvenen tutum ile otoriteyle çatışmaya girmekten sakınan tutumun birbirini dengelediğini söylemek yanlış olmayacağıdır.

Gençlik ve çalışma hayatı

Ekonomik bağımlılık: Araştırma bulguları öncelikle Türkiye'de gençliğin "ekonomik bağımlılık" düzeyiyle ilgili önemli sonuçlar içermektedir. Görüşülen gençlerin yüzde 57'sinin anne-baba ya da aile geliriyle, yüzde 10'unun ise eşlerinin geliriyle geçindiği saptanmıştır. Bir başka deyişle, örneklemde temsil edilen gençlik kitlesinin yüzde 67'si ekonomik bakımdan "bağımlı" konumdadır.

Oysa Eurobarometre anketinin sonuçlarına göre Avrupa gençler arasında geçimleri öncelikle anne-baba gelirine bağımlı olanların oranı yüzde 45, eşlerine bağımlı olanların oranı ise yüzde 5'tir.

Avrupa gençlerin yüzde 42'sinin düzenli bir işi vardır; yüzde 13'ü ise düzensiz işlerde çalışarak kendi geçimlerine katkıda bulunmaktadır. Bir başka deyişle Avrupa gençlerin yüzde 55'i ekonomik faaliyete katılmaktadır. Türkiye'deki gençler arasında ise başlıca gelir kaynağı düzenli bir iş olan gençlerin oranı yüzde 26, düzensiz işlerle geçimlerini sağlayanların oranı ise yüzde 6'dır. Düzenli bir işte ya da zaman zaman (örneğin okul tatillerinde) çalışmakla birlikte geçimleri gene de ailelerine bağımlı olanlar da eklendiğinde, ekonomik faaliyete katılan Türk gençlerinin oranı ancak yüzde 38'i bulmaktadır.

İşsizlik: Türk gençlerinin ekonomik faaliyete katılım düzeyinin düşüklüğü, ısgücüne katılım olanaklarının ki-



sılılığıyla doğrudan ilişkilidir. Çalışmak istediği halde iş bulamadığı için çalışmayan, yani "işsiz" durumındaki genç oranının yüksekliği de bunu kanıtlamaktadır. Araştırma kapsamında görüşülen gençlerin yüzde 13'ü bu türümde göre "işsiz" konumundadır; arasıra çalışanlar da

dahil iş arayıp da bulabilen her üç gence karşılık bir genç çalışmak istediği halde çalışmamaktadır. Bu bağlamda, araştırma kapsamına giren gençlerin yüzde 14'ünün de ev kızı/kadını olarak hem eğitim sürecinin, hem de ekonomik faaliyetin dışında yer aldığı umutulmamadır.

Yüksek işsizlik oranı ve yüksek ekonomik bağımlılık düzeyi doğal olarak gençler tarafından da en önemli iki "engellenme" kaynağı olarak algılanmaktadır. Görüşülen gençlerin yüzde 32'sine göre Türkiye'de gençlerin bir numaralı sorunu işsizlik/iş güvencesinden yoksunluk, yüzde 20'sine göre ise parasızlık/yoksulluktur. Örneklemin yüzde 70'i işsizliği/iş güvencesinden yoksunluğu, yüzde 60'ı ise parasızlığı gençlerin en önemli üç sorunu arasında saymaktadır. Çalışan ve işsiz gençler doğal olarak işsizlik ve yoksulluk sorunlarına öğrenci gençlerden daha fazla önem vermektedirler. Ama evde oturan genç kız ve kadınların da bu sorunları öğrenci gençlerden, hatta çalışan gençlerden bile daha fazla vurguladıkları görülmektedir. Dolayısıyla ev kızlarının/kadınlarının kendi ekonomik bağımlılıklarını da bir tür "gizli işsizlik" olarak algıladıklarını düşünmek yanlış olmayacağındır.

Çalışma yaşamı ve eğitim: Araştırma kapsamında görüşülen gençlere göre "iyi bir eğitim almış olmak" Türkiye'de bir gencin iyi bir iş bulabilemesini sağlayan özelliklerin başında gelmektedir. Deneklerin yüzde 68'i gençlere iyi iş bulma şansı kazandıran en önemli iki özellik arasında "iyi bir okuldan/üniversiteden mezun olmayı" saymışlardır. Oysa Avrupalı gençler

için durum farklıdır. Eurobarometre anketinin sonuçlarına göre, Avrupalı gençler arasında, "iyi bir genel eğitim" almış olmayı iyi bir iş bulma şansı sağlayan en önemli üç özellik arasında sayanların oranı yüzde 43'tür.

Türkiyeli ve Avrupalı gençler, meslek eğitimine atfetikleri göreli önem düzeyleri bakımından daha belirgin

birimde farklılaşmaktadır. Bir meslek okulu bitirmiş ya da çıraklık eğitimi görmüş olmayı iyi bir iş bulmaya yarayacak özellikler arasında sayan Türk gençlerinin oranı yüzde 6'da kalırken, bu oran Avrupalı gençler arasında ortalama yüzde 25'e, örneğin Alman gençleri arasında yüzde 54'e yükselmektedir. Türk gençlerinin, iyi bir eğitim alarak iyi bir iş bulabilecekleri yönündeki genel bekłentisi, özellikle üniversite öğrencilerinin iş bulma şansları konusundaki iyimserliklerinde yansımاسını bulmaktadır.

Araştırma kapsamında görüşülen üniversite öğrencilerinin de yüzde 65 gibi büyük bir bölümü gördükleri eğitimle ilgili bir iş bulabileceklerine inanmaktadır.

Genel olarak, çalışan gençlerin yalnızca yüzde 30'u işlerinin eğitimleriyle ilgili olduğunu söylemektedirler. Gerçek üniversite mezunu çalışan gençler arasında bu oran yüzde 50'yi aşmaktadır; ama üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra eğitimleriyle ilgili bir iş bulabilecekleri yönündeki gü-

lü bekłentisi daha çok eğitime bağlılıklar umutları elden bırakmama dürtüsüyle ilgili gözükmemektedir.

Çalışma yaşamından memnuniyet: Araştırma bulgularına göre, çalışan gençlerin yüzde 60'ı işlerini değişim





Dile benden ne dilersen...

Egebank Visa Platinum, yüksek limiti ile her kapıyı açan sıhırlı bir anahtar...

Türkiye'de ilk defa fotoğraflı ve imzali olma özelliği ile Egebank Visa Platinum Kart, bankanız Egebank'tan. Visa Platinum, tüm dünyada sınırlı sayıda kişiye verilen bir kredi kartı. Egebank Visa Platinum, International SOS Assistance güvencesiyle doktordan hastaneye, bagaj kaybindan yurtiçi ve yurtdışı hayat sigortasına kadar her türlü yardım için yanınızda. Kisacası, dünyanın en prestijli kredi kartı dünyanın en prestijli sigortasıyla daima elinizin altında.

"Dileyin Egebank Visa Platinum'dan ne dilerseniz..."

EGEBANK^①

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için 1. sıradır.
Bu sözümüzü adımızın yanında - O ile mührülüyoruz.

tirmek için fırsat kollamaktadır. Bu oran kamu sektöründe ya da özel sektörde işçi olarak çalışan gençler arasında yüzde 75'e yükselmektedir. İş değiştirmek istemeyen yüzde 40'lık grup içinde ise kamuda ya da özel kesimde uzman ya da memur olarak çalışanların ağırlığı dikkati çekmektedir. Bu bulguya dayanarak, gençlerin çalışmaları işlerden "memnuniyetlerinin" büyük ölçüde gene "iş güvencesine" bağlı olduğunu söylemek yanlış olmayacağındır.

Çalışma yaşamı çalışan gençlere yeterince tatmin sağladığını gibi, bir "gençlik kültürü" nü onların ıskundan daha da uzaklaştırmaktadır. Boş zamanlarında kitap-dergi okuma oranı öğrenci gençler arasında yüzde 39 iken çalışanlar arasında yüzde 23-24'e, spor yapma oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a, diskotek/bar gibi yerlere gitme oranı yüzde 39'dan yüzde 31'e, düşmektedir. Çalışan gençlerin öğrencilerden daha fazla ilgilenebildikleri boş zaman etkinliklerinden biri maça gitmek (yüzde 34'e

lerinden daha fazla sorumlu olmaları gereği" görüşüne yakınlık duyanların oranı ise yüzde 32'de kalmaktadır. Benzer bir biçimde, ekonomide "özelleştirmenin yaygınlaşması gereği" görüşüne ağırlık veren gençlerin oranı yüzde 39'da kalırken, "devletin ekonomideki rolünün artmasından" yana olanların oranı yüzde 46'ya ulaşmaktadır.

Genel olarak gençlerin devletten beklenileri arasında da ekonomik bekleniler eğitimle ilgili ya da sosyal içeriaklı beklenilerin çok önune geçmektedir. Ekonomik bekleniler arasında ise doğrudan "iş ve maddi destek" talebi öne çıkmaktadır.

"Liberal" özlemler: Yukarıdaki bulgular, gençlerin beklenilerini bir "maddi güvence" kurumu olarak devlete yöneltten yaşam koşullarından soyutlandığında "devletçi" bir zihniyetin göstergesi olarak yorumlanabilir. Ama başka bulgular böyle bir yorumun geçerli olamayacağını göstermektedir. Birincisi, gençler bugünkü koşullarda bir

Genel olarak bulgular, gençlerin çok da mutlu bir yaşam sürmediğini ortaya koyuyor... Ancak, bütün olumsuzluklara karşı, yakın gelecekte bugündünden daha iyi bir yaşam beklenisi içinde olmaları ise, herhalde daha ilginç bir bulgudur.

karşı yüzde 40), diğeri ise sosyal yardımlaşmadır (yüzde 29'a karşı yüzde 34). Otorite karşısındaki "edilgen" tutum da çalışan gençler ve özellikle işsiz gençler arasında belirgin biçimde yükselmektedir. "Emirleri sorgulamadan yerine getirmek gereği" kanısında olan öğrenci gençlerin oranı yüzde 8 iken, bu oran çalışan gençler arasında yüzde 14'e, işsiz gençler arasında yüzde 15'e yükselmektedir.

Ahlak, devlet ve ekonomi: Türk gençleri, maddi refah arayışını baskınlayarak toplumsal uyum yeteneklerini artıran bir dünya görüşüne ne kadar kuvvetle sahip çıkıyorlarsa, bir "maddi güvence" kurumu olarak devlete de o kadar ağırlıklı bir işlev yüklemektedirler. Bir başka deyişle, geleneksel "kerim devlet" anlayışına sarılmaktadırlar. Görüşülen gençlerin yüzde 56'sı "devletin bireylerin geçimini daha çok desteklemesi gereği" görüşüne değişen ölçülerde katılmaktadır. "İnsanların kendi geçim-

"iş güvencesi"ne sahip olmayı ne kadar önemsiyorlarsa, "başına buyruk" olabilecekleri bir iş yaşamına da o kadar çok özlem duymaktadırlar. Çalışma koşullarını seçmek bütünüyle kendi ellerinde olsa, görüşülen gençlerin yüzde 49'u kendi şirketlerini kurmayı, ayrıca yüzde 19'u da serbest çalışmayı tercih edecektir. Kamuda ya da özel kesimde maaşlı/ücretli bir işte çalışmaya öncelikle istekli olanların toplamı ancak yüzde 32'yi bulmaktadır.

Günümüz gençlerinin sürengen bir yüksek enflasyon ortamında yetişmiş olmaları maaşlı/fıretli işlerde çalışmak istememelerinde büyük olasılıkla etkendir. Ama genel olarak gençlerin kurumsal, kısıtlayıcı iş ilişkilerinden rahatsız olduğu anlaşılmaktadır.

Gençlerin "rekabet" kavramına bakışları da görünürdeki "devletçi" tutumlarının gerisinde "liberal" bir eğilimin gizlendigini ortaya koymaktadır. "Rekabetin insanların ve toplumun gelişmesini sağladığı" görüşünü değişik ölçü-

lerde onaylayan gençlerin oranı toplam yüzde 54'ü bulurken, "rekabetin insanlar arasında düşmanlığı yol açtığı" görüşüne yakınlık duyanların oranı toplam yüzde 30'da kalmaktadır.

Sonuç ya da genel değerlendirme

Buraya kadar özetlenen araştırma bulguları Türk gençliğin çok da "mutlu" bir yaşam sürdürmediğini ortaya koymaktadır. O nedenle gençlerin bugünkü yaşamlarına en fazla "orta" derecede not verdiklerini belirtmek şartsız olmayacağındır. Gerçekten de görüşülen gençlerden bugünkü yaşamlarından memnuniyet düzeylerini 0-10 puan arasında değerlendirmeleri istendiğinde elde edilen not ortalaması "6"dır. En yüksek sosyoekonomik statü grubunda bile bu ortalama ancak "7"ye yükselmektedir. Beklenebileceği gibi, çalışan ve özellikle işsiz gençlerin yaşamdan memnuniyet düzeyi, çalışarak da olsa öğrenimlerin sürdürülmesi olan gençlerin memnuniyet düzeyinin altında kalmaktadır.

Ama bütün olumsuzluklara karşın gençlerin yakın gelecekte bugündünden daha iyi bir yaşam bekłentisi içinde olmaları herhalde daha ilginç bir bulgudur. Görüşülen gençlere beş yıl sonrası için bekledikleri "yaşamdan memnuniyet" düzeyini gene 0-10 puan arasında hangi basamakta değerlendirdikleri sorulduğunda alınan not ortalaması "7"dir. Yani gençler genel olarak "orta" dereceden "iyi" dereceye doğru bir ilerleme beklemektedirler. Bu iyimserlik gençlerin ekonomik koşulları bakımından da geçerlidir. Gençlerin yüzde 60'ı yakın gelecekte maddi bakımından daha rahat bir yaşama kavuşturacaklarını ummaktadır. Yakın gelecekte "iyi" ya da "bugündünden daha iyi" bir iş bulma bekłentisi taşıyan gençlerin oranı yüzde 52'dir. Öğrenci gençlerin iyileşme bekłentisi çalışan ve işsiz gençlerin

iyileşme bekłentisinden gene belirgin biçimde daha yüksektir.

Gençlerin yakın gelecekle ilgili bu görelî iyimserliği kuşkusuz her şeyden önce "gençlikle", yani "umut kuşağı" olmakla ilişkilendirilebilir. Ama bu iyimserlikte, gençlerin yetişkinlere göre kendilerini yalnızca daha "bilinçli" değil, aynı zamanda daha şanslı ve daha donanımlı görmelerinin de bir payı olduğu görülmektedir. Görüşülen gençlerin yüzde 83'ü kendilerini anne-baba-larının kuşağından daha "şanslı" saymaktadır. O nedenle de gençlerin kendi gelecekleriyle ilgili bekłentileri toplumun bütünüyle ilgili bekłentilerinden daha iyimserdir. Örneğin gençler genel olarak, yakın gelecekte kendilerinin maddi refah düzeyinin ülkenin refah düzeyinden daha olumlu bir gelişme kaydedeceği kanınladırlar. Denebilir ki gençler, yakın gelecekte öncерine çıkacak fırsatları değerlendirebilmek bakımından kendilerine daha fazla şans tanımaktadırlar.



Türk gençliğinin "toplumdan alacaklarını ertelemekle" bugün için cömert bir tutum gösterdiği yukarıda deñinmişti. Bu cömertlik herhalde gençlerin gelecek için kendilerine toplumun bütününden daha fazla şans tanımalarıyla ilişkilidir. Ama bu cömertliğin boşça çıkmaması, bir düş kırıklığıyla sonuçlanmaması bir koşula bağlıdır: Toplum gençlere hiç olmazsa onların şanslarını değerlendirebilmek için bekledikleri fırsatları sunmalıdır. Kuşkusuz bundan da gene bütün toplum kazançlı olacaktır. Çünkü bugün büyük ölçüde "atıl" durumda olan genç insan kaynakları ancak öyle üretken kılınabilir ve gençliğin girişimi, "liberal" eğilimleri bir dinamizm kaynağına ancak öyle dönüştürülebilir. Belki daha da önemli, toplum gençliğini ancak öyle kazanabilir.

Mehmet Aközer
İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Sosyal Araştırmalar Merkezi

Kosova'da savaş ve barış

Hasan Ünal

24 Mart 1999 gecesi NATO savaş uçakları Sırbistan'daki hedefleri vurmak üzere İtalya'daki üslerinden havalandığında, Adriyatik'teki NATO savaş gemilerinden de Cruise füzeleri ateşlenmişti. Gerek füzeler gerekse savaş uçaklarının hedefi, Sırbistan ve Sırbistan'daki Miloşeviç rejimiyydi. NATO'nun, istemeyerek de olsa başlattığı bu hava harekatının gerekçelerini, Batılı kamuoyuna izah etmesi pek zor olmadı.

Mesela Miloşeviç'in desteklediği Sırp kuvvetlerinin Bosna'da yaptıkları, bütün Avrupa ve Amerika kamuoyunun vicdanında tazeliğini korumaktaydı. Miloşeviç ve Miloşeviç'in önderlik ettiği Sırbistan, yine sahnedeydi. Bu kez Miloşeviç'in hisşmine uğrayanlar Kosovalı Arnavutlar idi. Zaten gerek uluslararası dünyaya karşı takılan tavır, gerekse Kosova içerisindeki taktikler, şarşıcı derecede birbirine benzıyordu. 28 Şubat 1998 günü Kosova içerisinde faaliyetlerini arttırmış olan UÇK veya Kosova Kurtuluş Ordusu mensuplarına karşı başlatıldığı söylenen askeri harekatın sonucu, Bosna'da bir kaç yıl önce televizyonlardan naklen yayınlanan soykırım filmlerinin neredeye aynısıydı.

Uluslararası dünya, birlik halinde baskı yapınca operasyonların durdurulacağı yolunda laflar ediliyor; ancak hiçbir şey değişmiyor. Fakat, Batı ile Sırbistan'ın oynadığı bu diplomatik oyunu Kosova'da yapılan katliamların gölgésinde uzunca bir süre devam ettirebilmek mümkün olamayacaktı. Uluslararası dünya, Bosna savaşında uygulanan Sırp diplomatik taktiklerinden az da olsa ders almış



Sırp milliyetçiliği, Slobodan Miloşeviç'in 1987 yılında Sırbistan Komünist Partisi içerisindeki liderlik mücadeleşini, Kosova'daki 'Yedinci Cumhuriyet' olma taleplerini işismar ederek kazanmasıyla uygulama alanı buldu.

görünüyordu ve sonuçta 24 Mart gecesi düşmeye basılmıştı. Clinton, Blair, Chirac ve Schröder gibi liderler, kendi ülkelerine aitavaş uçaklarının, neden bu operasyonda yer aldığı kendi kamuoylarına kolayca anlattılar. Batılı kamuoyu bölünmeden kendi hükümetlerine verdiği desteği bütün operasyon boyunca sürdürdü.

İki büyük aya yakın bir hava operasyonunun sonunda Sırbistan, asker ve polis, bütün birliklerini Kosova'dan çekmek zorunda kaldı. Sırp birliklerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak Kosova'ya giren NATO kara birlikleri Kosova'nın tamamında kontrolü ve denetimi sağlamakla fazla zorlanmadı. Kosova halkı NATO birliklerini alkışlarla davet etmişlerdi. Hatta ikinci Dünya Savaşı sırasında kötü şöhretinden sürekli endişe edilen Alman birlikler bile Prizren merkezli Güneybatı Kosova'ya girdiklerinde kurtarıcılar gibi alkışlamayıordu. NATO birliklerinin yerleşmesiyle birlikte, Kosova'da yeni bir dönemin başlamakta olduğuna şüphe yoktu. Bu yeni gidişatin sonunda neler olacaktı?

Kosova'da bağımsız bir devlete mi gidiliyordu, yoksa Sırpların geri gelmelerine izin verilecek miydi? Eğer Kosova bağımsız

olursa, bu durum bölgedeki dengeleri bozabilir miydi? Ara çözümler mümkün müydü?

Bu sorulara cevap verebilmek için bu noktaya nasıl geldiğini hatırlamakta yarar olduğuna hiç şüphe yoktur. Aksi takdirde yapacağımız analizler sig karakterli olacak ve ileriye yönelik senaryolarımızın gerçekçi olma katsayısi düşük kalacaktır.

Kosova sorununun başlangıcı

Kosova hadiselerini ve bölgenin Sırbistan'ın kontrolünden çıkarılmasını Tito Yugoslavya'sının dağılmasının yeni bir aşaması olarak değerlendirmek gerekir; zira Kosova, diğer federe parçalarla birlikte eski federal Yugoslavya'yı oluşturmaktaydı. İkinci Yugoslavya olarak da bilinen Tito Yugoslavya'sı altı kurucu cumhuriyetin (Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Karadağ ve Makedonya) 1944 yılında Tito tarafından bir araya getirilmesiyle oluşmuştı. İçinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı etnik ve dini topluluklar arasında belirli iç denge meydana getirmek suretiyle, federal ve kendine yeten bir ekonomik ve siyasi yapı oluşturmak istenen Tito Yugoslavya'sında, altı kurucu cumhuriyetin bu türden bir dengeyi oluşturamadığı '50'li yılların sonlarından itibaren görülmeye başlandı. Mesela hiçbir siyasi hakkı olmayan Kosova Arnavutları, bu dönemde Sırbistan İçişleri Bakanı Ranković'in aşırı etnik nitelikli ve Arnavut karşıtı siyasetinin mağduru olmuşlardı. Benzeri sorunlar '60'lara da taşındı. Tito, bu sorunları çözmeyi yolunun federalizmin kapsamını genişletmek ve yeni federe üniteler kurmak olduğu düşüncesinden hareketle, Sırbistan içerisinde; birisi Kosova, diğeri de Macarların geniş bir azınlık oluşturduğu Kuzey Sırbistan'daki Voyvodina bölgesi olmak üzere tam otonom iki bölge kurdı.

Bu bölgeler üniter devletler içerisinde oluşturulan otonomilere benzemediği gibi, sıradan bir federal yapının içerisinde üretilen otonomilere de benzememektedi. Federalizmi benimsememiş ve uygulamaya koymuş bulunan Yugoslavya içerisinde kurulan bu bölgelerdeki otonominin kapsamı oldukça geniş tutulmuştu. Mesela Kosova ve Voyvodina'nın bütün iç yönetimi bu bölgede kurulan hükümete verilmiş ve bu bölgelerde kurulacak hükümetlerin halk oyıyla seçilen kendi mahalli parlamentosundan çıkması ilkesi benimsenmişti. Hükümet, yönetimin hemen her tarafını kontrol yetkisine sahipti ve bu yetkilere mahalli polis ve adli-

ye teşkilatı da eklenmişti. Ayrıca bu otonom bölgeler, federal yönetim içerisinde altı kurucu cumhuriyetle eşit bir statüye getirilmişti. Büttün federal kurumlarda ve bilhassa federal başkanlık konseyinde bu iki otonom bölge birer oy ve veto hakkıyla kurucu cumhuriyetlerle eşit komuma getirilmişti. Ayrıca ölümcelye kadar devlet başkanlığı yapacak olan Tito'nun vefatını müteakiben başlaması kararlaştırılan dönüşümlü devlet başkanlığının her yıl federe ünitelerden birisi tarafından deruhite edilmesi prensibi benimsenmişti. Kosova ile Voyvodina da bu dönüşümlü devlet başkanlığı sisteminin içerisinde eşit statüde yer almıştı. Hatta, Tito'nun ölümünden sonra, 1983 yılında Kosova bir yılına bu görevi, bütün Yugoslavya adına icra etmiştir. Kosova, 1974 anayasasında sayılan bu hakları, 1975 yılında o zamanki Doğu Almanya ve 1976 senesinde de Dünya Bankası ile yaptığı iki ayrı anlaşma ile kullanacaktı. Yani bu otonom bölgelere 1974 anayasası ile verilen haklar, kağıt üzerinde kalınmış, uygulanmıştı.

Nüfus bileşimi

1974 yılında tam otonom bir federe ünite haline getirildiğinde Kosova nüfusunun yüzde doksanına yakını Arnavut idi. Nüfusun yüzde 1'lik kısmı Türklerden, yüzde 1'lik kısmı Gorahlardan ve geri kalan bölüm ise Sırplardan oluşmaktadır. Sırplar dışındaki azınlıkların toplam nüfus içerisindeki oranları çok düşük olduğu için bu noktadan sonra yapılan genellemeler nüfusun yüzde 90'unun Arnavut ve yüzde 10'unun Sırp olduğunu söyleyecektir. Geçen yıllar içinde Arnavutların

nüfuslarının hem gerçek rakamlar hem de nüfus oranındaki yüzdekerinin artmasına şahit olunan Kosova, Tito'nun 1980 senesinde ölümünü müteakiben Yugoslavya içerisindeki statüsünün, kurucu cumhuriyet haline getirilmesini talep etmeye başladı. Aynı günlerde diğer federe ünitesi olan otonom Voyvodina'dan benzeri taleplerin yükselmemekte olması oradaki nüfus dengesiyle izah edilebi-



lir. Voyvodina'da geniş bir Macar topluluğu olmasına rağmen bu topluluk hiçbir zaman çoğunluk dahi olamamıştı. Nüfus oranı içinde en yüksek oldukları yıllarda Macarların oranı yüzde 44 civarında kalmış; buna karşılık Sırp nüfus toplam nüfusun aşağı yukarı yarısını oluşturmuştu. Geriye kalan yüzde 6'lık bölüm ise başta Hırvatlar olmak üzere diğer Yugoslav toplulukları oluşturmaktaydı.

Kosova'dan yükselen 'kurucu cumhuriyet' olma talepleri, başlangıçta, gerek Kosova gerekse Yugoslavya yetkililerini fazlaca endişelendirdi. Daha çok üniversite öğrencileri tarafından ortaya konulan bu talepler, 1980'li yılların ikinci yarısında Yugoslavya'nın yeniden yapılması gereği konusunda başlayan tartışmaların parçası haline geldi. Ülkenin diğer bölgelerine göre daha kalkınmış bir ekonomik altyapıya ve daha üretken bir toplum yapısına sahip olan Slovenya ve Hırvatistan, Yugoslavya merkezi idaresinin, kaynakları iyi kullanmadığını; bu yüzden federe ünitelerin kendi başlarına devletler halinde örgütlenmelerine müsaade edilmesi gereği tezini ileri sürüyordu. Slovenya ve Hırvatistan, Yugoslavya federalizminin yeterli olmadığı görüşünden hareketle, federe ünitelerin konfederasyon yapısı içinde bağımsız devletlere dönüşmesi gereğinin üzerinde duruyorlardı. Yani Yugoslavya, bir tür bağımsız ve hükümlerden devletlerden oluşan konfederasyona dönüsecekti.

Aynı dönemde Sovyetler Birliği'nde 'Perestroika' ve 'Glasnost' politikalarının başlamış bulunduğu ve Sovyet sistemindeki ülkelerin hemen hepsinde Batı Avrupa'yla bütünlleşme eğilimlerinin artırmakta olduğu düşünülecek olursa, Yugoslavya içerisindeki tartışmalarda Slovenya ve Hırvatistan'ın neden bu görüşleri benimsedikleri daha iyi anlaşılacaktır. Ancak bu tartışmalar, Sırbistan cephesinde kuşkuyla karşılanıyordu. Yükselen bir milliyetçilik hareketinin yaşandığı Sırbistan'da 'Büyük Sırbistan' fikri öne plana çıkıyor ve bunu savunan bütün kesimler hem Kosova'daki 'yedinci cumhuriyet' olma taleplerini hem de Slovenya ve Hırvatistan'ın konfederasyon önerilerini 'ayrılıkçı' olarak değerlendiriliyordu.

Aşında Sırbistan'da ortaya çıkan milliyetçiliğin kendine has özellikleri olduğu fark ediliyordu. Mesela, gerek

Slovenya gerekse Hırvatistan'da ortaya çıkan milliyetçilik, bu iki ülkenin kendi toprakları üzerinde bağımsız hale gelmesini amaçlarken, Sırp milliyetçiliği, tarihi tezler üzerine inşa edilen bir tür irredantizm içermektedi ve Yugoslavya'nın diğer federe ünitelerinde Sırp topluluklarının yaşadığı bölgeleri kendi topraklarına katmayı amaçlamaktaydı. Bu bölgelerdeki Sırp topluluklarının azınlık veya çoğunluk olmaları bu amaçlar açısından kaydadeğer bir ayrıntı olarak görülmüyordu. Bütün bu yönleriyle uygulamaya konulduğunda, Belgrad'dan yükselen milliyetçiliğin Yugoslavya'da ciddi oranda şiddete sebep olacağı açıktı.

Sırp milliyetçiliği

Sırp milliyetçiliğinin ilk örgütlü ifadesi, 1987 yılında Sırbistan Bilimler Akademisi'nin yayınladığı 'Memorandum' ile ortaya çıktı. Memorandum, Tito Yugoslavya'sını şiddetle eleştiriyor; Tito'nun Sırp olmamasından dolayı kurduğu yönetimin Sırpların haklarını kısıtladığını; buna karşılık Sırp olmayanların hak etmediğini ifade ediyordu. Ayrıca Tito'nun oluşturduğu geniş federal hakların ortaya yönetilemez bir ülke çıkardığını vurgulayan Memorandum, Yugoslavya federalizminin kısıtlanarak daha

merkeziyetçi bir idareye geçilmesini şart olduğunu belirtiyordu.

Sırp milliyetçiliği, Slobodan Milošević'in 1987 yılında Sırbistan Komünist Partisi içerisindeki liderlik mücadeleini Kosova'daki 'yedinci cumhuriyet' olma taleplerini istismar ederek kazanmasıyla uygulama alanı bulmaya başladı. İlk yaptığı, Kosova'daki Sırp azınlığa, o bölgenin patronunun kendileri olduğunu ve Ana Sırbistan'ın bu ugurda hiçbir şeyden kaçınmayacağı söylemek oldu. Bundan sonra Kosova'daki olaylar hızla tırmanmaya başladı ve bölgedeki hadiseler Yugoslavya'nın parçalanmasını hızlandırdı. Artık Kosova'daki 'yedinci cumhuriyet' olma talebine Sırbistan tankları cevap veriyordu. 1989 yılında Sırbistan devlet başkanlığına seçilen Milošević, Kosova ve Voyvodina'nın otomatik statülerini zor kullanarak kaldırırdı ve bu iki bölgeyi de Belgrad'ın doğrudan yönetiminin altına aldı. Kosova'ya Federal Ordu birlikleri ve tankları gönderildi. Kosovalı Arnavutlar



1998 Eylül'ünde Dayton Antlaşması'nın mimarı Holbrooke'un yürütüğü görüşmeler, bir anlaşmayı sonuçlandı. Ancak Milošević, altına imza koymadı. Anlaşmayı uygulamadı.

yedinci cumhuriyet olmak isterken, otonom yönetimleri ni de kaybetmişlerdi.

Kosova'daki hadiseler Yugoslavya içerisindeki tartışmaları hızlandırmakla kalmadı; aynı zamanda bu tartışmaları şekillendirdi de. Mesela 1989'dan itibaren tartışmalar daha fazla merkezîcilik veya konfederasyona giden bir yapı arasında yoğunlaştı. Bu arada Kosova'da Miloševiç yönetiminin yaptıkları ve uyguladığı şiddet, aynı zamanda Sırbistan ile Slovenya-Hırvatistan ikilisi arasında sert tartışmala sebep oluyordu. Slovenya ve Hırvatistan, Sırbistan'ın Kosova'da yaptıklarının 1974 anayasasının hem ruhuna hem de lafzına aykırı olduğunu; federe ünitelerden birinin bir diğerini üzerinde bu tür tasarruflarda bulunamayacağını; bir federe ünitenin bir başka federe ünitenin toprak bütünlüğü ve yönetim tarzını bozmaya yeltenmesinin Yugoslavya'yı oluşturan federalizmin mantığına aykırı olduğunu belirtiyorlardı. Bu görüşlerden hareket eden Slovenya ve Hırvatistan yönetimi, Belgrad'ın merkezi bütçeye el koyarak, bununla, merkeze göndermeleri gereken vergileri ellerde tutmaya başladilar. Bu na Sırbistan'ın tepkisi sert oldu ve Slovenya ile Hırvatistan'a ait malların kendi topraklarında satışı yasakladı.

Yugoslavya hızlı bir dağılma sürecine girmiştir. Slovenya ve Hırvatistan, Yugoslavya'nın yeniden yapılması tartışmalarını bir adım ileriye götürerek, eğer bu tartışmalardan bir sonuç alınmazsa kendilerinin bağımsızlık ilanına yüneleceklerini açıkladılar. Bu arada hem Slovenya hem de Hırvatistan'da çok partili seçimler yapılmış ve her iki ülkede de bağımsızlık yanlıları iktidara gelmişlerdi. Nihayet 1990 sonunda Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlık ilan ettiler; ancak bunu hemen uygulamaya koymak yerine altı ay bekleyeceklerini ve bu süre içinde Yugoslavya'nın yeniden yapılması konusunda bir ilerleme sağlanamazsa, kararı uygulamaya koyacaklarını belirttiler.

Bütün bu gelişmeler esnasında Kosovalılar da artık

kendilerinin önündeki tek seçenekin bağımsızlık olduğu tezini savunmaya başlamışlardır; zira, onlara göre Yugoslavya sileen dağılmıştı. Dolayısıyla, bundan sonra, aynı Yugoslavya içerisinde yedinci cumhuriyet olmaya çalışmak anmasını yitirmiştir. 1991 Haziran ayının sonrasında Slovenya'nın bağımsızlık kararını uygulamaya koyması üzerine savaş, bu Cumhuriyet'te patlak verecekti. Federal Ordu, Yugoslavya'dan ayrılmak isteyen bu Cumhuriyet'i federasyonda tutmak üzere harekete geçmiş; ancak bu hareket federasyonun dağılmasını hızlandırmıştı. Slovenya'da başlayan savaş, Federal Ordu ve Sırbistan'ın bekłentisinin aksine, Slovenlerin sıkı direniyle karşılaştı ve Federal Ordu iki hafta süren bu savaşı kazanamayıcağı kısır sürede anladı. Avrupa Topluluğu'nun girişimleriyle sağlanan ateskes sırasında Belgrad merkezli Sırp milliyetçiliği, yeni bir stratejik değerlendirmeye zorlandı. İçinde geniş bir Sırp azınlığın bulunmadığı ve Sırbistan'la karadan bağlantısı olmayan Slovenya ile savaşı sürdürmek yerine, bundan sonra 'Büyük Sırbistan' oluşturmak için Hırvatistan'da Sırpların yaşadığı bölgelerle, Bosna-Hersek topraklarının büyük bir kısmını Sırp denetimine almak gerekiyordu. Hırvatistan'ın üçte birinden ve Bosna-Hersek'in yüzde yetmişinden fazlası bu planın içine giriyyordu. 1991 Eylül ayında Hırvatistan'da ve 1992 Mart sonunda da Bosna-Hersek'te savaşların patlak vermesi hep bu planın parçası idi.

Sırp açısından Hırvatistan'daki savaş, zamanında başlamış (Eylül 1991) ve Hırvatistan topraklarının üçte birinden fazla bir kısmının Sırp denetimine alınması; buralarda yaşayan Hırvatların etnik temizlige tabi tutulmasıyla Aralık 1991'de yine zamanında bitmiştir. Bosna'da Mart-Nisan 1992'de başlatılan savaşın da aynı yılın Eylül-Ekim aylarında Bosna topraklarının yüzde yetmişinin Sırp ve geriye kalan kısmının da Hırvatların kontrolüne alınmasıyla sonuçlanması hesaplanmıştır. Bosnalı Müslümanların direneceği hesaplanmamıştı. Müslümanlar bek-

**Sırp milliyetçi-
liği tarihî tezler
üzerine inşa edi-
len bir tür irre-
dantizm içeri-
mektedi ve Yu-
goslavya'nın di-
ğer federe ünite-
lerinde Sırp top-
luklarının ya-
şadığı bölgeleri
kendi toprakları-
na katmayı amaç-
lamaktaydı.**



lenmedik bir direniş gösterdiler ve savaş, 1995 yılı yaz sonuna kadar uzadı. Bosna'da savaşın uzaması, Sırpların Kosova'da işin başında planladıkları etnik temizliği ertelemeleri anlamına geliyordu.

Dayton Anlaşması sonrasında Kosova sorunu

Bosna savaşı devam ederken Kosovalı Arnavutlar, bağımsız bir Kosova devleti kurduklarını ilan etmişlerdi. 1991 yılından itibaren Sırp yönetimi, Kosova Arnavutlarını yönetimden kitleler halinde uzaklaştırmaya başladı. Ayrıca kendi seçimlerini yaptılar ve devlet başkanlığına Dr. İbrahim Rugova'yı seçtiler. Arnavutlar kendi 'paralel' yönetimlerini oluşturmuşlar ve Sırp yönetimine pasif direnişi örgütlemişlerdi.

Arnavut yönetimi, şiddeti reddeden bu direniş yöntemlerinin Batılı dünya tarafından ödüllendirileceğini ve Kosova sorununun Batılı dünya tarafından uluslararası bir sorun şekline dönüştürülerek Dayton Antlaşması'na dahil edileceğini ümit ettiler. Ancak Bosna, Sırp liderliğini ikinçi plana iterek, Milošević'i ön plana çıkarılan Dayton görüşmelerine, Kosova sorunu dahil edilmemi. Bu, Kosova Arnavutları açısından ciddi bir psikolojik darbe oldu. Anlaşmanın imzalandığı 1995 Aralık ayından bir kaç ay sonra şiddete başvurmadan bir şey elde edilemeyeceği düşüncesinin, Kosova Arnavutları arasında egemen hale gelmekte olduğu gözlandı. Bu düşüncenin Nisan 1995'ten itibaren eylem planına, Kosova Kurtuluş Ordusu taşıyacaktı.

Kosova Kurtuluş Ordusu, Sırp polislerine ve polis karkerlarına yönelik eylemlerine başladığı zaman İbrahim Rugova liderliğindeki Arnavutlar bundan haberدار olmadığını; böyle bir Arnavut örgütünün bulunmadığını; bunun Sırp istihbarat birimlerinin bir uzantısı olduğunu ve şüphe ettiklerini açıkladılar. Ancak 1996 yılı içerisinde İbrahim Rugova ve ekibinin dışında örgütlenen, bir Arnavut örgütü olduğuna dair deliller artırmaya başladı. Silahsız mücadelede bir şey çıkmayacağını düşünün ve okullardan kovulmuş Arnavut gençlerin bu örgütte ilgi duydukları anlaşıyordu. Başta İsviçre olmak üzere yurtdışındaki Arnavut topluluklarının bu örgütü maddi açıdan desteklediklerine dair de ipuçları çıkmaya başlamıştı. 1997 sonrasında örgüt, Kosova'nın hemen her bölgesinde eylem yapabilir duruma gelmişti.

Bu aşamada Milošević rejimi, İbrahim Rugova ve ekibi ile iyi ilişkiler kurarak soruna bir çözüm bulmak yerine,

bütün Arnavutları, Kosova Kurtuluş Ordusu mensubu gibi görerek hepsini birden şiddetle tehdit etmeye başladı. Oysa Milošević rejimi, Dayton Antlaşması'yla Batılı dünyasının kendisine tamıdıği fırsatı iyi değerlendirebilir ve bağımsızlığa gitmeyen ara çözümler konusunda Arnavut liderliğiyle anlamlı görüşmeler yapabilirdi. Mesela İbrahim Rugova ve ekibi bağımsızlığının derhal elde edilmesinden ziyade bir geçiş dönemi sonunda bağımsızlığa varılmasına razıydı. Öte yandan, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Makedonya'nın bağımsız devletler haline gelmesinden sonra Milošević rejimi tarafından ilan edilen yeni Yugoslavya (Yugoslavya Federal Cumhuriyeti) iki kurucu cumhuriyetten oluşmaktadır. Federasyon'un eşit haklara sahip olan büyük ortağı Sırbistan, küçük ortağı ise Karadağ Cumhuriyeti idi. Küçük ortak olan Karadağ 600 bin nüfusa sahip bir kurucu Cumhuriyet iken, 2 milyon nüfusa sahip Kosova'nın hiç bir hukuki statüsünün olmaması kısa vadede olmasa bile orta vadede kabul edilemezdi. İşte bu aşamada Milošević rejimi, şiddeti reddeden bir mücadelenin anlayışında israr eden İbrahim Rugova ve ekibiyle, Kosova'nın Yugoslavya içerisinde üçüncü Cumhuriyet olmasını görüşebildi. Ancak Milošević, Arnavutlara herhangi bir statü vermeyi reddettiği gibi, bölgeyi mümkün olduğu ölçüde Arnavutlardan temizlemek gibi, aslında Sırbistan'ın kaynaklarının kaldırılamayacağı bir siyaseti tercih etti.

NATO müdahalesi ve barış

Sırp birliklerinin 28 Şubat 1998'de Kosova Kurtuluş Ordusu'nu yok etmek iddiasıyla başlatıkları geniş çaplı operasyonlar kısa bir süre içerisinde etnik temizlige dönüştü ve bir manada NATO operasyonlarına giden yolu açtı. Sırp birlikleri bilhassa, geniş Drenitsa vadisindeki köyleri ya topluca boşaltıyor veya içindeki halkı topa tutuyordu. Arnavut halkı sindirmek için başlatılan bu operasyonlarda Sırp birlikleri mevzi баşarılar elde ettilerse de, aslında bu etnik temizlik Kosova Kurtuluş Ordusu'nun işine yaradı. 28 Şubat 1998 öncesi bın civarında silahlı militan bulunan Kosova Kurtuluş Ordusu bir kaç ay içinde on bini aşkın silahlı ve iyi eğitilmiş bir gerilla kadrosu oluşturdu. Bu arada Arnavutluk'ta ortada alınıp satılabilen silahlar, hızla Kosova'ya transfer edildi. 1998 yıl sonlarına gelindiğinde Rugova, Arnavutlar nezdinde hızla yıpranmış ve prestijini kaybetmişti. Buna karşılık, Kosova Kurtuluş Or-

dusu ve yeni lideri Haşim Thacı ön plana çıkmaktaydı.

Sırp kuvvetleri Kosova'da 1998 yılı yaz ayları boyunca aşırı güç kullanmak ve yoğun asker ve zırhlı birliği Kosova'ya yiğmак suretiyle, Arnavut halkın sindirilebileceğini düşünmüştür. Ancak bu, sadece şehirlerde mümkün olabiliyordu. Buna ilaveten halkı tamamen kendisine karşı olan bir bölgede Sırp birliklerinin istihbarat yapma şansları azalıyor ve birliklerin savaşma azmi kırılıyordu. Aynı dönemde güçlenen Kosova Kurtuluş Ordusu saldırıldıklarından sonra Sırp birlikleri, Bosna'da yaptıklarına benzer toplu katliamlara başvuruyorlardı.

Kosova'da Sırp birliklerinin operasyonlarının başlamasıyla birlikte uluslararası dünyanın dikkati de bölgeye çevrilmişti. Önce Bosna savaşı sırasında oluşturulan Temas Grubu (Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya) bir araya gelerek Sırbistan'ı uyaran sert bir açıklama yaptırlarsa da, daha sonraki haftalarda Rusya'nın Sırbistan'ın yanında yer almazı yüzünden Temas Grubu'nun etkisi azaldı. Bu arada Kosova Kurtuluş Ordusu mensuplarından bazılarının Kosova'nın bağımsızlığını elde etmesinden sonra Makedonya'daki Arnavut bölgelerini de 'kurtaracaklarını' ve sonuçta Arnavutluk devletiyle birleşerek 'Büyük Arnavutluk' kurmak istediklerini açıklamaları da Batılı dünyanın ilgisinde belli bir oranda azaltmaya sebep oldu. Ancak Sırpların geniş çaplı etnik temizlik yapmakta oldukları, Batılı dünyayı, Temas Grubu dışında ve NATO şemsiyesi altında harekete geçmeye zorladı.

1998 Eylül'ünde Dayton Antlaşması'nın mimarı Richard Holbrooke'un yürütüğü ve Milošević'le yüzüze kapsamlı görüşmelerden oluşan diploması trafigi bir anlaşmayla sonuçlandı. Ekim ayındaki bu anlaşma, Milošević ile NATO arasında imzalanmış ve buna göre Milošević, Kosova'daki birliklerini büyük ölçüde azaltacak, bölgedeki tansiyonun düşmesini sağlayacak ve Kosova'yı bir seçim atmosferine hazırlayacaktır. Ancak

Milošević her zaman yaptığından israr etti. Altına imza koyduğu anlaşmayı uygulamadı. Bu arada Ocak 1999'da Sırp birlikleri yeniden katliamlar yapmaya başladılar. Batılı televizyonlarda adeta canlı olarak gösterilen katliam filmleri, dünya kamuoyunda bir şeyler yapılmasının şart olduğu düşüncesini pekiştirdi.

Bosna savaşı aksine bu defa Batılı dünyada neler yapılması gerekiği konusunda tam bir görüş birliği dikkat çekiyordu. Sırplara eğilimi olabilecek herhangi bir Avrupa devleti olsa bile, Amerika, İngiltere ve Almanya'nın birlikte hareket ettiği bu yeni ortamda muhalefet yapamayacaktı.

İşte bu şartlarda Rambouillet görüşmeleri başladı. Fransa'da Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın zorlamasıyla başlayan Rambouillet görüşmeleri, tarafların, önerilerine konulan bir planı kabul etmesini öngörüyor. Bu plana göre, Sırp birlikleri, Sırp polisi ve Sırp yönetim Kосоva'dan kademe bir şekilde çekilecek; bunların yerine otuz bin kişilik bir NATO gücü Kosova'ya yerleşerek güvenlik ve denetimi sağlayacak; sonra Kosova, seçimlere hazırlanacak; seçimleri müteakiben yeni hükümet kurularak yönetimi ele alacak; yeni yönetimde Sırplara her türlü azınlık ve yönetimde temsil hakkı tanınacaktır. Bu yönetim üç yıllık bir geçiş döneminden oluşacaktı. Arnavutlar kendilerine üçüncü yıldan sonra referandum hakkı verilerek bağımsızlık yolunda adım atılabilmesine imkan tanımamasını talep ettilesse de, Batılı dünya, buna tam olarak yanaşmadı. Ancak, Sırp rejiminin yeniden ve işgalci bir tarzda Kosova'ya gelerek denetim kurmasına izin verilmeyeceğine

dair Arnavutlara garantiler verildi. Görüşmelerin başlangıcında Sırplar anlaşmayı kabul edeceklermiş gibi bir tutum sergileydilerse de, bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Tam tersine aynı dönemde Sırpların Kosova'ya daha fazla askeri yoğunak yaptıkları anlaşıldı. Sırpların anlaşmayı kesinlesmesi reddettiklerini açıklamaları ve Richard Holbrooke'un Milošević'i bir son dakika anlaşmasına ikna ede-



memesi, NATO'yu hava harekatı için düğmeye basmaya mecbur etti.

24 Mart gecesi başlayan hava harekatının iki buçuk ay devam edeceğini hiç kimse beklemiyordu. NATO da çok fazla yoğun yapmış görünmüyordu. NATO, öncelikle Sırbistan'ın kendisini böyle bir operasyona mecbur edeceğini düşünmemiş gibiydi; zira daha önceki restleşmelerin hepsinde Milošević, belli bir noktaya kadar direniş ve NATO hava harekatı tehdidiyle yüzüze gelince hep geriye adım atmıştı. Bu defa da böyle olacağı düşünülmüş olmamıştı.

Ancak bu hesapların yanlış olduğu kısa sürede anlaşılacaktı. Sırbistan, öncelikle NATO'nun hava harekatı tehdidinin bir blöf olduğunu düşünmektedir. Bu sayede Milošević, Kosova konusunda NATO'ya kafa tutan ve NATO'nun yenemediği bir lider haline gelirdi. Ayrıca NATO operasyonu bahane edilerek Kosova Arnavutlarının büyükçe bir kısmı göçe zorlamar ve Kosova'daki nüfus kompozisyonu belli oranlarda değiştirilebilirdi.

İki taraf da birbirlerini yanlış tahlil etmişti. NATO istemeyerek başlattığı müdaħaleyi bahane eden Sırbistan'ın, yüz binlerce insan Kosova'dan atmaya başlaması üzerine işin ciddiyetini anlamaya başladı. Ayrıca Sırplar, direnmekte ve adeta NATO'yla alay etmeye kararlı görünüyorlardı. Sırplar bu iki noktada hata yapmaktadır ve bu hatalarını bir süre sonra fark edeceklerdi; çünkü, NATO'nun bütün prestiji ayaklar altına alınmaktadır. Bu durumda NATO'nun yoğun yapmaktan ve hava harekatının yıkıcı etkisini artırmaktan başka çaresi kalmamıştı. Kısa bir süre içinde NATO, bölgeye bini aşkın savaş uçağı getirdi ve birinci ayın sonlarından itibaren Sırbistan'a yönelik hava bombardımanı tesirini göstermeye başladı. NATO, askeri ve ekonomik alt yapıyı vurmaktaydı. Bu arada NATO içinde Sırbistan lehine girişimlerde bulunması beklenen ülkeler, Amerika'nın kesin ağırlığını koyması sonucunda NATO sistemi içerisinde etkili olamadılar. Hatta Rusya, bütün itirazlarına rağmen kademeli bir biçimde NATO'nun taleplerini kabule zorlandı. Bu şartlar altında Milošević yönetiminin fazlaca bir seçenek kalınmamıştı. Ne kadar direnirse ülkesi o derece tahribata maruz kalacaktı. Ayrıca Haziran ayı başlarında NATO içerisinde kara harekatı da konuşulmaya başlanmıştır. Bu şartlarda Sırp rejiminin geri adım atmakta ve bütün birliklerini Kosova'dan çekmekten başka çaresi kalmamıştı. Rusya'nın arabuluculuk yap-

ması Sırplara bu fırsatı sağladı. Ve Sırbistan, Balkan savaşları sırasında 1912 yılında girdiği Kosova'dan, 1999 Haziran ortalarında tamamen çekiliyordu. Sırpların boşaltıldığı alanı NATO birlikleri kısa sürede doldurdu ve bölgenin tamamında denetimi ele aldı. Artık Kosova'da barış sağlanmış ve yeni bir dönem başlamıştı.

Yeni dönemin özellikleri ve muhtemel senaryolar

Kosova'da başlayan bu yeni dönemde bir 'devletin' alt yapısı oluşturulmaktadır. Bölgede hali hazırda yerli halkın yanı Kosovahıların denetiminde bulunan bir yönetim olmaması bu yeni dönemin en önemli özelliklerinden biridir. Yakın tarihte ve sömürgeciligin sona erdiği İkinci Dünya Savaşı sonrasında yıllarından bu yana, bir bölge, yerli halkın oluşturmadığı bir idareyle yönetilmekte ve yerli halk kendisine ait olmayan bu yönetimden fazlaca rahatsızlık duyuymaktadır. Bu yeni yönetimin iki ana bacagını, NATO ve Birleşmiş Milletler oluşturuyor. Sırp birliklerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak bölgeye intikal eden yaklaşık 60.000 kişilik NATO gücü, bölgenin genel hatlarıyla dış güvenliğinden sorumlu. Ancak Kosova içerisinde etkili bir polis gücü oluşturuluncaya kadar NATO birlikleri, bölgenin iç güvenliğinden de sorumlu durumlardalar. Bilhassa Kosova'daki Sırp azınlığın güvenliği ve UÇK tarafından tehdit edilerek göçe zorlanması engellemek için NATO birliklerinin etkili bir denetim kurmaları gerekiyor.

Ancak şu ana kadar bu konuda yeterince başarılı oluklarını söylemek biraz zor olacaktır. Kosova'da belki de toplam nüfusun yüzde onunun altına düşmüş olan Sırp azınlık, önce çekilen Sırp birlikleriyle birlikte ve kitleler halinde bölgeyi terk ettiler. Daha sonra, NATO güçlerinin bölgeye intikaliyle birlikte, Sırp azınlık mensuplarının güvenliğinin sağlanması konusunda bazı adımlar atılmaya çalışıldıysa da, bunlar yeterli olmadı. Bilhassa kırsal kesimdeki Sırpların büyükçe bir bölümünü bölgeden ayrıldılar. Bunda, UÇK'nın Sırpları tehdit etmesinin çok etkili olduğuna şüphe olmaz. Fakat tek başına bu tehditlerin yeterli olmuş olması da düşünülemez. Mesela daha önceki yıllarda Sırp birlikleriyle birlikte Arnavutlara karşı şiddet uygulamış bulunan Sırp toplulukları, Arnavutların intikam duygularından korkarak bölgeden kaçmış gibi görünüyorlar. Bunlara ilaveten, evleri yıkılan ve yakılan Arnavut mülteciler Makedonya ve Arnavutluk'taki kamplardan kendi bölgelerine geri döndükleri zaman kalacak ev

arama ihtiyacıyla tahrip edilmemiş bulunan Sırplara ait evlere yerleşmeye çalışıyorlar ve bunun sonucunda durumdan korkan ve rahatsız olan Sırplar Kosova'dan Sırbistan'a göçüyorlar. Kitleler halinde ve örgütlenerek kalmayı başardıkları Mitrovitsa gibi bir iki yer dışında Sırpların, Kosova'yı terk ettikleri veya terk etmek zorunda kaldıkları görülüyor. Bu durumda bir yıl içerisinde Kosova'daki Sırp nüfusunun yüzde beşlerin çok altına düşmesi kuvvetle muhtemeldir. İç güvenlik konusunda yeterince başarılı olamayan NATO birliklerinin, dış güvenliği tam anlamıyla sağlamış oldukları açıklır.

Kosova'daki uluslararası yönetimin ikinci ayağını oluşturan BM yönetimi, önce BM Genel Sekreter Yardımcısı Sergio de Mello'nun başkanlığında oluşturuldu; ancak, bir ay içerisinde bu geçici yönetimin 'daimi' başkanlığına Fransa eski Sağlık Bakanı Bernard Kuchner getirildi. Bu geçici yönetimin ilk olarak bir uluslararası polis gücü oluşturarak Kosova'da iç denetimi sağlaması bekleniyor. Ayrıca bütün belediye ve valilik hizmetleri de bu yönetimin gözetimi altında oluşturuluyor. Mahalli halk bu yönetimin içerisinde belli oranlarda yer alıyor. Hatta bu geçici yönetim Kosova'daki örgütü güçlerden - mesela UÇK - de yarırlanmaktadır. Şehirlerin pek çoğu valileri, UÇK tayin etmekte ve bu valiler hem NATO güçlerinin yanı KFOR'un mahalli komutanlarıyla hem de BM yönetiminin mahalli ve merkezi unsurlarıyla işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Her şey yolunda giderse, Kosova'daki bu geçici yönetim bir yıl içerisinde ülkeyi genel mahalli ve parlamento seçimlerine hazırlayacak. 2000 yılı Haziran ayında yapılacak Parlamento seçimlerinin ardından kurulacak hükümet, Kosova'daki idareyi ele almış olacak. Bu noktadan itibaren yerli halk, kendisini yönetmeye başlayacak.

Ancak KFOR'un sayısı biraz azalılsa da uzunca bir süre Kosova'da kalacağından emin olunmamadır. KFOR'un Kosova'da ne kadar kalacağı, Kosova'nın geleceğinin na-

sil belirleneceği sorusuyla yakından ilgilidir. Eğer üç yıllık bir geçiş döneminin ardından Kosova'nın bağımsız olması konusundaki kesin kararlar verilir ve Kosova yönetiminin kendi ordusunu kurmasının yolu açılırsa, o zaman KFOR birlikleri ya Kosova'dan ayrırlar veya sayıları iyice azaltılarak bölgedeki genel güvenlikle ilgili hale getirilebilirler. Eğer Kosova'nın üç yıllık geçiş dönemininden sonra bağımsız olması ertelenirse, o takdirde KFOR, Kosova'nın genel iç ve dış güvenliğinden sorumlu olarak bölgede daha uzunca bir süre kalabilir.

Kosova'nın geleceği için iki senaryo çizilebilir: Biri, Kosova'nın bağımsızlığı, diğer tekrar Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ile entegre edilmesidir. Mevcut durum, birincisi sini işaret ediyor.



betmeyi müteakiben Sırbistan içerisinde Milošević aleyhine bir muhaleferin gelişmekte olduğu gözlemlenmekteyse de, bu muhalif hareketin çok parçalı olması Milošević'in devrilmesi ihtimalini zayıflatmaktadır. Öte yandan muhalif unsurların büyük bir bölümü Sırbistan'ın iç yönetimi konusunda Milošević'ten farklı görüşlere sahip gibi görünenler; ancak Kosova konusunda hemen hepsi, Miloše-

viç'e yakın görüşler ifade ediyorlar. Yani bu parçalı muhalefet, Milošević'i devirerek iktidara gelse bile, Kosova konusundaki mevcut fikirlerini uygulamaya koydukları takdirde onların da Kosova'yı Yugoslavya içerisinde dahil etmeleri mümkün olamayacaktır.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan iki kurucu Cumhuriyet'ten birisi olan Karadağ'daki gelişmeler de Kosova ve Yugoslavya'nın geleceğinin belirleyecektir. Sırplarla dil, din ve kültür olarak yukarı aynı kökenden gelen Karadağ halkı Yugoslavya'nın parçalanması sırasında başından itibaren hep Sırpların müttefiki olarak hareket etmiştir. Ancak 1997 yılından itibaren Karadağ'da Milošević'in politikalarına şiddetli bir muhalefet başlamış ve muhalefetin öncüsü o zamanki Karadağ Başkanı Cukanoviç, Milošević'e muhalefet sloganıyla Karadağ Devlet Başkanlığı'na seçilmeyi başarmıştır. 1998 yılı başlarında devlet başkanlığı görevini devralan Cukanoviç bir yandan Milošević'i eleştirmeyi sürdürmüştür; öte yandan da Milošević ve Sırbistan'ın Kosova politikalarını tasvip etmediğini her vesileyle ortaya koymuştur. Ancak Milošević'in tavır ve siyasetinde bir değişiklik olmamış ve hatta Milošević yanlıları bir kaç defa Cukanoviç'i iktidardan güç kullanarak düşürmeyi bile denemişlerdir. Bu durum iki lider ve iki ülke arasında sürekli gerginlige neden olmakta ve Karadağ'ın Sırbistan ve Yugoslavya'dan bağımsız hareket etmesine vesile teşkil etmektedir. Son gelinen noktada, Karadağ liderliği bir yandan Yugoslavya'dan ayrılma yönünde adımlar atmaktır bir yandan da Yugoslavya'dan ayrılabileceklerini açıkça söylemektedir.

Karadağ'ın Yugoslavya Federasyonu'ndan ayrılması ve bağımsızlık yolunu seçmesi Kosova'nın bağımsızlık çा-

balarına büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. Çünkü Karadağ, bağımsız olduğu anda, Yugoslavya adıyla Milošević tarafından yeniden kurulan ve eski Yugoslavya ile fazlaca bir alakası kalmayan bu yeni Yugoslavya ortadan kalkacaktır. BM Güvenlik Konseyi kararlarında Federal Yugoslavya'nın parçası olarak anılan Kosova, o andan itibaren mevcut olmayan bir devletin parçası durumunda kalaçaktır ki, böyle bir durumda Kosova'nın bağımsızlığını engellemeye çalışmak çok zorlaşacaktır.

Kosova'nın bağımsızlığı hâlinde bölgedeki dengelerin yerinden oynayacağı yönündeki görüşler genellemeci niteliklidir ve bölgenin kendine has dinamiklerinin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Mesela, bağımsız Kosova devletinin kurulmasıyla birlikte Makedonya'daki Arnavutların ayaklanacağı veya bağımsız Kosova devletinin Makedonya'da yaşayan Arnavutları ayaklandıracığı tezi biraz spekulatif karakterlidir; zira Yugoslavya'nın dağılma sürecine girdiği andan itibaren Kosova'daki olayların Makedonya'daki Arnavutları doğrudan etkilediği veya Makedonya'daki Arnavutların bu ülkeden koparak Kosova veya Tirana'ya bağlanmak istedikleri yönünde en küçük bir işaret yoktur. Dolayısıyla genellemeci mantığın hazırladığı domino teorilerinin fazlaca bir geçerliliği yoktur. Tam tersine Kosova'nın bağımsız olmasının ardından Balkanlar'da birbiri



Yaklaşık 600 bin kişilik NATO gücü, bölgenin genel hatlarıyla dış güvenliğinden sorumlu. Ancak, etkili bir polis gücü oluşturuluncaya kadar iç güvenliğinden de sorumlu.

üzerinde güç kullanarak baskı ve hegemonya kurma arzusu içerisinde olamayacak derecede birbirinin gücüne eşitlenmiş bir devletler topluluğu ortaya çıkmış olacaktır ki, kahci barışın anahtarı bu güç dengesinin kurulabilmesidir.

Doç. Dr. Hasan Ünal
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Uyesi

İleri Görüş
Gelişim
Farklılık
Yenilik
Denge
Hız
2000
Enerji
Gelecek
Dinamizm

Yeni Kuşak Bankacılık

Profesyonellik
Deneyim
Güven
İşbirliği
Uzmanlık
Karizma
Çağdaşlık
Kaliteli
Saygınlık
Bilgi
Yaratıcılık
Güç

Hizmet
Çözüm
Kalite
Uluslararası standartlar
Güneydoğu
Teknoloji
İlgi
Kolaylık
Pratiklik
Mükemmelliyetçilik

Biz Yeni Kuşak Bankacılığı böyle algılıyoruz...
84 şubemiz ve tüm çalışanlarımızla...

40 yıldan sonra AB kapısında

Övünülecek bir şey yok

Aydemir Alpkaya

Aydemir Alpkaya, tam 30 yıl devlet için çalışmış eski bir bürokrat. AB ile ilişkilerin başlangıcından itibaren bulunduğu görevler nedeniyle bu sürecin içinde yer almış, görüşmeler ve çalışmalarla katılmış, sorumluluklar üstlenmiş. Öyle ki, lisansüstü öğrenimi ve devlet içindeki çalışma hayatının büyük bölümü AB süreci içinde ya da paralelinde devam etmiş. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı, Maliye Müşavirliği, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Müşavirliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdindeki Daimi Temsilcilik Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Alpkaya'nın bulunduğu görevlerden bazıları. Özel sektörde geçirdiği yaklaşık son 9 yılda da AB ile ilişkileri yakından izlemiştir.

AB'ne "aday üye" olmuşumdan sonra, ilişkiler sürecinin yıllarca içinde yaşamış biri olarak kendisinden geçmişin anılarını ve görüşlerini dinlemek istedik. İşte sürecin kısa bir özeti:

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na Roma Anlaşması'nın 237'nci maddesine dayanarak Ortak Üye olarak katılma talebini, Temmuz 1959 ayında yapmıştır. O zamanlar Müşterek Pazar adıyla bilinen Topluluğun Bakanlar Konseyi, başvurumuzu olumlu karşılamış ve Eylül 1959 tarihli kararıyla AET Komisyonu, Türkiye ile görüşmeler yapmakla görevlendirilmiştir. Başvurumuzun ana nedeni, siyasi ve ekonomik nitelikte olmakla beraber, Yunanistan'ın Topluluğa bizden önce başvurmuş olması da önemli bir etken olmuştur. Türkiye, Avrupa entegrasyonu dışında kalmazdı.

Eylül 1959'da başlayan katılma müzakereleri, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu altında, ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla oluşan bir heyet tarafından yürütülmüyordu. Heyet başkanı Dışişleri Bakanlığı Milletlerarası İktisadi İşler Genel Müdürü Semih Günver idi. Başlan-

gıcı görüşmeleri hızla ve olumlu bir havada cereyan ederken, 27 Mayıs askeri müdahalesi, Topluluk'ta tereddütler yarattı. Buna rağmen, görüşmelere devam edildi. Ancak, Temmuz 1961'de imzalanan "AET ile Yunanistan arasında ortaklık kur'an anlaşma" Yunanistan'ın büyük mesafe katetmesine imkan vermiş; Türkiye ise 1961 yılında idam cezalarının infazı nedeniyle zor durumda kalmış ve ilişkiler bir süre tavaşmıştır. Zamanın Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile Brüksel Büyükelçimiz Hasan Esat İşık ve ilgili bakanlık yetkililerinin, devamlı girişim ve gayretleri ile 1961 ve 1962 yıllarında ilişkiler zor da olsa sürdürülebilmiş ve 12 Eylül 1963'de "Türkiye ile AET Arasında Bir Ortaklık Yaratılan Anlaşma" Ankara'da imzalanmıştır. Hatırlanacağı üzere, o dönemin Başbakanı Sayın İsmet İnönü idi. Ankara Anlaşması, 1 Aralık 1964'de yürürlüğe girdi.

Ankara Anlaşması, büyük ölçüde Atina Anlaşması kapsam ve yapısında idi. Kurulan ortaklık, taraflar arasında bir Gümrük Birliği'nun oluşumunu hedef alıyordu; ancak bunun için önce bir "Hazırlık Dönemi", sonra bir "Geçiş Dönemi" ve "Son Dönem" geçirilmesi ilke olarak kabul ediliyordu. Tarım sektörü, Gümrük Birliği dışında tutuluyor, bazı tarımsal ürünlerde kontenjanlar ve gümrük indirimleri öngörlüyor ve Türkiye'nin kalkınmasına yardım için Mali Protokol kapsamında, 175 milyon "hesap birimlik" finansman imkamı sağlanıyordu. İşgücü sorunları, genel nitelikte hükümlerle geçiriliyordu. Yukarıda sayılan etaplardan "Hazırlık Dönemi", 1 Aralık 1964'den 1 Ocak 1973 tarihine kadar sürmüştü, bu tarihte yürürlüğe giren ve Geçiş Dönemi esaslarını kapsayan Katma Protokol ile son bulmuştur. Hazırlık Dönemi, bana göre, özünde bir "ilişkilerde yapılanma ve deneyim kazanma dönemi"可以说abilir. Ayrıca, ticari

tavizlerden ve mali yardımlarından da yararlanılmıştır. Fakat, bu dönem, Türk hükümetlerinin arzusu üzerine lüzumundan fazla uzun sürmüştür. Nedeni, Türkiye'de yine askeri müdahale ve muhtıra hareketlerinin ortaya çıkması, başka bir deyişle, 22 Şubat ve 21 Mayıs 1971 tarihlerinde bazı askeri birliklerin hükümete karşı ayaklanma teşebbüsünde bulunmalarıdır. Topluluk, siyasi istikrarsızlık ve belirsizliklere dikkat etmiş ve 1968'de başlatılan Geçiş Dönemi, müzakerelerini uzatarak beklemeyi yeğlemiştir.

Diğer taraftan, Ingiltere, Danimarka ve İrlanda'nın Topluluğa katılma müzakereleri de aynı yıllara rastlamış ve 1972'de katılma anlaşmaları imzalanıp, 1973 Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Topluluk, zaman zaman, bu gelişmeyi de bahane ederek ve Komisyon'un meşgul olduğunu ileri sürerken, Hazırlık Dönemi'nin uzamasına sebep olmuştur.

Gizli müzakere talimatı basına sızdırılıyor

1 Ocak 1973'den önceki tarihlerde, Türkiye ile Topluluk arasında yapılan resmi görüşmelerle ilgili bir anima burada kısaca dejimek istiyorum. Geçiş Dönemi esaslarını düzenleyen Katma Protokol müzakereleri, 1968 Aralık ayında başlamıştı. Müzakere heyetimiz, ilgili bakanlıkların üst düzey bürokratlarından oluşuyor ve bu kişilerin hiç değişimemesine özen gösteriliyordu. Eşasen o tarihlerde iyi dil bilen, müzakere tekniklerini ve "Müşterek Pazar"ı tanıyan fazla kimse de yoktu. Müzakere heyetleri hükümetin verdiği "Müzakere Talimatı" ile yola çıktı. Tabii bu müzakere talimatları "çok gizli" kaydı taşıyordu. Bir gün, Cumhuriyet Gazetesi'nde, müzakere heyetiminin tam Brüssel'e hareket

edeceği strada "gizli müzakere talimatı" olduğu gibi yayınlamıştı. Heyet başkanı Tevfik Saracoğlu, sıkıntılar içinde kalmış ve bu haberin sizdirilmesinin kimin tarafından yapıldığının araştırılmasını istemişti. Tabii, araştırmalar bir sonuç vermemiş olmakla birlikte, bunun DPT tarafından basına iletildiği zannediliyor, bu alanda çalışan bürokratların dikkat çekiliyor ve hazırlık çalışmalarına katılan genç bürokratlar, bir ara üst düzeyde yapılan toplantılara alınmıyordu. Halbuki, gizli müzakere talimatını sizdirenin genç bir bürokrat değil, üst düzey bir bürokrat olduğunu sonradan öğrenmiştim. Ancak, çok daha sonraki yıllarda da benzer bir olay olmuş ve gizli müzakere talimatı, DPT tarafından T.C. Resmi Gazete'si'nde yayımlanmış ve sebebi anlaşılamamıştır.

O dönemlere ilişkin bir diğer anim ise, Yunanistan'da Albaylar Cuntası'nın yönetimine el koymasından sonra, 1973 yılında, zamanın Yunan hükümeti tarafından Atina'ya davet edilmemizdir. Bu davet, Atina Büyükelçiliğimiz kanalıyla Ankara'ya iletilmiş ve ziyaretin siyasi değil, ticari bir temas niteliği taşıması için hükümetimiz, Ticaret Bakanı Naim Talu ile birlikte bir küçük heyetin Atina'ya gitmesini uygun görmüştü. Sayın Talu, bir İstanbul beşfendisiydi, İngilizce ve Rumca biliyordu, ekonomik konulara hakimiyeti ve bankacılıkta engin deneyimi ile tanımıyordu. Ben ise, AET İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak ona refakat ettiyordum. AET, Yunanistan'la ilişkilerini sürdürmiş ve Atina Anlaşması'ni askıya almıştı.

Yunanistan bizden ticari alanında işbirliği ve destek istiyordu. Sayın Talu, cevaben, "Yunan teklisinin Ankara'da inceleneceğini ve imkanların el verdiği ölçüde yardımcı olmaya çalışılacağı"nı diplomatik bir dile ifade etmiş ve bir daha da ö'dönem-



Hazırlık döneminin kapanışı. Katma Protokolün yürürlüğe girişiyle ilgili belgelerin imzalanması (29.12.1972)

de Yunanistan ile temasta bulunulmamıştı.

1974 yılında Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in kararıyla Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmamız, Yunanistan'la ilişkilerimizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuş ve Türkiye, Toplulukla ilişkilerinde, 1 Ocak 1981'de Topluluğa tam üye olan Yunanistan'ın devamlı vetosuyla karşılaşmıştır. Bu vetoların 1999 Helsinki Zirvesi'ne kadar sürlüğü ve Türkiye'ye Topluluk'la ilişkilerinde çok pahalıya mal olduğu bilinmektedir.

MC döneminde MSP'nin veto

Katma Protokol'ün 1 Ocak 1973'de yürürlüğe girmesiyle başlayan "Geçiş Dönemi" tam 22 yıl sürmüştür. bizim için tam bir çalkantılar dönemi olmuştur. 1974'lerin koalisyon hükümeti, özellikle Erbakan'ın MSP'si ilişkileri kilitlemiştir. Halbuki, Katma Protokol ile Türkiye, bu dönemde karşılıklı yükümlülükler üstlenmiş, Gümrük Birliği'nin tedricen geliştirilmesi ve malların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımının daha büyük ölçüde sağlanması, ayrıca mevzuatların yaklaştırılması ve ekonomi/ticaret politikalarının abenkleştirilmesini üstlenmiştir.

Ancak, Türkiye, Katma Protokol hükümlerini takvimlere uygun şekilde yerine getirmeyi ertelemiştir ve OGT'ne uyumu askıya almıştır. Liberalisyon geçiş takvimine de uyulmamıştır. 1978'de yine Sayın Ecevit, iktidardadır. Yükümlülüklerin dondurulması, 8 milyar dolarlık yardım

yapılması istenilen Türkiye'de "onlar ortak, biz pazar" sloganları yükselmeye başlamıştır. İlişkiler donmuştur. 1979-80 dönemi ise, Türkiye'de MC koalisyonu dönemidir ve Sayın Süleyman Demirel Başbakanıdır. 30 Haziran 1980 tarihli

Ortaklık Konseyi toplantılarında, Topluluğun Türkiye'ye tanıdığı tarımsal tavizler ve mali yardım, ilişkilerde iyileşmeye gidileceğinin işaretini söylemiş, o toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, başarılı bir müzakere ile olumlu sonuçlar almış olmasına rağmen, Brüssel'de Topluluk Komisyonu yetkililerine "Topluluğa tam üye olarak katılmak üzere başvuruda bulunacağız" dediği için, MSP'nin gensorusu ile karşılaşmıştır. Gensoru, TBMM'de kabul edilince, Başbakan Demirel, MC hükümetini kurtarmak için Erkmen'in istifasını istemiştir. Böylece Türkiye, tarihi bir fırsatı kaçırmış oldu; tam üyelik başvurusu için 14 Nisan 1987 tarihine kadar beklemek zorunda kaldı.

Ülkede ve buna paralel olarak AET ile ilişkilerde çalkantılar devam ediyordu. 12 Eylül 1980'de, terör dayanılmaz boyutlara ulaşmış ve silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kalınmış. Kenan Evren Paşa Devlet Başkanı, Amiral Bülend Uluslu Başbakan, Turgut Özal Başbakanlık Müsteşarıdır. AET'na Yunanistan'ın tam üye oluşu ve Topluluğun genişleme politikası güdeceğinin anlaşılması, MGK yönetimini AET ile ilişkiler konusunda uyarıcı olmuşsa da, ülkede demokrasinin iatil edilmiş olması ve siyasi yasaklamalar uygulanması üzerine, AET mali yardımını dondurmmuş, ortaklık organları toplanamaz hale gelmiş, ilişkiler bir kez daha dondurulmuştur.

1983 seçimleri ile Anavatan Partisi iktidara geliyor ve Turgut Özal Başbakan oluyordu. Ama, Türkiye-AET ilişkileri buzdolabından bir türlü çıkarılamıyordu.

Cünkü AET, Türkiye'deki yönetimi demokratik bulmuyor, insan hakları ihlallerini gündeme getiriyordu. Bu durum, 1986 sonbaharına kadar devam etti. Bu arada, 1 Ocak 1986'da İspanya ve Portekiz, AET'na tam



Türkiye-AET Ortaklık Konseyi Toplantısı (Brüksel, 30 Haziran 1980)

üye olarak katılıyorlardı. Türkiye ise yerinde saymaktaydı.

Nihayet, 16 Eylül 1986'da Türkiye-AET Ortaklık Konseyinin toplanması, Toplulukça kabul edildi ve 12 Eylül 1980'de tıkanan ilişkilerin yeniden canlandırılması süreci başlatılmış oldu. Fakat, bu toplantı bir sonuç vermedi. Zira, Yunanistan, bütün gücüyle engellemeye politikası güdüyordu. Türkiye-Yunanistan ilişkileri ikili plana daha da gerginleşiyor, Kıbrıs, Ege sorunları gündeme getiriliyordu.

"Şarklısınız, Müslümansınız, kültürünüz farklı, demokrasınız bile yok, tam üyelik sizin neyinize?"

Başbakan Özal, tüm ilişkileri normal mecraya sokmak için Topluluğa tam üyelik başvurusu yapılması gerektiğini düşünüyor, AET için yeni bir teşkilatlanmayı gereklüyor, AET ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanlığı'ni kurarak başına Prof. Ali Bozer'i getiriyordu. Sayın Bozer'i daha önceki yıllarda, Gümruk ve Ticaret Bakanlığı yaptığı sırada tanıma fırsatı bulmuştum. AET gündemli toplantılarla katılmadan önce, dış ticaret konularında istişare için beni yanına çağırır, bilgi ve görüş isterdi. Ciddi, bilgili, çalışkan ve sevecendi. Mutedil karakteri ve lisans hakisimi ile dış ilişkilerde başarılı idi. O da yeni bir teşkilatlanma ve tam üyelik başvurusu lüzumuna inamıyordu. Benden her iki konuda yazılı rapor istemiş ve bunları doğrudan kendisine göndermemi tembihlemiştir. O tarihlerde AET nezdinde Daimi Temsilcilik Ekonomi ve Ticaret Baş Müşaviri idim. Verdığım raporlarda AET ile ilgili çalışmaların, doğrudan, Başbakan'a bağlı bir müsteşarlık tarafından yürütülmesinin uygun olacağını ve en kısa zamanda tam üyelik başvurusu yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini helir-

tiyordum. Bir büyüğelçimiz ise, tam üyelik başvurusu yapmanın mahsurlarından bahsediyor, beklememizi öneriyordu. Topluluk Komisyonu üst düzey yöneticilerinin diplomatik telkinleri de aynı yöndeysdi. Hatta kordonlarda karşılaşduğumuz Türkiye masası memurları daha da ileri gidip, bizlere "Şarklısınız, Müslümansınız, kültürünüz farklı, demokrasınız bile yok, tarihiniz Batı'ya karşı savaşla geçmiş, tam üyelik sizin neyinize?" diyorlardı.

O ortamda, Türkiye, akıcı ve cesur bir karar alarak 14 Nisan 1987'de Topluluğa tam üyelik için resmen başvuruda bulundu. Bu paralel olarak ilgili bakanlıklar ve OPT bünyesinde AET işlerinden sorumlu yeni birimler kuruldu, mevcut olanlar geliştirildi, yeni kadrolar yetiştilmeye başlandı.

Topluluk, Türkiye'nin başvurusunu üzere komisyonu görevlendirdi. Bu inceleme, tam iki yıl sürdü. Bu süre zarfında Yunanistan boş durmuyor, her türlü engellemeye gerekçelerini kullanıyor ve ortaklık organlarının toplanmasını bile istemiyordu. Halbuki bu sırada Topluluğun diğer Avrupa ülkelerine doğru açıldığı, sırasıyla Avusturya, Malta, Kıbrıs Rum kesimi ve İsviç'in tam üyelik müracaatında bulundukları görülmüyordu.

Bizim başvurumuza gelince, 18 Aralık 1989'da Topluluk Komisyonu görüşünü açıklayarak, 1992'den önce yeni bir üyesi bünyesine kabul edemeyeceğini, Türkiye'nin de o arada ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda kendisi çekidüzen vermesinin uygun olacağını bildirdi.

1992 yılı
Aralık ayında,
Maasricht Zirvesi ile AET üyesi
ülkeler "Avrupa
Birliği" anlaşmasını imzadılar
ve artık AB
ülkeleri olarak
anılmaya başladılar.
Türkiye ise,
yenİ katılan
AET ülkeleri ile
uyum anlaşmalarını
yapmak
geçiş döneminini
kapamak ve



Karma Parlamento Komisyonu 3.toplantısında Türk hükümeti heyeti (Lüksemburg, 1967)

kendine çekidüzen yererek bir an önce Gümrük Birliği'ne tümüyle geçmeyi hedefliyordu.

Yukarıda sık sık sözünü ettigimiz, AB kapısında uzun ve sıkıntılı bekleyişten sonra, Türkiye'de köprülerin altından çok sular geçmiş, normal demokratik düzene geçilmeye başlanmıştır, siyasi yasaklar kaldırılmış, genel seçimler yapılmış, Sayın Demirel, önce Başbakan olmuş, Rahmetli Özal'ın vefatını takiben Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Böylece 1995'li yıllara gelindi, Başbakan Tansu Çiller'di. Çiller, Başbakan olmadan önce Ekonomik İşlerden Sorumlu Duyet Bakanı'ydı ve çok iddialı idi. Enflasyonla ve işsizlikle mücadele, özelleştirme, yarınlarının hızla dirilmesi, dışa açılma, yabancı sermayenin teşvikisi, teröre mücadele vs. programının önemli hedefiydi. Ama bundan başka, çok önemli bir hedefi daha vardı; AB ile bir "Gümrük Birliği" anlaşması yapmak.. Hem de ne pahasına olursa olsun, Bu ifade gerçekten ve benim tarafsızdan yapılan bir yorum olmayıp, Başbakan Çiller tarafından zamanın yetkili bir bürokratına verilen direktiftir.

"Ne pahasına olursa olsun Gümrük Birliği"

Bu nokta üzerinde biraz uzunca durmak istiyorum. Bu nın birkaç nedeni var. Birincisini, bir anımla birlikte nakletmek istiyorum. 1990 yılında kendi isteğimle emekli olup özel sektörde geçmiştim. 1989'da son görevim, "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü" idi. Bu genel müdürlük, ithalat politikalarını, ithalatta alınan gümrük vergileri ve fonları tespit ediyor, bu arada sanayii korumak üzere, özellikle hassas sektörlerde devamlı bir izleme faaliyeti içinde bulunuyordu. Daha önceki yıllarda, AET İşleri Genel Müdürlüğü ve AET Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ekonomi ve Ticaret Baş Müşavirliği görevlerinde bulunduğum için Topluluğun ve Topluluğa katılan yeni üye ülkelerin sanayilerini belli sektörlerde nasıl koruduğum ve hassas sektörlerde ne gibi koruma tedbirleri aldıklarını çok iyi biliyordum. Örneğin, Topluluğa üye ülkelerin bir kismı, Tekstil ve Konfeksiyon sektörünü açık ya da gizli şekilde koruyor, kolluyordu. Bir başka örnek, İspanya'nın katulma anlaşmasında, otomobil sanayiini korumak üzere özel hükümler koymuş olmasıdır. Benden sonraki İthalat Genel Müdürü arkadaşlardan birine o tarihlerde sormuştum: "Gümrük Birliği'ne geçmek üzere müzakereler yapıyorsunuz. Bizim hassas sektörleri bir

müddet koruma altına almak için İspanya gibi özel hükümler koymuyor musunuz?" Cevap şu olmuştu: "Hayır efendim koymuyoruz. Çünkü, Bakan'ın direktifi var, ne pahasına olursa olsun, Gümrük Birliği anlaşmasını yapacaksınız, istisna mistisna istemiyorum dedi."

"Ne pahasına olursa olsun" ifadesi üzerinde durmanın ikinci nedeni ise, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1999'un son basın toplantısında bir gazetecinin, AB ile ilgili sorusuna "Evet, AB ile tam üyelik için gerekenler yapılacak, ancak ne pahasına olursa olsun değil..." cevabını vermiş olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde bireyler biliyor ve doğruya söylüyor.

6 Mart 1995 tarihinde, Brüksel'de gerçekleştirilen Ortaklık Konseyi toplantılarında, Geçiş Dönemi'ne son veren ve "Son Dönem" e geçişini sağlayan Gümrük Birliği kararı alındı. Ve Türkiye, Gümrük Birliği'nin gereklerini günümüze kadar teker teker yerine getirmeye başladı. Bunu üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü hepimiz artık Gümrük Birliği nedir, nasıl gerçekleştirilir çok iyi biliyoruz. Aradan geçen 40 yılda bunu öğrenmemen kaldi mı?

Gelelim, Helsinki Zirvesi kararlarına ve "Aday Ülke" konumuna ilişkin görüşlerime... AB ile ilişkilerimizin başlangıcında bugüne kadar, aradan tam 40 yıl geçmiştir. 40 yıl sonra "Aday Ülke" konumuna gelmiş olmanın bence övünülecek tarafı yoktur. Bunu bir başarı olarak göstermek de yarlıcudur. Bu elbette sevinilecek, tarihi bir dönüm noktasıdır, Türkiye'nin Batılılaşma yolundaki seferinin devam edeceğini göstergesidir.

Şimdilik oturup, bundan sonra neler yapmak gerektiğini, nasıl yapılacağını, nasıl örgütlenmek icap ettiğini, uygun kadroları nasıl yetiştireceğimizi, AB'ne nasıl uyum sağlayacağımızı düşünmenin zamanıdır.

Gerçekten, ok yaydan çıkmıştır ve hedefe doğru gitmektedir. Güçlü bir siyasi irade ile, geleceğe inanarak, siyaseten uzlaşmış kadrolarla başarıya ulaşmak zor değildir. Bugün Türkiye'de bürokrasî içinde, esasen iyi yetişmiş çekirdek kadrolar mevcuttur. Ayrıca yetiştirilmekte olan gençler vardır. Onlar görevlerinin ve sorumluluklarının bilinci içinde "ev ödevleri" ni yapacak güçtedirler. Yeter ki, geçmişte kalan 40 yılın hataları tekrarlanmasın. Son olarak diyorum ki, Türkiye'nin AB içinde yolu açık olsun...

Aydemir Alpkaya
Emekli Bürokrat



Müşterilerimizle
en iyi alışverişimiz,
paylaştığımız
gülümseme.



Yurtbank
Pozitif Enerji, Pozitif Bankacılık



1999 / 2000

Dünya kalkınma raporu*

Bu rapor, artık başlamış olan değişimleri, küreselleşme ve yerleşme olgularının sebep ve belirtileri olmaları bakımından ele almaktadır. Ekonomilerin dünya çapında tedrici entegrasyonunu yansitan küreselleşme; ticareti, finansman akışını ve küresel çevreyi etkileyen değişimleri yönetmenin en iyi yolu olarak, ulusal hükümetlerin uluslararası ortaklara el uzatmalarını gerektirmektedir. Halkın yönetimde daha çok söz sahibi olmak yönünde giderek artan isteklerini yansitan yerleşme ise, kendisini bölgesel kimliklerin öne çıkması şeklinde göstermektedir. Bu olgu, iç politika ve büyümeye kalıplarını etkileyen değişimleri yönetmenin en iyi yolu olarak, ulusal hükümetleri bölge ve kentlere eğilmeye zorlamaktadır. Yönetim, müzakere, koordinasyon, düzenleme ve denetleme kurumlarının gelişimi, hem ulus-üstü, hem de ulus-altı düzeyde, ülkeler arası ve her ülke içerisinde yeni bir denge kurulmasında ve kalkınma programlarının uygulanmasını mümkün kılacak, istikrarlı bir ortamın yaratılmasında, kritik bir rol oynayacaktır.

Küreselleşme ve yerleşme

Iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, dünyanın öteki ucundaki bir hanede, fabrikada veya menkul kıymetler borsasında olan bitenin aynı anda bilinmesini mümkün kılmıştır. Dünya ekonomisinde hizmetler ve enformasyonun giderek artan önemi, ekonomik değerlerin giderek daha büyük bölgülerinin ağırlıksız ve hacimsiz olması anlamına gelmektedir. Yani böyle bir ekonomik değer bir yük gemisi ile "nakledilmek" yerine fiber-optik kablo üzerinden "iletilebilmektedir." Aynı zamanda da, ulaşırma ağları ve teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, malları, deniz, kara ve havayı ile ulaşımın maliyetini azaltırken enformas-

yon teknolojilerindeki gelişmeler de bu haberleşme bağlantılarının yönetimini giderek kolaylaştırmaktadır. Çokuluslu şirketler, şimdilerde, çok sayıda ülkeye dağılmış üretim zincirlerine dayanmaktadır. Hammaddeler ve parçalar, iki değişik ülkeden gelip üçüncü bir ülkede montaja girerken, pazarlama ve dağıtım da başka ülkelerdeki kanallar aracılığıyla yapılmaktadır. Bir kentteki, diyalim ki, Londra ve Tokyo'daki tüketici kararları sonucu oluşan bilgiler, üretilen mallar ve bu malların şekilleri üzerinde dünya çapında ve neredeyse anında etki yaratmaktadır.

Yükselen eğitim düzeyleri, fikirlerin daha hızlı yayılmasına yardımcı olan teknolojik yenilikler ve merkezi planlama ile yönetilen ekonomilerin çoğunda rastlanan ekonomik başarısızlıklar, hep birlikte yerleşme hareketine katkısı olan faktörler olmuşlardır. Ulusal hükümetler bu harekete değişik şekillerde tepki vermişlerdir. Demokrasiye dönüşen ülkelerin sayısı artmıştır ve seçimler aracılığı ile siyasete katılım hem ulusal, hem de yerel düzeylerde yaygınlaşmıştır. Ulusal hükümetler, kendileri ile ilgili politika kararlarından etkilenen insanlara en azından fiziksel olarak daha yakın olan, yerel düzeydeki hükümet ve yönetim organları ile sorumlulukları ve gelirleri, gittikçe daha fazla paylaşmaktadır. Bunun da ötesinde insanlar, siyasi reform, çevre koruma, kadınların eşitliği ve daha iyi eğitim gibi amaçları takip için sivil toplum örgütleri (STÖ) oluşturmaktadır.

Küreselleşme ve yerleşme, olumlu veya olumsuz, ama herhalde güçlü tepkileri tahrif eden terimler olmuşlardır. Küreselleşme, pazarlara ve teknolojiye erişim gibi fırsatları -yani produktivite artışı ve daha yüksek hayat standartları vaadini taşıyan fırsatları- getirdiği için övülürken, öte yandan da bazen istikrarsızlık is-

*Bu yazı, Dünya Bankası'nın Ekim 1999'da yayınladığı raporda yer alan iki ana konumun kısaltılmış halidir.

tenmeyen değişim getirdiği için, sıkılıkla korkulur ve suçlanır olmuştur. Küreselleşme, işçileri, ithal mallar rekabetine maruz bırakırken -ki bu, bazen onların istihdamının devamını tehlikeye sokar- küreselleşme sonucunda artan yabancı sermaye akışı da, fazla olduğu durumlarda bankaları ve hatta ekonominin tamamını zaafa uğratabilir.

Yerelleşme ise, karar verme süreçlerine katılım düzeylerini yükselttiğ için ve insanlara kendi hayatlarını etkileyen ortam ve koşulları etkilemek bakımından daha fazla imkan verdiği için övülür. Yönetimi adem-i merkezileştirmek ve böylece ulus-altı düzeylerde yanı seçmene daha yakın düzeylerde, daha çok karar alınmasını sağlamak yolu ile, yerelleşme süreci, ihtiyaçlara daha duyarlı ve daha iyi yönetimin oluşmasını destekler. Öte yandan yerelleşme, makroekonomik istikrarı tehlikeye de atabilir. Örneğin, ağır borç altına girip sonra da rasyonel olmayan harcamalar yapan yerel yönetimleri merkezi hükümetin kurtarması gerekebilir.

Bu rapor, küreselleşmeyi veya yerleşmeyi övmek veya yernemek yerine küreselleşme ve yerleşmeyi hiçbir kalkınma plan veya gündeminde ihmali edilmesi mümkün olmayan olgular olarak mütilaa eder. Ulusal hükümetler kalkınma çabasının merkezinde olmaya devam etmekle birlikte, küreselleşme ve yerelleşme olgunları da, 21.yüzyılda büyümeyenin meyvelerini toplayabilmek bakımından, ulusal hükümetlerin hem uluslararası hem de yerel düzeylerde kurumlaşma yoluna girmelerini gerektirmektedir.

Politikaları uygulamaya geçirmek

Küreselleşme ve yerelleşme az bulunur fırsatlar sunmakta, ancak istikrarı bozucu etkileri de birlikte getirebilmektedirler. Bu rapor, hükümetlerin potansiyel krizleri asgariye indirmek üzere kendi başlarına veya

başka hükümet veya kurumlarla birlikte atabilecekleri bazı adımları belirlemektedir. Bütün bu süreçlerde, ulusal hükümetler öncü bir yol oynamakla birlikte, uluslararası örgütler, kent yönetimleri dahil olmak üzere yerel yönetim düzeyleri, özel sektör, STÖ'ler ve donör örgütlerin hepsinin estekleyici rolleri vardır. Bu örgütler, küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin evrimini şekillendiren -formel ve informel kurallardan ibaret- kurumları inşa etmektedirler. Bu rapor, hükümetler ve değişik organizasyonların bu iki olgunun bazı yararlarını nasıl yakalayabileceklerini ve potansiyel aksamlara nasıl cevap verebileceklerini gösteren, beş

adet olay etüdü sunmaktadır: Mısır Arap Cumhuriyeti'nde ticaretin liberalizasyonu; Macaristan'da bankacılık sektörü reformu; Brezilya'nın bölgesel ve ulusal hükümetler arasındaki mali ilişkileri yapılandırma konusundaki gayretleri; Pakistan, Karaçi'de yerel topluluk grupları ve yerel mûteahhitlerin hayat standartlarını iyileştirme gayretleri; Tanzanya'da yaratılan kırsal-kentsel sinerji.

Kalkınmanın getirdiği sorunlar çoktur: Fakirlik, açlık, kötü sağlık koşulları, konut eksikliği ve düşük okur-yazarlık oranı bu sorunlardan sadece birkaçıdır. Bu sorunların çözümlerinde çok ilerleme kaydedilmiştir ve bu sayede, Doğu Asya'daki bazı bölgelerde yaşayan insanlar şimdi birkaç yıl önce olduklarından çok daha iyi durumdadırlar. Ekonomik performansın son on yıllarda felaket derecede kötü olduğu Afrika'nın Sahra altı bölgelerinde bile, ortalama hayat süresi ve eğitim düzeyleri yükselmiştir. Ama, öte yandan, günde bir dolardan az bir gelirle yaşamak durumunda olan insanların sayısı da giderek artmaktadır. Bu eğilimin, 21.yüzyılda küreselleşme ve yerelleşme güçlerini kontrol altına almak suretiyle, dünyadaki tüm insanların yararlanacağı şekilde, tersine çevrilmesi mümkün olabilir.



AMSTERDAM

Yalçın Konuk

Amsterdam, 90 adası, 400 köprüsü, 80 kilometre uzunluğundaki kanalları ve üçgen çatılı evleriyle ziyaretçilere büyülü bir dünya sunuyor. Başkent Amsterdam, Hollanda'nın en büyük şehri (nüfusu 724 bin) ve ikinci limanı. Çalışan nüfusun %30'u üniversite mezunu, daha da ilginci %56'sı en az 3 yabancı dil konuşuyor.

Amsterdam'a, Amsterdamlılara ve Amsterdam'da olanlara şaşırmayın. Çünkü kent, olağanüstü ve marjinal olan herşeyin yuvası. Otobüs şoförlerinin aksanızı Fransızca veya İngilizce'yi konuşmasına; bisikletin kutsallığına; Red Square'in kırmızı ışıklarına; kentlilerin uzun boy ortalamasına; soft drugların serbestçe satıldığı coffee-shopların bolluguşa hiç mi hiç şaşırmayın. Çünkü burası Amsterdam!

Bir sürü Avrupa ülkesi gibi buranın da kozmopolit bir yapısı var. Yani Amsterdamlıların bir kısmı, sarı saçlı, mavi gözlü ve 1,90 boylarında olmayı bilmiyor. Ülkenin ve kentin birinci azınlığı olan Türkler, gerek yaptıkları işlerle gerekse de sosyal çevreleriyle buraya uyum sağlamışa benziyor. Sokak pazarlarındaki tezgahlarda göreceğiniz Türk markalar, duyacağınız sesler ve harika kokular, etrafınızı bir anda sariyor. Daha çok hizmet sektöründe yer alan Türkler, Amsterdam'da, diğer AB ülkelerinde yaşı-

yanlara göre daha pozitif bir imaj sahip. Türklerin yanısıra, Hollanda'nın eski bir sömürgesinden gelen Surinamlılar, Uzakdoğular ve genel olarak Akdenizliler, Amsterdam'ın büyüsüne kapılıp kenti bir daha terk etmemek üzere yerleşenlerden. Böylece Amsterdam, ticari geçmişinden olsa gerek, bir çok ırkın buluşma noktası olvermiş durumda. Dolayısıyla, sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, cafelerde; yüz hatları, göz ve ten renklerine hiç alışık olmadığınız bir kompozisyon karşınıza çıkıcıdır.

Daha şehirle tanışmaya başlamadan Amsterdamlıların bisiklet çılgınlığı ile tanışırınız. Herhalde kente bisiklet kullanmayan hiç kimse yoktur: polisi, şirket yöneticisi, öğrencisi, üniversite profesörü, kadını, erkeği, yaşlısı, genci... herkes ama herkes, bu iki tekerlekliye tutkuyla bağlı. Her Amsterdamlının, hayatının herhangi bir döneminde edindiği bir bisikleti mutlaka olmuştur.

Bisikletin ise, sağlam, siyah (ya da bir zamanlar siyah olan), eski olması (zira mountain bikelara karşı kentsel bir alerji var) ve ederi 20 Florini aşmayanı makbul. Amsterdamlılar bisikleti bir araçtan çok, vücutundan bir uzantısı olarak görür. En olağanız zamanda bile bisikletli yaşamlarına devam ederler.

Örneğin kar yağışı durumu değiştirmez, bir şemsiye



ile yollarına devam ederler. Hatta, aşıkların bisiklet üstünde romantik anlar yaşamaları da mümkündür. Sadece elele pedal çevirirken, biraz daha dengeli olmaları gereklidir. Kişi başına GSMH'nın 20 bin doların üstünde seyrettiği bir ülkede, bisikletin bu kadar yaygın bir biçimde kullanılması, arabaya düşkün insanımızın ister istemez meraklı uyandırabilir. Nedenine gelince, Amsterdamlılar ulaşımında rahatlıktan çok pratikliğe önem verirler. Kent, Hollanda'nın tümünden olduğu gibi, düz bir topografiye sahip, öyle ki, Amsterdam'ın tek bir tepesi bile yok. Trafik akışında bisikletin yol üstünlüğü ve kendisine ayrılmış bir yolun olması da işin cabası. Bisiklet, Amsterdam için özel olarak üretilmiş bir araç, bir obje gibi durur. Bu manzaraya tanık olduktan sonra bisikletsiz bir Amsterdam'ı düşünmek de pek çiplak, pek tatsız geliyor insana.

Amsterdam'ı keşfetmeye Dam Meydanı'ndan başlanabilir. Kentin fiziki merkezi sayılan Dam Meydanı, yaz aylarında dünyanın dört bir köşesinden akın eden sokak sanatçılığıyla dolup taşar: Hintli kaldırımlı ressami, Danimarkalı Folk Üçlüsü, vs... anonim sanatçının hepsi açık hava gösteri merkezi sayılan Dam Meydanı'nda buluşurlar.

Akşam saatlerinde, Red Square'in kırmızı ışıkları bir yolunu bulup sizi cüretkar uzayına davet eder. Kalabalığın içinde fotoğraf makinaları ile hiç bir kareyi kaçırınamak için çabalayan Japon iş adamı kafesini görürsünüz. Hiç de haksız değildir. Çünkü, dünyanın en çarpıcı görüntüsü karşılardadır.

Kenti gezerken bir kanal turuna katılmayı ihmal

etmeyin. Damrak veya Rokin'deki gemi şirketlerinden biriyle 15 NLF'e (1NLF = 250,000 TL.), teknede bir kanal turu sizı romantikçe ışıklandırılmış kanal ve köprülerle tanıştırır. Gouda ve şarap ikramı kısa yolculüğünüzü daha da bir keyiflendirir.

Toplu taşımacılık hem düzenli hem de kalitelidir. Tramvay sizin şehrin her yerine ulaşacaktır kadar yaygındır. Tramvay biletlerini, Posta İdaresi, sigara bayileri veya biraz daha pahaliya tramvayı içinde alabilirsiniz.

Yeme-içme keyfine gelince, dünya mutfalarının hemen hemen hepsi, Amsterdam'da buluşur: Rafine Fransız Mutfağı'ndan, Uzakdoğu'nun keşfedilmeyi bekleyen baharatlı yeni tatlarda dolu mutfaklarına kadar.

Amsterdam'a yarım saat uzaklıkta Zaan Nehri'nin üstünde Hollanda'nın Altın Çağ'ını yaşatan bir açık hava müzesi Zaanse Schans bulunur. Dünyanın ilk sanayi bölgelerinden biri olan Zaanse Schans'da, sayısı 200 kadar olan rüzgar değirmenlerinden bugüne ancak 8'i zamanın acımasızlığına rağmen ayakta kalabilmiş durumda.

Amsterdam, nam-i diğer Kuzey'in Venedik'inin iklimi, yağmurlu ve soğuk olsa da insanların güleryüzlü ve sevecen oluşu, havayı bile ışırır. Kisaca, bir köyün sevimliliği ve sadeliğiyle, kentin karmaşasının buluştuğu nadide kentlerden biridir Amsterdam.

Yazmakla, hatta anlatmakla olmuyor... Ama yine de son olarak mutlaka gidin, görün... diyelim...

Yazın Konuğu
Gıda Sanayi İktisadi Uzmanı





**Acil bir gönderiniz mi var?
Arayın: (0216) 425 17 00**

Her an acil bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yetişmesi gereken acil bir gönderi, kısıtlı zaman, yasal prosedürler... Acil durumlar için sizden öncelikle önlem alın, TNT'nin telefonunu not edin. Dilerseniz <http://www.tnt.com> adresindeki sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.

Global Express & Logistics



Olağanüstü haller

Cem Çobanlı

J. F. Kennedy ile

A. Lincoln'ün kesişen kaderleri

- Lincoln 1860'da, Kennedy ise 1960'da başkan seçildiler.
- İkisi de bir cuma günü öldürüldüler.
- İkisi de eşlerinin önündे öldürüldüler.
- Kurşun, her ikisine de başlarının arkasından isabet etti.
- Her iki başkanın da, haleflerinin soyadları Johnson idi.
- Her iki halef de güneyli demokrat ve senato üyesiydi.
- Andrew Johnson (Lincoln'ün halefi) 1808'de, Lyndon Johnson (Kennedy'nin halefi) 1908'de doğdu.
- Lincoln'ün katili John Wilkes Booth 1839'da, Kennedy'nin katili Lee. H. Oswald 1939'da doğdu.
- Booth da Oswald gibi yargılanamadan öldürüldü.
- Her iki başkanın karısı, Beyaz Saray'da olsukları süre içinde birer çocuk düşürdüler.
- Booth, Lincoln'ü bir tiyatroda vurup, bir ambara kaçtı. Oswald ise Kennedy'e bir ambardan ateş edip bir tiyatroya kaçtı.
- Lincoln'ün, Kennedy soyadlı sekreteri, vuruduğu tiyatroya gitmemesini söylemişti. Kennedy'nin, Lincoln soyadlı sekreteri ise, başkana Dallas'a gitmemesini söylemişti.
- Lincoln ve Kennedy sözcükleri 7 harften oluşmaktadır.
- Andrew Jackson ve Lyndon Jackson isimleri de 13'er harften oluşmaktadır.
- John Wilkes Booth ve Lee Harvey Oswald isimlerinin her ikisinde de toplam 15 harf vardır.
- Lincoln'ün oğlunu, Kennedy'nin ağabeyinin adları: Robert.

Uranus'u keşfetti ve 84 yıl yaşadı

Alman asıllı İngiliz gökbilimci Sir William Herschel, 1781'de, Güneş Sistemi'nin yedinci gezegeni Uranus'u keşfetti. Herschel, 1738-1822 yılları arasında, 84 yıl yaşadı. (Uranus, Güneş çevresindeki bir turunu 84 yılda tamamlamaktadır.)

Bulmaca, Normandiya Çıkarması'nm bildirdi

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, müttefikler Norman-



diya Çıkarması'nın hazırlığını sürdürdüler. Yapılan planlara özel kodlar veriliyordu, Normandiya operasyonunun kod adı "Overlord" idi. Deniz kuvvetlerinde görevli olan grubunkı ise "Neptune." Çıkarmanın yapılabileceği kıyıların adları da "Utah" ve "Omaha" sözcükleriyle kodlanmıştı. Takviye birliklerin bekleyecekleri bölgenin adı ise "Mulberry" olarak belirlenmişti. Çıkarmanın yapılmasıından 33 gün önce, İngiltere'de yayımlanan Daily

Telegraph gazetesiçiin çapraz bulmacasındaki bir sorunun yanıtı, bu çok özel kodlardan biriydi. Sonraki günlerde öteki sözcükler de yine aynı çapraz bulmaca köşesinde yer aldı. Ni-hayet, Çıkarma'dan 6 gün önce, aynı bulmacada operasyonun kod adı "Overlord" sorulunca, günlerdir bulmacaları izleyen İngiliz Gizli Servisi ajanları artuk dayanamadılar ve Daily Telegraph'ı bastılar. Bir Nazi ajanıyla karşılaşacaklarını sanıyorlardı amalarındaki kişi, yani Leonard Dave, 20 yıldır gazetenin çapraz bulmacasını hazırlayan kendi halinde bir okul müdürüydü. Dave çok korkmuştu ve yetkilileri bir Nazi ajanı olmadığı komusunda zorlukla ikna etmiştir.

Bulmaca, kazayı "bildirdi"

Yine Daily Telegraph gazetesiçiin 24 Eylül 1994 tarihli ve 21362 no'lu sayısında verilen çapraz bulmacada, yolcu listesi (passenger list), öldürmek (slain), diplomali gemi kaptanı (master mariner) ve Estonia sözcükleri soruldu. Dört gün sonra 28 Eylül'de, saat 12.30'da Estonia adlı bir feribot 1000 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Baltık denizinde battı. Faciada 852 kişi yaşamını yitirdi.

Faciayı bildiren resimler

İsveçli sanatçı Caterina Burevik, 28 Eylül 1994'te Baltık Denizi'nde battan Estonia feribotunda yaşamını yitiren 852 kişiden biriydi. Facianın ikinci yıldönümünde, Burevik'in ölümünden kısa bir süre önce yaptığı, 40 siyah beyaz oymabaskı yapıt ailesi tarafından sergilendi. Resimlerin tümünde, "dalgalar", "kaçaklar", "can yelekli, suya batan" ya da "yüzen insanlar be-

timleniyordu. Yapıtların kırmızılarının adları ise söyleydi: "Keşke Zamanından Önce Oraya Varabilseydik", "En Kötü Felaket"

Üç 5 Aralık, üç Hugh Williams

5 Aralık 1664'te, Menai Boğazı'nda bir gemi battı. 81 yolcudan yalnızca biri kurtuldu. Adı Hugh Williams'dı. 116 yıl sonra, 5 Aralık 1780'de, başka bir bölgede bir tekne battı. Çok sayıda yolcudan yalnızca bir kişi kurtuldu, adı Hugh Williams'dı. 40 yıl sonra, 5 Aralık 1820'de bir tekne daha battı. Otuz yolcudan yalnızca bir kişi kurtuldu. Adı Hugh Williams'dı.

İki Terry Connell

İngiltere'de, Londra'nın güneyinde, Terry Connell'in, minibüsüne bir otomobilin çarpmasının ardından bir kolu ve bacagi kırıldı. Ertesi gün The Sun gazetesinde bir başka Terry Connell'in fotoğrafını gördü. Bu Terry de Londra'nın kuzeyinde buzda kayarak düşmüştü ve onun da bir bacagi ile kolu kırılmıştı. Her iki Terry de 52 yaşındaydı, ikisi de kasaplık yapıyordu ve ikisi de Noel'i yataktaki geçirişiyordu. Aralarındaki tek fark birinin sağ kolunun, diğerinin sol kolunun kırılmasıydı.

Soyadları yanına gelince...

Kırşehir'den Mehmet Atılgan, kentin telefon rehberindeki bazı ad-soyadları yan yana getirdi ve ortaya söyle bir tablo çıktı: Adnan ARI, Aysel BAL, Hüsnü PETEK; Cengiz ACI, Ali TATH, İlyas EKİŞ; Şaban SAKALLI, YaşaR BIYIKLI, Haydar TÜYSÜZ, Metin BEİBER; Ali KESİR, Mesut BEÇER, Musa DİKER, Ayşe SÖKER; Veli ODUNCU, Hilmi BALTACI, Erkan HIZARCI, İbrahim TALAS; Orhan ÇAYCI, Mehmet KAHVİCİ, Murat ŞEKER, Sami CEZVE; Veli GÜREŞ, Çetin PEHLİVAN, Bülent KIRKPınar; Hacı OBUR, Aydin TOK, Yılmaz ETYEMEZ; Ömer DELİ, İlyas AKILH, Hasan SAŞKIN; Sezai ATEŞ, Halil KOR, Durdu DURMAN, Servet TÜTER; Alaattin BAHCİCİ, Rabia ÇİÇEKÇİ, Sadık BAHCİÇAN; Adile KEKLİK, Mahmut DÜZOVA, Mustafa AVCI; Bekir KUZU, Mustafa TEKE, Haydar KASAP.

Soyadlarının kaynağı doğa

Türkiye'de soyadları hayvan ve bitkilerden maden cinsine kadar çeşitlilik gösteriyor. Coğuluğu doğa varlıklarıyla meslek adları ve tamlamalardan oluşan soyadları arasında, bilirdönmez, gıcıck, nasılıbilirsın, malyemez, boynukalan, köşebent, özyetim, piliç ve sülük gibi ilginç olanları da bulunuyor. Türk Telekom kayıtlarında yer alan bilgilere göre, arslan, atmaca,

akbaba, ari, çakal, dana, deve, geyik gibi hayvan cinslerinden esinlenerek alınan soyadları da var. Soyadlarını mesleklerden alanlar ise yoğun biçimde göze çarpıyor: Arabacı, bakırcı, bakkal, baltacı, çorbacı, harnancı, helvacı, kayıkçı, semerci, tahtacı, topcu.

Almanlar'ın ilginç soyadları

Almanya'da yayımlanan Focus dergisine göre resmen değiştirme olanakları olmasına karşın binlerce Alman, "Kotz" (kusma/kusmuk), "Moerder" (cinayet), "Brathuhn" (piliç kızartma) ve hatta "Hitler" şeklindeki soyadlarını taşımaya devam ediyor. Telefon rehberlerinde yüzlerce Alman'ın soyadları, "Faul" (tembel), "Fett" (şişman), "Dreckmann" (pislik/igrenç adam), "Dumm (aptal) ve "Schwein" (domuz) olarak yer alıyor. Herr Schwein'lerden (Bay Domuz) biri bu konudaki fikrini, "Niçin babamdan ve büyüğümden farklı bir adım olsun ki?" şeklinde açıklıyor.

Lütfen hızlı gitmeyin!

Avusturya'nın kuzeyindeki küçük bir kasabanın girişinde, kasabanın adını gösteren tabela ve altındaki uyarı levhası, özellikle İngilizce bilen turistleri şaşkına çeviriyor. Kasabanın adını gösteren "Fuckin'" levhasının altında söyle yazıyor: "Lütfen hızlı gitmeyin!"

Silikonlu göğüs kazaya neden oldu

ABD'nin Florida eyaletinde, İlkokul öğretmeni Patricia Locke, 1995 Mayıs'ında ottoyolda kaza yaptıktan sonra, alkollü araç kullanmaktan mahkemeye verildi ve okul yönetimince görevinden uzaklaştırıldı. 1,5 yıl süren mahkemedede, jüri, Locke'ın, "Göğümdeki silikon sizinti yaptı, zehirlendim ve otomobilin kontrolünü kaybettim" şeklindeki itirazını yerinde buldu. Locke'ın mahkemedede aklanmasından sonra, okul yönetimi de öğretmenlik görevine dönmesine karar verdi.

Ölmedi ama başka şeyler oldu

Australya'nın Melbourne kentinde, kanser olduğunu öğrenen Dave Cameron, bir şşe şarap ve bir kutu ilaç içip, otomobilyle bir ağaca çarparak intihar etmeye karar verdi. Tüm planını uyguladı ama emniyet kemeriini çözmemeyi unuttuğu için kurtuldu. Bir hafta sonra kanser olmadığını öğrendi. Aynı gün karşı tarafından terkedildi, işten atıldı ve ickili araç kullanmaktan para cezasına çarptırıldı.

Cem Çobanlı
Araştırmacı

ihracat,



finansman
olmadan olmaz.



İhracat yapmak, dünyaya açılmak
için sizin neyiniz eksik? Hiçbir
şeyiniz! Yapı Kredi
Faktoring, siz ihracat
yaparken ihtiyacınız
olan finansmanı sağlar.
Sizin yerinize tahsilat
yaparak nakit akışınızı
düzenler. Alacaklarınızı olası
risklerden korur. Güvenilir ortak
Yapı Kredi Faktoring, ihracat yaparken
size tam anlamlı destek olur. Kısacası
ihracat, Yapı Kredi Faktoring olmadan olmaz!

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
Genel Merkez: Yapı Kredi Plaza
C Blok Kat: 4 Levent 80620 İstanbul
Tel: (0212) 325 16 26 (pbx) Faks: (0212) 325 16 36
www.ykfaktoring.com
Indors Chain International tyesidir

**YAPI KREDİ
FAKTÖRİNG**

