

Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bu değerli etkinlikte sizinle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Güne harika başlamamızı sağlayan Tepecik Filarmoni Orkestrası'na ve bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan, inancını ve heyecanını bize de geçiren sevgili İdil'e teşekkür ediyorum. İyi bir müzik ve umutlu bir gençle güne “kaliteli” bir başlangıç yaptık bile.

Derler ki “Kalite asla bir tesadüf değildir, daima akıllı bir gayretin sonucudur”. Türkiye Kalite Derneği'ni, bu sözü doğrularcasına, 27'inci defa gayretle düzenledikleri Kalite Kongresi için tebrik ediyorum. Bu vesileyle değerli başkan Buket Pilavcı'yı ve Kalder Yönetim Kurulu'nu içtenlikle kutluyorum.. Bugün ortak geleceğimizi konuşacağız. Ben inanıyorum ki eğer dünya çapında kaliteli işlere sahip olursak, dünya çapında kaliteli ortak bir geleceğe sahip oluruz.

Değerli Konuklar,

Eski zamanlarda Hint imparatorlarından biri, dönemin Pers İmparatoru'na bir satranç takımı ile yanında bir mektup göndermiş. Mektubunda şöyle yazmış: "Kim daha çok düşünür, kim daha iyi bilir, kim daha ileriye görürse o kazanır." Hikaye burada bitmiyor. Ancak biz şimdilik burada bırakalım.

Evet, dünya var olduğundan beri bu böyledir. İleriye görüp geleceği tasarlayanlar kazanırlar. İleriye görmek için önce bugüne bakmak gerekir. Bugün, kafamızı daha önce hiç olmadığı kadar meşgul eden bir soru var: “Ne olacak bu dünyanın hali?”

- Kimilerine göre yakın zamanda tarihin en büyük kaos ortamı yaşanacak. Nüfusun görülmemiş oranda arttığı, kaynakların tükenmek üzere olduğu, iklim değişikliğinin hayatı kâbusa çevirdiği bu yıllar, insanlık için adeta bir dibe vuruş dönemi olacak.
- Kimileri “Ne varmış ki dünyanın halinde? Kendi kendine dönüp duruyor işte!” diyorlar.
- Kimilerine göre ise dünya, müthiş bir gelişim ve değişim içinde; teknoloji almış başını gidiyor.

Kim ne derse desin, eskilerin deyişi ile yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve dünya ters yüz, alt üst oluyor. İyimserler hala iyimser; kötümserler ise daha kötümser. Ben, iyimserlerdenim. Çünkü Şems'in şu sözüne kulak veriyorum : “Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?”

Değerli Konuklar,

Geleceği görmek, hepimizin ortak arzusu.

“Görmek için bakmak gerekir.” Gelin, dünyanın haline birlikte bakalım.

- Her ekonomik ve teknolojik devrim, toplumun çeşitli kesimlerini güçlendirirken, devrimin hızına yetişemeyenleri sistemin dışına itiyor.
- Bu kesim ekonomik, sosyal ve politik değişim karşısında savunmasız kalıyor ve ağırlaşan şartlar onların kırılma noktalarını artırıyor.
- Demokrasiler tökezlerken, küresel kriz sonrası ekonomilerde ticaret ve kur savaşları gibi eğilimler ön plana çıkabiliyor.
- “Siyasal güç” anlayışı uzlaşma ve birleştiricilik yerine, çatışma ve kutuplaşma üzerinden zemin kazanmaya çalışıyor. Sınır tanımayan özelliği ile tüm gezegende etkisini gösteren iklim değişikliği konusunda bile ortak mücadele istenen ivmeyi ve etkinliği kazanmada zorlanıyor.
- İnsanileştirilmeyen ve demokratikleştirilmeyen küreselleşme otoriterliğin küreselleşmesi riskini getiriyor. Uluslararası kurumların küresel sorunlara ortak çözümler üretme kapasitesinde aşınma gözlemleniyor.

Yunus Emre “Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır.” demiş. Bugün bizlere düşen görev, dünya kadar derdimize dünya kadar derman bulmaktır.

Değerli Konuklar,

Sorunlarımız bu kadar ortakken, çözümlerimiz neden ayrı olsun? Sorunlar ortaksa çözüm yolları da ortak olmalıdır. “Mesele çözümü göremiyor olmamız değil, problemi göremiyor olmamızdır”. Bugün esas problem, çözüm için birlikte hareket etmemektir. Küresel sorunlar, ancak küresel işbirliğiyle çözülebilir. Unutmayalım ki bu dünya hepimizin. Birleşirsek kazanırız, bölünürsek kaybederiz.

Ortak geleceğimizi yönetmek, gelecek nesillere karşı boynumuzun borcudur. “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların haklarından ödün vermeden karşılamak” zorundayız. Bunun için ortak bir vizyona sahip olmalıyız. Ancak; bu tek başına yeterli değildir. Çözümler için yarını beklemeden, hemen bugün harekete geçmeliyiz. Çünkü Edison’un sözleriyle “Hayata geçmeyen vizyon, halüsinasyondur.”

Bizler ortak bir geleceğin temellerini evrensel ilkeler üzerine atarken, gençlerimizin oluşturduğumuz bu sağlam zemin üzerine hayallerini inşa etmelerini de sağlamalıyız. İlerici, özgürlükçü, yaratıcı, hoşgörülü ve sosyal sorumluluk niteliklerine sahip bireyler yetiştirmemiz birincil önceliğimiz olmalı.

Bunun için bilimsel düşünen, sorgulayan, araştıran ve yorumlama becerisi olan gençlere ihtiyacımız var. Yeni dönemin başrolünde ‘insan’ var. Çünkü eylem bireyde başlar. Kurumlar, planlar ve düzenler; ancak eyleme geçen bireylerdir. Eylem; bilgi, değer ve eğitimin etkileşimini gerektirir. Bu önce bireysel ve daha sonra kolektif karar vermeyi, davranışı ve beraber hareket etmeyi getirir. Ortak geleceğimiz için aradığımız kelebek etkisi de budur.

Değerli Konuklar,

Vizyonları hayata geçirmek, liderlerin işidir. Sürdürülebilir ortak geleceğimiz için herkese ama en çok da iş dünyası liderlerine; kısaca sizlere iş düşüyor. Hepimizin liderlik rolünün hakkını vermesi gerekiyor. Bilirsiniz, liderlik kavramı üzerine yüzyıllar boyunca araştırma yapılmış ve pek çok tanım ortaya atılmıştır. Aralarında bence en güzelini, 20. Yüzyılın en büyük lideri olan Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir: “Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.”

Ben diyorum ki lider dediğiniz, Atatürk gibi olmalıdır! Bu vesileyle, 10 Kasım’ı henüz geride bırakmışken, Atamız bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. O’na inanan ve O’nun gösterdiği yolda ilerleyen kişiler olduğu sürece, Türkiye mutlu ve güçlü bir geleceğe doğru yürümeye devam edecektir!

Değerli Konuklar,

Şu en başta bahsettiğimiz satranç hikâyesinin devamını merak edenler var mı? Peki, devamı şöyle: Pers İmparatoru, Hint İmparatoru’na hediye olarak satrancın karşılığında tavla oyununu göndermiş ve mektubunda şöyle yazmış: "Evet, haklısınız: Kim daha çok düşünür, kim daha iyi bilir, kim daha çok ileriye görürse o kazanır. Ama biraz da şans gerekir. İşte hayat budur!"

Bizim en büyük şansımız, Mustafa Kemal Atatürk’tür! Bu büyük şans hep yanımızda olsun diyerek, bu değerli etkinliğin ortak geleceğimize katkı sağlaması temennisiyle hepimizi tekrar TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.