



“SÜR 2017 Konferansı” Konuşması

Metin Akman- TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

23 Mayıs 2017, İstanbul

Değerli Konuklar, TÜSİAD Üyeleri,

Bugün İstanbul’un güzel bir ilkbahar gününde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla, 25 STK, 6 yabancı misyon, sanatçı, sporcu ve TÜSİAD üye şirketlerinin değerli yöneticileri, işçileri ve uzmanlarının katılımıyla SÜR 2017’de sürdürülebilirliğin ilham veren hikayelerini dinlemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz, hoşgeldiniz.

Tüm konuklara değerli katılımları ve katılarak Sürdürülebilirlik kavramının farkındalığının artmasına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek, hoşgeldiniz demek istiyorum.

Sürdürülebilir kalkınma dediğimizde sadece ekonomik büyümeyi değil,

insan ile doğa arasında bir denge kurarak,

gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden,

hem bugünkü hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini ve refahını da artıran bir kalkınmadan bahsediyoruz.

Yani sürdürülebilirlik, içinde ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel boyutlar barındıran bir kavram.

Kalkınmayı ise sürdürülebilir kılmak için sadece hükümetlere değil, sivil toplum kuruluşlarına, akademiye, iş dünyasına, anne babalara hatta tüm topluma ayrı ayrı roller düşüyor.

Özetle, Şirketlerin sadece ekonomik büyümeyi sağlamak dışında çevreyi koruma, içinde bulunduğu toplumu düşünme, kadın istihdamını teşvik etme, çalışan haklarına saygı gösterme, bölgesel kalkınmaya destek verme gibi birçok toplumsal ve çevresel sorumluluğu da bulunuyor.

SÜR 2017 etkinliğimiz boyunca bu yıl kadın istihdamı, karbon emisyonu azaltımı, alternatif turizminin desteklenmesi, bioçeşitlilik, geri dönüşüm gibi sürdürülebilirliğin farklı alanlarında, başarılı projeleri hayata geçiren şirketlerimizin yöneticileri, ilham veren hikayelerini bizlerle paylaşacaklar.

Projelerini kendi hikayeleri üzerinden, kendi bakış açıları ve deneyimleri ışığında bize aktarmaları sürdürülebilirlik çerçevesinde bir şirket projesi olmaktan çıkaracak ve bizler için hayatın ta kendisi olacak. Çünkü bir hikaye, hayatımıza ne kadar dokunursa, ne kadar hayatın içinde olursa, o kadar bize ilham verebilir ve bizi harekete geçirmek için teşvik edebilir.

Bugün dinleyeceğimiz hikayelerin bir ortak noktası var- bakalım sizler de bu ortak noktayı fark edebilecek misiniz? Günün sonunda bu ortak noktayı beraber tekrar konuşacağız. Bugün dinleyeceğimiz hikayeler bize şunu da gösteriyor. İş dünyası olarak hali hazırda sahip olduğumuz bilgi, teknoloji, insan kaynağı ve finansal kaynaklar ile hem bugünkü hem de gelecek kuşaklara “yaşanabilir bir gelecek” sunabilecek güçteyiz. Bugün vereceğimiz kararlar ile var olan kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirebilir, kaynak kullanmadaki bilinç, sorumluluk ve verimliliğimizi artırarak, gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkabiliriz.

Tüm paydaşların katılımı ile gerekli politikaları oluşturduğumuz ve uyguladığımız takdirde, doğal kaynakların dengeli kullanıldığı, ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilir gelişmeye sahip "yaşanabilir" bir dünya için geç kalmış değiliz.

Heyecanla SÜR 2017'nin ilham veren hikayelerini dinlemek üzere, SÜR Konferansını gerçekleştirmemizde 2 yıldır desteklerini esirgemeyen Özyeğin Üniversitesi'ne ve Global Compact Türkiye'ye de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Böylelikle sözü sürdürülebilirliğe ilham verenlere bırakıyoruz