



**TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ**

**TÜSİAD**

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI**

**ÜMİT BOYNER'İN**

**BASİFED TARAFINDAN DÜZENLENEN**

**“AB SÜRECİNDE ÇEVRE” KONFERANSI**

**AÇILIŞ KONUŞMASI**

**28 Mart 2008**

**Hilton Oteli, İzmir**

**TÜSİAD AVRUPA İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (BUSINESSEUROPE) ÜYESİDİR**

**İstanbul:** Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul -Türkiye  
**Ankara:** İnan Cad. No:39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara- Türkiye  
**Brüksel:** 13. Avenue des Gaulois, 1040 Brussels-Belgium  
**Washington D.C.:** 1250 24th Street, N.W., Suite Nr. 300, Washington D.C.20037-USA  
**Berlin:** Märkisches Ufer, 28 Berlin 10179 Germany  
**Paris:** 33, Rue de Galilée 75116 Paris France

**Tel:** +90 (212) 249 19 29  
**Tel:** +90 (312) 468 10 11  
**Tel:** +32 (2) 736 40 47  
**Tel:** +1(202) 776 77 70  
**Tel:** +49 (30) 288 786 300  
**Tel:** +33 (1) 44 43 55 35

**Faks:** +90 212 249 13 50  
**Faks:** +90 (312) 428 86 76  
**Faks:** +32 (2) 736 3993  
**Faks:** +1 (202) 776 77 71  
**Faks:** +49(30) 288 786 399  
**Faks:** +33 (1) 44 43 55 46

**e-mail:** tusiad@tusiad.org  
**e-mail:** ankoffice@tusiad.org  
**e-mail:** bxloffice@tusiad.org  
**e-mail:** usoffice@tusiad.us  
**e-mail:** berlinoffice@tusiad.org  
**e-mail:** parisoffice@tusiad.org

[www.tusiad.org](http://www.tusiad.org)

Sayın Bakanım, Değerli Konuklar ve Değerli Basın Mensupları,

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Arzuhan Doğan Yalçındağ, son günlerdeki gelişmelerin daha da yoğunlaştırdığı programı nedeniyle maalesef aramızda bulunamıyor. Tüm toplumun endişe içinde izlediği bu sürece seyirci olarak kalamıyoruz. Günlük siyasi kaygı ve çıkarların bir yana bırakılarak ülkemizin sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve endüstriyel kalkınma ivmesinin yükseltilmesi ve Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yönelik çalışmaların acilen hızlandırılması gereken bu dönemde BASİFED ile düzenlediğimiz “AB Sürecinde Çevre” Toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Deniz Taner ve Genel Sekreter Sayın Faik Uyanık'a bu toplantının gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Bugün, ülkemizin çevre sorunları ve AB Çevre Mevzuatına uyum sürecinde sanayimizin karşılaşacağı güçlüklerin yanı sıra Ege Bölgemizin çevresel sorunlarını da masaya yatıracağız. 2007 yılının Haziran ayında kamuoyuna sunduğumuz “Sanayide AB Çevre Mevzuatına Uyum” Raporunu bugün sizlere İzmir'de takdim etmekten mutluluk duyuyoruz. Raporun yazarları, Prof. Dr. Selehattin İncecik, Prof. Dr. Erdem Görgün, TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu Üyesi Sayın Tayfun Ateşşacan ve Aslı Erengüç'e bu çalışmada göstermiş oldukları gayret nedeniyle teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar,

Geçtiğimiz yüzyılda dünya genelinde kalkınma, iktisadi büyümenin bir türevi olarak kabul edildi. Ancak sosyal refah, sağlık ve çevre gibi yaşamsal unsurları dikkate almadan sadece ekonomik büyümeyi ve sınai gelişmeyi öne çıkartan bu yaklaşımın sonuçları itibariyle artık çöktüğü tüm dünyada kabul ediliyor. 21. yüzyılda “sürdürülebilir kalkınma” kavramı birçok ülkenin ve BM, OECD, Dünya Bankası ve AB'nin kalkınma stratejilerinin ve temel politikalarının vazgeçilmez kavramı oldu. Gerek birçok ülkede, gerekse çokuluslu kuruluşlarda yapılan çalışmalarda insan odaklı ve çevreyle dost bir kalkınma modelinin benimsendiğini görüyoruz. Bu durum, tüm sivil toplum örgütlerine de ortak bir hedef ve ortak bir sorumluluk yüklüyor.

Son yıllarda bütün dünyayı tehdit etmeye başlayan çevre kirliliği ve doğal kaynakların azalmasına karşı alınması gereken önlemler, uluslararası platformlarda en fazla tartışılan konuların başında geliyor. Artık, büyüme ve gelişmeyi “sürdürülebilir” ve ekolojik açıdan kabul edilebilir bir esasa dayandırmak, her ülkenin başta gelen sorumluluklarından birini oluşturuyor. Bu çerçevede de toplumu oluşturan herkesin üzerine ciddi sorumluluklar düşmektedir. TÜSİAD olarak, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, iş dünyasının öncelikleri ile çevresel ve sosyal sorumluluğu harmanlayarak hem bugünkü hem de gelecek kuşakların refahını dikkate alan politikaların önemine inanıyoruz. TÜSİAD, bu yaklaşım çerçevesindeki faaliyetlerini, Çevre çalışma grubu vasıtasıyla sürdürüyor.

Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik denge ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilen bir modeldir. Bir ülkede kalkınmanın sağlanabilmesi ancak ve ancak ekolojik, ekonomik, sınai ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla gerçekleşebilir.

Özellikle son dönemde iklim değişikliğinin etkilerinin küresel ve yerel ölçekte hissedilmeye başlaması ve bu etkilerin artarak gelecek kuşakları tehdit etmesi endişesi ile çevre ve

sürdürülebilir kalkınma konuları dünya ve ülkemiz kamuoyunda daha fazla yer almaya başlamıştır. Kurak geçen mevsimler neticesinde susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalınması ve bu durumun tarımsal ve diğer birçok ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemesiyle birlikte Türkiye’de son dönemde çevreyle ilgili konulara ilgi artmaktadır. TÜSİAD olarak biz de, ülke gündeminin son derece yoğun siyasi tartışmalara sahne olduğu bu dönemde, çevre açısından sürdürülebilir kalkınmaya ve bu konuda bölgesel inisiyatiflere olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istedik.

Çevre, hem yapısı hem de etkileri bakımından birçok konu ve sektör ile entegre bir konudur. Dolayısıyla, ülkelerin ekonomik, sınai, sektörel politika ve stratejileri belirlenirken çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı şey şirketlerin politika ve strateji oluşumlarında da geçerlidir. Çevre politikası, ekonomi politikasını çok yakından ilgilendiren bir konudur. Çevre, yatırım alanları, dış ticaret, yerel yönetimler, bölgesel kalkınma, tüketici hakları, sanayi, enerji, tarım, turizm gibi bir dizi alanı etkiler. Hiç şüphesiz ki çevre konusunda yapılması gereken yatırımlar ciddi bir maliyet getirmektedir. Ülkemizin AB Çevre müktesebatına uyum maliyetinin kamu için 50 milyar Euro, özel kesim için ise 18 milyar Euro olduğu tahmin edilmektedir. Böylesine ağır bir yükün altından kalkmak için ise ciddi ekonomik programlar ve yeni finansman modelleri oluşturulurken çevreyle dost teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Bu konuda, AR-Ge, inovasyon ve teknolojik gelişimin payı tartışılmazdır. Bunun yanında, konunun rekabet boyutunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çevre politikalarının sanayici ve iş dünyası açısından önemi, ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne etkisidir. Kayıt dışı ekonominin çok büyük olduğu ülkemizde iş yapmaya çalışan firmalarımız yüklü çevre yatırımları karşısında “haksız rekabet” gerçeği ile karşı karşıyadır. AB Çevre Mevzuatına uyumda ağır bir yükümlülük altında olan sanayi ve özel sektörün, müzakere ve uyum sürecinde aktif rol alması gerekmektedir. Kamu, sivil toplum ve özel sektör, yani toplumun her kesimi, çevre bilinci ile bu köklü değişim süreci içerisinde işbirliği halinde kararlılık göstermelidir.

Avrupa Birliği ile üyelik sürecine girmiş olan Türkiye’de bu denli hayati önem taşıyan çevre konusunun ne yazık ki gündemde yeterince yer bulduğunu söylemek mümkün değil. Oysa ki, Türkiye’de çevresel standartların yükseltilmesi hepimizin ortak sorumluluğunu gerektiren bir konudur. Bu, sadece üyesi olacağımız AB’nin bize yüklediği bir sorumluluk olarak da algılanmamalı. Çevresel standartların yükseltilmesi talebi çağdaşlığın bir gereği olarak görülmeli. Atılması gereken en önemli adım da, çevre bilincinin oluşturulmasının yanısıra, bilgi ve veri sistemlerimizin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve ilgili kesimlerle paylaşılması. Bu konuda toplumun tüm kesimleri üzerine düşeni yapmalı. Türkiye, artık vakit kaybetmeksizin, sürdürülebilir kalkınma prensibi çerçevesinde, AB çevre mevzuatı ile uyumlu ve sanayinin uluslararası rekabet gücünü azami ölçüde dikkate alan, orta ve uzun vadeli bir çevre politikası oluşturmalıdır. Çevre politikalarının oluşturulmasında eski anlayışları da geride bırakma zamanı geldi. Merkezi bir anlayış yerine, çevre politikaları, toplumun tüm kesimlerinin çevreyle ilgili duyarlılıklarını dikkate alacak bir şekilde düzenlenmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Çevre politikası ve mevzuatı; doğal kaynakların daha az, fakat daha etkin kullanılmasını, atıkların en aza indirilmesini, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde olabildiğince geri dönüşüm imkanlarının yaratılmasını ve çevreye dost teknolojilerin kullanılmasını teşvik edici şekilde düzenlenmelidir.

Değerli konuklar,

Bugüne ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğun bir gereği olarak, tüm sanayi toplumlarının, kalkınma ve gelişme politikaları, yaşam biçimleri sürdürülebilir, ekolojik açıdan kabul edilebilir, sosyal sorumluluğun gereklerini yerine getirir olmalıdır. Bu toplantımızın, ekonomik,

toplumsal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir kalkınma sürecinde, hem ulusal hem bölgesel çevre politikalarının vizyoner bir anlayışla yeniden tasarlanması hedefine katkıda bulunmasını diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.