



TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜSİAD
BANKACILIK ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI
TAYFUN BAYAZIT'IN
“TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN
MALİYETLERİNE İLİŞKİN POLİTİKA ÖNERİLERİ”
RAPORU TANITIM TOPLANTISI
KONUŞMASI

20 MART 2003
SWISS OTEL

Sayın konuklar, değerli basın mensupları,

İçine girmiş olduğumuz borç sarmalından kurtulmak için bütçe disiplininin ödün vermeyen tutarlı mali politikaların yansira para politikaları ile uyum ve istikrarın önemi konusunda toplumumuzda artık konsensusun sağlandığını düşünüyoruz.

Mali sektörün derinleşmemesi ile birlikte düşünülmesi gereken borç dinamiklerine ilişkin kuşkular işimizi daha da zorlaştırıyor, belirsizlikleri artırıyor.

Bu bağlamda işin matematiğine dikkatli bakıldığında enflasyonla savaşım ile birlikte sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanmasının faiz dışı fazla üretiminden daha önemli ve öncelikli olduğu ortaya çıkıyor.

İşte bu büyümeyi sağlayacak tek motor da sağlıklı ve güçlü bir mali sektördür.

Ülkemizde bankacılık sektörünün karlılığı konusunda ciddi yanılsamaların olduğunu önce risk ayarlamalı analizlerle anlamaya başladık ve ikiz krizler sonrası enflasyondan arındırılmış tablolar ortaya çıktığında bizzat yaşayarak gördük.

Mali sektörün karlı çalışması, bu karlılığın sürdürülebilir nitelikte olması ve özkaynak yeterliliğinin küresel normlar çerçevesinde varlığı sürdürülebilir büyümenin finansmanının temini için ön koşuldur.

Bugün mali sektörümüzün maalesef kamu açıklarının artan bir eğilim göstermesi ile birlikte reel sektöre aktarabileceği kaynakları sınırlıdır. Menkul değerlere plasmanın bankacılık toplam aktiflerine oranı 1980’de %6.4, 1990’da %10.3, 2000’de %21.4 iken bugün %40’ları aşmıştır.

Bu endişe verici bir gelişmedir ve bu sürecin geri çevrilememesi durumunda yine çözüm olmamasına rağmen mali sektörü kamulaştırmak dışında bir seçenek kalmayacaktır.

Bu çalışma küresel rekabet çerçevesinde ülkemiz mali sektörünün karşılaştığı önemli bir soruna, maliyetlerin yüksekliğine işaret etmekte ve çözüm önerileri getirmektedir. Çeşitli platformlarda, değişik zamanlarda gündeme taşınmış olan Türk Bankacılık sektörünün maliyet unsurlarını bir çalışmayla özetledik ve soruna düzenleyici otoritelerin odaklanmasını sağlamayı amaçladık.

Bu çerçevede bankacılık sektörünün dolaylı veya dolaysız karşılaştığı maliyet unsurlarını azaltmaya yönelik yaklaşımların önem ve gerekliliğine işaret etmek istiyoruz.

Büyümenin lokomotifi olması gereken mali sektöre daha fazla “doğru” yerli ve yabancı sermayedarı çekmek istiyorsak ve ekonomik sınırların tanımının giderek zorlaştığı bir ortamda küresel rekabetin önemine inanıyorsak bu çalışmanın bulgularına kulak vermek, sektörün bu önemli sorununa bir bütün içinde duyarlılık göstermek zorundayız.

Sözlerime son vermeden önce, raporda emeđi geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, yoğun gündeme rağmen profesyonel birikimlerini bu çalışmaya yansıtmak için gösterdikleri özveri ve çabaları için teşekkürü borç biliyorum.