

Refahın ve hürriyetlerin düşmanı:

Enflasyon

Bir ülkede fiyatlar korkutucu bir hızla yükselir ve yükselmeye devam ederse

Alın teri, göz nuru dökülerek kazanılan para, dünden daha çok olmasına rağmen, geçim sıkıntısı artarak sürerse

Sabit geliri olmak, her gün, biraz daha fakirleşmek anlamına gelirse

Tasarruf edilen para, durduğu yerde, erirse

Kazançlar, büyür gibi görüldüğü halde, gerçekte, mevcut yatırımların dahi sürdürülmesine imkân vermeyecek duruma düşerse

O ülkede enflasyon var ve enflasyon sürekli artıyor demektir.

Enflasyon: Para değerinin düşmesidir. Hayat pahalılığının artmasıdır.

Para, ihtiyaçtan ve üretilen mallardan daha hızlı artıp, ortada bol para olursa, fiyatlar yükselir. Enflasyon olur.

Peki ama, parayı kim yaratır?
Kim azaltır?
Kim çoğaltır?

Basit bir kâğıt parçasıyken, üstünde yazılı rakam kadar satın alma gücü olan parayı kim çıkartacaktır?
Çıkartan nasıl denetlenecektir?
Sorumuz davranışlar nasıl engellenecektir?

İşte, bu endişelerle, para, yüzyılımızda, bütün toplumlarda, devletin tekeline bırakılmıştır.

Çözüm, sorumluluğu devlete bırakıp, hatalı davranışları denetleme yolunda aranmıştır.

Ve politik hesapların, siyasal iktidarların oy toplama hevesiyle sorumsuzluğa, aşırı para basmaya yönelmelerini önlemek için de **bağımsız merkez bankaları kurulmuştur.**

Bu çabalara rağmen, dünyanın birçok ülkesi gibi, yurdumuzda da enflasyon vardır.



Kaynaklar: Devlet İstatistik Enstitüsü, Ticaret Bakanlığı İstanbul ve Ankara şubelerinde elde edilen veriler, Merkez Bankası Bültenleri.

Ancak, sağlıklı ekonomilerde %10'u aşmayan enflasyon, bizde, son dönemlerde gemi aziya almış ve tümüyle kontrolden çıkarak, şimdilerde %60'ı aşmıştır.

Ve hızla artmaya devam etmektedir.

Bugünkü ekonomik bunalımın başlıca sebepleri arasında enflasyon yatmaktadır.

Enflasyon, Türk lirasının dış değerini düşürmektedir.

Enflasyon, ihracat mallarımızın maliyetini yükselterek, dünya pazarında, rekabet gücümüzü yok etmektedir.

Enflasyon, döviz kazandırıcı mal ve hizmet kaynaklarımızı kurutmakta, işçi ve turist dövizlerinin akmasını önlemektedir.

Enflasyon, kaynak birikimine imkân vermemekte, yatırımları durdurmaktadır. Ya da yatırımları, ülke ekonomisi için verimsiz alanlara sevk etmektedir.

Enflasyon, karaborsayı körüklemekte, vergisi verilmeyen gelirleri artırmakta, gelir vergisi yükünü taşınmaz biçimde ağırlaştırmakta, gelir dağılımını bozmaktadır.

Enflasyon, orta tabakayı yok etmektedir.

İşte, önüne geçilmez sosyal patlamalarla, hürriyetlerin tehdit altına girdiği ortamlar böyle oluşur.

Enflasyon yüzünden, tehdit altında olan sadece ülkemizin refahı değildir. Aynı zamanda, bizi refaha hürriyet içinde götürecektik tek yol olan, hürriyetçi, demokratik, parlamenter rejimdir.

Enflasyon şimdi, kimsenin kayıtsız kalamayacağı boyutlara erişmiştir.

► Para artışı, yani para basmayı yavaşlatmadan enflasyonu yavaşlatmanın imkânı yoktur.

► Sürekli açık veren bütçeler, enflasyonu büyüten kamu harcamaları kontrol altına alınmalıdır.

► Kamu İktisadi Teşekkülleri'nin zararları tahammül edilir düzeye indirilmeli, devletin ekonomideki nispi ağırlığı hafifletilmelidir.

► Enflasyon hızının kesilmesine katkıda bulunacak üretim artışı engellenmemeli, desteklenmelidir.

► Ekonomimiz, yasakçı mevzuat ağından ve aşırı müdahaleci bürokratik zihniyetten kurtarılmalıdır.

► Ve özellikle, acil olarak, ekonomiyi yönetenler, alacakları gerçekçi ve inandırıcı tedbirlerle, gerek sendikaları, gerek işveren kesimini enflasyonun yavaşlayacağına inandırmalıdır.

► Yoksa, "enflasyon nasıl olsa daha da artacak" düşüncesi, enflasyon ortamını besleyecektir.

Enflasyon, yenilmeyecek düşman değildir. Parasal bir olaydır. Para ise, nihayet suni bir araçtır. Gerçek olan: Üretimdir.

Türkiye, doğal kaynaklarıyla, büyük işgücü ve sanayi potansiyeliyle, enflasyonu yenecek bütün imkânlarla sahiptir. Yeter ki, doğru, cesur ve kararlı ekonomi politikaları uygulanabilsin.

BİZ,
TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN
ÜYELERİ OLARAK
BEYAN EDERİZ Kİ:
ÜLKEMİZİ
HÜRRIYETÇİ DEMOKRASİ İÇİNDE
REFAHA GÖTÜRECEK
TEMEL GÜÇ HÜR TEŞEBBÜSTÜR:
KİŞİYİ, HER ZAMAN
DAHA ÇOK VE DAHA VERİMLİ
ÇALIŞMAYA SEVK ETMİŞ OLAN
HÜR TEŞEBBÜS,
ÇAĞIMIZIN İLERİ TOPLUMLARI
REFAHA
HÜRRIYET İÇİNDE
YALNIZ BU YOLLA
ERİŞİMLERDİR.
BİR BAŞKA YOL YOKTUR.