

Görüş:



Sivil toplum: Tek tek ama hep birlikte...



Resimaltıları da mevcut.

Onlar ilk çalışanlarımızdı. Bugün Osmanlı Bankası arşivlerinde yine bizimle birlikte yaşıyorlar. Ama sadece soluk birer fotoğraf olarak değil, hikâyeleriyle capcanlı duruyorlar. Tıpkı, bizimle bir gün çalışmış olsalar bile kayıtlarını tuttuğumuz diğer personel ve müşterilerimiz gibi. Çünkü biz, insanın geçmişine ait olan her şeye saygı duyuyoruz.



OSMANLI BANKASI

...çünkü aslolan insandır.

Genel Yayın Yönetmeni'nin notu:

Dönüşüm başladı mı?

Türkiye, son aylarda belki de tarihinin en mutlu dönemlerini yaşıyor. Dış dünyanın Türkiye'ye bakışında gözlemlenen olumlu değişiklikler, seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasi tablonun sağladığı ekonomik istikrar, moralleri bir hayli yükseltti. Türkiye, uzun ve sancılı bir uykudan uyaniyormuşcasına mahmur, ama canlanma isteğiyle dolu. Belki de uzun yılları krizle geçirmeye alışmış olduğu için hangi adımı daha önce atacağını belirlemekte biraz kararsız. Ekominin, geçen olumsuz yıllarda kireçlenmiş mafsalları kolay kolay harekete geçemiyor. İnsanlığımızın coşkusu ve heyecanını ortaya dökmek için şimdilik Galatasaray'ın kupa şampiyonluğu gibi örneklerde ihtiyaç var. Kötü haberlere olumsuzluklara alışmış toplum, hala biraz mesafeli ve temkinli duruyor.

Oysa, yillardır ilk kez, Türkiye'nin önünde ekonomik kriz ve belirsizlikler yerine, önceden takvimi konulmuş işler var. Terörün nihayet soluğu kesildi ve geçmişin utanç verici cinayetlerini örten sis perdesi aralanmaya başladı. Ekonomideki iyileşme ve canlanma, yaşamın sosyal yanlarını da dönüştürüyor, dönüştürecek. Siyasetçilerin alışkanlıklarından kurtulup hızlı hareket etmeleri ve bu dönüşümü hızlandırmaları biraz zor. Buna karşılık, bireyler, kendi sorumluluklarının gereğini yerine getirmede biraz daha özenli ve istekli olurlarsa, belki hükümetin hareketiyle, toplumsal hareketliliğin sinerjisi bir canlanmaya yol açabilecek.

Bu düşündeden hareketle, bu sayımızı, sivil toplum örgütlerine ve bu örgütlerde düşüncenin üretimine ayırdık. Bir çok saygın STK'da emeği ve fikri katkıları bulunan Taciser Ulaş'la uzmanlık alanı konusunda konuştuğumuz. Ulaş, STK'ların felsefesini, devletle ilişkilerini, ortaya çıkışını Türkiye'deki örneklerle değerlendirdi. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, vakıfların yapısını ve beklenilerini ele aldı. Bilgiye dayalı düşüncenin üretim kurumlarının işlevlerini ise DPT'den Nilgün Arısan aktardı.

Gündem sayfalarımız da dopdolu... İktisatçı Mahfi Eğilmez, sizlere çok ilginç geleceğini umduğumuz 2010 yılı için kurduğu hayalleri yazdı ve bu çerçevede senaryolarını aktardı. Türkiye'de dini inançlar, siyaset ve kamu politikaları gündemin bir diğer konusu. Buna bağlı olarak, gazeteci Ruşen Çakır'ın "ikinci dine dönüş" olusunu ele aldığı makalesini bulacaksınız.

Yeni Görüş'lerde buluşmak dileğiyle...

Saygılarımla
Dr. Haluk Tükel

M A Y I S - H A Z I R A N 2 0 0 0

İÇİNDEKİLER



Görüş: Mayıs - Haziran 2000
Illustrasyon: İrol Güney

GÖRÜŞ AÇISI 1

Yayın Yönetmeninin Notu: Dr. Haluk Tükel

GÖSTERGE 4-5

Ekonominik program, gündemdeki öncelikini siyasi gelişmelere bırakırsa da, veriler, umut vermeye ve programa inancı arttırmaya devam ediyor.

GÖRÜŞ 6-7

Türkiye'de sivil toplum bilinci bugün gelinen noktada artık karar alma mekanizmalarında etkili olmaya başladı. Erkut Yücaoğlu, STK'ların artmasıyla birlikte, devlet-vatandaş arasındaki ilişkilerin değişik boyutta algılanacağını belirtiyor.

DÜNYA 8-10

Avrupa genişlemeye alışıyor. Türkiye de Avrupa trenine bindi, ağır aksak da olsa ilerliyor. Ödevleri yapmak da esas olarak Türkiye'ye bakıyor.

SÖYLEŞİ

Uzun yıllar sivil toplum örgütlerinde görev yapan Taciser Ulaş,

STÖ'lerin felsefesini, devlette ilişkilerini, tarihçesini ve Türkiye'deki örnekleri değerlendirdiriyor.

KAPAK

Bugün dünya artık, yepyeni bir olguyu, üçüncü sektör kavramını hem geliştiriyor hem de tartışıyor. Dünya tarihindeki en eski üçüncü sektör organizasyon türlerinden birisi olan sivil

toplum örgütleri, özellikle AB'ne katılım süreciyle ve 17 Ağustos-12 Kasım 1999 depremlerinden sonra gündemi oluşturdular. Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, bu kapsamında vakıfların yapısını, kaynaklarını ve zorluklarını anlatıyor.

DPT uzmanı Nilgün Arısan ise, AB sürecinde bir ihtiyaç olan bilgiye dayalı düşünce üretim kurumlarının işlevlerini aktarıyor. Türkiye'nin bu bağlamda bulunduğu yeri tarif ediyor. Yerel demokrasi örneği olan Yerel Gündem 21 projesini ise, Sadun Emrealt aktarıyor. Emrealt, proje kapsamında neler yapıldığını, proje ortaklarını, özel sektörün katılımını değerlendiriyor.



Yönetim

TÜSİAD: Meşrutiyet Caddesi 74, Tepebaşı 80050, İSTANBUL Tel: (0212) 249 54 48-249 07 23

* TÜSİAD Adına Sahibi: Erkut Yücaoğlu

* Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Müdür: Haluk Tükel * Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Ümit Izmen

* Yayın Kurulu: Erkut Yücaoglu, Sinan Tarık, Ümit Izmen, Necla Zarakol

Görüş, TÜSİAD'ın iki ayda bir çıkan yayın organıdır. Görüş'te yayınlanan tüm yazılar, açıkça yazı metninde belirtilmedikçe kuruluşun resmi görüşünü belirtmez. İmzali yazılarında belirtilen görüşler sadece sözkonusu yazarların fikirlerini ifade eder.



44-65 GÜNDEM

Ünlü İktisatçı Mahfi Eğilmez, hükümetin 2009 yıl tahminlerine sadık kalarak 2010 yıl için hayaller kuruyor. Eğilmez bu çerçevede, iyimser, orta halli ve kötümser olmak üzere üç ayrı senaryo sunuyor. Değerlendirmeler sonucunda, iyimser senaryoya şans tanıyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Binnaz Toprak ve Doç.Dr. Ali Çarkoğlu, TESEV için hazırladıkları çalışmadan yola çıkarak Türkiye'de dini inançlar, siyaset ve kamu politikalarındaki değişimi değerlendirdiyor. Makale, bir çok yeni veriyi yorumluyor.
Gazeteci-yazar Ruşen Çakır ise, "ikinci dñe dönüşs dalgası" olarak tanımladığı olgunu değerlendirirken, siyasal İslam'ın bugüne dek izlediği süreci de aktarıyor. ODTÜ Endüstri Bölümü'nden Doç.Dr. Mehmet Asatekin, "niçin endüstri tasarımlı" sorusuna yanıt arıyor ve tasarımlı getirdiği karma değerin önemini altı çiziyor.

66-67 KİTAP

Lütfü Tinç, "Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları", "Üç Sempozyum: Sivil Toplum Kuruluşları" ve "Tanzimat'tan Günümüze İstanbul'da STK'lar" adlı üç önemli kitabı tanıtmıştır.

68-69 METROPOL

Gazeteci Mete Çubukçu, Moskova'yı anlattığı yazısına bir deyişle başlıyor: "Eğer St. Petersburg, imparatorluk Rusyası'nın taşı ise, Moskova kalbidir." Çubukçu, Moskova sokaklarını, metrosunu, Arbat Sokagu'nu... geziyor, gezdiriyor.

71-72 SARI SAYFA

Yenice sigaralarının, 1936 yılında yaptığı ilk satış promosyonuyla ikramiye olarak otomobil verilmişti. O günden bugüne tarz ve içerik değiştiren satış promosyonunun bir sektör olup olmadığı, Trio Araştırma'dan Ayşe Eyüboğlu tartışıyor.



Yayın:

- **Yazı Kurulu:** Necla Zarakol, Soli Özel, Hülya Demir **Görsel Yönetmen:** Kayabaş Karaoğlu
- **Produksiyon:** Zarakol İletişim Hizmetleri Tel: (0212) 284 30 84 (Pbx) - Faks: (0212) 284 31 35
- **Baskı:** Yapı Matbaacılık Ltd. Şti., Mecidiyedere cad. 54-1 Mecidiyeköy-İSTANBUL Tel: (0212) 275 24 34 - 288 07 43
- **Reklam ve Hakkla İlişkiler:** Medya C Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş., Türkocağı cad. 39/41 39334 Çağaloğlu-İSTANBUL Tel: (0212) 513 84 60-61/Faks: (0212) 513 84 63
- **Ahone başvuruları:** Zarakol İletişim Hizmetleri Tel: (0212) 284 30 84 (Pbx) - Faks: (0212) 284 31 35

Neden olmasın?

Uygulanan stabilizasyon programı, bütçe disiplini aracılığıyla kamu borçlanma gereğinde büyük oranda iyileşme, enflasyon ve faiz oranlarında ise kalıcı bir düşüşü hedefleyerek, Türkiye için istikrarlı bir altyapı kurulması açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Ekonomik program, gündemdeki önemini cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla siyasi gelişmelere bırakırsa da, Nisan ayı itibarıyle gerçekleştirmeler umut vermeye ve programa finansı artırmaya devam etmektedir.

Aylık sanayi üretimi endeksi verilerine göre, 1999 yılının Aralık ayından itibaren sanayi üretiminde kendini hissettiren canlanma, Şubat ayında bir önceki seneye göre mevsimsellikten arındırılmış %5,7 oranında artış ile devam etmiştir. Böylelikle, 1998 Temmuz ayından itibaren ilk defa üç ay üst üste büyümeye başlamıştır. Şubat ayında imalat sanayi üretiminde gerçekleşen %6,7'lik artış beklenilerin üzerindeştir. Ocak ve Şubat aylarında itihalatin bir önceki senenin aynı dönemine göre %42 artış göstermesi de, ekonomideki canlanmanın bir başka göstergesidir.

12 aylık temelde değerlendirildiğinde bütçe açığında kısmı bir iyileşme görülmüştür. Bütçe açığının 23 milyar \$ seviyesinde stabilize olduğu buna karşılık faiz dışı dengevinin artıma olduğu görülmektedir. Yürürlüğe konan deprem vergisinden 2000'in ilk çeyreğinde 1,4 milyar \$ gelir sağlanması, bütçenin rahatlamasına sebep olmuştur. Faiz dışı fazla yılın ilk çeyreğinde 4,7 milyar \$ olarak hedeflenenin üstüne çıkmış, bütçe açığı 6,8 milyar \$'a ulaşmıştır. Bir diğer olumlu gelişme bu sene için 7,6 milyar \$ olarak hedeflenen özelleştirme gelirlerinin, henüz yılın başında POAŞ, TÜPRAŞ ve GSM lisans satışı ile yaklaşık 5,5 milyar \$'la büyük bir kısmının gerçekleştirilmişidir.

Açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TEFE ve TÜFE artışları sırasıyla %2,4 ve %2,3 olmuştur. Nisan ayı itibarıyla, bir önceki sene sonuna göre TEFE artışı %16,2 olurken, TÜFE'deki artış %14,5 olmuştur. Aynı dönemde, kamu ve özel sektörde toptan eşya fiyat artışları sırasıyla %11 ve %18,3 olmuştur. Özel kesimdeki fiyat artışlarındaki önemli faktör, ilk dört ayda %27,2 oranında artış gösteren tarım kesimi olmuştur. Çekirdek enflasy-

yon diye tabir edilen özel imalat sanayi fiyat artışı Nisan ayında %1,9 olarak gerçekleşmiş; bir önceki yılın Aralık ayına göre artış ise %13,8 ile TEFE artışının altında kalması, düşüş trendi açısından sevindirici olmuştur. Nisan ayında TÜFE artışının TEFE'nin altında kalmaya devam etmesi ise ekonomide bir talep baskısı olmadığını göstermektedir. TÜFE'deki artışın sınırlı kalmasına son iki ayda %2,2 de kalan kira artış oranının etkisi olmuştur.

Nisan'da bir önceki aya göre %2,4 artış gösteren TEFE artışına devlet sektörünün katkısı, tutulan kamu fiyatları nedeniyle %0,2 olmuştur. Türkiye'de kamu fiyatlarını tutma politikaları enflasyonla mücadele programları çerçevesinde daha önce de uygulanmış ve uygulama yıllarını takip eden yılda piyasa gereklerinin üzerinde fiyat düzeltmeleri yapılmıştır. Yılbaşından itibaren uygulanan programın üç senelik bir geleceği kapsadığı göz önüne alırsak, enflasyonu sadece kamu fiyatlarını tutarak indirme politikasının, yeni düzeltmeler gerçekleştirmeden program boyunca devam ettirilemeyeceği muhtemeldir. Bu noktada, kamu kesmi üretim ve fiyatlarının politik manipülasyonlara araç olmasına son verilerek, verilen taahhüler doğrultusunda kamunun daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.

2000 yılı itibarıyle ithalattaki artışın ihracatın çok önüne geçmesi ödemeler dengesinde dış ticaret açığını Ocak ayı itibarıyla 11,3 milyar \$'a yükseltirken, cari işlemler açığı 2,6 milyar \$'a yükselmiştir. Aynı dönemde, büyük kısmı kısa vadeli ve portföy yatırımı olan 1,5 milyar \$'lık sermaye girişi olmuştur. Düşmeye devam eden doğrudan yatırımlar, Ocak ayında 119 milyon \$'la Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi tarihinin en düşük seviyesine ulaşmıştır. Yıl sonundan beri artan DTH'ların mevduatlar kaleminde yol açtığı artışın etkisiyle, kısa vadeli sermaye girişi geçen yıl sonuna göre artarak 1,2 milyar \$ düzeyine çıkmıştır. Ocak ayında 974 milyon \$ olarak gerçekleşen portföy yatırımlarında ise Hazinenin 1,5 milyar \$'lık tahvil ihracı etkili olmuştur. S&P ve Fitch-IBCA'nın Türkiye'nin kredi notunu artırması ve yapılan özelleştirmeler önemizdeki aylarda sermaye hareketlerini olumlu etkileyecektir.

MEVSİMSELLİKten ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ (Düzey)



Küreselleşen sivil toplum

Erkut Yücaoğlu

Türkiye, Aralık 1999'da imzalanan IMF Stand-by anlaşması ile birlikte yeni bir dönenme girmiştir. Programın uygulanmaya başlamasının üzerinden geçen 5 ayın sonuçları, programın başarıyla yürümekted olduğunu gösteriyor. Program uygulamaya geçilmeden önce bir dizi reformun parlamentomuzdan geçmiş olması, bu anlaşmayı daha önce uygulanan stabilizasyon politikalarından farklı kılmıyor. Enflasyon oranının nisan ayından itibaren düşme eğilimi göstermesi, önümüzdeki aylara yönelik olumlu bir gösterge olarak algılanmalıdır. Bundan sonra, hızlı düşme gösteren aylık enflasyon oranının, kur hedefine paralel bir şekilde önümüzdeki 12 ayda sürdürülebilmesi gerekmektedir.

Bu paralelliğin sağlanması, büyük ölçüde, Türkiye'nin program öncesi sergilediği reform dinamizminin devam etmesine bağlıdır. Bu çerçevede, önümüzdeki en önemli reform, tarım reformu olarak ortaya çıkıyor. Tarım desteği, 1993 yılından itibaren üretici desteği eş değeri temelinde %25'lere den, 1999 yılında %40'lara çıkmıştır. Bu desteği uluslararası ölçülerde savunulabilir olduğunu söylememiz gereklidir. Ancak, Türkiye özelinde, bu desteği sağlanış tarzı ve finansman şekli,

tüm iktisadi mekanizmaları zayıflatılan bir sistem çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Tarım reformunun amacı mevcut desteği geri götürmek değil, sistem olarak değişikliğe uğratmak olmalıdır.

Öte yandan, enflasyon cephesinde gösterilen başarının toplumsal uzlaşma alanına da yansımıası gerekmektedir. TÜSİAD'ın Türkiye'de hem toplumsal uzlaşma hem de katılım için önerdiği temel çözümlerden biri Ekonomik ve Sosyal Konsey'dir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde karar mekanizmalarının önemli bir ayağı olan ekonomik ve sosyal konsey yapısının, Türkiye'de de etkin uygulanması toplumsal uzlaşmanın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Ekonomik ve Sosyal Konseyler, toplumun farklı kesimlerinin temsiline dayalı bir danışma ve siyaset üretme platformu olarak toplumsal uzlaşmanın sağlanmasında önemli görevler üstlenmektedirler. Bu platform, farklı kesimler arasında işbirliği, diyalog ve uzlaşmaya dayalı bir modelin gelişmesine ve toplumsal sorunlara çözüm üretme yollarının bulunmasına yardımcı olmaktadır. Aktif ve geniş tabanlı bir konseyin, toplumun farklı kesimlerinin temsilcilerini biraraya getirerek, ülke sorunlarına ortak çö-

züm yolları araması gerekli bir süreçtir. Bu sürecin, istikrar ortamının sağlanmasına olanak sağlayarak, toplumsal uzlaşmanın temellerini atacağına inanıyoruz.

Türkiye, özelleştirmeden kamu idaresine, vergi ve sosyal güvenlik sisteminden seçim ve siyasi parti yasasına kadar bir çok alanda yapısal reformları gerçekleştirmek durumundadır. Bu reformların başarısında, arkasındaki toplumsal desteğin önemi büyüktür. Bunun içinde, toplum kesimlerinin, kendilerini temsil eden sivil örgütler aracılığıyla karar alma sürecine aktif olarak katılması ve gelişmelerin tüm aşamalarında söz sahibi olması, modern toplum yapısının da bir gereğidir.

TÜSİAD, ekonomik ve sosyal konseylerin uluslararası alanda da önemli roller üstleneceğine inanmaktadır. Bilindiği gibi, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerdeki benzer yapıdaki kuruluşlar, sorunlarına ortak çözümler bulmak için görüş alışverişinde bulunmakta ve işbirliği yapmaktadır. İçinde bulunduğu süreçte de konseyin düzenli ve etkin bir yapıya kavuşturulmasının yol gösterici olarak önemli roller üstlenebileceğine inanıyoruz.

Türki-
ye'de

sivil toplum bilinci bugünkü noktada, artık karar alma mekanizmalarında etkili olmaya başlamıştır. Sivil toplum örgütlerinin artması ve toplumsal karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmalarıyla birlikte, hiç kuşkusuz devlet-birey arasındaki ilişkiler de değişik bir boyutta algılanmaya başlanacak, yeni ve daha dinamik bir toplum yapısının temelleri de böylece atılmış olacaktır.

Türkiye, IMF ile yapılan Stand-by anlaşması ile ekonomisini küresel kriterlere göre yapılandırmak için önemli bir adım attı. Helsinki Zirvesi'nde aday olduğumuz Avrupa Birliği'nin üyelik önkoşulu olan Kopenhag Kriterleri ise, küresel siyasi değerlerin bir dökümü niteliğindedir. Ticaretin internet aracılığı ile sınırları kalkmış bir dünyada yapılıyor olması geleceğin dünya-sı hakkında bize ipuçları vermektedir. Bu

gelişmelerin bir uzantısı ise sivil toplumdur. Sivil toplumun gelişmesi ve uluslararası niteliğe bürünmesi küreselleşme sürecine hem katkıda bulunmakta hem de küreselleşmeden güç almaktadır. Sivil toplumun gelişmesinin, yeniden şekillenen dünyamızda oynayacağı rolün büyük olduğunu düşüneniz yoruz.



Avrupa genişlemeye alışıyor

Robert Schuman'ın ortaya attığı fikrin hayatı geçirilişinin 50. yıldönümü olan 9 Mayıs, tüm Topluluk ülkelerinde, "Avrupa Birliği Günü" olarak kutlandı. Bu yıl Hollanda hükümeti, Maastricht'ten kaldırıldığı bir Avrupa treni ile ülkeyi baştan aşağı dolaşarak Avrupa Birliği'ni "popülerleştirme"ye çalıştı. Brüksel'de her geçen gün daha büyüyüp hantallaşan bir oluşum haline gelen AB'yi halkın ayağına getirme projesinin bir diğer amacı da genişleme öncesi Avrupa kamuoyunu hazırlamaktı.

Maastricht'ten kalkan Avrupa trenine, Hollanda Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın yanısıra, tüm Avrupa üyesi ülkeler ve en önemlisi aday ülkelerden temsilciler alındı. Halk, aday ülke temsililikleriyle ya-

kın temas kurma, akıllarındaki soruları yönetmeye olağdı buldu.

Kamuoyu, hazırlıkların başlamasına rağmen Avrupa Birliği'nin genişleme öncesi iyice ayak sürdüğü gözle çarpıyor. Polonya hükümet yetkilileri geçenlerde yaptıkları açıklamalarda, Avrupa'nın ilk adaylara 2002 yılında kapıları açacağı sözünün tutmamasından endişe ettiklerini söylediler. Avrupa Birliği bürokratları, 2002 yılında kapılarını yeni üyelere açacak duruma gelebilmek için haril haril çalışıyorlar. Kurumsal reformlar gündemde, ancak bu çalışmaların çok kolay yürüdüğü söylenemez. Avrupa kendi derdiyle uğraşırken, Türkiye'nin adaylığının nasıl sonuçlar doğuracağı gerektiğini yeni yeni anlıyor.

9 Mayıs 1950-2000



Türkiye, Helsinki Zirvesi'nde resmen aday oldu. Bu gerçeğin farkına varan Avrupa Birliği, şimdi bu adaylık sürecini yavaştırmak için her yola başvuruyor.

Türkiye de bu konuda aceleci davranmamıyor.

Her iki tarafın da hesabı tutuyor. İş böyle olunca da, ne Türkiye Avrupa'yı ne de AB Türkiye'yi sıkıştırıyor. Hatta, "Türkiye'ye Helsinki'de sembolik adaylık verildi" diyen Alman Hıristiyan Demokratları kadar açıksözlü olmasalar da, Avrupa'daki tüm Hıristiyan Demokratlar, Türkiye'nin adaylığına şüphe ile bakıyorlar. Bu da tabii akla çok kritik bir soru getiriyor: "Avrupa'da iktidarlar değişirse genişleme süreci de bundan etkilenebilir mi? Yani Türkiye'yi adaylığa taşıyan sosyal demokratlar ve sosyalistler etkilerini kaybederlerse Türkiye'nin tam üyelik yolu tıkanır mı?

Tren yola çıktı

Evet, tren yola çıktı. Gecikmeler, ertelemeler olسا da Türkiye, Avrupa Birliği treni ile yola çıktı. Kim ne derse desin Helsinki Zirvesi'nde tanınan yeni statü ile Türkiye, aralık ayından itibaren Avrupa Birliği'ne tam üye adayı oldu.

Ocak ayı başından itibaren de AB'nin çeşitli kurumlarından temsilciler Türkiye'yi ziyaret ettiler ve önemli toplantılar yapıldı. Bunların en önemlisi ise Lüksemburg Zirvesi'nden bu yana geçen üç yıl içinde, Ortaklık Konseyi'nin ilk kez toplanmasıydı. Nisan ayında Lüksemburg'da yapılan bu toplantı tam da amaçlanan gibi geçmedi.

AB, Türkiye'ye, Gümrük Birliği'nden doğan mali hakları vermedi. Bununla da kalmadı, deprem için vereceklerini söylediğleri yardımı, Türkiye'den, adaylıktan doğan alacaklar hanesine yazmak istediler. Ortaklık Konseyi'nin tek olumlu tarafı, Türkiye ile AB mevzuatı arasında uyuşmu sağlamak için sekiz çalışma komitesinin

oluşturulmasıydı. Ama, onlar da Temmuz'a kadar beklemek zorundaydılar.

Daha önceki Ortaklık Konseyleri'nde "Kıbrıs, Ege ve Kürt sorunu üzerinde israrla duran AB'nin bu seferki suskulluğu da dikkat çekiciydi.

Aşında yukarıda da değinildiği gibi, elini iğreti uzatan sadece Avrupa değildi, Türkiye de "Adaylığı alıp cebimize koyduk. Buraya kadardı. Bundan sonra beni olduğum gibi kabul ederlerse ederler, yoksa bizim gidecek çok köşe bucağıımız var" edasıyla parmağını oynatmadı.

Mayıs ayı başında, daha Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kurulmamış, DPT ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki sorun çözülmemişti. Devlet Planlama Teşkilatı, kendilerinin müktesebat uyumu konusunda çalışıklarını ve bunun kendi meseleleri olduğunu ileri sürerek işbirliğine yaşıyor, bunu mecbur kılacık bir düzenlemeyi ise hükümet bir türlü yapamıyordu.

Bunun sonucu olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin başına Büyükelçi Volkan Vural getiriliyor, ama değil kadro, oturacak bir masabile bulunamıyordu.

Bu durum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuna kadar, yani Mayıs ortalarına kadar sürdürdü.

Türkiye, Aralık ayındaki Helsinki Zirvesi'nden bu yana beş ay kaybetmiş oldu.

Bundan sonra yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir şantiye gibi Avrupa Birliği için çalışmalara start vermesidir.

Türkiye'nin AB müktesebatına ve Kopenhag kriterlerine uyum takvimini ortaya çıkartacak olan ve AB ile Türkiye'nin birlikte kararlaştırdıkları bir ulusal program çalışmaları vakit kaybedilmeden yapılmalıdır.

Evet, Türkiye, Avrupa trenine bindi, ağır aksak da olsa ilerliyor, ama ödevleri bir an önce yapıp yola koyulmak da esas olarak Türkiye'ye bakıyor.

Seçimler

Nisan ayında, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefini doğrudan ilgilendiren iki seçim vardı. Yunanistan'daki genel ve KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye ile ilişkileri yumuşatma politikası izleyen Simitis hükümeti, son ana kadar çok kritik bir seçim geçirdi. Muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin nefesini ensesinde hissetmesine rağmen Yunanistan Başbakanı Simitis yarışı onde bitirdi.

Yeni Yunan hükümete, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla ve küstahlıklarıyla bilişen Pangalos da Kültür Bakanı olarak girdi.

Öcalan'ı Kenya'da saklayan ve terörle işbirliği sırasında suçüstü yakalanan Pangalos, daha hükümete gelir gelmez Türkiye aleyhinde konuşmaya başladı. Simitis'in Pangalos'u hükümete sokması, Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile aylardır tatlı bir dostluk geliştiren Yorgo Papandreu'nun hiç hoşuna gitmedi. Bunu bilen Pangalos, "Papandreu'nun Türkiye'ye karşı politikaları yanlıştır. Türkiye'nin dost olması için önce kendi içindeki sorunları çözmeli gerekir" açıklamalarıyla hükümetin politikasından farklı bir çizgi sergiledi.

Tabii, Pangalos'un hem de Kültür Bakanlığı'na gelişimi, sıradan bir olay olarak görmemek gere-

kir. Bu, iki ülke arasındaki yakınlaşma sürecini mutlaka etkileyecektir. Bunu daha şimdiden söyleyebiliriz, ancak söyleyemeyeceğimiz bir tek şey var, o da bu etkileşimin olumlu mu olumsuz mu olacağı.

İki ülke ilişkilerinde kültürel yakınlaşma ortamlarının, yumuşama atmosferine katkısı mutlaka olacaktır. Bakalım Pangalos bu ortamın oluşmasına izin verecek mi? Belki de onun gibi Türk düşmanı bilinen bir kişinin yanında atılacak olan adımlar daha cesaretli olabilir.

Mayıs başında Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun ABD'de bir araya gelişleri, Türk-Yunan diyalogunda çok önemli bir süreci başlattı. Şimdiye kadar bu sürecin dışında kalan Washington,



Washington, ABD'de Mayıs başında biraraya gelen Cem ve Papandreu'ya "Şimdiye kadar sağladığınız yakınlaşmayı artık kalıcı bir barış için adım atmaya dönüştürün" mesajı verdi.

ilk kez devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanı Madeline Albright'in her iki ülkenin dışişleri bakanıyla, "En iyi devlet adamı" nişanı verildikten sonra yaptığı görüşme, bu sürecin ilk adımı oldu. Albright'in müdaħaleesi, Washington'un, "Şimdiye kadar sağladığınız yakınlaşmayı artık kalıcı bir barış için adım atmaya dönüştürün" mesajının, özellikle Kıbrıs konusuyla ön plana çıktığını gösterdi.

C i k t i k a c i k a l i n l a...



1990'da kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimize ve sektörümüze
aynı dayanışma duygusu ve ilerleme anlayışıyla hizmet verdik, aynı açık
alınla hizmet vermeye devam ediyoruz.



Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.

Büyükdere Caddesi No: 195 Levent 80640 İstanbul

Tel: (0-212) 324 30 80 Faks: (0-212) 324 30 96

e-mail: aktif@aktif-finans.com.tr



DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.

AKTİF FINANS FACTORİNG BİR DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. KURULUCUDUR



International Factor Group



Factor Edge International



Factoring Donegal

T E S E V P r o j e K o o r d i n a t ö r ü T a c i s e r U l a ş :

21'inci yüzyılın yükselen değeri "katılımcılık" Türkiye'de bile birey inisiyativerini ya da bilinen adıyla sivil toplum kurumlarını ortaya çıkardı.

Taciser Ulaş, Türkiye'de henüz bu kavramın yeterince bilinmediği zamanlardan başlayıp bu konuda "kariyer" sayıacak bir birikimin sahibi... Birçok saygın STK'da ya emeği ya fikri katkıları var. Ulaş'la uzmanlık alanı konusunda konuşmuştu.

- Türkiye'de Sivil Toplum Kurumları (STK) nasıl ortaya çıktı? Neden gereksinim duyuldu? Kısa bir tarihçesini anlatır misiniz?

- Türkiye'de STK'ların oluşumu, 90'ların başına rastladığımızda yineledi. 1996'te BM Habitat Zirvesi'yle de önemli bir ivme kazandı. 1980 askeri müdahaleinden sonra demokrasi ve örgütlenme çok büyük bir kesintiye uğramıştı. Uzunca bir süre toplumsal örgütlenme sıfır düzeyinde seyretti. Türkiye, bu apolitikleşme sürecini yaşarken, dünyada da Soğuk Savaş'ın sonu geldi. Bütün dünyayı etkileyen bir değişim başladı. Böylece Türkiye'de de insanlar yeniden örgütlenirken bunun eskisi gibi olamayacağım farkettiler. Eski yapılar iflas etmişti. Yeni kurulacak örgütlerin yapılarının değişimi yansıtması bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı.

"Ne kadar gelişkin bir sivil toplumumuz olursa, o kadar gelişkin bir devletimiz olur."

Hülya Demir

-Yine örgütü olacaktı insanlar ama, bu kez sivil toplum biçiminde örgütleneceklerdi. İlk olarak hangi ihtiyaçların örgütlenmesi öne çıktı? Hayattaki hangi boşluğa yanıt aranıyor?

- İlginç bir gelişme oldu. 80'li yılların baskıcı ve donuk havası içinde bile, iki oluşum dikkat çekiyordu. Kadın hareketi ve insan hakları. 70'lardan sonra 80'ler boyunca tek örgütü siyasi hareket, kadın hareketi idi. Kadın gruplarının örgütlü bir biçimde öne çıkışmasını geçmişin, "eski"nın tecrübelerine bağlayabiliyoruz. Bilindiği gibi "eski sol" içinde de kadınlar aktifti. Ne var ki, bu emek ve çabalar, kadınları o örgütler içerisinde "söz sahibi" olmaları sonucunu doğurmadı; onları karar verme mekanizmalarının içine taşımadı. Örgütlenme tecrübeleri ve toplumsal ilgi düzeyi yüksek olan bu kadınlar, herkesten daha hızlı örgütlenebildiler. Türkiye'de kadınlar eski sola tepki olarak örgütlendi, diyebiliriz. Çok geçmeden de Türkiye'de siyasal liderler, RP'nin yükselişinde kadınların oynadığı rolün önemini farkettiler.

Genel seçimlerde kadınlara yarım yapan partilerin çok kazanacağını fark ederek "kadın" meselesini düşünmeye başladilar. Bütün bunlar Türkiye'de yerleşik örgüt anlayışını etkiledi. Bunun yanı sıra, elbette ki, büyük bir boşuk ve ihtiyaçtan dolayı, insan bakları alanı örgütleniyordu. İnsan Hakları örgütü de "eski" yapısını sürekli yenilemeye çalışarak devam ediyordu. Böylece yavaş yavaş bü-

yük siyasi partiler ya da meslek örgütleri dışında, daha küçük hedefler etrafında, hızlı sonuç almaya yönelik örgütlenme modelleri benimsenmeye başladı. 1990'ların başında insiyatifler, ilişki ağları vb. ortaya çıkmaya başladı. Bunlar, Türkiye için çok iyi şeyler, yani demokrasi alanında, toplumun ödevini yaptığı gösteriyor.

- Türkiye, 90'ların başından bu yana toplumsal örgütlülük anlamında ne kadar yol katetti?

- Türkiye'de sivil toplum gelişme sürecinin daha başında. Örneğin, depremden sonra bir AKUT mucizesi yaşandı. AKUT, sivil toplum örgütleri alanında bir "marka adı" oldu. Şunu demek istiyorum; Türkiye'de yaygın olan anlayış, Sivil Toplum Örgütleri konusunda kararsızdı. Bunnar nedir, ne işe yarar, olsalar mı daha iyi, olmasalar mı daha iyi gibi bir belirsizlik vardı. Oysa, STK'lar AKUT'tan önce de vardı ama "meşruiyet" kazanmamışlardı. Şimdi bu dönememeç alındı ama daha yolu en başındayız. Türkiye'de sivil toplum henüz kurumsallaşmadı. Batı demokrasileri gibi, devlet ve özel sektörün yanında bir de sivil toplumun da aktör olduğu aşamada değiliz. Bu anlamda Türkiye'de bir kurumsallaşmadan söz edemiyoruz, yeni yeni bu alanı dol-

durmaya çalışıyoruz. Öte yandan, salt örgütler bazında konuşursak, bugün geldiğimiz düzeyde de artık, bir sivil toplum bilgi-belge merkezi, sivil toplum enstitüsü gibi, destek sağlayan bir kuruma ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum.

- STK'ların gelişimi dünyada hangi dönenme rastgeldi? Dünyada nasıl bir süreç yaşandı?

- Sivil Toplum Kurumları denince, sivil hareketler vardı. Mesela Amerika'da insan hakları hareketi

vardı, zenci haklarını savunmak için. Eskiden büyük toplumsal hareketler olabiliyordu. Ama bunun dışında sivil toplum örgütlenmesi Ortaçağ'dan beri var. Yani yerel yönetimler, bağımsız şehirlerle birlikte Avrupa'da geçerliydi.

Soğuk Savaş döneminde Doğu Avrupa, yani demokrasisini gerçekleştirmemiş ülkeler, sivil toplum patlaması yaşadı. Batı Avrupa için aynı şeyi söyleyemeyiz. Batı Avrupa'da, Ortaçağ'dan beri kentlerin

kurulmasıyla birlikte, sivil toplum örgütleriyle demokrasisini yürüten bir demokrasi kültürü var. Yani bizde vakıflarda olduğu gibi. Onun dışında şöyle bir dönüşüm oldu; kullara dayalı bir politika yürütülmeye başlandı. Örneğin balinaların azalıyor olması, balinalar için bir örgüt kurulmasına yol açtı.

Hayatın çok karmaşıklaşmasıyla toplumun modernleşmesiyle ilgili olarak, Batı Avrupa'da da bir örgüt çeşitliliğinden söz edebiliriz. Onlar kolonolizmin kültüründen ya da siyasi yapısından geldikleri için, kendi ülkeleri dışında başka ülkelerle de her zaman ilgilendi.

- Sivil Toplum Kurumları'nın bir kavram olarak tanımlanmasının güçlüğüne farkındayım ancak içi nasıl dolduruluyor? Nasıl bir felsefeden, anlayıştan yola çıkarıyor?

- Hakikaten kimse bunu tanımla-



Türkiye'de sivil toplum
henüz kurumsallaşmamıştır.
Batı demokrasileri gibi,
devlet ve özel sektörün yanında
bir de sivil toplumun
aktör olduğu
aşamadıyz.

maya girişmez. Çünkü çok büyük bir literatür var. Ama bizim için şu ayrim önemli, sivil toplum kendiliğinden birşey, yani devlet olmayan herşey sivil toplum alanındadır. İyi sivil toplum, kötü sivil toplum olmaz. Sivil toplum örgütlenmeleri arasında da, iyi sivil toplum örgütü, kötü sivil toplum örgütü olmaz. Ama işini doğru yapan, yapuğu ile etkili olan sivil toplum örgütü olabilir. Görüşlerini beğenmeyebiliriz, ama o kendi tanımını doğru yapmışsa yapuğu işte etkili olabiliyorsa o zaman iyi bir sivil toplum örgütüdür.

Ikincisi, devlet de sivil toplum ilişkisi için bir anahtar kavram. Bunlar bir madalyonun iki yüzü gibi. Ne kadar gelişkin bir sivil toplumumuz olursa, o kadar gelişkin bir devletimiz olur. Yani devletin çok antidemokratik olduğu bir yerde çok gelişmiş bir sivil toplum olmaz.

- Devlet ve STK'lar birbirine alternatif değil, tamamen birbirini tamamlayan iki ayrı şey. Öyle mi?

- Birbirini yansıtan iki şey. Sivil toplum tanımı, bir ayrim noktasını getiriyor. "Sivil toplum" hukuk üstünlüğünü kabul eden, insanın yurtaş olduğunu kabul eden, dolaşıyla modernist bir tanımı içeriyor. Çünkü Amerika'da herhangi bir tarikat da o çok geniş anlamda bir sivil toplum örgütü kabul edilebilir. Ama bizim Türkiye'de tartışığımız sivil toplum, modern yurtaşın temel toplum taşı üzerinde yükselen

bir sivil toplum örgütlenmesidir. Bu görüşü herkes kabul etmek zorunda değil, ama genel geçer tanımlar içinde bu ayrim var. En temel ayrim



Avrupa sivil toplum kuruluşları,

kendi toplumlarını

uyarma ihtiyacı duyuyor.

Özellikle refah seviyesi

belli bir yere geldikten sonra

toplumsal sorunlardan,

dünya sorunlarından

kopma korkusu da

Avrupa'nın sorunu.

burada kendini gösteriyor. Bir cemaat örgütlenmesi de genel anlamda sivil toplum örgütlenmesidir, ama sivil toplum etkinliği yükselişi dediğimiz zaman yurttaş, kul olmaktan çıkarıyor, bir aktör, toplumsal aktöre dönüştüyor.

- AB süreci bağlamında STK'ların varlığını değerlendirir misiniz? Bundan sonra farklı bir biçimde mi değerlendirilecekler? Daha mı olumlu bakılacak?

- Avrupa bütünlüğü süreci içinde STK'ların da "olmazsa olmaz" bir aktör olduğu görüldü. Çünkü Batı demokratilerinin işleyişinde, her tür platformda, özellikle de uluslararası kuruluşlarda, bürokratların, siyasi liderlerin yanında o toplumun değişik alanlarına sahip çıkan, bireylerin, sivil toplum temsilcilerinin sözcüleri de yer alıyor. Bu işlevi Türkiye'de üstlenen insanlar bu alanlarda yoklar. Son derece boş bir alan.

Bir bakanın, diplomatın, bir büyükçinin ya da bir STK temsilcisinin yerleri ayrıdır. Kimse, birbirinin işini üstlenmiyor; entegrasyon yani bütünlük sürecinde her birinin ayrı bir rolü var. Ne var ki, bunun farkına varılması, bizim Batı dünyasındaki "imaj sorunumuz"la ilgili olarak gündeme geldi. Şimdi Sivil Toplum Örgütlerine ve örgütlenmeye biraz daha sıcak bakmak gerekliliği yeniden anlaşılmış oldu. Elbette fırsatçı bir yaklaşımla bunu yalnızca "image makers" gibi algıyan da çırakacaktır ama meseleyi daha derin-

den kavrayanlar da var. Bunun en önemli göstergelerinden biri de geçtiğimiz kasım ayında Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik'in sivil toplum örgütleriyle toplantı yapması ve o toplantıyı kurumsallaştırmaya çaba göstermesi idi.

Doğu Avrupa'da adaylık sürecinde olan ülkelerin sivil toplum sektörleri AB'den büyük yardım alıyorlar ve entegrasyon sürecinin en büyük desteğini oluşturuyorlar. Türkiye de bundan yararlanmak zorunda,

yaptırım gücü var mı?

- Yok. Örneğin Think-tank kuruluşlarına bakalım. Siz bir siyaset öneriyorsunuz, bir kamu siyaseti öneriyorsunuz. Bunun başarısı nasıl ölçülür? Bunun çıktısı, devletin o politikayı alıp hemen uygulaması değildir. Bu anlamda devleti ne kadar etkilediğine bakarak ölçümiyoruz. Ama siz bütün süreci oluşturken bilgiyi toplama, dağıtma, paylaşma sürecinde çok sayıda insanın o konudaki zihniyetini etkile-

nirlar oldukça problem var anlamına geliyor.

- STK'lar toplumsal muhalefet anlamında ne kadar etkili oluyor?

- Bence çok etkili oluyor. Bu nün, yaptırım gücüne veya hukuk kaç tane politikanın devlet tarafından benimsendiğine bakarak ölçülmü- yor. Demokraside böyle bir şey ile senin istediğin olması gerekmey- yor. Çünkü o zaman coğulluğun baskısı da kabul edilebilir bir şey olur. Bu kadar karmaşık bir toplum

"Sivil toplum"

hukuk üstünlüğünü kabul eden,

insanın yurttaş olduğunu

kabul eden, dolayısıyla

modernist bir tanımı içermeye...

Bizim Türkiye'de tartıştığımız sivil toplum, modern yurttaşın temel toplum taşı üzerinde yükselen bir sivil toplum örgütlenmesidir.



- Halkın, sokaktaki insanın, Sivil Toplum Kurumları'na bakışı, yaklaşımı nasıl? Uzak mı, yoksa ilgili mi?

- Her halk gibi bizim halkımız da başarılınlara bayılıyor. Bunu, Akut örneğinde gördü. Akut, ortaya çıktığında çaresiz değildi, itile kakılı bir iş yapmaya çalışıyordu. Kendi imkanları ile depreme müdahale etti, işin yapılabilirliğini gösterdi, o zaman oldu. Demek ki halk iktidar da seviyor, bu da doğal bir şey.

- STK'ların çalışmalarında herhangi bir

miş olabiliyorsunuz. O zaman bir ölçüde başarılı oluyorsunuz.

- Yasalar, STK'ların oluşumuna ve örgütlenmesine ne kadar olanak tanıyor?

- Yasalar sivil toplum kuruluşlarını cesaretlendirmiyor. Bunun en önemli kanıtı Misir'da olsun, Türkiye'de olsun hala dernekler yasasıyla mücadele eden gurupların olması. Dünün başka bir ülkesinde, daha doğrusu Batı demokrasilerinde böyle bir şey yok. Örgütlenmeye hiç bir sınır getirilmiyor. Bu da si-

yapısında çeşitli uzlaşmalar ve çeşitli dengelerle çözüm üretiliyor. Yani, bir tarafın görüşünün doğru olması gibi bir gerçeklik artık söz konusu değil.

- Türkiye'de STK'lar açısından bakıldığında en iyi pratikler nelerdir?

- En iyi pratikler nelerdir sorusuna benim bir cevabım yok aslında. Çünkü bir kere haksızlık etmiş oluruz. Bir STK'nın "görünen" işler dışında başarımı gereken başka şeyle var; Üyeleriyle ilişkisi, kamu-

oyunda sesini duyurması, maddi kaynak bulabilmesi, şeffaf, güvenilir ve sürdürürebilir olması, gibi. Bütün bunları yanyana koymadan bir değerlendirme yapamayız. Bazı STK'lar çok önemli şeyler yapıyorlardır, ama kendilerini yeterince duyuramamışlardır ya da yeterince "medyatik" degillerdir. Şu anda Türkiye'de bu konularda yeterince bilgiye sahip değiliz. Ama Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Sivil Koordinasyon Merkezi, Milletvekili İzleme Komiteleri, Eğitim Gönüllüleri Vakfı... diye saymaya başlarsak, ki bu oldukça geniş bir listedir, herbirinin kendi alanında "ilk"leri gerçekleştirdiğini sevinecek söyleyebilirim.

- Habitat süreci ve sonrası, STK'ların kumulamasına nasıl yansdı? Habitat tek başına neyi başardı?

- Habitat, bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Birincisi, Habitat toplantısı, hazırlık döneninde ilk kez çok sayıda yerli STK biraraya geldi, birbirleriyle tamıştı ve bundan bir etkileşim doğdu. Ayrıca bunun, çok sancılı ve sıkıntılı bir süreç olduğunu da unutmadan, kaydedelim. Ikinci olarak da, Türkiye'deki yerel STK'lar ilk kez uluslararası sivil toplumla tamıştılar. Bu deneyimden çok şey öğrendi. Bizzat "taşralığımız" bir ölçüde kırılmış olduğu gibi onlar da çok aktif ve yetenekli Türk STK'ları ile tanışma fırsatını buldu.

Habitat gibi uluslararası olaylar, Türkiye'ye şunu hatırlatıyor; sen dünyada kendi başına, kendine has, kendine özgü, kendinden

menkul bir ülke değilsin. Bu dünyanın bir parçasısun. Taşralılık konusu uzun bir dönem, içine kapalı yaşayan Türkiye için özel bir ağırlık taşıyor. Ama sadece Türkiye'ye özgü değil. Farklı taşralılık biçimleri olduğunu iddia edeceğim. Örneğin Avrupa'nın, "dişlayıcı-kale Avrupası" dediğimiz, entegrasyona yalnızca pazar ilişkileri açısından bakan kesimin de farklı bir taşralılığı var. 1999 Mayıs'ında Lahey şehrinde çok büyük çapta bir Barış Konferansı toplandı. Avrupa'nın bu içine kapalı, durağanehrine dünyanın dört bir yanından, Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan, Türkiye'den, Kosova'dan, Azerbaycan'dan insanlar geldi. Samiyorum o şehir de bu konferansdan, dışa açılmak anlamında yararlandı. Binbir farklı kültür, binbir farklı yaklaşımla bir araya gelmek, yüzüze ilişki kurmak o şehrin artık donuklaşmış kültürüne bir zenginlik ve dinamizm kattı. Avrupa sivil toplum kuruluşları, kendi toplumlarını uyarma ihtiyacı duyuyor. Özellikle refah seviyesi belli bir yere geldikten sonra toplumsal sorunlardan, dünya sorunlarından kopma korkusunu da Avrupa'nın sorunu.

Üçüncü olarak da, Habitat, Türkiye için proje deneyimi, farklı örgütlenme modelleri ve internet haberleşmesi konusunda başlangıç noktasıdır.

- Think-tankların oluşumu da STK'ların içinde ayrı bir örgütlenme biçim mi?

- TESEV bu bakımdan bir örnek olabilir. Toplumlar gelişikçe, yö-

netmek de daha karmaşık bir iş haline geliyor. Bugün dünyada salt çıkarılara dayanan, dayatmacı çözümler başarılı olmuyor. Politikanın çıkarları üzerine dayandığını kabul edersek, "siyasi analist"in işi de nesnel bilgiyi sağlamak. Think-tankların çıkış noktası da bu. Artık çıkarların çatışması değil, çıkarların uzlaştırılması önem kazanıyor. Modern zihniyete göre, bu uzlaşma noktasını sağlayacak şey "doğru-nesnel bilgi"dir. Think-tanklar, toplumu ilgilendiren her tür konuda modern zihniyetin gereği olan, nesnel, akıcı ve kanıtlara dayanan bilgi üreten kuruluşlardır.

Öte yandan, politikacılar da dahil hiçkimseının, her konuya bilmesine imkan olmadığı için, hükümetlere, devletlere "tavsiyede" bulunan "akıl veren" onları "düşündürmeye yönelik" kurumlara ihtiyaç var. TESEV, bu açılardan kuruluşundan beri "geleceğin" think-tank'ı olmaya çalışıyor.

- Niye bir araştırma enstitüsü veya bir üniversite, bu işi yapmaya yetmiyor?

- Bilgi üretmek dışında, bilgiyi çeşitli "elitlerle" paylaşmak, onlarla tartışmak sözkonusu, think-tanklarda. Devlet, basın, akademik çevreler, yerli ve yabancı uzmanlar.

Üniversiteler, araştırma kadar eğitim hizmeti vermekle de yükümlüler. Üniversiteler güncel siyasete bu kadar endeksli olamazlar. Bağımsız - nesnel bilgi ama somut kamu politikaları öneriyorsunuz, belirli konuların takipçisi, savunucusu oluyorsunuz. Bütün bunlar üniversite tanımı içine girmez.

Üniversitelerin, araştırma-yı bitirdiğinde işi bitmiş oluyor. O bilgi orada hazır duruyor. Tink-tanklarda ise iş orada başlıyor. Yani araştırma yaptıktan sonra yayılması ve benimsenmesi için bir çaba gösterilmesi gerekiyor. Yani sadece bilginin üretilmesi değil bilginin dolaşımının satılmasının sağlanması da Tink-tankların en önemli işlevlerinden birtanesi.

- Türkiye'deki gelişim nasıl oldu?

- Türkiye'de "metodolojik" anlamda henüz bilgi-üretme merkezi aşamasına gelmiş değiliz ama bizde de bağımsız think-tanklarda bir çoğalma görüyoruz. Ve öümüzdeki dönemde bunların sayısının artacağını da düşünüyorum. Çünkü rekabet başlıyor. Yani birisi bir iş yapmaya başlayınca o alandaki başka boşluklar da görülüyor ve başkaları da o başka alanı doldurmak üzere öne çıkarıyorlar.

Eğer bir ülkede gelişmiş bir özel sektör varsa, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bilgiye para vermeye başlıyor. Öte yandan devletin de yönetme kapasitesini geliştirmek için bazı özel bilgi türlerine ihtiyacı var. Ama bilgi üretim merkezi anlamında kadroları olan think-tanklar henüz Türkiye'de yok.

- Türkiye'de nasıl ortaya çıktı? Hangi gereksinim think-tankların oluşmasına neden oldu?

- Sanırım 80'lerden itibaren özellikle sağ-sol ayrimının yavaş yavaş siliklesip siyasi partilerin gi-



Sivil toplum

kendiliğinden birşey,
yani devlet olmayan herşey
sivil toplum alanındadır.

İyi sivil toplum,
kötü sivil toplum olmaz.
Sivil toplum örgütlenmeleri
arasında da, iyi sivil toplum
örgütü, kötü sivil toplum

örgütü olmaz.
Ama işini doğru yapan,
yaptığı ile etkili olan
sivil toplum örgütü olabilir.

derek birbirlerinden ayırdılmaz hale gelmesi, think-tankların doğuşu için ortamı hazırlamış oldu. Çünkü eski-den bir fikir benimsenecekse önce, sağ mı, sol mu diye bir süzgeçten geçirilirdi. Ama yavaş yavaş daha çok fikirlerin kendisi üzerinde bir tercih yapılmaya başlandı. O zaman da iyi fikirleri üretmek, faydalı fikir üremek bir iş haline gelebildi. Devlet ihtiyaç duydukça, benim şu konuda araştırmaya ihtiyacım var diye karar verdiği zaman o konulara uzman think-tanklara öneriler yapabilir. Ya da kendi bünyesi içinde think-tank kurdurabilirdi.

- Think-tanklar dünyada ilk olarak nerede ve nasıl ortaya çıktı?

- Think-tankların doğum yeri, ABD'dir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktılar. Yeni bir savaşa önleme mücadeleşi içinde yer aldılar. Daha sonra başka ülkelerde kurulanlar da, az çok Amerikan modelini benimsemiş oldular. Think-tanklar, ABD'de iç politikada da çok önemli rol oynuyorlar. Bugün "yönetmek" için ihtiyaç duyulan bilgiler bazen hiç bir uzmanlık alamına tam olarak oturmuyor. Think-tanklar belli bir disiplin içinde belli bir metodoloji içinde bilgi üretmeyi öğrenen kadrolar yetiştiriyorlar. Think-tanklar, veri ve istatistik toplama, ölçme, değerlendirmeye, karar analizleri gibi birimlerle çalışıyorlar.

- Çok teşekkür ederiz.





CLK

SPORTSWEAR

FOR MEN AND WOMEN



Mercedes-Benz
Otomobilin geleceği

Üçüncü sektör:

Ekonominin ve demokrasinin umudu

Erdal Yıldırım

Bugün artık dünya yepyeni bir olguya, üçüncü sektör kavramını hem geliştiriyor hem de tartıyor. Üçüncü sektör, birinci sektör yani kamu kurumları ve ikinci sektör yani özel kuruluşlar dışında kalan tüm organizasyonları kapsayan kurumları tanımlamakta kullanıyor. Ancak kavram çok daha kapsayıcı, zira üçüncü sektör, demokrasi ve gelişmişlik ölçütü bir kriter olarak da önem taşıyor.

Dünya tarihindeki en eski üçüncü sektör organizasyonlarından birisi olan vakıflar, özellikle AB'ne katılım sürecinin "isınması" ve 17 Ağustos-12 Kasım 1999 depremlerinden sonra gündemi oluşturdu.

Tanımlamalar

Aslında dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektörü ve sektör'e ait kuruluşları tanımlamada herkesin aynı dili kullandığını söylemek pek kolay değil. Üçüncü sektör tanımı, Türkiye'de rüştünü ispat etme süreci yaşıyor. Kamuoyumuzun daha fazlaraiget ettiği tanımlama ise Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar). Bazılarımız Non-governmental Organizations tamından yola çıkarak Hükümet Dışı Kuruluşlar ifadesini daha sık kullanıyoruz. Bu yazda ise, Anglo-Saksonların Non-profit veya Not-for-profit tanımından hareketle Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (KGK) adlandırılmasının tercih edilecektir. Bunu yaparken ise kağıt üzerinde kar amacı gütmeyen ancak "toplumun iyiliği için gönüllü faaliyet" tanımına da pek uymayan mesleki kuruluşlar veya kooperatifler gibi organizasyonlar değerlendirme dışı bırakılacak, en basit tanımlamasıyla vakıf ve dernekler, üçüncü sektörü oluşturan temel yapılar olarak esas alınacaktır.

Kritik başarı faktörleri

Giriş bölümündede de değinildiği gibi, kültürel, sosyal veya tarihsel farklılıklar ülkelerin üçüncü sektörlerini birbirinden farklı kısa da, kritik başarı faktörleri açısından "evren-

sel" olarak nitelendirebileceğimiz bazı temel unsurlar var.

Bunların başında misyon ya da varoluş nedeni geliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, kar amacı gütmeyen kuruluşun yola çıktığı noktada bir amaç, bir misyon olmak zorunda. Misyonun hemen ardından gelen faktör ise bu amaca ulaşmak için organizasyonun sürdürüdüğү hizmetler, başka bir deyişle programlardır.

Üçüncü kritik başarı faktörü misyonu tanımlayan ve - eğer ideal yapıdan söz ediyorsak - belli bir sıklıkta değerlendiren, gerekiyorsa güncelleştiren ve misyonun gerçekleşmesi için gerekli programları planlayarak yürütüten insan kaynaklarıdır. İşte bu aşamada kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar arasındaki en önemli fark karşımıza çıkarıyor: Gönnüllü Çalışanlar.

Dördüncü faktör organizasyonun sürekliliğini, gelişmeni sağlayacak ve programları gerçekleştirecek maddi kaynaklar. Beşinci ve çok sık göz ardı edilen faktör ise, bir kar amacı gütmeyen kuruluşun gerçekten misyonu doğrultusunda "fark yaratıp yaratmadığını" sınayacak olan performans değerlendirme sistemi.

Misyon

Bugün, özellikle ülkemizde bir vakıf ya da derneğin yöneticilerine "En büyük sorununuz nedir?" diye sordugunuzda alacağınız yanıt çok büyük olasılıkla "Kaynak yetersizliği" olacaktır. Oysa organizasyonu inceleme şansı bulursanız kaynak yetersizliğinden çok daha temel bir sorunla karşılaşırıınız: Yetersiz veya yanlış tanımlanmış bir varoluş nedeni. Ülkemizdeki vakıfların hemen hepsi resmi senetlerinde, dernekler ise tüzüklerinde bir amaç tanımı yaparlar. Bu amaç tanımlarına bakığınızda, organizasyonun kuruluşunda rol üstlenen kişilerin önceliklerine paralel bir şekilde yazılmış, çoğu zaman, şirket sözleşmelerindeki faaliyet alanları gibi, "dişarıda bir şey bırakmayahım" kaygısıyla ge-

niş tutulmuş ve aradan yıllar geçse de yeniden irdelememiş ve genellikle de artık umutlu olmuş ifadeler görürsünüz. Oysa kar amacı güden kuruluşların tepesinde Demokles'in kılıcı gibi duran, karlılık, pazar payı, piyasa değeri gibi başarı ölçütlerinden yoksun olan üçüncü sektör kuruluşlarının kullanabilecekleri en önemli kistas, misyonları doğrultusunda kat ettikleri mesafedir. Geçerli bir misyon tanımının olmaması hiç şüphesiz performans değerlendirmesini de imkansız, en azından yetersiz kılacaktır.

Misyon zaafiyeti

Misyonun yokluğu ya da yetersizliği yalnızca performans değerlendirmesi açısından bir sıkıntı yaratmaz. Kaynak yaratmadan gönüllü yönetimine, profesyonel kadro - yönetim kurulu ilişkisinden iletişime, hatta toplantı verimliliğine kadar her noktada "misyon zayıflığı" onarılmaz yaralar açabilir ve başarıyı engeller.

Dünyanın en varlıklı vakıflarının bile kendilerini değerlendirdiklerinde insan gücü ve maddi olanaklar açısından kit kaynaklarından söz ettiklerini düşünürsek, faaliyetleri bir odak noktası etrafında şekillendirerek misyonun olmamısının yaratacağı tehlikeleri de daha iyi anlayabiliriz.

Peki başarılı bir misyon tamı nasıl olmalıdır veya hangi süreçle şekillenmelidir? Peter Drucker "Managing The Non-Profit Organization" adlı kitabında bir misyon tanımında mutlaka olması gereken üç özelliği şöyle sıralar: 1. Fırsat (Opportunity)

2. Yeterlilik (Competence)
3. Koşulsuz Adanmışlık (Commitment)

Başa bir deyişle, başarılı bir varoluş nedeni tanımlaması bir fırsat ya da fırsatlara işaret etmeli, söz konusu organizasyonun bu fırsatları değerlendirecek güç ve yapıya sahip olduğunu hissetirmeli, hepsinden önemli organizaşyonun bu amacı gerçekleştirmeye gerçekten kendini adadığının altını çizmelidir.

Bir organizasyonun kuruluş günü, en doğru misyon tanımını yapmasını bekleyemeyiz. Önemli olan, kuruluştaki amaç ve bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen programların belli aralıklarla değerlendirilerek misyonun olgunlaştırılması ve tüm "ca-

mia" (Şema: Camia Modeli) tarafından sahiplenilmesinin sağlanmasıdır.

Programlar

Kar amacı güden bir kuruluş için ürettiği mal veya hizmetler neyse, bir üçüncü sektör kuruluşunun hedef kitlesine sunduğu program ve projeler de aynısıdır. Ne yazık ki, üçüncü sektör için sıkça dile getirilen kaynak yetersizliği sorunu bu programların başlangıcında veya geliştirilmelerinde gerekli harcamaların yapılmaması için bir mazeret oluşturmaktadır. Bugün, yalnızca ülkemizde değil, gönüllü kuruluşların nicelek ve nitelik açısından çok daha geliştiği başka ülkelerde bile yeterince araştırma ve/veya bilimsel hazırlık yapılmadan çeşitli programların devreye sokulduğunu görebiliriz. Müşteri odaklı olması gereklirken, "önyargı" ya da "yönetici" odaklı olan bu programlar, daha önce dechinliği gibi somut başarı kriterlerinin eksikliği nedeniyle yıllarca sürebilmekte, sonuçta kit kaynakları bir kez daha verimsizce kullanılmaktadır.

Program belirlemede veya değerlendirmede sürekli göz önünde bulundurmanız gereken iki kavram vardır:

1. Fark yaratmak
2. Çarpan etkisi yaratmak

Ülkemizden bir örnek verelim. Bugün sayısı beşbine yaklaşan vakıflarımızın önemli bir bölümü eğitim konusunda çalışan vakıflardır ve bunların çoğunun faaliyetlerinin içinde de burs programları önemli bir yer tutar. Bu programların tarihçesini incelediğimizde ise bilimsel bir çalışma, gerçek ihtiyacı belirlemeye yönelik araştırmalar veya fark yaratmaya yönelik bir strateji göremeyiz. Kurumlar arasında bir koordinasyon yoktur. Örneğin, ülkenin ihtiyacı olmayan mesleklerde eğitim görenlere burs verilemeye bilmekte, buna karşılık öğretmen açığı sorununun yıllardır gündeme olmasına rağmen eğitim fakültesi öğrencilerine odaklanmış programlara pek rastlanılmamaktadır. Burs vermenin söz konusu kaynakların en iyi değerlendirildiği etkinlik olup olmadığı genelde tartışılmaz. Misyon doğrultusunda etkin olmak değil, her yıl daha fazla sayıda burs vermek bir başarı kriteri haline gelmiştir ve bir çarpan etkisinden söz etmek mümkün değildir.



Programların geliştirilmesinde bilimsel araştırmaların önemi ve çarpan etkisi açısından yurt dışından da bir örnek vermek faydalı olabilir. Son yıllarda, özellikle ABD'de, erken çocukluk eğitimi üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar vermiş, 0-3, 3-6 yaş gibi kritik dönemlerde belirli yetenekleri geliştirmeyen veya uyarılmayan çocukların daha sonraki yaşamlarında çeşitli güçlüklerle karşılaşmalarının kuvvetle olası olduğu ispatlanmıştır. Yine yapılan bir araştırmaya göre, erken çocukluk programları için harcanan her 1 birim maddi kaynakın topluma uzun vadede geri dönüşü 7 katı olarak gerçekleşmektedir. Tüm bu araştırma ve çalışmaların sonucunda ABD'de gittikçe artan sayıda vakıf programları arasında erken çocukluk dönemi ile ilgili etkinlikleri dahil etmişler ya da var olan programlarını geliştirmiştir.

Yeni yaklaşımlar

Program belirleme konusunda yeni yaklaşımlar, üçüncü sektör kuruluşlarının sürekli gündeminde olan bir konudur. Ünlü yönetim bilimleri uzmanı Michael E. Porter da, Harvard Business Review dergisinin Kasım - Aralık 1999 sayısında yayınlanan, Mark R. Kramer ile birlikte kaleme aldığı makalesinde, Proje Destekleyen Vakıflar (Grant making foundations) için "değer yaratmak" sorumunu ele almış. Porter ve Kramer'a göre bu tür vakıflar dört şekilde değer yaratabiliyorlar.

1. Tek bir projeyi destekleyerek.
2. Bir projeyi desteklemek için başka destekçilerin de olmasını şart koşarak.
3. Destekledikleri kurumun verimliliğini artıracak, kapasite geliştirici yardımında da bulunarak.
4. Seçtikleri alandaki bilgi birikimini ve uygulamaları geliştirerek.

Birinci seçenekte, iyi bir proje seçtiğinizden eminseniz, aradığınız kaynak en fazla kendisi kadar bir verim sağlayacaktır. İkinci seçenekte ise başka destekçileri şart koşarak kendi kaynağınızın başka kaynakları da (maksimum 3 - 5 adet) harekete geçirmesini sağlarsınız. Bir kar amacı gütmeyen kuruluşun daha verimli çalışması için vereceğiniz destek (3. Seçenek) o kuruluşun tüm kaynaklarının daha etkin kullanımı anlamına geleceği için belki de verdığınız

desteğin 50 ya da 100 katı fayda sağlamış olabilirsiniz. Herhangi bir alandaki bilimsel araştırmaları, uygulamalara yönelik geliştirici çalışmaları fonlamak ise o alanda faaliyet gösteren tüm kuruluşların (resmi, özel, üçüncü sektör) kaynaklarını daha verimli kullanması anlamına geleceği için yaratığınızın çarpan etkisi en fazla olacaktır.

İnsan kaynakları

Kar Amacı Gütmemen kuruluşlar için hayatı önem taşıyan kritik bir başarı faktörü olan İnsan Kaynaklarını iki başlık altında incelemek gerekiyor: Gönüllü Çalışanlar ve Profesyonel Kadro.

a) **Gönüllü çalışanlar:** Kar amacı gütmemen kuruluşlar faaliyet alanlarına, kültürlerine ve tarihi gelişimlerine paralel olarak farklı gönüllü yapılanmalara sahip olabilirler. Bu yapılanmalar ne denli farklı olursa olsun, her üçüncü sektör kuruluşunun bir gönüllü yönetim kurulu tarafından yönetildiğini söylemek yanlış olmayacağından.

Üçüncü sektör alanında uzmanlaşmış bir çok kişi, yönetim kuruluğunun başarısının kuruluşun başarısında ağırlıklı bir role sahip olduğu konusunda hemfikir. Yönetim kurullarına uygun aday seçimi, yeni üyelerin eğitimi, profesyonel kadro ile ilişkiler, yönetim kuruluğun kendi performansını değerlendirmesi gibi konulara verilen önem sonucunda bugün özellikle ABD'de bu alanda uzmanlaşmış kuruluşlar bulunuyor. Bu kuruluşların başında gelen NCNB (National Center for Non-Profit Boards) yalnızca yönetim kurullarına ilişkin eğitimler ve toplantılar düzenliyor, araştırmalar yapıyor ve yayınlar çıkartıyor. NCNB'ye göre tipik bir yönetim kuruluğunun 10 temel sorumluluğu var (Tablo 1). Ne yazık ki, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de kar amacı gütmemen kuruluşların yönetim kurullarının bu sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiklerini söylemek zor.

Sıkça görülen hatalardan birisi yönetim kurullarının "hükümet etmek" yerine bilşıl "yönetmek" yaklaşımını tercih etmeleri ("governance" versus "management"). Kurumun misyon ve vizyonunu belirlemek ve bunu en iyi gerçekleştirecek programları ve profesyonel kadroyu oluşturmakla yü-

Tablo 1

Yönetim Kurullarının 10 Temel Sorumluluğu

1. Kurumun misyonunu belirlemek
2. Tepe yöneticiyi seçmek
3. Tepe yöneticiyi desteklemek ve performansını değerlendirmek
4. Organizasyonel yapının verimliliğini sağlamak
5. Kaynakların yeterliliğini sağlamak
6. Kaynakları verimli şekilde kullanmak
7. Kurumun programlarını belirlemek ve denetlemek
8. Kurumun toplum nezdindeki imajını geliştirmek
9. Personel konusundaki sorunlarda nihai karar mercii olmak
10. Kendi performansını değerlendirmek

Kaynak: NCNB

kümlü yönetim kurulları kısıtlı zamanlarının büyük bir bölgümünü genellikle "acil ama ötemsiz" konuları tartışarak geçiriyorlar. Yurtdışında belirli bir alışkanlık düzeyine gelmiş olan öz değerlendirmeye ise ülkemizde hala bir tabu; yönetim kurulu üyelerinin ve bir takımı olarak kuruluşun performansını değerlendirmekten nedense kaçınıyoruz. Yeni üye seçimleri ise çoğunlukla objektif kriterler kullanarak ve adayları sıkı bir mülakattan geçirerek değil, yönetim kurulunda ağırlığı olan üyelerin tercihleri doğrultusunda yapıiyor. Kisaca ülkemiz üçüncü sektör kuruluşlarının bu yolda kat edecekleri önemli mesafeler var.

Ülkemizde, özellikle vakıflar açısından değerlendirmeden geçilemeyecek bir gönüllü yapılanma vakası da, mütevelli heyetleri. 1980 askeri darbesinden sonra yapılan kanun değişiklikleriyle dernek kurma ve yönetmenin zorlaştırılması bu tarihten itibaren aslında dernek statüsünde olması gereken bir çok kar amacı gütmeyen kurumun vakıf statüsüyle kurulmasına yol açmış. Maddi kaynaklar bölümünden değerlendirileceği gibi, mali yapıları açısından vakıf olamayacak bir çok kuruluş, biraz da daha geniş bir tabandau destek alabilmek düşüncesiyle, derneklerde üyelerin tümünün oluşturduğu genel kurullara benzeyen 50-100 hatta daha fazla üyesi mütevelli heyetleri kurmuşlardır. Bugün özellikle İstanbul'daki büyük vakıfların mütevelli heyetlerine baklığımızda üyelerin büyük bölümünün aynı kişilerden olduğunu görüyoruz.

Mütevelli heyetine, gerçekten o vakıfın misyonuna gönülden inandiği test edilmeden, karşılıklı sorumluluklar iyi tanımlanmadan yapılan davetler ve bu davetlerin nezaket sınırları içinde kalmak kaygılarıyla kabul edilmesi sonucunda bu organlar, genellikle sembolik topluluklar olmaktan öteye gidememiştedirler.

Gönüllüler konusunda daha bir çok şey söylemek mümkün. Yer tasarrufu yapabilme düşüncesiyle Indiana University Center on Philanthropy bünyesinde faaliyet gösteren The Fund Raising School'un eğitimlerinde kullandığı "Gönüllü Katılımında Temel Adımlar" listesi aşağıda verilmiştir (Tablo 2). Ülkemizdeki üçüncü sektör kuruluşlarının, her

seviyedeki gönüllü organizasyonları için, bu adımları ne ölçüde uygulayabileceklerini irdelemeleri çok faydalı olacaktır.

b) Profesyonel kadro: ABD'de üçüncü sektör kuruluşlarına danışmanlık yapan Simone P. Joyaux "Gönüllü Kuruluşlar ve Gönüllü Liderlik" başlıklı makalesinde bir kar amacı gütmeyen kuruluşun profesyonel kadrosunun, özellikle de tepe

yöneticinin en önemli görevinin gönüllü çalışmaları

"muktedir kılmak" (enabling) olduğunu belirtmektedir. Bu ise ciddi bir çaba ve zaman isteyen bir görevdir. Profesyonel kadronun bu görevi yerine getirebilmesi için deneyim, eğitim ve istek hayatı faktörlerdir. Profesyonel kadro, gönüllü çalışanları hem eğitmeli, hem yönlendirmeli hem de yeri ve zamanı geldiğinde,

özellikle yönetim kurulu tarafından yönlendirilmeli ve denetlenmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde gönüllü ve profesyonel kadro arasındaki ilişki bir "ortaklık"tan çok "denge" ilişkisidir.

Ülkemizdeki üçüncü sektör kuruluşları profesyonel kadro açısından yurtdışı kuruluşlarla kıyaslandıklarında hem nitelik hem de nicelik açısından ciddi zaafiyetler göze çarpmaktadır. Mali kaynakların yetersizliği bir çok kurumun asgari düzeyde bir kadroyu istihdam etmesini bile engellemektedir. Oysa aynı kuruluşların amaçları "ülkenin eğitim sorununu çözmek", "belli bir coğrafi bölgenin sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak" gibi çok iddiyalı hedefleri içerebilmektedir. Üçüncü sektör, özellikle genç kuşak tarafından bir kariyer alanı olarak algılanmaktadır. Bugün vakıf ve derneklerimizin birçoğu özel sektör kuruluşlarından emekli olmuş kişiler tarafından yönetilmektedirler. Bu yöneticiler deneyimleri ve yetenekleri ile hiç şüphesiz kurumlara önemli katkılarında bulunmaktadır. Ancak genç kuşak-

ların dinamizminden faydalananmak ve gelecek için yönetici yetiştirmek bu şartlar altında pek mümkün olamamaktadır. Sektorde kariyer yapmaya istekli az sayıda genç yönetici ise kendilerini geliştirmek için yurtdışına bağımlı kalmaktadırlar. Bugün ülkemizde bu alanda kurumsallaşmış bir eğitim ya da yayın dizi yoktur. Türkçeye çevrilmiş eser bulunmamaktadır. Sektorün gelişimi açısından profesyonel kadroların önemi daha iyi anlaşıldığında bu eksikliklerin giderilmesi için bir çabanın da başlatılması gerekecektir.



Maddi kaynaklar

Kar amacı gütmeyen kuruluşların programlarını gerçekleştirebilmeleri için düzenli bir maddi kaynağı ihtiyaçları vardır. Dünyada ve ülkemizde (çok az sayıdaki) gerçek anlamda vakıf olarak adlandırılabilirceğimiz kuruluşlar sabit giderleri ve program harcamaları için reel getirisini kullandıkları fonlara sahiptirler. Örneğin, derlenen son bilgilere göre ABD'de vakıfların mal varlıkları toplamı 330 Milyar USD'nin üzerindedir. Vakıf dışı üçüncü sektör kuruluşları ise maddi kaynaklarını oluştururken hizmet gelirlerinden, resmi ödeneklerden ve bağışlardan yararlanmaktadır. Samimiğimin aksine bağışların toplam gelir içerisindeki yüzdesi çok yüksek değildir. Johns Hopkins Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları

Merkezi'nin yürüttüğü Comparative Nonprofit Sector Project'in 19 ülkeyde (Türkiye dahil değildir) gerçekleştirdiği araştırmalara göre kar amacı gütmeyen kuruluşların gelirlerinin %47'si, üretikleri hizmetlerin satışından ya da üyelik ücretlerinden, %42'si resmi kuruluşlardan aldığı desteklerden ve %11'i bağışlardan oluşmaktadır. Ülkemize ilişkin benzeri bir bilgi olmamasına karşın, kamu sektörü - üçüncü sektör ilişkilerinin yetersizliğini göz önünde bulundurarak en azından Türkiye'deki kuruluşların gelir kaynakları arasında resmi kuruluşlardan alınan destegin çok daha düşük bir yüzdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Yazının misyon bölümünde de濂ildiği gibi, ülkemizdeki üçüncü sektör kuruluşlarının büyük çoğunluğu en önemli sorunlarının kaynak yetersizliği olduğunu düşümmekte ve genellikle de yeterli ön hazırlığı yapmadan "Başvurular" faaliyetlerini başlatmaktadır.

Tablo 2

Gönüllü Katılımı İçin Temel Adımlar

- Gereksiniminiz analizini yapın
- "Uygun" adayları belirleyin
- Gönüllüler "İşe alın"
- Eğitin ve yönlendirin
- Programlara dahil edin
- Zamanlarını iyi kullanın
- Performanslarını değerlendendirin
- Onurlandırın

Kaynak: The Fund Raising School

Bu tür etkinliklerde yurtdışı kurumların başarıları büyük bir iyimserlikle örnek olarak ele alınmakta ancak bu başarılarla yol açan tarihi ve sosyal-kültürel etkenler gözardı edilmektedir. Yine ABD'den bir örnek verecek olursak, bir yılda yapılan bağışların toplamı 200 Milyar USD'ye yaklaşmaktadır. Ancak ABD vatandaşlarının üçüncü sektörde katkısı maddi destekle sınırlı değildir. Independent Sector'in Giving and Volunteering in U.S.A. 1999 raporuna göre ABD vatandaşlarının %55,5'i (109 milyon kişi) gönüllü faaliyetlere katılmaktadır. Bu kişilerin gönüllü kuruluşlar için haftada ortalama olarak harcadıkları zaman 3,5 saatdir. Bu bilgilere göre Amerikalılar yılda toplam 15,8 milyar saat gönüllü faaliyet gerçekleştirermekte ve bunun sonucunda yapılan kat-

kinin parasal ifadesi (tarım dışı çalışanların ortalama saat ücreti kullanılarak) 225 Milyar USD'ye ulaşmaktadır. Bir başka deyişle parasal bağışların temelinde toplumun gönüllü faaliyetlere etkin ve yoğun katılımı yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen "yetersiz hazırlık" sorununu biraz daha açmak faydalı olabilir. The Fund Raising School'un kurucusu olan Henry Rosso "Kaynak Yaratma Genel Bir Bakış" başlıklı makalesinde 14 adımlık bir kaynak yaratma döngüsü tanımlamaktadır (Şema: Kaynak Yaratma Döngüsü). Rosso'ya göre başarılı bir kaynak yaratma programının bu adımların her birini dikkatle atması, başka bir ifadeyle ev ödevini iyi yapması gereklidir. Rosso makalesinde 1.

Adımı "davayı irdelemek" olarak tanımlar. Dava, zaman ya da maddi destek istediğiniz kişilere sundığınız argümanlarınızın toplamından oluşur. Bazı kuruluşlar için bu adımla aşılması bile ciddi bir zaman gerektirebilir.

Kaynak Yaratma Döngüsü



Kaynak: The Fund

Ülkemizdeki örneklerde baktığımızda ise genellikle işe Rosso'nun döngüsünde 10. ve 11. Adımlar olan Kaynak Yaratma Planı ve İletişim Planı ile başlandığını ve istenen sonuç alınmamayınca da herkesin birbirine "Nerede hata yaptı?" sorusunu yöneltiğini söyleyebiliriz.

Performans değerlendirme

Yazının başında da belirtildiği gibi somut performans ölçümülarından yoksun üçüncü sektör kuruluşlarının, kendi ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme sistemleri geliştirmelerinin sonucu, kısa vadede verimsizlik, uzun dönemde de başarısızlıktır. Yine daha önce değinilen Michael E. Porter ve Mark R. Kramer'in vakıfları irdeleyen makalesi şu cümleyle bitmektedir:

"Vakıflar, topluma karşı sorumluluklarını kabul edinceye ve bir (fark yaratma) zorunluluklarını yerine getirinceye deðin yaşadıkları dünya, başarısızlığa uğrayamayacakları bir dünya olarak kalacaktır. Ne yazık ki, bu dünyada gerçekten başarılı olma şansları da yoktur."

Kar amacı gütmeyen kuruluşların performans değerlendirmelerine yönelik çeşitli yöntemler bulunmaktadır. The Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management'in geliştirdiği öz değerlendirme aracı yurtdışında çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılmış, ancak, herkesi tümüyle tatmin etmemiştir. Bu yöntemde, bir üçüncü sektör kuruluşunu oluþuran tüm katmanlara 5 kritik soru yöneltilmektedir:

1. Misyonumuz ne?
2. "Müşterimiz" kim?
3. Müşterimiz için "değerli" olan hizmet / fayda nedir?
4. Neler başardık?
5. Gelecek için planlarımız neler?

Bu soruların yanıtları belli bir sisteme toplanmakta, çeşitli platformlarda tartışılmakta ve performans değerlendir-

mesiyle birlikte, kurumun geleceğini planlaması açısından hayatı önem taşıyan bilgiler derlenmiş olmaktadır.

Bu denli sistematik olmasa da sıkça uygulanan başka bir yöntem de kurumların 3-5 yılda bir kez, hem iç hem dış katılımcılarla gerçekleştirdikleri değerlendirme toplantılarıdır. Amacın iyi belirlenmesi ve ön hazırlık sürecinin iyi yönetilmesi durumunda bu toplantılar da genel bir performans değerlendirmesinin yapılması ve kurumun, misyon ve vizyonunu yeniden gözden geçirmesi mümkün olmaktadır.

Sonuç

Yukarıda kritik başarı faktörleri olarak ele alınan konular, tüm dünyada, başarılı üçüncü sektör kuruluşlarının etkin bir şekilde yönettikleri, planladıkları ve sürekli olarak değerlendirdikleri unsurlardır. Ülkemiz, üçüncü sektörünün, bugün içerisinde bulunduğu emekleme dönemini aşabilmesi, bu alandaki araştırma ve çalışmaların genişle-

mesine, insan kaynakları açısından sektörün güçlenmesine bağlıdır.

Türkiye üçüncü sektörü, varolan ihtiyacı görecek, bu zor yolda yürümeyi göze alacak bireysel ve kurumsal liderlere gereksinim duymaktadır. Drucker'in misyonla ilgili değerlendirmesine atıfta bulunmak gerekirse, söz konusu olan büyük bir fırsatır. Hedefe ulaşabilme gücünne ve isteği-ne sahip kişi ve kurumlara, bunu başardıkları takdirde ülkemiz çok şey borçlu olacaktır.

Erdal Yıldırım

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü

Kaynaklar:

- 1- Managing the Nonprofit Organization, Peter Drucker.
- 2- The Fund Raising School, Principles and Techniques of Fund Raising, Seminer Notları.
- 3- Philanthropy's New Agenda: Creating Value, Michael E. Porter, Mark R. Kramer, Harvard Business Review Kasım - Aralık 1999.
- 4- Voluntary Association and Volunteer Leadership, Simone P. Joyaux, New Directions for Philanthropic Fundraising, Sayı: 5, Sonbahar 1994.
- 5- The Emerging Sector Revisited, The Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Sector Project, Phase II.
- 6- The Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management, Self-Assessment Tool for Nonprofit Organizations.

Yerel Gündem 21'ler

Sadun Emrealp

Küresel Gündem 21'e doğru

Geride bıraktığımız 20. yüzyılın son çeyreği, çevre ve kalkınma sorunlarının tüm dünyada gündemin üst sıralarında yer aldığı, insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir geleceğin resmedildiği bir dönemi niteliyor. Giderek kırılan, doğal kaynakları hesapsızca tüketilen bir dünyada, sürekli artan çevresel bozulmaya dikkat çekilmeye başlanıyor. İnsanlığın çıkış yolunu, çevre ile kalkınma arasındaki köprüünün kurulmasına ve gelişmenin sürdürülebilir olmasına bağlıyor.

Bu çerçevede, Küresel Gündem 21'in temel dayanağı olan sürdürülebilir gelişme kavramı, Haziran 1972'de Stockholm'de yapılan BM İnsan Çevresi Konferansı sırasında biçimlenmeye başladı. Stockholm Bildirgesi'nde, çevrenin taşıma kapasitesine dikkat çeken, kaynak kullanımında kuşaklararası hakkaniyeti gözetlen, kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler, dünya kamuoyunu sürdürülebilirlik kavramı ile tanışmasına neden oldu. Bu Konferans'ın ivmesiyle, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında yayınlanan "Ortak Geleceğimiz" başlıklı ünlü rapor ise, bir küresel eylem planına giden yolun yapı taşlarını döşedi.

Küresel eylem planının hazırlık sürecinde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında sürdürülebilir gelişme konusunda keskin görüş ayırmaları ortaya çıkması, şaşırtıcı olmadı. Bununla birlikte, çevrenin korunması ve sürdürü-

lebilir gelişme hedefine ulaşılmasının ancak yerinden çözümlerle mümkün olacağı konusunda bir görüş birliğine varıldı.

Gündem 21'in çıkış noktası

Gündem 21'in çıkış noktası, 1992 yılında Rio de Janeiro'da yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'dır. Zirve'nin ürünü olan Gündem 21, sürdürülebilir gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik bir eylem planı niteliğini taşiyor. İnsanlığın temel gereksinimlerinin karşılanması, yaşam standartlarının iyileştirilmesini, ekosistemlerin daha iyi korunmasını amaçlıyor.

Gündem 21, sürdürülebilir gelişme hedefini gösterirken, bu hedefe ulaşılmasının vazgeçilmez yöntemi olarak, "küresel ortaklık" kavramını gündeme getiriyor. Bu kavram ile birlikte, tüm dünyada, merkezi ve hiyerarşik yönetim anlayışının yerini, "yönetişim" (governance) olarak ifade edilen, katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı yeni bir yaklaşımı bırakmayı hedefliyor. Bu yeni yaklaşımla, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün, uluslararası topluluk ve merkezi yönetimler tarafından (çoğu kez gönülsüz de olsa) ortak olarak görülmeye başlanması, yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

1992 Rio de Janeiro Yeryüzü Zirvesi'nden başlayarak 1996 İstanbul Habitat II Kent Zirvesi'ne uzanan küresel Birleşmiş Milletler konferansları, küresel ortaklık ilkelerinin tüm dünyada kabul görmesini sağladı.

Özel sektörün konumu

Dört ana başlık altında, toplam 40 bölümden oluşan Gündem 21'in, iş çevrelerinin ve sanayinin rolünün güçlendirilmesi başlıklı 30. bölümünde, özellikle iki konuya ağırlık veriliyor: İlk olarak, daha temiz üretimin desteklenmesinde (kaynakların verimli kullanılması, atıkların en aza indirgenmesi ve geri kazanımı vs.) özel sektörün önderlik etmesi vurgulanıyor. İkinci olarak da, "sorumlu girişimcilik" anlayışının gelişmesi, yani doğal kaynakların girişimciler tarafından kullanılmasında emanetçi yaklaşımın yaygınlaşması ve sürdürülebilir gelişme politikalarını benimseyen girişimci sayısının artması yönünde ortak çaba gösterilmesi üzerinde duruluyor.

Yerel Gündem 21

Gündem 21'in 28. bölümünde, Yerel Gündem 21 kavramı ele alınıyor. Bu bölümde, dünyanın tüm ülkelerindeki yerel yönetimlere, kendi belde halkları ile birlikte katılımcı bir süreci başlatmaları konusunda küresel bir çağrı yapılmıyor.

Yerel Gündem 21, yerel düzeyde küresel Gündem 21'in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılım-

cı, çok-sektörlü bir süreci niteliyor. Yerel Gündem 21 süreci, kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon üzerinde katılımcı bir süreçle, toplumsal uzlaşma sağlanması, ardından da yerel toplulukça belirlenen bu sürdürülebilir kalkınma kimliğinin yaşama geçirilmesini sağlayacak stratejik, geniş kapsamlı bir yerel eylem planı hazırlanmasını (ve sonrasında uygulanmasını) içeriyor.

Yerel Gündem 21, mevcut faaliyetlerin uzayıp giden listesi içinde yer alan sıradan bir yerel program veya proje değil. Tersine, yerel yönetişimin tüm alanlarını ve aktörlerini yatay ve düşey olarak kucaklayan, bu bütünlük içerisinde yeni bir anlayış ve yeni bir yönetim ahlaki geliştirilmesini içeren bir ana süreç niteliğini taşıyor. Kısaca Yerel Gündem 21, çevre ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi projesi olarak tanımlanıyor.

Habitat II süreci ve Türkiye'de

Yerel Gündem 21'ler

Gündem 21'in Türkiye'de tanınması, büyük ölçüde Habitat II Konferansı (ve Habitat Gündemi) sayesinde oldu. Habitat Gündemi'nin iki ana hedefini oluşturan, herkese yeterli konut sağlanması ve



kentleşen dünyada sürdürülebilir yerleşmeyi gerçekleştirmek hedefleri, Gündem 21 ile kopmaz bağlar oluşturuyor. Sürdürülebilirlik kavramının temel insan haklarına ve kentsel haklara uzanan bir çerçevede ele alınması gereğinin altını çiziyor.

"Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin uygulanması" projesi

Habitat II Konferansı sonrasında, Türkiye'deki Yerel Gündem 21 uygulamalarını desteklemek amacıyla, IULA-EMME-Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı'nın koordinatörlüğünde, Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin teşviki ve geliştirilmesi başlıklı bir proje geliştirildi. Bu proje, yaklaşık iki yılı kapsayan bir uygulama dönemi sonunda, geride bıraktığımız yüzyılın bitimine denk düşecek şekilde tamamlandı.



Yerel Gündem 21 süreci, kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon üzerinde katılımcı bir süreçle, toplumsal uzlaşma sağlanmasılığını amaçlıyor. Ardından da yerel toplulukça, geniş kapsamlı bir yerel eylem planı hazırlanmasını hedefliyor.

Proje, UNDP bünyesindeki Capacity 21 Programı'nın halen 70 ülkede desteklemekte olduğu projeler arasında en başarılı uygulama olarak seçildi. Bunun sonucunda da bir devam projesi hazırlandı. Halen uygulanmakta olan ikinci aşama projesinin başlığı, Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin uygulanması. Bu projenin 2001 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Proje ortakları

Proje, Rio'dan İstanbul'a uzanan küresel konferanslar dizisinde benimsenen ortaklık yaklaşımının yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de en geniş ölçekli ve etkileyici uygulamalarından bi-

rini sergiliyor. IULA-EMME'nin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Proje'ye, UNDP'nin sağlamakta olduğu destek, BM'e bağlı kuruluşlar ile yerel aktörler arasındaki işbirliğinin en kapsamlı örneklerinden birisini oluşturuyor.

Sayıları 40'a ulaşan proje ortağı kentler, sunlardan oluşuyor: Birinci aşamadan ortaklıkları devam eden İzmir, Antalya, Bursa, İzmit ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri; Kastamonu İl Özel İdaresi ve Afyon, Arı, Aliağa (İzmir), Burdur, Çanakkale, Çeşme (İzmir), Çorum, Foça (İzmir), Gölbaşı (Ankara), Harran (Şanlıurfa), Kaş (Antalya), Trabzon ve Zonguldak Belediyeleri. İkinci aşamaya katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı, Babaeski (Kırklareli), Burhaniye (Balıkesir), Değirmendere (Kocaeli), Doğubeyazıt (Arı), Gölcük (Kocaeli), Hakkari, İznik (Bursa), Kahta (Adıyaman), Ladik (Samsun), Muğla, Orhangazi (Bur-

sa), Ödemiş (İzmir), Silivri (İstanbul), Ürgüp (Nevşehir), Van, Yalova, Yalvaç (İsparta) ve Yenişehir/Akdeniz (Mersin) Belediyeleri.

Diğer ortaklar arasında, Akdeniz Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, GAP Belediyeler Birliği ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ile kurulma aşamasındaki İnanç Turizmi Belediyeler Birliği yer alıyor.

Neler yapılıyor?

Yerel Gündem 21 sürecini başlatan proje ortağı kentlerdeki uygulamalar, önceden belirlenmiş bir şablonla oturtulmak yerine, her kentin kendine özgü

koşullarının, değerlerinin ve önceliklerinin sergileniği, birbirinden oldukça farklı gözüken yapılar ve yöntemlerle yürütülüyor. Örnek uygulamalara, biraz geriye çekilerek bakıldığında ise, bazı ortak noktaların, birbirini tamamlayan benzer süreçler ve çıktıların varlığı göze çarpıyor.

Proje ortağı metropoliten kentlerin öncülüğünde oluşturulan, farklı renklerle bezenmiş, ancak birbirinden gözahıcı Kent Konseyleri ya da benzeri platformlar, değişik kurumların temsilcilerini ortak amaçlar doğrultusunda, düzenli olarak birarağa getiren katılımcı mekanizmalar olarak işlev görüyor. Benzeri yapılar, farklı büyülükteki ve özellikle teknik bir çok proje ortağı kente de aynı ölçüde etkin ve etkileyici bir şekilde çalışıyor. Bu tür yapılar içerisinde, örgütlü ve örgütüz tüm ortakların ve kesimlerin yeterli bir şekilde temsiline yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Proje ortağı kentlerde oluşturulan çalışma grupları ya da kozalar, her sektörden, her kesimden gönüllülerin tükenmez heyecanını, ilgili kentin öncelikli sorun alanlarında yoğunlaştırın bir başka önemli mekanizma işlevini sürdürüyor. Bu gruplara kadınların ve gençlerin etkin katılımının sağlanması, elverişsiz durumdaki hemşehri grupları-

nın yeterli bir şekilde temsil edilmesi, farklı çalışma gruplarının kendi aralarındaki koordinasyonun sağlanması gibi konulara özel bir duyarlılık gösteriliyor.

Proje ortağı kentlerde Yerel Gündem 21'in şemsiyesi altında düzenlenen mahalle toplantıları, yaygınlaşmaya başladı. Bazı belediyelerin girişimiyle mahalle merkezlerinin kurulması, kayda değer bir gelişme. Bu konuya öncelik veren belediyelerin desteğiyle kurulan mahalle ölçekli merkezler, öncü uygulamalar olmanın ağırlığı altında ezilmeden, halk eğitimi programlarıyla, sağlık merkezleriyle, sanatsal etkinlikleriyle ve diğer yönleriyle, belediyelerin mahalleye ulaşmasının başarılı uygulamalarını sergiliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'deki uygulamalar da, Yerel Gündem 21'in başarısının ve kalıcılığının, bu süreçte kadınların ve gençlerin etkin katılımına bağlı olduğunu gösteriyor. Sayıları hızla artan kadın platformları, kadının kentsel yaşama etkin katılımının artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet duyarlılığına sahip bir yaklaşımın etkili kılınmasına özel bir önem veriliyor. Aynı şekilde, proje ortağı



kentlerin birçoğunda kuruluşunu tamamlayan gençlik meclisleri, Yerel Gündem 21 sürecinin dinamosunu oluşturuyor. Gençlik, geleceğin yalnızca mirasçısı değil, aynı zamanda mimarı olma kararlılığını sergiliyor.

Proje ortağı kentlerin büyük çoğunluğunda engelliler, emekliler ve çocukların kendi meclisleri ve çalışma grupları kuruluyor. Proje ortaklarının bedensel ve zihinsel engellilere, yaşlılara (kıdemli hemşehrilere) ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik politikalara verdiği ağırlık, kentsel hakların korunmasında ve geliştirilmesinde, yerel yönetimlerin daha bilinçli olarak işlev görmeye başladıklarını gösterir nitelikte.

Yerel eylem planlarının hazırlanması ve öncelikli sürdürülebilir yerel gelişme sorunlarının çözümüne yönelik

talep edecek, sahiplenecek, içselleştirecek ve bu konuda sorumluluk alacak birikiminin ve bilincinin yeterince güçlenmemesi olması, Yerel Gündem 21 sürecindeki kentlerin göğüslemekte olduğu katılım sorunlarının boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yerel Gündem 21 sürecine, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer örgütlü kesimlerin etkin katılımına rağmen, proje ortağı kentlerdeki uygulamalar, belde halkın örgütü olmayan geniş kesimlerine ulaşılmasında ortak bir sıkıntı çekildiğini gösteriyor. Bu sıkıntının giderilmesine yönelik olarak, ikinci aşama kapsamında ulusal ve yerel düzeylerde çok yönlü ve birbirini tamamlayıcı çalışmalar yürütülmeli öngörülüyor.

Bir başka darboğaz, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan kentlerde,

Uygulamalar, Yerel Gündem 21'in başarısının ve kalıcılığının, bu süreçte kadınların ve gençlerin etkin katılımına bağlı olduğunu gösteriyor. Sayıları hızla artan kadın platformları, kadının kentsel yaşama etkin katılımının artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

projelerin belirlenmesi çalışmaları sürüyor. Birçok kent, Yerel Gündem 21'in şemsiyesi altında geliştirilen projelerin uygulanmasına başlamış bulunuyor.

Tüm bu çalışmaların yerel koordinasyonu, proje ortağı kentlerde oluşturulan Yerel Gündem 21 Genel Sekreterlikleri tarafından sağlanıyor.

Darboğazların aşılması...

Yerel Gündem 21 süreci bağlamında, yerel yönetim ile tüm yerel ilgi grupları arasındaki işbirliğinin ve ortaklıkların geliştirilmesi yönündeki girişimler, uzun ve engebeli bir yoldaki başlangıç adımlarını oluşturuyor. Genelde, yerel ilgi gruplarının ve bireylerin katılımı

yerel kapasitenin göreceli olarak gücsüz oluşandan kaynaklanıyor. Proje ortağı belediyelerin Yerel Gündem 21'e olan ilgisine rağmen, bu kentlerde yerel ilgi gruplarının, özellikle sivil toplum kuruluşlarının geneldeki güclülüğü, katılım sınırlı kalmasına neden oluyor. Bu da yerel eylem planlaması sürecini olumsuz etkiliyor.

Bazı durumlarda, yerel yönetim sürecine katılan kuruluş ve kişiler arasında üretken bir işbirliğinin kurulması açısından sorunlar yaşamıyor. Ortaklar arasında yapıcı bir diyalog ortamı gelişmesi gerekikten, sivri uçlu örgütlenme modeli arayışı ağır basabiliyor. Kent ölçünde, kamu kurumlarını, yerel yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarını yatay hiyerarşi bağları

îçerisinde biraraya getirmeyi baþaran katılımcı platformlar, yaptırım güçleri olmas›n›, aldıkları kararlar›n belediye meclislerini baþlayıcı olmas›n› talep edebiliyorlar. Gönüllülerin oluþturduðu çal›þma gruplarının işleyiþinde, kolaylaþtırıcılar, sözcüler gibi birlikte iş yapmanın geregi olan yaþat yapılmalar yerine, dikey hiyerarþi kademeleleri oluþturulmaya baþlandığı görüyorum. Kuþkusuz, bu ögrenme sürecinin sancılarını yaþayan yerel ortaklar, birbirine destek vererek, birbirinden güç alarak ve birbirini ikna ederek, bu sıkıntıları aşabileceklerdir.

Özel sektörün katılımı?

Yerel Gündem 21 sürecini başlatan proje ortaklarının, büyük bir özveriyle ve gönüllülükle yürütmekte olduğu çalışmaların ve çabaların sınırlı kalmasına yol açan kronik bir darboðaz, özel sektörün (sanayi, iş çevreleri ve turizm sektörü dahil) Yerel Gündem 21 faaliyetlerine katılım düzeyinin, dikkat çekici ölçüde düşük olmasından kaynaklanıyor.

Genel olarak, Türkiye'deki özel sektörün, Sürdürülebilir Gelişme için Dünya İş Konseyi gibi uluslararası kuruluşlara mesafeli yaklaşımı ya da özel sektör ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen Bremen Bildirgesi gibi uluslararası belgelere fazla itibar etmediği görülmeye. Madalyonun diğer yüzünde ise, çevreye uyum protokollerini imzalayan, toplam kalite çalışmaları kapsamında çevre ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedefleyen ve çevreye sorunlarına duyarlılığı giderek artan bir özel sektör görüntüsü yer alıyor. Çevre dostu yatırımlara yönelen özel sektör kuruluşlarının, toplumsal sorumluluğa kayıtsız kalanlar arasında haksız rekabet sorununu gögüslemelerine rağmen, bu konuda dikkate değer adımlar atılıyor.

Bu olumlu gelişmelerde, özel sektör temsilcilerinin kişisel ve kurumsal duyarlılıklarının oynadığı öncü rolün yanıs›ra, AB'ne uyum süreci



de etkili oluyor. AB'nin çevre politikaları, temel toplumsal aktörler ile temel ekonomik sektörler (sanayi, enerji, ulaþtirma, tarım ve turizm) arasında yeni bir karşılıklı etkileşim yaratulmasını amaçlıyor. Bu etkileşimin ise, sorumlulukların paylaþılması ilkesine uygun olarak geliştirilmesi hedefler arasında yer alıyor. Buna karşılık, böyle bir etkileşimin sağlanması ve toplumsal ortaklık temelinde sorumlulukların dengeli bir şekilde paylaþılmaya başlanması yönünde kayda değer ilerlemeler sağladığını öne sürdürmek, gerçekçi olmayacağı.

Yerel düzeyde geleceğin planlanması sürecine özel sektörün yeterli ilgi göstermemesi konusunda, uzun bir gerekçeler listesi oluşturmak mümkün. Bunlar arasında, özellikle büyük ölçekli özel sektör kuruluşlarının kendilerini yerel bir ortak olarak görmemeleri, yerel ortaklara çoğu kez özel sektör politikaları ve yatırımları için bir ayak baþı, hatta tehdit unsuru olarak bakılması, katılımcı mekanizmaların toplumsal işlevinden çok yaptırım gücüne bakılarak, bu platformların fazla ciddiye alınması gibi nedenler sayılabilir. Diğer yerel ortaklar açısından ise, özel sektörün vazgeçilmez bir toplumsal ortak olarak görülmekten çok, mali destek sağlayacak potansiyel bir sponsor olarak görülmeye eğilimi, özel sektörün yerel katılımcı mekanizmalara çekinceyle yaklaşmasına neden oluyor.

Özel sektörün genelde Yerel Gündem 21 sürecine etkin olarak katıldığı konusunda çekilen güçlükler, bu darboðazın daha sonraki dönemlerde aþılabilmesi için yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bu şekilde, Yerel Gündem 21 sürecinin, yerel yönetimler ile özel sektör kuruluşları arasında birlikte iş yapıcı, sorun çözücü, alternatif üretici bir iliþki ve işbirliğinin gelişmesi açısından yarattığı eþsiz fırsatlar yararlanılmış olacaktır.

Sadun Emre Alp
Yerel Gündem 21 Projesi Ulusal Koordinatörü

Türkiye-AB ilişkilerinde bir ihtiyaç

Bilgiye dayalı düşünce üretim kurumları

Nilgün Arısan

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Türkiye'nin "ortaklık statüsü" kazandığı 1964 yılından bu yana inişli, çıkışlı bir seyir izleyen ilişkiler, AB devlet ve hükümet başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de gerçekleştirdikleri zirve toplantısında Türkiye'nin tam üyelik adaylığı statüsünün resmen onaylanmasıyla, yeni ve çok önemli bir aşamaya girdi.

Helsinki Zirvesi'nin sonuç belgesinde⁽¹⁾, Türkiye'nin bu aşamada yapması gerekenler ana başlıklıyla şu şekilde sıralandı:

- Kopenhag kriterlerine⁽²⁾ uyum sağlanması;
- Topluluk müttesebatının benimsenmesi;
- Bunun için de diğer adaylar gibi bir katılım öncesi stratejiden yararlanılması.

Bu aşamada taraflar arasındaki ilişkiyi veya bir başka ifadeyle, Türkiye'nin tam üyelik yönündeki "yol haritası"⁽³⁾ni belirleyecek unsurlar ise şunlardır:

- "Katılım öncesi strateji";
- Bu stratejinin temel uygulama aracı olan "katılım ortaklısı" ve
- Türkiye'nin AB müttesebatına uyumu için gerek AB gerek kendi önceliklerini içeren bir "ulusal program."

Katılım öncesi strateji

Avrupa Komisyonu 4 Mart 1998 tarihinde, Lüksemburg Zirvesi sonucunda kendisine verilen talimatı yerine getirerek, Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak amacıyla sahip olduğu belirtilen ve "Türkiye için bir



"Avrupa Stratejisi" adı verilen bir metin hazırlamıştır. Metin anahatları itibarı ile Gümrük Birliği'nin derinleştirilmesini, tarım ürünleri ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanarak ilişkilerin gümrük birliğinin ötesine geçmesini, Türkiye'nin AB müktesebatının bazı bölgelerine uyumunu ve bazı AB programları ve ajanslarına katılımını öngörmektedir. Helsinki Zirvesi sonuç belgesinde bu stratejinin genişletilerek tam bir "katılım-öncesi strateji" niteliği kazanması öngörülümüştür.

Zenginleştirilmiş yeni haliyle Türkiye için hazırlanan yeni "katılım öncesi strateji" şu unsurları içerecektir:

- Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinin siyasi bölümne uyum sağlamasına da yönelik olarak, güçlendirilmiş nitelikte bir "katılım-öncesi siyasi diyalog";
- Uyum için belirlenecek öncelikler;
- Uyum için bir izleme mekanizması ;
- Türkiye'nin diğer adaylarla birlikte Topluluğun tüm programlarına ve ajanslarına katılımı;
- Türkiye'nin katılım sürecinde diğer aday ülkelerle yapılan tüm toplantılaraya katılımı;
- Katılım-öncesi stratejinin finansmanı için tüm Topluluk kaynaklarını tek bir çerçevede toplayacak bir mali yardım.

Katılım ortaklısı

Helsinki Zirvesi sonuç belgesinde, Türkiye için diğer adaylar için yapılmış olduğu gibi bir "katılım ortaklısı" hazırlanması öngörülümüştür. Katılım öncesi stratejinin temel uygulama aracı olan "katılım ortaklısı", Kopenhag kriterlerine (ekonomik ve siyasi) uyum için yapılması gerekenleri ve AB müktesebatına uyum yükümlülüklerini içermekte ve bunlar arasında üyelik için gerekli kısa ve uzun vadeli öncelikleri de belirtmektedir. Bu önceliklerin yerine getirilmesi için sağlanması gereken mali yardım da doğal olarak "katılım ortaklısı"nın bir parçası niteliğini taşımaktadır. Bu metni Avrupa Komisyonu, Türkiye ile istişare ederek hazırlayacak olmakla beraber, metni esas olarak kendisi yazacaktır.

Ulusal program

Katılım ortaklısının yanı sıra, Türkiye'nin kendisinin Topluluk müktesebatının üstlenilmesine yönelik bir ulusal program hazırlaması gerekmektedir. İlk bu yıl hazırlanacak ulusal programda Topluluk müktesebatına uyum sağlanması için Türk mevzuatında ne gibi değişikliklere ve yeniliklere ihtiyaç olduğu, ne tür yeni kurumların oluşturulacağı, söz konusu uyum için gerekli beşeri sermaye ve mali kaynaklar da belirtilmek suretiyle saptanacak. AB'nin öngörüceği katılım önceliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin uyum için gerekli gördüğü kendi önceliklerine ve bu önceliklere ilişkin takvime ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir.

Avrupa Komisyonu da bu "ulusal programın" uygulanabilmesi için gerekli izleme mekanizmalarını oluşturacak ve Türkiye'ye özel bir "müktesebatın analitik değerlendirmesi süreci" başlatacaktır.

11 Nisan 2000 tarihinde, üç yıllık bir aradan sonra yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısında "müktesebatın analitik değerlendirmesi süreci"nin Mayıs ayında öncelikle aşağıdaki alanlarda başlaması öngörülümüştür:

- 1) İç pazar:
 - Malların serbest dolaşımı,
 - Kişilerin serbest dolaşımı
 - Serbest hizmet arzı
 - Şirketler hukuku
 - Rekabet politikası
 - Tüketicilerin sağlığın korunması
- 2) Çevre, enerji, ulaşım:
 - Ulaştırma politikası (trans-Avrupa şebekesi dahil)
 - Enerji politikaları
 - Çevre koruma
- 3) Ekonomik ve parasal konular:
 - Ekonomik ve parasal birlik
 - İstatistikler
 - Sermayenin serbest dolaşımı
- 4) Tarım, balıkçılık:
 - Tarım politikaları
 - Balıkçılık

Türkiye-AB ilişkilerinin yeni aşamasında "bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"ların olası işlevi

Dolayısıyla içine girilmiş bulunan yeni süreçte, Türkiye'nin üzerine düşen en önemli görev AB'ye üyelik hedefi doğrultusunda ekonomik ve siyasi alanlarda Kopenhag kriterlerine uyum sağlanması ve Topluluk müktesebatının benimsenmesi yönünde ciddi bir aşama kaydetmektedir. Ayrıca müktesebatın uygulanabilmesini sağlayacak idari kapasiteyi geliştirmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini hızlandıracak politika ve tedbirleri içeren "ulusal programı"nı öncelikle uygulamaya koyması beklenmektedir.

Böylesi bir dönemde, Türkiye'de gerek hazırlık, gerek uygulama sürecinde tüm toplumsal hayatı önemli derecede etkileyebilecek gelişmeler olurken ve Türkiye'nin önceliklerinin belirlenmesi gereklirken, bütün bu oluşumların yalnızca Türk bürokrasisi ve diplomasisi tarafından tasarlanması beklemek hem yanlış hem de sağıksız olacaktır. Bugüne kadar -ve bu günden sonra- Türkiye-AB ilişkileri alanında faaliyet göstermiş - ve gösterecek - olan "bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"ların (think-tank) bu aşamada devreye girerek, gerek Türkiye'nin önceliklerinin belirlenmesinde, gerek yapılacak değişikliklerin köklü olması ve olumsuz etkilerle yol açmamaları için takvim belirlenmesinde önemli rol oynamaları gerekmektedir. Her ne kadar, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın kurmuş bulunduğu, Türkiye-AB İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu bünyesine ilgili tüm kuruluşlar dahil edilerek, bu konuda bir adım atılmış olsa da, bu ancak olumlu bir başlangıç sayılabilir. Bu adının ulusal programın hazırlık aşamasında Türkiye-AB ilişkileri alanında faaliyet gösteren "bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"ların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, atulacak diğer adımlarla sürekli bir nitelik kazanması, AB üyesi olabilmek için gerekli olan "toplumsal zihniyet" değişik-

liğinin gerçekleşmesinde ve kök salmasında önemli bir işlev sahip olacaktır

Türkiye-AB ilişkilerinin⁽⁴⁾

"bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"lar

Türkiye'nin "Avrupa Birliği tam üyeliği hedefi", batılılaşmanın modernleşme ile özdeşleşmesi anlayışının⁽⁵⁾ da verdiği ivme ile, neredeyse AB'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı altında kurulduğu günden itibaren, tüm hükümetler tarafından benimsenen ve dolayısıyla süreklilik arzeden bir "devlet politikası" niteliği kazanmıştır. Her ne kadar gümruk birliği, 1978 yılında Türk hükümetinin bir moratorium ile 5 yıllık bir süre için askıya alınmak istenmiş⁽⁶⁾ ve akabinde, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri müdahalenin ardından taraflar arasındaki ilişkiler, o zamanki adıyla Avrupa Topluluğu'nun (AT) insiyatifi ile tam üyelik başvurusu ve ardından gümruk birliği sürecinin yeniden başladığı 1980'li yılların sonuna kadar sürdürülmuş ise de, Türkiye için tam üyelik amacı her zaman geçerliliğini korumuştur. Ancak 1987 yılında yaptığı tam üyelik başvurusu ile Türkiye, o zamanki adıyla AET ile kurmuş bulunduğu ortaklık ilişkisi aracılığı ile gerçekleşmesi hedeflenen "aşamalı bütünlleşme" hedefini bir yana bırakarak, ortaklık ilişkisinden bağımsız, doğrudan ulaşmayı beklediği bir tam üyelik hedefi benimsemistiştir.

Türkiye'nin aksine, AB'nin kendi tarihsel gelişim sürecinde Türkiye'nin tam üyelik talebine yaklaşımı ise, uluslararası konjonktüre ve AB'nin kendi içindeki gelişmelere paralel olarak değişim sergilemiştir. Türkiye'nin 1959 yılında Yunanistan'ın ardından ortak üyeliğe başvurusunu, ülkenin Soğuk Savaş döneminde büyük önem taşıyan jeo-stratejik konumu, kendisinin uluslararası arenada etkinliğini artırma ve bu anlamda Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan ülkeler arasında bir farklılık gözetmeye⁽⁷⁾ istemi ile büyük bir memnuniyetle kabul eden AET'nin öncelikleri, 1970'lerde değişmeye başlamıştır. Böylece, jeo-stratejik konumun taşıdığı

önem yavaş yavaş yerini demokrasi ve dış politika önceliklerine bırakmaya başlamıştır⁽⁸⁾. Bu bağlamda o zamanki adıyla AT, üçüncü ülkelerle ilişkilerindeki ağırlığı yavaş yavaş "Global Akdeniz Politikası" kapsamında diğer Akdeniz ülkelerine kaydırma başlamıştı. 1975 yılında Yunanistan'ın tam üyelik başvurusunu takiben Türkiye ile Yunanistan'a dengeli yaklaşım politikası da -en azından Bakanlar Konseyi düzeyinde- yavaş yavaş terkedilecek, 1976 yılında İspanya ve Portekiz'in tam üyelik başvurusundan sonra da ağırlık, iyiden iyiye Güney Avrupa'daki "yeniden demokrasiler"⁽⁹⁾'e (emerging democracies) kaydırılmıştır. AT, Türkiye'deki askeri müdahaleden sonra, 1980'lerin ortasından başlayarak tüm gayretini Doğu Bloku'nun çözülmemesinden sonra, birer bağımsız devlet niteliği kazan-

- Güneydoğu Avrupa bölgesinde (Balkanlar) kalıcı bir istikrar sağlanması sürecinde Türkiye'nin oynayabileceği potansiyel rol,

- Herşeye rağmen ülkenin dünyanın çok istikrarsız bir bölgesinde göreli olarak istikrarlı sayılabilenek laik demokrasi özellikleri sergilemesi.

Tarafların kendi açılarından konuya bakışlarındaki temel farklılık kısaca, Türkiye'nin AB tam üyeliğini 1959 yılından bu yana, devamlılık arzeden bir hedef olarak benimsemiş olmasına karşın, bu hedefin kapsamını da dikkate alan bir stratejiye sahip bulunması, AB'nin de bu konudaki stratejisini özellikle uluslararası konjonktüre bağlı olarak sürekli değiştirmesidir.

Türkiye'nin bu konuda tam üyelik hedefinin içeriğinin ve AB'nin dikkate aldığı uluslararası kon-



nan Merkezi ve Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinin Avrupa ile "yeniden bütünlendirilmesi" (reunification) yönünde harcamaya başlamış⁽¹⁰⁾ ve Türkiye, bu anlamda, AT nezdindeki önemini yitirmiştir. Helsinki Zirvesi sonucu Türkiye'nin tam üyelik adayılığının AB tarafından resmen onaylanması arkasında birçok neden vardır. Bu nedenler şöyle sıralanabilir:

- Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uyum sağlayacağı yönünde verdiği taahhüt,
- Ülkenin Lüksemburg Zirvesi'nde benimsenen ayrımcı yaklaşımla AB'ye katılım süreci dışında bırakılması karşısında siyasi diyalogu askıya alarak verdiği kararlı tepki,
- Türkiye ile AB arasında aşamalı bir bütünlleşme modeli öngören Ortaklık Anlaşmalarının mevcudiyeti,

jonktörün ayrıntılı incelemesine dayalı bir strateji sahibi olmamasının temel nedenleri ise şöyle maddelerdir:

- Ülkede Türkiye-AB ilişkileri alanında bilgi ve bu bilgiye dayalı strateji üreten kurumların eksikliği,

- Varolan kurumların, taraflar arasındaki ilişkilerin değişkenliği,

- Buna bağlı olarak AB konusunun zaman zaman Türkiye'de gündemden düşmesi nedeniyle bu alanında süreklilik arzeden çalışmalarının yetersizliği

- Bu kurumlar ile devletin AB politikasını belirleyen kamu kurum ve kuruluşları arasında düzenli, kurumsallaşmış bir bağın mevcut olmaması.

Dikkate alınması faydalı olabilecek bir başka etken ise, Türkiye'deki, Türkiye-AB ilişkileri alanında

Yatırım dünyasında...



**Yatırım dünyasında
köklü geçmişin birikimiyle
sunulan bin verimli seçenek...**

Deneysel, güven ve öncü hizmet anlayışı...
Bilgi, dinamizm ve vizyon... Geleceği yakalayan adımlar
için başarının vazgeçilmezleri...

İş Yatırım, "işin içinden" geliyor; devraldığı geleneği
geleceğe taşıyor. 70 yıllık birikimin ve güvenin üzerinde
yükseLEN İş Yatırım, bilgi ve deneysiyle yatırım
dünyasının dinamik güçü...

İş Yatırım sermaye piyasalarının tek bir alanında değil,
kurumsal finansmandan yatırım danışmanlığına, portföy
yönetiminden uluslararası yatırıma kadar yatırım
dünyasının her alanında bin verimli seçenek sunuyor.

Gelin, kazanmaya seçecekten başlayın: İş Yatırım'ın
deneysel, bilgi ve vizyonunu, çok boyutlu yatırım anlayışını
kazanın, yatırım dünyasında güçlü bir ortak kazanın...

...köklü geçmişin birikimi,
bugünün dinamizmi,
yarının vizyonu...



iŞ YATIRIM

“Kazanmaya Seçerken Başlayın”



- Portföy Yönetimi
- Kurumsal Finansman
- Yatırım Danışmanlığı
- Hisse Senedi İşlemleri
- Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemleri
- Uluslararası Sermaye Piyasaları

bilgi ve bu bilgiye dayalı strateji üreten kurumların Avrupa'da benzer amaca yönelik faaliyet gösteren kurumlar ile ilişkilerinin zayıflığıdır.

Türkiye'deki eksiklik

Türkiye-AB ilişkilerinde geçmişte ve günümüzde faaliyet gösteren ve bilgiye dayalı düşünce üreten kurumlara bir göz atıldığında aşağıdaki gözlemler ortaya çıkmaktadır:

İlişkilerin başlangıç döneminde, 1965 yılında, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası'nın girişimleriyle, Türk özel sektörünün o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısındaki politikasına yön vermek amacıyla kurulan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), yaptığı yayınlar, Türkiye-AB ilişkilerinde önem taşıyan konularda düzenlediği panel, seminer vb. gibi etkinlikler ve özellikle gümrük birliğinin tamamlanma sürecinde (1990'lı yılların ortaları) kamuoyunu geniş çaplı bilgilendirme çabaları ve ilişkilerin kritik dönemlerinde yansıtımı görüşler ile çoğu zaman bilgiye dayalı düşünce üreten bir kurum niteliği taşımış ve taşımaktadır.

Ancak bu kurumun "strateji geliştirme" yönündeki etkinliği ne yazık ki, devletin ilgili kurumları ile arasında yeterli bir kurumsal bir bağ oluşturulamaması ve daha çok karşılıklı kişisel çabalara dayalı bir diyalogun varlığı nedeniyle zayıf kalmıştır.

Türkiye-AB ilişkilerini de diğer alanlarla birlikte çalışma konuları arasına alan bir diğer kurum da kökleri 1961'li yıllarda kurulan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti'ne kadar uzanan ve 1994 yılından itibaren vakıf statüsünü alarak Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Ankara Üniversitesi'ne bağlı Siyaset Bilimleri Vakfı ve Konferans Heyeti tarafından yeniden yapılandırılan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)'dır. Vakıf, Konferans Heyeti'ni ülke sorunlarına çözüm seçenekleri üretmek üzerinde yoğunlaşacak bir araştırma kuruluşuna dönüştürmeyi amaçlamıştır. Konferans Heyeti, otuz yıl süresince ulusal ve uluslararası pek çok önemli konunun özgürce ve nitelikli bi-

çimde tartışılması için gereken platformları oluşturmuş, TESEV de Türkiye'nin çok çeşitli alanlardaki sorunlarına çözüm seçenekleri üretmek doğrultusunda araştırmalar ve eğitim programları yürütme ve desteklemektedir. Gerek Konferans Heyeti, gerekse TESEV'in, Türkiye'nin çeşitli sorun alanları konusunda başarılı çalışmalar yapmalarına karşın, çalışma alanlarının çok çeşitli konulardan meydana gelmesi ve dolayısıyla Türkiye-AB ilişkileri konusuna özel olarak eğilmemiş bulunmaları nedeniyle, bu alanda çok etkin oldukları söylemek mümkün değildir.

Türkiye-AB ilişkileri üzerinde uzun bir süredir fikir üreten ve aktif olan bir diğer sivil toplum örgütü de TÜSİAD'dır. 1971 yılında kurulan bir işadamları örgütü olan TÜSİAD, 1988 yılında kısa adı UNICE olan Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu Birliği'ne üye olmuştur.

1993 yılında gümrük birliğinin gündeme gelmesi ile birlikte TÜSİAD yoğun bir şekilde Avrupa nezdinde lobi faaliyetlerine başlamış ve 1996 yılında Brüksel'de bir Temsilcilik açmıştır. Temsilciliğin kurulmasındaki başlıca amaç, Türk özel sektörünü Avrupa Birliği ve UNICE nezdinde temsil etmek ve TÜSİAD'ın gündeminde Avrupa boyutunun değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

TÜSİAD, yayınladığı rapor ve çalışmalar, düzenlediği toplantı ve seminerler ürettiği görüşlerle Avrupa Birliği gündemindeki konuları tartısmakta, Avrupa'daki çeşitli kurumlar, siyasiler, akademisyenler ve medya kuruluşları ile düzenli temaslar kurarak görüşlerini aktarmayı sürdürmektedir.

Türkiye'deki bilgi ve düşünce birikimine çok çeşitli alanlarda yaptığı araştırmalarla önemli katkılarda bulunmuş olmasına karşın, özel olarak Türkiye-AB konusuna eğilmeyen bir diğer, bilgiye dayalı düşünce üreten kurum da 1974 yılında, Hacettepe Üniversitesi kampüsünde bağımsız bir araştırma merkezi olarak kurulan Dış Politika Enstitüsü'dür. Enstitü, özellikle Lüksemburg Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerine eğilen ve stratejik konula-

ra ağırlık veren çalışmalar yapmış olmasına karşın, Lüksemburg Zirvesi kararları ertesinde bir tür "hatalı kırıklığı"na uğrayarak bu alandaki etkinliklerini sınırlamıştır.

Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik hedefi doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla, ülkenin tam üyelik başvurusunun yapıldığı 1987 yılında kurulan, Türkiye-Avrupa Birliği Derneği de, konusunda Türkiye'de faaliyet gösteren tek sivil toplum örgütü olarak, ilişkilerin kritik aşamalarında ve ilişkiler açısından önem taşıyan konularda seminerler, paneller düzenlemekte ve düzenli yayınlar yapmaya ve bunların aracılığı ile Türkiye-AB ilişkilerine olumlu bir ivme kazandırmaya çalışmış ve çalışmaktadır.

Çalışmalarını salt Türkiye-AB ilişkileri konusunda yoğunlaş-

Türkiye-AB ilişkileri konusuna özel olarak eğilmemekle birlikte, çalışma alanı içine doğal olarak dahil eden bir diğer kurum da 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ve yarı resmi bir nitelik taşıyan Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)’dır. SAM, uluslararası ilişkiler ve bölgesel çalışmalar alanında, güncel konuları ve sorunları bilimsel olarak analiz etmekte ve geleceğe yönelik politikalar geliştirmeye çalışmaktadır, bu amaca yönelik toplantılar düzenlemekte ve düzenli yayınlar çıkarmaktadır. Merkez, Türkiye-AB ilişkilerini özel olarak gündeme alamamanın sakıncalarına karşın, Dışişleri Bakanlığı'nın danışma organı olması ve Bakanlık ile organik bağlı bulunması nedeniyle diğer kurumlara göre daha etkin bir nitelik taşımaktadır.

Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim sürecinde think-tanklar çok fazla etkili olamamıştır. Bunun nedenlerinden biri, Türkiye'de bu konuda bilgi ve bu bilgiye dayalı strateji üreten kurumların, Avrupa'da benzer amaca yönelik faaliyet gösteren kurumlar ile ilişkilerinin zayıflığıdır.

tırmayan bir diğer düşünce üretim kurumu da 1987 yılında, bir grup siyasetçi, işadamı, akademisyen ve gazeteci tarafından, demokrasiyi sistem olmasının ötesinde, yurt çapında bir kültür ve yaşam şekli haline getirmek amacıyla kurulan Türk Demokrasi Vakfı'dır. Vakıf, serbest piyasa ekonomisinin büyümesi ve yerleşmesine, demokratik değerlerle demokratik kurumların gelişmesine, demokratik düşünce ve ideallerin Türkiye ile yurtdışında bütün insanlık için ortak ideal ve hayat tarzı haline gelebilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaça yönelik araştırmalar yapmakta, yapılanları desteklemekte, seminerler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, konferanslar ve benzeri toplantılar düzenlemekte ve yayınlar yapmaktadır. Vakıf, bu etkinliklerde bulunurken, yabancı ve uluslararası kuruluşlarının temsilciliklerini yapmaktadır.

Türkiye-AB ilişkileri konusunda "bilgiye dayalı düşünce üretme" konusunda özellikle vurgulanması gereken bir girişim, Sabancı Üniversitesi'nin 1997 yılından başlayarak, Avrupa Komisyonu'nun kısmi katkılarıyla, Türkiye-AB ilişkilerinin her alanında faaliyet gösteren kişilerden oluşmuş bir "diyalog mekanizması" tesis etmesidir. Dolayısıyla Helsinki Zirvesi öncesinde, taraflar arası bir tartışma platformu oluşturularak bir strateji geliştirilmiştir. Bu mekanizma, bilgiye dayalı düşünce üretten kurum işlevi göründüğü gibi, akademisyen, gazeteci, diplomat, araştırmacı ve bürokratları resmi kimliklerinden bağımsız bir şekilde bir araya getirip, tarafların birbirlerinin görüş açısını anlayıp tartışarak Türkiye-AB ilişkilerine yön vermelerini sağlamıştır.

Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim sürecinde, Türkiye'nin o zamanki adıyla AT'ye tam üyelik başvuru-

rusunda bulunduğu 1987 yılından itibaren, yukarıdaki listede yer alan birimlerden en etkin olan iki tanesi, gene 1987 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'dür. ATAUM, kamu personelinin AB ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda eğitilmeleri konusunda çok başarılı olmuş, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü ise, lisansüstü düzeyde Avrupalı ve uzmanların da katılımıyla çok nitelikli bir eğitim vermiştir. Ancak iki birimin de - Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nün bu konuda yapılmış çeşitli yayınlarının da varlığına karşın- tam anlamıyla bilgiye dayalı düşünce ve strateji üreten kurum sayılabilenliği söylenemez.

Sonuç

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye tam üyelik perspektifi verilmesinden sonra Türkiye-AB ilişkilerinin içine girmiş bulunduğu yeni süreçte, bu güne kadar -ve bu günden sonra- Türkiye-AB ilişkileri alanında faaliyet göstermiş -ve gösterecek- olan "bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"lara (think tank) önemli işlevler düşmektedir. Bu işlevlerin yerine getirilmesi, herşeyden önce tam üyelik yönünde atılacak adımların daha kahci ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim sürecinde "bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"lar çok fazla etkin olamamışlardır. Bunun temel nedenlerinden biri -genel olarak Türkiye'de "bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"ların sayısının azlığı- from the given text. The original sentence was: "genel olarak Türkiye'de "bilgiye dayalı düşünce üreten kurum"ların sayısının azlığı" which is cut off at the end. I will assume it ends with "gerçekinden bağımsız olarak- ülkede Türkiye-AB ilişkileri alanında bilgi ve bu bilgiye dayalı strateji üreten kurumların eksikliğidir. Ayrıca, varolan kurumların, taraflar arasındaki ilişkilerin değişkenliği ve buna bağlı olarak AB konusunun zaman zaman Türkiye'de gündemden düşmesi nedeniyle bu alanda süreklilik arzeden çalışmalarının yetersizliğidir. Bu kurumlar ile devletin AB politikasını belirleyen kamu kurum

ve kuruluşları arasında düzenli, kurumsallaşmış bir bağın mevcut olmaması da geçerli bir nedendir. Dikkate alınması faydalı olabilecek bir başka etken ise Türkiye'deki, Türkiye-AB ilişkileri alanında bilgi ve bu bilgiye dayalı strateji üreten kurumların Avrupa'da benzer amaca yönelik faaliyet gösteren kurumlar ile ilişkilerinin zayıflığıdır.

Bu aşamada sözkonusu kurumların kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilmeleri için bu sorunların aşılması gerekmektedir.

Nilgün Arısan

DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Planlama Uzmanı

Dipnotlar

- 1- Helsinki European Council, 10 and 11 December 1999, Presidency Conclusions.
- 2- 21-22 Haziran 1993 tarihlerinde Kopenhag'da gerçekleşen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bu tarihten sonra AB tam üyeliği için zorunlu kriterler belirlenmiş ve bunları "Kopenhag Kriterleri" olarak tanımlanmıştır. Siyasi, ekonomik ve Üyelik yükümlülüklerini örtlenebilmek kapasitesi olmak üzere üç ana başlık altında toplanan Kopenhag Kriterleri doğrultusunda, adayların AB'ye üye olabilmeleri için siyasi alanda demokrasi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların korunmasını teminat altına alan kurumların istikrarını sağlamaları gerekmektedir. Ekonomik alanda ise işleyen bir pazar ekonomisinin yanı sıra, ülke ekonomilerinin AB ekonomisi karşısında rekabet edebilme gücüne sahip olmaları beklenmektedir. Üyelik yükümlülüklerini örtlenebilmek kapasitesi açısından da adayların siyasi, ekonomik ve parasal birlik de dahil olmak üzere tam üyelikten kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeleri, Topluluk mütkeşebatını benimsemeleri ve bu mütkeşebatı uygulayabilmek için yeterli idari ve hukuki kapasiteyi de oluşturmaları gerekmektedir.
- 3- Friedrich Gröning, "Turkey at the Doorsteps of the European Union: A Roadmap to Accession Negotiations".
- 4- Yazının konusu ile sınırlı kalmak düşüncesiyle, bu ilişkilerin gelişim süreci hakkında ayrıntılı bilgi verilmemektedir.
- 5- Atilla Eralp, "Turkey and the European Community in the Changing Post-War International System", in Turkey and Europe, ed. Canan Balkır and Allan M. Williams (Pinter Publishers Ltd. London and New York, 1993).
- 6- Heinz Kramer, Turkey and the European Union: A Multi-Dimensional Relationship.
- 7- Roswitha Bourguignon, "The History of the Association Agreement between Turkey and the European Community" ed. Ahmet Evin and Geoffrey Denton, (Opladen: Leske u. Budrich , Germany , 1990).
- 8- Eralp, "Turkey and the European Community in the changing post-war international system".
- 9- Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors'un bu konudaki AT yaklaşımını ele alan konuşması, Bulletin of the EC Commission, 9-1989



İşinizi büyütmek için en iyi çözüm

Artık Çözüm 2000'in sağladığı bilgisayar teknolojilerini kullanarak rekabet avantajı yaratabilir,
işlerinizi daha da büyütübilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza özel çözümler için en uygun fiyat, en iyi finansman ve uzman bayi kanalı
Çözüm 2000'de.

CÖZÜM 2000

"İşletmelerin Rekabet Avantajı"

Lider firmaların İşbirliğiyle:

BEKO
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
© KogSistem

CISCO SYSTEMS

DATATEKNIK
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

hp
Invent

intel.

VESTEL
VESTEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

KOSGB
KOBİ SİYASİSİYET İŞLETME
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
SANAYİ A.Ş.
NAZİFE BABA MÜSTAKİLLİ

Microsoft

Danışma Hattı: **0212 - 33 66 966**
www.cozum2000.net

Üniversitelerde AB ile İlgili Çalışmaların Yürüttüğü Birimler*

| Üniversite | Fakülte / Merkez | Birim Sorumlusu | Cumhuriyet Üniversitesi | İİBF, İktisat Bölümü, Sivas | Prof.Dr.Mustafa Altuntaş |
|---------------------------------------|--|--|---|---|--|
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İİBF, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilimi Dah. Bolu | Prof.Dr.Ali Karaca Tel: 0374 253 45 11-12 | 18 Mart Üniversitesi | Biga İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çanakkale | Prof.Dr.Engin Erdogan Tel: 0286 316 57 11 |
| Akdeniz Üniversitesi | İİBF, Antalya Tel: 0242 227 44 45-46 | Prof.Dr.Yavuz Tekelioglu | Çukurova Üniversitesi | Akdeniz Ülkeleri Tarım M. İİBF Uygulama ve Araştırma Adana Tel: 0322 225 04 74 | Prof.Dr.Muammer Tekeloglu |
| Anadolu Üniversitesi | AB Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Eskişehir | Yrd.Doç.Dr.Elif Uçkan Dağdemir Tel: 0222 335 05 81 | Dokuz Eylül Üniversitesi | A.T. Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER) İzmir Tel: 0232 420 41 92 | Doç.Dr.Semra Aytug |
| Ankara Üniversitesi | ATAÜM, Cebeci Kampüsü, Ankara Tel: 0312 3620762 - Sosyal Bilimler Enstitüsü AT ABD Tel: 212 60 40 - Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAM) | Prof.Dr.Nahit Töre | - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Tel: 0 232 420 41 80 | Prof.Dr.Fevzi Demir | |
| Atatürk Üniversitesi | ATAÜM, 25240 Erzurum Tel: 0442 233 11 40 | Doç.Dr.Erol Çakmak | - İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü İzmir Tel:0232 420 41 80 | Prof.Dr.Alpay Ataoğlu | |
| Balıkesir Üniversitesi | Bandırma İİBF, Balıkesir Tel: 0266 714 35 75 | Yrd.Doç.Dr.Rıza Arslan | - İİBF, Maliye Bölümü, İzmir Tel:0232 420 41 80 | Prof.Dr.Mehmet Tosuner | |
| Bilkent Üniversitesi | Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ankara Tel: 0312 266 43 38 | Prof.Dr.Orhan Güvenen | - İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir Tel:0232 420 41 79 | Prof.Dr.Mete Oktay | |
| | | | Dumlupınar Üniversitesi | AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜM) Kütahya Tel: 0 274 224 42 89 | |
| | | | Erciyes Üniversitesi | İİBF, İktisat Bölümü, Kayseri Tel:0352 437 49 01 | Prof.Dr.Cihan Durmuş |

K A P A K

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|--|
| Galatasaray Üniversitesi | Avrupa Araştırmaları Merkezi İstanbul Tel: 0212 221 44 80 | Prof.Dr.Bernard Fillion Dufouleur | KTÜ | İİBF,Uluslararası İlişkiler Blm. Doç.Dr.Haydar Çakmak Trabzon Tel: 0 462 325 32 23 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Tel: 0 312 417 85 94 -İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tel: 0312 221 21 08 | Prof.Dr.Kazım Yaşar Kopraman Prof.Dr.Haluk Gündoğur | Kırıkkale Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Tel: 0318 224 74 00 |
| G.Antep Üniversitesi | AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (GABAM), G.Antep Tel: 0342 360 07 52 | Prof.Dr.Ismail H.Özsabuncuoğlu | Marmara Üniversitesi | AT Enstitüsü, İstanbul Tel: 0216 336 33 35 |
| Hacettepe Üniversitesi | İİBF, Beytepe/Ankara Tel: 0312 297 68 30 | Prof.Dr.Halil Can | ODTÜ | Uluslararası İlişk. Blm., İİBF Ankara Tel:0312 210 20 16 -ODTÜ Avrupa Çalışm. Mrk. Tel: 0312 210 20 16 |
| Harran Üniversitesi | İİBF, İktisat Bölümü, Ş.Urfा Tel: 0414 312 84 56 | Yrd.Doç.Dr.M.S.Ekici | Sakarya Üniversitesi | AB Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Tel: 0264 346 03 35 |
| Inönü Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya Tel: 0422 341 00 43 | Prof.Dr.Mahmut Tandoğan | Selçuk Üniversitesi | İİBF, Kamu Yönetimi Blm., Konya, Tel: 0332 241 01 13 -İİBF, Uluslararası İlişk. Blm., Konya Tel: 0332 241 00 41 |
| İstanbul Üniversitesi | Avrupa Topluluğu Uygulama ve Araştırma Merkezi -Sosyal Bilimler M.Y.Okulu Diş Ticaret ve AB Programı, Tel: 0212 520 18 11 -Sosyal Bilimler Enstitüsü, AT Ana Bilim Dah Tel: 0212 514 03 03 -SBE, Uluslararası İlişk. Blm., Devletler Hukuku ABD -SBE, Kamu Yönetimi Blm., Yönetim Bilimleri ABD -SBE, Kamu Yönetimi Blm. Hukuk Bilimleri ABD, Tel: 0212 522 25 22 | Prof.Dr.Şener Akyol Prof.Dr.Ünal Tekinalp Doç.Dr.Rauf Versan | S.Demirel Üniversitesi | İİBF, İktisat Bölümü, İsparta Tel:0246 237 09 21 |
| İTÜ | İşletme Fakültesi, Tel: 0212 293 13 00 | Prof.Dr.Sitki Gözülü | Uludağ Üniversitesi | İİBF, Uluslararası İlişkiler Bursa Tel: 0224 442 89 40-49 -İİBF, İktisat Bölümü -Sosyal Bilimler Enstitüsü |
| | | | Yıldız Teknik | İİBF, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme ABD İstanbul Tel: 0212 259 70 70 |
| | | | | * Devlet Planlama Teşkilatı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü Ahmet FURKAN tarafından hazırlanmıştır. |

2010 Yılı için



HAYALLER

Mahfi Eğilmez

İktisatçıları diğer bilimadamlarından ayıran en belirgin husus iktisatçıların geleceğe dair tahminler yapmalarıdır. Bu özellik iktisatçıları falcılara yaklaştırır. Doğal olarak da diğer bilim adamlarından uzaklaşdırır. Özellikle piyasaların ve dolayısıyla günlük karar alınan giderek önem kazanması ve geleceğe göre yatırım yapma arzusu iktisatçılar üzerinde geleceğe dönük tahmin yapma baskısını artırdı. ABD, İngiltere, Almanya veya Fransa'da bu tür tahminleri yapmak nisbeten kolay. Çünkü bu ülkelerde kurallar belirli. Sürprizlere ya hiç yok ya da son derecede az sürpriz oluyor. Bu ülkelerde tahmin yapmanın bir başka kolaylığı hükümetlerin izleyecekleri politikaların çok önceden biliniyor olması. O nedenle, bu ülkelerde yapılan tahminler çok az sapma gösteriyor. Ancak "Asya Krizi" gibi düşsal faktörlerin yarattığı dalgalanmaların etkisiyle sapmalar daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

Oysa Türkiye böyle bir ülke değil. Bunun çeşitli nedenleri var:

1- Türkiye'de kurallar, henüz tam anlamıyla yaşama geçirilememiş değil. Örneğin Merkez Bankası'nın bağımsızlığı zaman zaman hala tartışılabiliyor. Ya da bütçe dışında hala kamu harcaması yapılabiliyor. Ya da bütçe zararları ya da bütçe dışı fonlar aracılığıyla yapı-

lan harcamalar.

2- Türkiye, sürprizlere hala açık bir ülke. Örneğin geriye dönük vergi uygulayabiliyor. Ya da enflasyonla mücadele programı uygularken bir yandan da gerçekçi kur uygulaması adı altında hızlı devalüasyon uygulamasına girebiliyor.

3- Türkiye, başladığı programları orta yerinde terkediverebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de tahmin yapmak İngiltere ya da ABD'de tahmin yapmaktan oldukça farklı.

4- Türk siyaseti son derecede değişken bir yapıya sahip. O nedenle de siyasal istikrarsızlık her zaman söz konusu olabiliyor.

Üç senaryo

Bu çerçevede, Türkiye ekonomisinin bir yıl sonra ne rede olacağını söylemek tahminden öte biraz falcılık. Böyle bir ortamda 10 yıl sonrası konuşmaya çalışmak ise, yalnızca hayal kurmak olabilir. O nedenle 2000 yılı tahminlerinde hükümetin hedeflerine sadık kalmaya çalışırken 2010 yılı için hayaller kurmaya başlayacağız.

Başlıca üç tür hayal kurulabilir:

1- İyimser hayaller. Yani herşeyin bugündünden da-

ha iyi olacağını hayal edebiliriz.

2- Orta halli hayaller. Üç aşağı beş yukarı her şeyin bugünküne benzer koşullarda sürüp gideceğini düşünübiliriz.

3- Kötümser hayaller. Gelecekteki gelişmelerin bugünden iyi olmayacağıni düşününebiliriz.

Bu üç hayali, üç senaryo halinde sunulabilir. İyimser senaryo, orta halli senaryo ve kötümser senaryo. Kuşkusuz bunlara bir de felaket senaryosu ekleyebiliriz. Ama bugünkü gelişmeler Türkiye'nin önünde böyle bir senaryo olmayacağı izlenimi bıraktığı için, felaket senaryosuna dejinmemekte yarar var.

Öncelikle 2000 yılına girerken elimizde neler olduğuna bir bakalım:

- Sosyal güvenlik reformunda ilk adım atıldı.
- Anayasa değişikliği uluslararası tâhkime olanak sağladı: Böylece yapış devret yatırımları hız kazanabilecek.
- Bankacılık alanında reform yapıldı. Buna göre bankalar artık siyasetten bağımsız olarak denetlenip yönlendirilebilecek.
- Türkiye G-20 üyeleri arasına girdi.
- AB'ne aday ülke konumuna alındı.
- Türkiye'deki terör bitti. Böylece kamu giderlerinde kesinti yapabilme olağlığı doğdu.
- IMF ile 3 yıllık stand by düzenlemesine girildi. IMF'den 2000 yılında 1.5; 2001 yılında 1.2 ve 2002 yılında 1.2 milyar dolar olmak üzere toplam 4 milyar dolar alınacak.
- Dünya Bankası, Türkiye'ye yapısal改革ları desetlemek üzere 3 milyar dolarlık program kredisi tahsis etti. Bu miktarın 6 milyar dolara çıkarılması için Dünya Bankası'nın düş destek arayışları (Japon OECF ve diğer kuruluşlardan) devam ediyor.
- AB'den Türkiye'ye bir miktar hibe gelecek.
- Para ve kur programı açıklandı. Buna göre önmüzdeki dönemin kuru belli. Bu açıklama, herkesin öünü daha iyi görmesine yol açtı. Yatırım kararlarının daha rahat oluşturulmasına olanak sağladı.
- Getirilen vergi düzenlemeleri, bütçe açığının denetim altına alınmasını sağladı.

Bütün bu önlemler sonrasında Türk Lirası, biraz da dış piyasalardaki çapraz kur etkilerinden dolayı yabancı paralar karşısında değer kazanmaya başladı.

Faizler hızla bir düşüşe geçti. Önce gecelik faizler, ardından repo faizleri derken, bankaların mevduat faizleri ve en sonunda da Hazine ihalelerinde oluşan faizler hızla düştü. Hazine borçlanması son on yıldaki en düşük faizle yapıldı. Reel faiz, beklenen enflasyona göre yüzde 15'e geriledi. Bu hala yüksek bir faiz ama 1999 yılının reel faiz ortalamasının yüzde 35 olduğu düşünülürse gerilemenin önemi ortaya çıkıyor.

2000 yılı ve ötesi

Bütün bu gelişmeler ileriye dair olumlu izlenimler yaratıyor. Özellikle özel kesimin de, hükümetin aldığı bu önlemlere uyum göstermeye başlaması, beklenileri olumlu biçimde dönüştürüyor.

Beklentiler, son yıllarda ekonomi teorisinde çok önemli bir yer tutmaya başladı. Yeni klasik iktisatçılar diye adlandırılan bir grup iktisatçının ortaya attığı yaklaşım, bugün ekonomi teorisinde merkezi bir yer tutuyor.

Bu yaklaşımı kısaca su cümleyle özetleyebiliriz: "Beklenti ne yöndeyse gerçekleşme de o yönde olur." Gerçekten de bir toplum enflasyonun hızla düşeceği beklenisine girerse, davranışlarını da bu bekleniyeye göre biçimlendirmeye başlar. Örneğin piyasa aktörleri, yapacakları ücret artışlarından fiyat artışlarına kadar ayarlamalarını düşük enflasyon beklenisine göre yaparsa



enflasyon da düşük çıkar. Kuşkusuz her şey bekleniyle oluşmuyor. Bu bekentileri bu şekilde biçimlendirmek için bir takım ciddi önlemlerin alınması gerekiyor.

Bu noktada ömümüze, ekonomi teorisinin ünlü tartışma konusu olan; kurallar mı, yoksa seçimlik politikalar mı önemlidir sorusu geliyor. Bize göre kurallar önemlidir. Ne var ki, kuralların yaşama geçirilmesinden önce seçimlik politikalarının uygulanması ve ekonomide enflasyonsuz, sürdürülebilir büyümeye oranlı bir dengenin yakalanması gerekiyor.

Cünkü Türkiye'nin bilinen iki gerçeği var:

1- Her türlü reform, tarım kesimine gelindiğinde tükaniyor. Nedeni tarım kesimindeki büyük oy potansiyeli.

2- Seçim havasına girildiği anda kamu giderleri artıyor. Bu artış da büyük ölçüde tarım kesimine yönelik olan destekleme fiyatlarının arttırılmasıyla ilgili. Ya da belki söyle ifade etmek mümkün: Seçim havasına girildiği zaman oy potansiyeli nedeniyle tarım desteklemleri arttırmıyor, bu artışı karşılamak için de zorunlu olarak kamu giderleri artıyor.

Senaryolar

Bu risklere karşın bugünkü görünüm, hükümetin bütün bu riskleri aldığı ve sorunları çözmeye kararlı olduğu biçiminde. Şimdi bir varsayımdan yapalım ve diyelim ki, hükümet seçimin normal zamanına kadar iktidarda kalacak. Yani erken seçime neden olacak bir siyasal istikrarsızlık doğmayıp. Hükümet, IMF'ye verdiği bütün taahhütleri tutacak. Biraz daha iyimserleştiğimizde varsayımlarımızı ve diyelim ki, Türkiye, demokrasi, insan hakları, hukuk reformu ve diğer sosyal alanlarda da gereken her türlü reformu yaparak 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olacak.

Bu durumda iyimser senaryomuz çalışacak demektir. Yani doğrudan yabancı sermaye yatırımları hız kazanacak ve Türkiye bu anlamda yabancı fonların cazibe merkezi olacak. Böylece Türkiye'ye gelen yabancı sermaye, yatırımların ve dolayısıyla büyümeyi artırmasına yol açacak. Özelleştirmeler en yüksek düzeyde gerçekleşecektir ve bunun sonucunda özelleştirilen kuruluşlarda ortaya çıkacak verimlilik artıları büyümeye üzerinde olumlu etkiler yaratacak. Bumların yanısıra Avrupa Birliği üyesi, Türkiye'ye bir yandan karşılıksız fonların akmasına bir yan-

dan turizm gelirlerinin yükselmesine yol açacak. Bütün bu gelişmelerin büyümeyi iyiden iyiye uyaracağında hiç kuşku yok. Senaryolarımız özetle şunları gösteriyor:

| Senaryolar | İyimser | | Orta | | Kötümser | |
|----------------------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 |
| GSMH (Milyar \$) | 213 | 617 | 213 | 405 | 208 | 306 |
| Nüfus (Milyon) | 63.8 | 74.9 | 63.9 | 78.3 | 64.1 | 80.4 |
| KİŞİ BAŞI GSMH(\$) | 3,332 | 8,245 | 3,360 | 5,174 | 3,247 | 3,800 |
| Cari Denge/GSMH | -1.3 | 1.5 | -1.5 | -1.1 | -2.0 | -3.5 |
| Faiz Dışı Denge/GSMH | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | |
| Enflasyon (TFFE)(%) | 20.0 | 1.0 | 30.2 | 5 | 40.0 | 65.0 |

Bu senaryolarda bazı kalemler yer almıyor. Örneğin ihracat, ithalat ya da dış ticaret dengesi yok. Kuşkusuz bunlar için de projeksiyonlar yapılabildi. Ama bu kadar belirsizlik içinde iktisatçı olarak projeksiyonu, ödemeler dengesinin en önemli özet kalemi olan cari denge üzerinde yapmayı tercih ettim. Geri kalan pek çok faktörü ise sezgisel olarak ele almak zorunda kaldık. Eskiden olsa ekonometrik bir modele dayanarak ve pek çok değişkeni alıp bir bölümünü de gölge değişken olarak kullanarak bazı tahminler yapılabildi. Ama artık bu tür tahminlerin de modası geçti. Çünkü ekonometri büyük ölçüde geçmiş verilere dayalı bir gelecek tahminine yarıyor. Oysa günümüzde, geçmiş verilerden giderek, geleceği tahmin etmek neredeyse olakasız. Aynı zamanda çok da mantıklı değil. İki nedenle:

1- Elde geleceğe dair açıklanmış veriler ve politikalardan varken geçmiş veri ve politikalardan kullanmak doğru değil.

2- Türkiye gibi dinamizmin ve belirsizliğin doruklarını zorlayan bir ülkede geçmiş veri ve bilgilere dayanarak tahminler yapmak iyiden iyiye anlamsız. Bu tabloda yer almayan, ancak, hesaplamalarımıza doğrudan giren bir veri hakkında açıklama yapmakta yarar var. İyimser senaryoda ortalama reel büyümeye %7 olarak alındı. Yani bu rakam, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana oluşan uzun yıllar ortalaması olan 5'in üzerinde. Orta senaryonun ortalama büyümeye rakam ise, %5. Yani uzun yıllar ortalamasına denk geliyor. Kötümser senaryoda ise orta-

lama büyümeye oranı %3,5 olarak alındı. Yani uzun yıllar ortalamasının gerisinde. Bir noktayı daha belirtmek gerekiyor. Büyümeye her yıl için aynı ortalama kullanılarak hesaplanmadı. Özellikle seçim yılları dikkate alınarak inişli çıkışlı bir trend olarak alındı. Dolayısıyla, bir kez daha vurgulamak gerekiyor; büyümeyeyle ilgili oranlar farklı yılların ortalamasını temsil ediyor.

İyimser senaryoya katkı:

Kuşkusuz ABD ve Avrupalı ülkeler önumüzdeki 10 yılda büyümeye devam edecekler. O nedenle aradaki fark hemen on yılda kapanmayaç. Ama iyimser senaryomuz, farkın daralacağını söylüyor.

Biz, iyimser senaryo ya da onun benzeri bir senaryonun oynanacağına inanmak istiyoruz. Ola ki iyimser senaryodan sapma ortaya çıkarsa, eski filmlerde ne oluyordu diye aklınıza bir soru takılırsa, şu iki senaryoya başvurabiliriz; ötekileri bir yana koyup da iyimser senaryoyu biraz daha südürecek olursak, Türkiye'nin B+ olan kredi notunun bir süre sonra

BB'ye yükselebileceğini tahminde zorlanmazız. Böyle bir gelişmenin ortaya çıkması ise Türkiye'nin, dış borçlanma miktarlarının artması, vadelerin uzaması ve faizlerin düşmesi gibi bir ortama girmesine yol açacak. Bu gelişme yalnızca Hazine'nin dış borçlanmasında değil, bankaların ve diğer kuruluşların dış borçlanmalarında da ortaya çıkacak.

Aşında, Asya ve Rusya'da yaşanan krizin etkilerinin henüz unutulmamış olması ve Türkiye'nin bu ülkelerden önce davranışarak bir istikrar programını uygulamaya koymuş olması bu sonucu hızlandıracak. Dış borçlanmada ortaya çıkacak rahatlama, Türkiye'nin ekonomik büyümeyi de hızlandıracak.



Geleceğin sektörleri:

Bu iyimser senaryo içinde, biraz da, geleceğin önem kazanacağını düşündüğümüz sektörlerde değişimde yarar var. Türkiye, giderek tüketim toplumu olmaya doğru ilerliyor. Böyle bir ortamda gıda sektörünün önem kazanması kaçınılmaz görünüyor. Süpermarket zincirleri, restoran zincirleri hızla gelişecek. Bu gelişme aslında bugünden görülebiliyor. Eğer Avrupa Birliği'ne giriş yolunda hızlı adımlar atılabilirse turizm sektörü de hızla gelişecek. 1999 yılında yaşanan sıkıntılardan yavaş yavaş geride kalacak. Türkiye, turizmden sağladığı geliri hızla artıracak gibi görünüyor. Geleceğin en önemli sektörlerinden birisi, enerji sektörü. Hem Hazar petrolünün geçiş üssü olarak Türkiye'nin belirlenmesi, hem uluslararası tâhkime olanak tanıyan Anayasa değişikliği hem de Türkiye'nin artan enerji talebi bu alanda yap-islet-devret yatırımlarının fazlaıyla artacağını ortaya koyuyor.

Faizlerin hızla düşmeye başlaması, daha uzun vadeli fonların Türkiye'ye girişine yol açacak bir süre sonra. Böyle bir gelişmenin mortgage sisteminin yaygınlaşmasına ve doğal olarak konut inşaatının hızlanması yol açması da beklenenler arasında. İnşaat sektöründe böyle bir gelişme ortaya çıktığı zaman, kuşkusuz, yan sanayilerin de gelişmesi söz konusu olacak. Önumüzdeki dönemde bınlara ek olarak sağlık ve eğlence sektörleri de geleceğek. Özellikle emekli aylıkları ile sağlık sigortasının birbirinden ayrılması ve sağlık sigortasının gider yazılarak serbest bırakılması gerçekleştirse, bu alanda büyük gelişmeler olacak. Eğlence sektöründen kasıtlı, sinemalar, oyun merkezleri, lütfen park gibi yerler.

Toplumun geliri arttıkça, tüketim harcamaları ve onun içinde nisbeten lüks tüketime ayrılan miktar artacaktır. Çünkü ekonomi teorisinden biliyoruz ki, tüket-

tim, harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur. Gerçi, gelir artışı tasarrufa ayrılan miktarın tüketimden daha fazla artmasına neden olur ama Türkiye'de gelir, henüz gelişmiş ülkeler düzeyinde olmadığı için ilk anda lüks tüketime kayan bölümü daha yüksek olabilir.

Önümüzdeki kısa dönemde paranın biraz serseri bir tavır izlemesi kaçınılmaz görünüyor. Yaklaşık 25 yıldır yüksek enflasyonla yaşamış bir ülkede yeni ortama alışkanlık yaratılması zaman alacak. O nedenle para, gidecek yer arayacak bir süre. Enflasyonist ortamda işler daha kolaydı. Hiç bir şey bilmeyen kişi bile parasını bir sepette toplamayı biliyordu. Biraz TL mevduatı, biraz döviz mevduatı, biraz borsada yatırıım güzel bir dağılım veriyordu. Şimdi bu kadar kolay değil işler. Para, toplu olarak gittiği her yerde sorun çıkarıyor. Hep birlikte borsaya gidildiğinde önce borsanın yükselmesine yol açıyor ama bir süre sonra borsa düşüncce şashkınlık başlıyor. O aşamada parasını kurtaran mevduata yöneliyor ama faizler düşmüş oluyor.

Bu dalgalanmalar bir süre devam edecek. Ta ki toplum enflasyon düşüşüne alışincaya kadar. Henuz enflasyonda herhangi bir düşüş olmadığı için hiç kimse faizlerin niçin düşüğünü, dövizin niçin eskisi gibi yükselmediğini anlayamıyor. Bir süre sonra enflasyonda düşme başlayınca bütün bunlar anlaşıılır hale gelecek.

Herşey hayal etmekle başlar. Albert Einstein diyor ki: "Hayalgücü bazan bilimden daha önemlidir." 10 yıl sonra büyümeyenin uzun yıllar ortalamasının neredeyse 3 katına çıktıığı, enflasyonun yüzde 1'lere indiği, Avrupa Birliği'ne üye olmuş bir ülke hayatı. İyimser senaryoda, Maastricht kriterleri tuttuğu için Euro'ya girişimiz de var. O nedenle 2008 yılından itibaren enflasyon yüzde 1'e düşüyor. Güzel bir hayal.

Geçmişte kanıt aramak

Aşında bu hayatı kurmak çok da anlamsız değil. Geçmişten kanıtlar sunmak mümkün. Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyıla hasta olarak girdi. Yüzyıl başlarında Rus Çarı Nikolay, Ingiltere büyükelçisine şöyle diyordu "Elimizde ölümcül derecede hasta bir adam var. Eğer o hasta adamı elimizden kaçırırsak çok yazık olur." O hasta adam sonradan ünlenen adıyla Avrupa'nın Hasta Adası olarak anılan Osmanlı İmparatorluğu idi. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan darmadağın çıkmıştı.

İmparatorluk artık yaşayamaz durumdaydı. Yaşaya-

madı da. Ne var ki Türkler inanılmaz bir direnişle başlattıkları Kurtuluş Savaşı'ni zaferle dönüştürmeyi ve 1923'de yeni bir devlet kurmayı başardılar. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin GSMH'si yalnızca 570 milyon dolardı. Kişi başına düşen gelir, 50 dolardı. 77 yılda gelinen noktada GSMH 200 milyar dolar ve kişi başına düşen gelir 3.200 dolar. Avrupa'nın hasta adanından GSMH sıralamasında 200 ülke arasındaki 22'nciliğine uzanmış bir devlet.

En önemli sorunu nüfus artışının çok hızlı olması nedeniyle kişi başına gelirini 89'uncu sıraya ancak taşıyabilmiş olması. Şimdi, nüfus artışı da yavaşlayacağına göre kişi başına gelir daha hızlı artacak. Bizim iyimser senaryomuz bunu gösteriyor.

Türkiye böyle bir gelişim izlemiştir. Yeterli mi? Çok daha iyi olabilirdi. Eğer yapısal reformlar daha önce gerçekleştirilmiş olsaydı, eğer nüfus artışı bu kadar hızlı olmasaydı ve siyasal istikrar sağlanabilmiş olsaydı, kuşkusuz Türkiye çok daha iyi bir noktada olacaktı. Uzakdoğu ülkelerinin çok daha hızlı gelişmesinde bu etkenler oldukça etkili oldu. Daha kötü de olabilirdi.

En azından hasta adamlığı üzerinden atmış, hızlı bir



iyileşme içine girmiş durumda. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam diyen Rusya, 21'inci yüzyıla kendisi hasta adam olarak giriyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye, 20'inci yüzyılda ne mucize yaratmış ne de kötüye gitmiş değil. Yavaş yavaş büyümeyi sürdürmüş bir ülke. 21'inci yüzyılın eşiğinde büyük bir çıkışın da eşiğinde duruyor.

Geçmişe baktığımızda, ABD'nin GSMH'sı, 1929 dünya ekonomik bunalımına girildiğinde, 104 milyar dolardır. Bugün 7.8 trilyon dolar. Bir ülke bir kez 100 milyar dolarlık GSMH'yi yakaladığı zaman, eğer doğru politikalari izleyebiliyor ve yapısal sorunlarını çözebiliyorsa gelişime katlanarak büyüyor. Bu tipki, borsaya 1 milyar, 10 milyar ve 100 milyar yatıran üç adının elde edeceğii gelirlerin gibi. Diyelim ki, bu üç adam aynı kağıda bu kadar para yatırmış olsun. Söz konusu kağıt bir ayda yüzde 50 değer kazanmış olsun. Bu, Türkiye'de olabiliyor. Bu kağıda para yatırımlardan ilk adının toplam parası 1,5 milyara; ikinci adının parası 15 milyara; üçüncü adının parası 150 milyara yükseliş olacak. Görünüşte hepsi yüzde elli oranında para kazanmış gibi. Ama hepsinin zenginliği sonuçta çok farklı bir yere gelmiş bulunuyor. Tíkki bu örnekteki gibi, büyük olanın büyümesi de hızlı oluyor.

Sonuç

Bütün bu örneklerle varılmak istenen nokta şu: Eğer Türkiye, bundan sonra doğru politikalari izlerse, hızla gelişmiş ülkeler arasına girer. Ya bunlar olmazsa? Ya Türkiye doğru politikalari izlemekten vazgeçerse? Tipki geçmişte olduğu gibi yine popülizm ağır basarsa? O zaman da duruma göre öteki iki senaryomuzdan birisi devreye girer. Öteki iki senaryonun pek de tartışılabacak

bir yeri yok. Çünkü biz o senaryolara dayanan filmleri geçmiş 25 yılda çok gördük. Burada tekrarlamaya gerek yok. Yalnızca üç noktaya değinmek gerekir:

1- Eğer Türkiye, doğru politikalari uygulamak yerine yine siyasal istikrarsızlığa saplanıp kalırsa, kötümser senaryo ortaya çıkacak demektir. O takdirde biz, bir kaç yıl sonra Avrupa sevdasını bir yana bırakıp tipik bir Ortadoğu ülkesi olacağız.

2- Türkiye, son on yılda sergilediği performansla devam ederse, orta senaryomuz gerçekleşecekk demektir. Bu durumda da Türkiye, ileride çok daha zor koşullarda bugün denedigi programın çok daha yüksek faturaları olanını bir kez daha deneyecek. Bu senaryo bizim Avrupa Birliği'ne en az 10 - 15 yıl giremememiz anlamına geliyor.

3- Türkiye'nin kaçınması gereken en önemli konu siyasal istikrarın bozulmasıdır. Koşullar ne olursa olsun ekonomik program süresince siyasal istikrarı bozacak her türlü gelişmeden kaçınmak gerekir. Geçmiş deneyimlerimiz Türkiye'de siyasal istikrarın olmadığı ortamlarda ekonomik istikrarın da olmayacağı gösteriyor. Üstelik bu kez olusabilecek bir siyasal istikrarsızlığın yarataceği ekonomik istikrarsızlık, geçmişte yaşadığımız sorunlardan çok daha çok farklı bir boyuta taşıyabilir bizi.

Programdan önemli bir sapma ortaya çıkarsa döviz fiyatlarının nereye gidebileceğini ve dolayısıyla enflasyonun hangi düzeye çıkabileceğini hayal etmek bile zor. O nedenle siyasal istikrarı korumak bugün eskisinden çok daha önemlidir.

Elimizdeki veriler ve bilgiler, iyimser senaryonun ağırlık kazandığı yolunda.

Dr. Mahfi Eğilmez
İktisatçı



Dini inançlar, siyaset ve kamu politikaları

Ali Çarkoğlu - Binnaz Toprak

Siyasal İslam'ın yükselişi son yıllarda Türk siyasal gündeminin en çok meşgul eden konularından biri, "İslamci-Laik" hayatılığı şeklinde ifade edilen ayrimın temelinde, iki farklı toplumsal proje yatkınlığı temel alan cumhuriyetin çağdaşlaşma projesi İslamiyet'i kişisel inanç ve ibadet düzeyinde algılamakta, buna karşılık Siyasal İslam'ın medeniyet projesi, İslamiyet'in kamu yaşamına çekilmesini amaçlamaktadır. Ülke nüfusunun çoğunlukla Müslüman olması hem İslami hareketin meşruiyet iddiasını güçlendirmek için kullanılmakta, hem de laikliği benimsenmiş kesimin şeriat devleti korkularını beslemektedir. İslami kesim, ezici çoğunluğu Müslüman olan bir halkın İslamiyet'in kamu yaşamında daha görünür bir rol oynamasını istemesinin ve bunu demokratik bir hak olarak talep etmesinin doğal olduğunu savunmaktadır. Laik kesim açısından ise halkın "yüzde 99'u Müslüman" olan bir ülkede şeriat devleti kurulması ciddi bir olasılıktır. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) için Şubat 1999 tarihinde Türk seçmenini temsil yeteneğine sahip bir örneklem çerçevesinde yürütüggümüz ve TESEV tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset" adlı araştırmamızda, cumhuriyetin medeniyet projesinin Türk halkı tarafından ne ölçüde içselleştirildiğini, yukarıda özettelenen iddiaların geçerli olup olmadığını saptamaya çalıştık.



Kuran'ın inandırıcılığı sorgulanıyor

Araştırmamız, Türkiye nüfusunun çoğunlukla Müslümanlardan oluşmasının, ne İslami kesimin varsayıdı gibi dinin siyasal yaşamda rol almasına destek, ne de laik kesimin korktuğu gibi şeriat devleti kurulması için taban oluşturduğunu göstermiştir. Kişilerin ne ölçüde dindar olduklarını, kişisel yaşamlarında dinin gereklerini yerine getirip getirmediklerini irdelediğimiz sorulara verilen cevaplar, Türk halkın genelinde dinine bağlı ve inançlı Müslümanlardan olduğu tezini doğrulamaktadır. Ancak, dini inanç ve ibadet, halkın büyük bir çoğunluğu tarafından kişisel yaşamla sınırlı görülmekte, dinin kamu yaşamını etkilemesi ve kamu yaşamında daha görünür bir yer edinmesi tasvip edilmemektedir. Örneğin, halkın %67.2'si dinin, devlet ve siyaset düzenini yönlendirmesini zararlı bulmakta, buna karşın bu görüşe katılmadığını belirtenler %16.5 ile sınırlı kalmaktadır. Türk parti sistemi içinde din temelinde politika yapan partilerin olması gerektiğini savunanlar %24.8 iken, bu görüşe karşı çıkanlar %60.5'tir.

Dini inançlarla ilgili ilginç bir bulgu, halkın çok büyük bir çoğunluğunun inançlı Müslümanlardan oluşmasına karşılık, Kur'an'ın inandırıcılığını sorgulayanların ve İslam'ın değişmesi gerektiğini savunanların azımsanma-

yacak oranlarda olmasıdır. Örneğin, bilimin ilerlemesi sonucu Kur'an'da yazılılarınıninandırıcılığının zayıfladığı fikrine katılanların oranı %23'tür. İslam'ın günümüz şartlarına göre yeniden yorumlanmasına ihtiyaç olduğunu düşününenler %34.8 ile daha yüksek bir orandadır.

Araştırmamızda, halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede Müslüman kimliğin ağırlıklı bir şekilde ön plana çıkmadığı, her ne kadar kendini öncelikle Müslüman olarak tanımlayanlar %35.7 ile en büyük kategori ise de, kendini Türk veya vatandaşlık kimliği etrafında tanımlayanların halkın çoğunluğunu oluşturduğu gözlemlenmektedir. Kendisini öncelikle Türk olarak tanımlayanlar %20, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olarak tanımlayanlar % 33.9'dur. Bu iki kategorinin toplamı %53.9'dur. Bu konudaki cevaplarda en beklenmedik sonuçlar, Kürt ve Alevi kimliğine ilişkindir. Halkın sadece %1.4'ü kendini öncelikle Kürt olarak tanımlarken, gene sadece %1.2'si Alevi olarak tanımlamıştır. Bu düşük

mesidir. Cumhuriyet devrimlerinin bu ülkeyi ileri götürdüğünü düşünenlerin oranı %77.6'dır. Cumhuriyet devrimlerinin temel taşlarından olan Medeni Kanun ilkeleri de büyük çoğunluk tarafından desteklenmektedir. Örneğin, Medeni Kanun'un değiştirilip İslam hukukuna göre bir erkeğin dört kadına kadar evlenmesini uygun bulanların oranı %10.8'dir. İslam hukukuna göre boşanmayı kabul edenler %13.9, kız çocuklarının mirastan daha az pay almalarını kabul edenler %14.0 gibi azınlıkta kalan görüşlerin temsilecileridir.

Araştırmamızın bir diğer önemli bulgusu, dinin kamu ve siyaset yaşamı üzerinde etkili olmaması gerektiğini düşünenlerin çoğunlukta olmasının yanı sıra, devletin de dini yaşam üzerinde etkili olmaması gerektiğini düşünenlerin çoğunluğu oluşturmasıdır. Örneğin, halkın %42.6'sı bugün Türkiye'de dindar insanlara baskı yapıldığını düşünmekte, bu baskiya örnek vermeleri istendiğinde %42.6'in %53.7'si türban sorumunu gündeme getirmek-

Halkın çok büyük bir çoğunluğunun inançlı Müslümanlardan oluşmasına karşılık, Kur'an'ıninandırıcılığını sorgulayanlar ve İslam'ın değişmesi gerektiğini düşünenler azımsanmayacak oranlardadır.

rakamların gerçeği mi gösterdiği, Türkiye'deki Kürt ve Alevi yurttAŞLAR açısından "vatanşlık" ya da "Müslümanlık" gibi bir üst kimliğin daha mı geçerli olduğu, yoksa Kürt ve Alevilerin şu ya da bu nedenle kimliklerini gizlemeyi mi tercih ettikleri tartışmaya açıktır. Etnik farklılığın seçmen tercihlerinde ne derece etkili olduğunu dolayı yoldan belirlemek amacıyla görüşülen kişilere Türkçe dışında hangi dilleri konuşurları sorulmuş, "Kürtçe" yanıtını verenlerin parti tercihlerinin Kürtçe bilmeyen seçmenlerden farklı olmadığı gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle, Kürtçe konuşma, parti tercihlerini açıklamada anlamlı bir farklılık yapmamaktadır.

Laik cumhuriyet projesi büyük çoğunluk tarafından destekleniyor

Araştırmamızın en önemli bulgularından birisi, laik cumhuriyet projesinin büyük çoğunluk tarafından desteklen-

tedir. Devlet memuru kadınların ve üniversite öğrencisi kızlarını isterlerse başlarını örtmelerine izin verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı sırasıyla %74.7 ve %76.7'dir. Kişilerin kurban derilerini istedikleri yere bağışlayabilmeleri gerektiğini düşünenlerin oranı %72.4'tür. Türkiye'de çalışma saatlerinin Cuma namazına göre ayarlanması gerektiğini düşünenler %66.6'dır. Buna karşın Diyanet İşleri Başkanlığı desteklenmeye, %81.7 gibi bir çoğunluk kaldırılmaması gerektiğini düşünmekte, %69.2 ise Diyanet'in, Alevi vatandaşlara da hizmet vermesini uygun bulmaktadır. Diğer bir deyişle, halkın çoğunluğu devletin hem Sunni hem de Alevi vatandaşlara dini hizmet götüremesi gerektiğini düşünürken, başörtüsü, kurban derisi bağışı, Cuma namazı saatleri konularında devletin daha esnek davranışmasını ve inançlara baskı yapmamasını istemektedir.

Araştırmamızda, Türkiye'de Şeriat'a dayalı bir din dev-

leti kurulmasını isteyenler %21.2'dir, ki bu, oldukça yüksek bir orandır. Ancak, araştırmamızda bu soruya verilen cevap başka sorularla karşılaşıldığında Şeriat'a dayalı din devletinden ne anlaşıldığı açık değildir. Örneğin, yukarıda dechinildiği gibi, Medeni Kanun'daki hükümlerin değiştirilip İslam hukukuna uygun hükümlerin benimsenmesini isteyenler %21.2'nin çok altındadır. Zina gibi çok hassas bir konuda bile Kur'an'a göre ceza verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı sadece %1.4'tür.

Halkın müslümanlık anlayışı hoşgörüye dayanıyor

Araştırmamızda halkın dini konularda hoşgörüsünü ölçen bir dizi soruya alıman yanıtlar, Türk halkının Müslümanlık anlayışının hoşgörüye dayandığını ortaya koymaktadır. Örneğin, başka dinlere inananlar arasında iyi insanlar olabilecekini düşünenlerin oranı %89.2'dir. Müslüman olmayanların günah işlemesilerse cennete gidebileceğine

Diğer taraftan, inanç ve yaşam biçimini farklılıklarını hoşgörü ile karşılamak genel bir tavır gibi gözükmekte, konu kişinin kendi yaşamına indirgendiginde bu tür bir hoşgörülü bakış açısı büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Diğer bir deyişle, Türk halkın çoğunluğu, başkalarının farklı inançları olmasını ve farklı yaşamalarını kabullenmekte, ancak bu farklılıkların kendi yaşamına yansımamasını istememektedir. Örneğin, kızının veya oğlunun Müslüman olmayan biriyle evliliğine karşı çıkanlar sırasıyla %75.5 ve %70.7, kızının veya oğlunun başka mezhepten bir Müslümanla evlenmelerine karşı çıkanlar ise %41.7'dir. Halkın %75.2'si insanların evleneceği kişiyi seçerken dini bütün olmasına dikkat etmesi gerekiği kanısındadır. Benzer şekilde, kiracısının, komşularının, arkadaşlarının, alışveriş ettiği bakkalın dindar olmasını tercih edeceğini söyleyenler sırasıyla %51.9, %54.4, %61.2, %49.3'tür. Halkın %48.8'i dindar bir kişinin ticari hayatta dindar olmayanlara göre daha dürüst ve güvenilir ol-

"Aşırı İslami-Aşırı Laik" gibi siyah-beyaz kategoriler, halkın küçük bir kesimini kapsıyor. Kendini hiç dindar görmeyenler ile çok dindar görenlerin oranı sırasıyla %2.7 ve %6.0'dır.

inanınanlar %41.8'dir. Halkın %53.1'i Allah'a inanmayanlar arasında da iyi insanlar olabilecekini düşünmektedir. Benzer şekilde, bir kişi Allah'a ve Hz. Muhammed'e inanırsa namaz kılmasa bile Müslümandır diyenlerin oranı %85.6, oruç tutmasa bile Müslümandır diyenlerin oranı %82 ve içki içse bile Müslümandır diyenlerin oranı %66.6'dır. Her Müslüman kadının başına örümeli gereğini düşünenler %59.0 iken, bir kadının başına örümemeşi halkın önemli bir kesimi için Müslüman sayılmasına engel değildir. Bir kadın Allah'a ve Peygamber'e inanıyorsa başına örümese bile Müslüman sayılacağını söyleyenlerin oranı %85'tir. Kadınların cenaze namazı kılmaları gibi daha çok yeni olan bir uygulamayı bile %25.0 uygun görmektedir. En önemlisi, %91.5 gibi ezici bir çoğunluk, inanç farklılıklarımızın hoşgörü ve barış ortamında korunmasını toplumsal huzur için gerekli bulmaktadır. Bu görüşe karşı çıkanlar %2.2 gibi küçük bir azınluktur.

duğu kanısındadır.

Bu sonuçların yukarıda bahsettiğimiz hoşgörülü yaklaşımara ters düşüğü söylenebilir. Bir yandan halkın çoğunluğu farklı inançları ve yaşam biçimleri olan bireylere karşı hoşgörülü yaklaşırken, öbür taraftan kendi yaşamlarında yakın çevrelerinin homojen olmasını tercih etmekte, kendi inanç ve yaşam pratигine uymayan fikirlerin ve davranış kahiplerinin yasaklamasını istemektedir. Bu çelişkili görüşleri yorumlamak, ankete dayalı bu tür bir çalışma kapsamında olañaklı gözükmemiyor, çelişkilerin birey-toplum ilişkilerinde nereden kaynaklandığı ve ne tür psikolojik ya da toplumsal koşulların sonucu olduğu daha derinlemesine analizler gerektiriyor.

Aşırı İslami- Aşırı Laik gibi siyah-beyaz kategoriler, halkın küçük bir kesimini kapsıyor
Araştırmamız, Siyasal İslam'ın güçlenmesi sonucunda

Türk halkın "İslamcı-Laik" diye ikiye bölündüğü ve bu bölünmenin ayrı kutuplarda odaklaşmış ve birbirine ta-hammül edemeyen kamplar yarattığı iddiasının geçersizliğini de ortaya koyuyor. "Aşırı İslamcı-Aşırı Laik" gibi siyah-beyaz kategoriler, halkın küçük bir kesimini kapsıyor. Kendini hiç dindar görmeyenler ile çok dindar gö-renlerin oranı sırasıyla %2.7 ve %6.0'dır. Buna karşın %55.0 gibi önemli bir çoğunluk kendini "dindar sayılı-rim" kategorisine dahil ediyor. Kamplasmanın boyutlarını ölçmek için sorulmuş sorulara verilen yanıtlar bu tür bir kamplasmanın çoğunluk için anlaşılmadığını ortaya koymuştur. İslami farklı yaşayanların bir aradığını sorgulayan bir dizi soruya aldığımız yanıtlar, hoşgörü sergileyenlerin her bir soruda daha yüksek oranlarda ve hiç birinde %50'nin altında olmadığını göstermiştir.

Ancak, kişisel yaşam düzeyinde "İslamcı-Laik" kamplaşmasından söz edilemese bile, araştırmamız siyasal düzlemede bu tür bir ayırtmanın var olduğunu ortaya koymuştur. Saha çalışmasının yürütüldüğü Şubat 1999 tarihinde Fazilet Partisi kamuoyu tarafından yeterince tanınmadığından Refah Partisi'ne ilişkin daha çok sayıdaki sorumuza verilen yanıtlardan, seçmenin din temelinde politika yapılmasına ilişkin ciddi bir bölümme gösterdiği anlaşılmaktadır. Örneğin, Refah Partisi'nin kapatılmış olmasının onaylayanlar %36.9 iken, yanlış bulanlar %38.7'dir. Daha da önemlisi, Türk parti sistemi içinde din temelinde politika yapan partilerin yer almasını onaylayanların oranı sadece %24.6'dır. Halkın %60.6'sı bu tür partilerin varlığına karşı çıkmaktadır. Benzer şekilde, dinin devlet ve siyaset düzenini yönlendirmesini zararlı bulanlar %67.2 iken, bu tür bir gelişmede sakınca görmeyenler sadece %16.4'tür. Bu bağlamda Refah Partisi hakkında sorulan bir dizi soruya verilen cevaplar benzer bir bölünmenin Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde de geçerli olduğunu ortaya koymuştur.

Refah Partisi'ne destek vermiş ve araştırmamın yapıldığı tarihte Fazilet Partisi'ne oy vereceğini söyleyen seçmenin ankette sorulan çeşitli konulardaki görüşleri diğer partilerin seçmenlerine kıyasla farklılık göstermektedir. Genel olarak, Refah-Fazilet seçmenlerinin Türk seçmeni içinde en muhafazakar kesimi oluşturduğu söylenebilir. Diğer partilere göre toplumsal yaşama yabancılaşmış kesimlerden daha yüksek oranda oy alan Refah ve Fazilet partileri, gørece daha düşük dini tolerans sahibi bir seçmen kitlesine sahip görülmektedir. Laik Cumhuriyet ilkelerine daha düşük oranda destek veren Refah ve

Fazilet seçmenlerinin diğer parti seçmenlerine göre oldukça daha yüksek oranda şeria istemi dile getirmeleri söz konusudur.

Cumhuriyet ile Siyasal İslam'ın karşı karşıya geldiği en önemli konu kadına bakış açıları

Araştırmamız, Türk halkın önemli bir kesitin sosyal yaşamda muhafazakar olduğunu, bu muhafazakarlığın ise büyük ölçüde kadınların konumu ve davranışlarıyla ilişkilendirildiğini göstermiştir. Bu bağlamda, muhafazakarlık ile dindarlık içe gibi gözükmekte, özel yaşam-ce-maat yaşamı ayrimi belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Nitelik, Siyasal İslam'ın temel taleplerinin, başörtüsü örneğinde olduğu gibi, kadının toplumsal konumıyla il-gili olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle, Cumhuriyet'in temel ilkeleri ile Siyasal İslam'ı karşı karşıya getiren en önemli konu, kadına bakış açılarının farklılığıdır. Bu açıdan bakıldığında Türk halkın önemli bir kesiti kadın konusunda muhafazakar tutumlara sahip gözükmekte, bu tür bir muhafazakarlık ise Siyasal İslam'ın temsilcisi olan parti seçmenleri arasında daha da yüksek oranlara ulaşmaktadır. Örneğin, anketi cevaplayanların %59'u her Müslüman kadının başını örtmesi gerektiğini düşünmektedir. % 57,2 kızların ve genç kadınların kısa etek giyme-lerini uygun bulmamaktadır. Birbirini tanımayan kadın ve erkeklerin şehirlerarası otobüslerde yanyana oturma-larını doğru bulmayanların oranı %60.7 ile daha da yük-sek çıkmaktadır. Bu sorular arasında muhafazakarlık ölçütünde en düşük oran kız öğrencilere ilişkin olmalıdır. Lise çağındaki kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıflarda okumalarını doğru bulmayanlar %38,9 ile doğru bulan %51,6'ya kıyasla sayıca daha azdır. Bunun, kız ve erkek öğrencilerin biraradığını vurgulayan Milli Eğitim poli-tikalarının gerekli başarısını simgelediği söylenebilir. Araştırmamızda genelde, daha önceki araştırmaların da gösterdiği gibi, eğitim ile dindarlık, muhafazakarlık ve çağdaş değerlere yatkınlık arasında doğrudan bir ilişki bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça aşırı dindarlık ve muhafazakarlık azalmakta, buna karşın çağdaş değerler daha önem kazanmaktadır.

Prof.Dr. Binnaz Toprak

Doç.Dr. Ali Çarkoğlu

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri

ikinci dine dönüş dalgası

Ruşen Çakır

Türkiye'de İslami hareketin son yirmi yılını üç ayrı dönemde inceleyebiliriz:

- 1) 1980-1991 arası dine dönüş yolları;
- 2) 1991-1997 arası siyasal İslam'ın zafer yolları;
- 3) 28 Şubat 1997'de başlayan gerileme dönemi.

İslamcıların Türk siyasetinde bağımsız bir alternatif olarak siyasete soyunmaları, 1970'li yıllarda gerçekleşti. Necmettin Erbakan'ın lideri olduğu Milli Nizam Partisi ve onun Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine kurulan Milli Selamet Partisi "Önce ahlak ve maneviyat" sloganını öne çikan İslamçı partilerdi. MSP ilk kez seçime girdiği 1973'te büyük bir başarı elde edip sosyal demokrat CHP ile koalisyon yapmıştır. MSP daha sonraları kurulan MC hükümetlerinde de yer almıştır. Siyasetteki bu atılıma karşın, toplumsal alanda İslamçı hareket, sol ve milliyetçi akımların yanında sönükkahiyordu.

Dine dönüşün dinamikleri

Türkiye'de 1980'li yıllarla birlikte dinsel pratiklerde belirgin bir patlamanın yaşandığı kabul ediliyor. İslamcılar bunu, "yeraltına geçmek zorunda kalanın, bulunduğu ilk gedikten yerüstüne çıkması" olarak değerlendirdi. Onlara göre bu "diriliş" dindar halkın inançlarına bağlılığı ve sebatıyla açıklanabilirdi. İslamcılık karşıtlarıysa bu olguyu, değişik iktidarların, özellikle de 12 Eylül 1980'de askeri bir darbeyle yönetime el koyan generallerin şu ya da bu nedenle İslami yapılanmaların faaliyetlerini teşvik etmesi, en azından bunlara göz yumması ile gerekçelendirdiler.

Ancak devlet eliyle değişik dönemlerde yürütülen

İslamizasyon politikalarının Türkiye'de yaşanan "dine dönüş" olgusunu açıklamakta çok önemli olsa da yeterli olmadığını belirtmek gerekiyor. Çünkü tek başına bu yaklaşım, toplumsal hareketliliğin öznesi olan bireyi küfürümüz, onu değişen koşullara birebir uyan, "diş etmenler" tarafından kolaylıkla yönlendirilen bir nesneye indiriyor.

"Dine dönüş", olmayan bir şeyin keşfedilmesini değil, varolan bir şeyin hatırlanmasını kavramsallaştırıyor. Ancak zamanla dönen din ne aynı dindir, ne de ona dönen dindar aynı dindardır. Türkiye'de yaşanan "dine dönüş" olgusu, İslamcılar iddia ettiği gibi modernleşmenin, Batılılaşmanın siyaskosunu gözler önüne sermek yerine, bunların Türkiye'de büyük ölçüde başarıya ulaştığını göstermektedir. Çünkü "dine dönüş" modernleşme sürecinin bir ürünüdür, bu sürecin zorunlu bir aşaması olarak bile görülebilir.

Örnek tüketiciler olarak dindarlar

Cemaat ve dayanışmayı kollayan ve destekleyen bazı özellikleri sayesinde İslamiyet, modernleşmenin anonimleşiren dalgalarına karşı potansiyel bir direniş odağı olarak kavramsallaştırılır oldu. Nitekim bu özelliklerden hareket eden bir grup İslamçı aydın, bu "diriliş" moderniteye bir cevap olarak algılama ve algılatma yoluna gitti. Bu aydınlarla göre moderniteye karşı izlenen üç geleneksel tutumun (toptan reddediş, teslimiyet ve uzlaşma) dışında dördüncü ve doğru bir tavır, moderniteyi aşma tavrı mümkündü ve işte bu direniş onun yolunu açıyordu.

Ne var ki, bu teoriler olgulardan çok niyetleri yansımaktadır. Bu dönemde dindarların değişik düzlemlerde geliştirdikleri tavırları incelediğimizde, onların, İslamiyete sarılmalarında moderniteyi aşma kaygısı yerine, moderniteye tutunma telaşının belleyici rol oynamış olduğunu görebiliriz.

Şöyledi ki, Türkiye için "dine dönüş" olsusunun söz konusu edildiği dönem olan 1980'li yıllarda doludizgin bir şekilde "serbest pazar ekonomisi"ne geçiş yaşandı. Doğal olarak dindarlar da bundan doğrudan ve yoğun bir biçimde etkilendi. Bu geçişin mimarı Turgut Özal'ın Nakşibendi tarikatından ve Cuma namazı kılan ilk cumhurbaşkanı olması, dindarların, tüm ülkenin global bir tüketim toplumu haline gelmesine ve bunun kenderlerini de içermesine fazla itiraz etmemelerinde etkili oldu.

Dindarların "örnek birer tüketici" haline gelmeleri "modernitenin yalnız tekniğini alıp manevi değerleri koruma" şeklindeki egemen geleneksel tutumun doğrudan bir sonucu olarak da görülebilir. Bu yaklaşımla her türden yenilige "İslamî öz" katılmaya çalışıldı.

Bir bakıma 1980'li yıllar için, dine dönüsten ziyade, dinin ve dindarların kamusal alana dönüşünün yılları diyebiliriz. Ashında cumhuriyetin ilk dönemlerinde merkezin çevreye ittiği, aşağıladığı, horgordüğü, birçok konuda yoksunlaşan dindarlar, 1950'de başlayan çokpartili yaşamla birlikte güçleri oranında ülkenin her türlü iktidarından pay almaya başlamışlardı. Fakat hukuki, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda meşruiyetlerini kazanmaları 1980'lerde gerçekleşti.



Başörtüsünün siyasi anlamı da giderek flulaştı. Bir zamanlar öğrenci kızlar başörtüsünü bir direniş sembolü olarak takıyorlardı. Son dönemdeyse babalar, abiler ve kocaların, egemenliklerini pekiştirmek için kızları/kadınları örtünmeye yönelikleri gözlenir oldu. Bu nın sonucunda "turban" olarak tanımlanan kıyafet, İslamî Üniversite öğrencilerine has olmaktadır.

Dine dönüşün aktörleri

Bu dine dönüş hareketinin tüm toplumu kuşattığını söylemek abartma olmayacağı. Ülkenin her bölgesinde, her etnik gruptan, sınıfından, cinsiyetten, gelir ve kültür düzeyinden insanların içinde yer aldığı İslami hareketliliğin öne çıkan grupları şunlardır:

1) **Gençler:** Öncelikle imam hatip liselerinde okuyanlar ve büyük kentlerde üniversite okumaya gelmiş muhafazakar ailelerin çocukları İslami hareketliliğin en dinamik aktörleri arasında yer almıştır. Bunların içinde radikal İslamî akımlara yakın olanların sayısı sanıldığı kadar fazla değildi. Çünkü içlerinden büyük kısmı köklü İslami cemaatlerin sağladığı maddi imkanlarla öğrenimlerini sürdürür ve onların katı kurallarına uyuyorlardı.

2) **Kadınlar:** 1980 öncesi kadınlar, İslami hareketlilikte hep geri planda itilmişti. 1980 sonrası, eski sol militanların başlatığı feminism tartışmaları İslami kesimi de derinden etkiledi. Cemaatler özerk kadın yapılmalarına gitti; kadınlara yönelik yayın faaliyeti başlatıldı. Refah Partisi Hanım Komisyonları, özellikle seçim dönemlerinde çok dinamik ve aktif çalışmalar yürüttü. Fakat dönüştürücü unsur, üniversitelerdeki

başörtüsü eylemleri oldu. Başlangıçta bir avuç öğrencinin, ailelerine ve hatta cemaat liderlerine rağmen başlattığı bu eylem, günümüzde kadar İslami kesimin sürdürdüğü belki de yegane sivil direniş oldu. Ancak değil bağımsız, özerk bir İslami kadın hareketinin bile boy vermesine, bu kesimdeki erkek egemen gelenek izin vermedi.

3) Kürt milliyetçileri: Dindarlıklarıyla bilinen Kürtlerdeki milliyetçi eğilimler, 1984'te başlayan PKK eylemleriyle iyice turmanşa geçti. Hem devlete, hem de "komünist/dinsiz" görünümülü PKK'ya karşı mesafeli durmak isteyenler için İslam/Islami cemaatler/Islamcılık çok cazip bir seçenek oldu. Bundan en fazla RP yararlandı. Bu arada "İslamî Hareket Süreci" ve "Hizbullah" gibi, yöntem olarak terörizmi öne çıkartan örgütler de hep Kürtler arasından çıktı.

4) Türk milliyetçileri: İç ve Doğu Anadolu'da Alevilerle birlikte yaşayan Sünni kesimin merkez partilerinden uzaklaşmaya başladıkları biliniyordu. Örneğin bu bölgelerde 1973'de MSP, 1977 seçimlerindeyse MHP çok başarılı olmuştu. Bu iki partinin yanı İslâmci ve ülkücü hareketlerin tabanları bu bölgelerde geçenken bir yapı arzediyordu. Fakat 12 Eylül darbesinin MHP ve ülkücü harekete indirdiği ağır darbe İslâmcılar işini epey kolaylaştırdı ve 1980'li yıllar İç ve Doğu Anadolu'daki "önce milliyetçi-sonra muhafazakar" kitlelerin "önce muhafazakar-sonra milliyetçi" bir konuma doğru evrildiğine tanık oldu.

5) Muhafazakar girişimciler: Kamuoyunda "yeşil sermaye" olarak bilinen muhafazakar girişimciler de en çok İç ve Doğu Anadolu'da kendini gösterdi. MÜSİAD adıyla dernekleşen bu girişimciler kabaca üç profil çiziyordu: a) Zengin muhafazakar ailelerin iyi eğitim görmüş ve globalleşmeyi yakından takip eden çocukları; b) Aileleri muhafazakar olmamakla birlikte bir şekilde (özellikle öğrenciyken) İslâmî bir yaşıntıyı benimseyen zengin çocuklar; c) Yurtdışındaki işçiler başta olmak üzere, birikimlerinden faiz almayı günah gören kişilerden topladıkları paralarla çok ortaklı şirketler kuran, çoğu öğretmen veya serbest meslek kökenli yeni girişimciler.

6) Kent yoksulları: Yükselmekte olan katmanların yanısıra, hızlı modernleşmeden olumsuz anlamda etkilenen kesimler de İslâmî hareketin saflarına akmaktaydı. Örneğin işyerlerinde ve sendikalarda yapılan seçimlerde İslâmî eğilimli adaylar başarılı olu-

yor; bir zamanların ünlü solcu sendikası DİSK etkisini kaybederken, muhafazakar eğilimli HAK-İŞ güçleniyordu. Bunların dışında özellikle metropollerdeki gecekondularında yaşayan işsiz gençler İslami hareketin "sokak gücü" olarak dikkat çekiyordu.

7) Aydınlar: 12 Eylül 1980 askeri darbesinin siyasete getirdiği yasaklar ve buna bağlı olarak esen yılginlik ve testimiyet havası, kültürel alanda da kendini gösterdi. Solun boşaltığı bu alanı İslâmcılar doldurmak için gayret sarfetti. Bir dizi yayinevi İslam dünyasının dört bir yanından çeviriler yaptı. Bu arada peşpeşe İslami dergiler yayınlanmaya başladı.

1980'lerde İslami siyaset ve siyasal İslam'ın zaferi

İslamî cemaatler önceleri vakıflar aracılığıyla sadece kendi çevreleri içinde faaliyet gösterirdi. 1980'lerle birlikte, hem vakıfların sayısı arttı, bunların faaliyet awlamı genişledi, hem de İslâmcılar değişik konularda (insan hakları, kadın, sağlık vb.) dernekler kurmaya; hem de pek ilgilenmediği baro, oda, birlik seçimlerinde ayrı listeler çıkarmaya başladılar. Bu süreç içinde İslami kesimdeki çokbaşılık ve gruplar arasındaki rekabet daha da arttı. Her grup başarısının olmazsa olmaz şartı olarak birleşmeyi gösteriyor; ama bunun kendi çatısı altında olmasını da şart koşuyordu. MSP'nin orta düzey kadroları tarafından 1983'te kurulan Refah Partisi de uzun bir süre bu hareketliliği denetimi altına alamadı; devre dışı kaldı.

27 Mart 1994 yerel seçimleri, RP için tam bir zafer oldu. 5.340.969 oyla oy oranını yüzde 19.0'a çıkardı. 24 Aralık 1995 genel seçimlerindeyse RP'liler oyların en az yüzde 25'ini almayı umuyordu, ancak 6 milyona yakın oyla yüzde 21.3'de kaldılar. Artık Türkiye'de yalnızca siyasal İslam konuşulur olmuştu.

REFAHYOL hükümeti

Seçim zaferlerine kadar RP'nin hem söyleminin, hem imajının muğlaklaşmaya başladığı, kitleselleştirikçe bu kiteselliğin hedefinin bulanıklaşlığı göz-

lendi. RP kendisini iktidara yakın hissettiğe, daha fazla iktidara endekslendi. Aralık 1995 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan RP'nin, bu taktik başarıyı kahçilaştırması için bir hamle daha yapması gerekiyordu: Hükümet olmak. Hükümet oluşturmak için ilk başvurulan adres ANAP'tı, ama olmadı. Ardından DYP ile "Refahyol" koalisyonu kuruldu.

RP, Çekiç Güz, Olağanüstü Hal, yolsuzluklar, İsrail'le anlaşma, Kürt sorunu, insan hakları gibi birçok konuda tabanını hayal kırıklığına uğratırken, genel kamuoyunda da derin şaşkınlıklara yol açmıştı.

Çünkü RP, sistemin merkezine yerleşmek için hamle yapmıştı. İşareti de önce Erbakan vermişti. Zamanla Refahlılar da kendilerini sistem içi, hatta sistem için en hayırlı, yararlı parti olarak göstermeye çalışmışlardı.

Yine de RP'de bu ana güzergahı ve varılacak noktayı açıktan sorgulayana pek rastlanmıyordu. Sadece gidilecek yollar ve bu yolculuğun sürücülerile yolcularına ilişkin farklı görüşler vardı: Sağcılığı koyultmak mı lazımlı, cepheyi genişletmek mi? İcraatçı mesajlar mı vermemeli, inkılapçı mı olmalı? Radikallaşmek mi hayırlı, iyice liberalleşmek mi?

28 Şubat süreci

Fakat bu müraacatın bir de kabul mercii vardı: İş çevreleri, medya ve "derin devlet". RP'nin ısrarlı adaylık başvurusu bu odaklar nezdinde açık bir kabul görmemişti. Merkeze taşınmak için denklerini toplamış RP'nin, bir türlü sözleşmeyi imzalamaması, genel kitleyi memnun edecek hiçbir projeyi ortaya koyamamış bir hükümet görüntüsüyle birle-

şince geleneksel tabanda rahatsızlıklar artmaya başlamıştı. Bu da, kendini ve pozisyonunu kalıcılaştıracak kararlılığı ve siyasi netliği yaratamayan RP üst yönetimi ve Erbakan'ı can havıyla eski reflekslerine döndürmüştü.

1997 yılına girilirken RP ve Refahyol artık kendi belirleyemediği bir konjunktürün içinde sürüklene hale gelmişti. Ve nihayet 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında komutanların muhtırası geldi.

Bu sürecin sonunda, Parti açısından Refahyol deneyimiyle bizzat Refahlılarca da kabul edilen şu hatalar ortaya çıktı: Kararsızlık, hazırlıksızlık, basretsizlik, kifayetsizlik. RP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Menderes'in deyişiyle RP, "Ne karşı çıktı, ne kabul etti; ne kavga etti ne anlaştı". Bulanıklaşarak, gevşeyerek büydü, gerilimle sürüklendi ve kendisine rağmen gücünü korudu.

Krizin görünürleşmesi

Kimileri tarafından "örtülü darbe" veya "postmodern darbe" olarak tanımlanan 28 Şubat sürecinin Türkiye'de siyasal İslam için bir milad olduğu doğrudur. Fakat 28 Şubat 1997 İslami



1980'li yıllarda dergilerin fetva köşelerinde gündelik yaşam üzerine yapılan tartışmaların hemen hiçbiri artık yapılmaz oldu. Zaten artık pek dergi de çıkmıyor; muhafazakar gençler Internet başında (ister evlerinde, ister caferlerde) chat'leşmekle meşgul.

hareketin gerilemesinin değil; gerilediğinin göründürmesinin miladi oldu.

Çünkü 1980'lerde yükselişe geçen İslami hareket esas olarak kültürel, ekonomik, dinsel ve sosyal alanda kendini gösteriyordu. Bu yıllarda dindarlar "biz de varız" dediler ve turizmden sağlığa, eğitimden medyaya hayatın her alanında, özellikle de yükselmekte olan sektörlerde örgütlenip kurumsallaşmaya gittiler. Fakat ekonominin çok önemli bir bölümünün devletin denetiminde olduğu Türkiye'de

onlar da "gerçek iktidar" sahibi olmak için siyasete girdiler; veya siyasetle olan ilişkilerini belirleyici bir konuma getirdiler. Ve o andan, yani siyasetin yönünesine girdiği 1990'lardan itibaren İslami hareket gerilemeye başlamıştı. Örneğin 1990'larda RP'nin yaşadığı aslında büyümeye değil şısmeydi. Bu arada sırayla denenmiş merkez partilerinin yarattığı hayal kırıklığı ve RP kadrolarının fedakar ve profesyonel çalışmalarının sonucu üstüste gelen 1994 ve 95 seçim zaferleri krizin gözle görülmemesini engelledi; aldatıcı oldu.

Efsanenin sonu

1980'li yıllar dîne dönüşे tanık oldusaya, 1990'lar da bundan hareketle efsanelerin yaratıldığı yıllar oldu. İslamcılardan ürken çevrelerin ürettiği bu efsanelere en çok İslamcılar inanır oldu. Böylece iki zıt taraf yakın bir zamanda Türkiye'ye şeriat düzeninin geleceğinde hemşikir olmuştu.

Bu efsanelerin verdiği özgüvenle İslamcılar 8 yıllık zorunlu-kesintisiz eğitim uygulamasına karşı çeşitli vakıf, dernek vb. yöneticileri heyecanlı toplantılar düzenlediler ve MÜSİAD Başkanının ağzından milyonları sokağa dökeceklerini ilan ettiler. Önce İstanbul'da kaşabalık bir miting yapıldı. Ardından Ankara'daki bir gösterinin polis tarafından dağıtılmamasından sonra, "provokasyona gelmeyelim" diyerek hep birlikte geri çekildiler.

RP'nin Anayasa Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde ve parti kapatılıp Erbakan ve arkadaşları siyaset dışına itildikten sonra da ülke çapında yaprak bile kimildamadı.

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı RP'li Recep Tayyip Erdoğan, bir şiir yüzünden yargılanmaya başlayınca, önce "Türkiye'nin Gandisi" olup kitleleri sivil itaatsizliğe sevketmeye niyetlendi. Ama kısa sürede fikir değiştirip derin devletin güçlü ismi Mehmet Ağar'ın oğlunun nikahını kıydı. Ardından fazla gürlütü çıkarmadan cezasını çekti ve siyaset yasağının dolmasını beklemeye başladı.

Ülkenin dört bir yanında İslami cemaatlere bağlı

Kuran kursları ve öğrenci yurtları kapatıldı; cemaat yöneticileri hakkında soruşturmalar açıldı. Yine kimse sesini çıkarmadı.

Özetle, bütün bu gelişmeler İslami hareketin gücünün ne kadar abartılı ve kof olduğunu; İslami yapılmaların sivil yönlerinin hemen hemen hiç gelişmemiş olduğunu açık bir şekilde gözler önüne serdi. Diğer bir deyişle, 28 Şubat süreci 1980'li yıllarda oluşan bir efsaneyi sona erdirdi.

21. yüzyıl İslamcılığı

18 Nisan 1999'da yapılan genel seçimlerde, dört yıl önce RP'nin aldığı oyun çok gerisine düşen, buna karşılık yerel seçimlerde gücünü büyük ölçüde koruyan FP 2000'li yıllara ana muhalefet partisi olarak girdi. Fakat daha ilk günden RP'nin devamı olduğu gereklüğüyle haklarında kapatılma davası açılmış olması FP'lilerin ellerini bağlıyor.

Öte yandan FP ciddi bir kimlik krizi içinde bocalıyor. RP, kapatılma sürecinde "demokrasi, insan hakları, sivil toplum ve hukuk devleti" gibi evrensel değerleri keşfetti ve savunmaya başlamıştı. Daha sonra FP mirası devraldı; hatta bu değerleri amblemine taşıdı. Ama hareketin tabanının bu ilkeleri tam olarak benimseyip sindirebildiği söylemeyemez. Çünkü FP 30 yılı aşkın bir geleneğin günümüzdeki uzantısı ve bu geleneğe göre demokrasi "beşeri bir ideoloji"den başka bir şey değil.

FP'nin bir diğer sorunu örgütsel. Yenilikçi kanaatin onde gelen isimlerinden Abdullah Gül, siyasi yasaklı Necmettin Erbakan'ın emanetçisi olarak genel başkanlığı yürüten Recai Kutan'a karşı aday olduğunu açıkladı. Böylece 30 yılda dört parti değiştiren bu siyasi hareket ilk kez birden fazla genel başkan adayının olduğu bir kongre yapacak. Dolayısıyla parti içerisindeki "gelenekçi"- "yenilikçi" saflaşması kongreyle birlikte daha belirgin bir hal aldı. Herşeyden önemlisi Erbakan ve yakın çalışma arkadaşlarının oligarşisi ciddi bir biçimde tehdit altında.

Ama İslami hareketi 21. yüzyılda nasıl bir geleceğin beklediğini tartışmak için siyasetten ziyade diğer

alanlara bakmak gerekiyor. Örneğin "Yeşil sermaye", 28 Şubat sürecinde çok ağır yaralar aldı. 1994 ve 95 seçimlerinden sonra üyelik başvurusunda patlama yaşayan muhafazakar işadamı kuruluşu MÜSİAD artık gözden düşmüş durumda. Ülkenin en önemli tüketici kurumlarından biri olan ordunun yöneticileri, tüm birlıklere yolladıkları kara listelerde yer alan şirketlerle her türlü alışveriş yasaklaması başlı başına MÜSİAD türü kurumlardan kaçılmasına neden oldu.

Türkiye'deki muhafazakar girişimciler, 28 Şubat kriziyle birlikte Uzakdoğu'da başlayıp Rusya'yı da içine alan global krizi atlatmak için de epey gayret sarfettiler. Öncelik olarak kendilerine yeni bir imaj çizmeyi kararlaştıran çokortaklı Anadolu şirketleri futbol ve basketbola yatırım yapıp; pahalı PR kampanyaları düzenlediler.

1990'lı yıllarla birlikte İslami entelijansının da bekleneni veremediği görüldü. Çünkü iktidarla tanışmışlardı. Özellikle RP'li belediyeler birçok İslamcı aydını istihdam ederek memurlaştırmış ve onların yaratıcılık ve eleştirelliğini köreltmisti. Entelektüel kaygılarını muhafaza etmek isteyenlerse İslami kesimle olan bağlarını asgariye indirip kendilerine ait küçük dünyalar kurmuşlardır. Bütün bu süreçte, toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi İslamçılarda da kültürel düzlem popüler olanın egenmenliği altına girdi.

Bu arada başörtüsünün siyasi anlamı da flulaşmıştır. Bir zamanlar öğrenci kızlar başörtüsünü bir direniş sembolü olarak, çoğunlukla da ailelerine rağmen takıyorlardı. Son dönemdeyse babalar, abiler ve kocaların, egenmenliklerini pekiştirmek için kızları/ka-

dınları örtünmeye yöneltikleri veya zorladıkları gözlenir oldu. Bunun sonucunda "turban" olarak tanımlı edilen kıyafet İslamci üniversite öğrencilerine has olmaktadır çıktı; daha çok gecekondu kızların üniforması haline geldi.

1980'li yıllarda dergilerin fetva köşelerinde gündelik yaşam üzerine yapılan tartışmaların hemen hiçbiri artık yapılmaz oldu. Zaten artık pek dergi de çıkmıyor; muhafazakar gençler İnternet başında (ister evlerinde, ister cafelerde) chat'leşmekle meşgul.

Şu ana dek 2000'li yıllara özgü bir İslamcılık henüz geliştirilmiş değil; bundan sonra geliştirilebileceğe de benzemiyor. Çünkü İslamcılar, değişime ayak uydurma çabasıyla kendilerini var eden gelenekle futursuzca oynayıp sonunda bindikleri dalı kesmiş durumdalar..

Yazımı iki anekdotla bitirelim: Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığındaki iftarına davetli olan bir cemaat liderini cemaatin yüzlerce öğrencisi barındıran külliyesinde görmüş ve davete neden icabet etmediğini sordduğumuzda "Ülkede biraz İslam var, bu Erbakan onu da yok edecek" cevabını almıştık. Nitekim birkaç

ay sonra külliyenin mühürlendiğini öğrendik.

Karadeniz'de Erbakancılığıyla tanınan yerel bir Nakşibendi kolunun temsilcisi de, 28 Şubat'tan sonra ne yapacaklarını sordduğumuzda bizi şöyle yanıtلامıştı: "Dine doneceğiz."

1980-90'lı yıllar genel olarak sıradan insanların "dine dönüş" yılları olmuştu; 2000'li yillarda İslamçılardan dine dönüşüne tanık olacağı benziyor. Ama dönülecek olan dinin eski din olmayacağı kesin.

Ruşen Çakır
Gazeteci-yazar



1980-90'lı yıllar genel olarak sıradan insanların "dine dönüş" yılları olmuştu; 2000'li yillarda İslamçılardan dine dönüşüne tanık olacağı benziyor. Ama dönülecek olan dinin eski din olmayacağı kesin.

F u t b o l

İngiltere'den Türkiye: ölümlü ve bir baraj

Zafer Yörük

Son aylarda alışılmışın dışında "iyi haberler" konusu olarak Avrupa basınında manşet olmaya başlayan Türkiye, Nisan ayı başında Galatasaray-Leeds United maçı öncesi yaşanan olaylardan bu yana, "kötü haberler" listesindeki yerine geri dönmüş izlenimi veriyor. Bu olayların Türkiye basınında nasıl işlendiği hepimizin malumu. Öte yandan, yine Türkiye basını, bu olayların Ingiltere basını tarafından yanılışla ilgili genel bir iddiaya da sahip. Buna göre, Ingiltere basını Türkleri lanetlemekte ve Leeds'te oynanacak Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arası bir çatışmayı kısırtmak isteydi. Kanal D'de yayınlanan "Olacak O Kadar" adlı haftalık gülmece programının Nisan ayı içindeki bir bölümünde bu iddia oldukça açıktı. Burada, Türkiye ve Ingiltere'den iki gazetenin haber büroları arasındaki paralellik gösteriliyor ve iki taraf, karşılıklı hakaretle gerilimi tırmandıracak işi iki ülke arasında savaşa kadar vardırıyordu. İlginç olan, Türk gazetelerinde yazılan her yorumun İngilizlerce okunması ve ertesi günkü gazetenin buna bir yanıt olarak çıkmasıydı.

Basında kısırtıcılar ve yarışıcılar

Bu genel iddianın içinde bir miktar doğru olduğunu teslim etmek gerekiyor. Öncelikle, 6 ve 7 Nisan günleri, Britanya medyası, bir bütün olarak İstanbul'da yaşanan ve iki Leeds United taraftarının ölümüyle sonuçlanan olayları ilk haber olarak verdi. İlkinci, basının The Sun ve Daily Mirror başta olmak üzere tabloid gazetelerden oluşan bölüm "holiganca" tabir edebileceğimiz bir yaklaşım sergilediler. Ne var ki, doğrular bu kadarla sınırlı. Britanya televizyon kanalları ve tabloid dışı "çarşaf" gazeteler, Taksim'deki ölümleri başından itibaren "trajik bir olay" olarak nitileyerek soğukkanlı bir tavır almaya özen gösteriyorlardı. Dahası, olayın üzerinden iki gün geçtiğinde, Türkiye'dekinin aksine, artık ne tabloidlerde ne de diğer medyada bu olay, ilk haber olarak görünmüyordu. Bu tavır, Bri-

tanya hükümetinin tutumıyla da uyum içindeydi: Başbakan Tony Blair, başlangıçtan itibaren sükunet çağrısında bulundu. Başbakanlık, olayla ilgili olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini bildirmekle yetinirken spor dan sorumlu Bakan Chris Smith'in açıklaması, olayın nasıl vuku bulduğu, tahrîk ve ihmâl unsurlarının kimler üzerinde olduğu hakkında bir soruşturma başlatıldığını bildirmekten ibaretti (The Guardian, 7 Nisan 2000).

Olay üzerine çıkan yorum yazıları ise, öznel yorumlarından çok, olayı araştıran gazetecilerin makalelerinden oluşuyordu. 9 Nisan günü The Sunday Times'da Gareth Jenkins ve John Follain'in "The Man From Hell" başlığıyla yayımlanan yazılarının konusu "Maç İçin Sabahlayanlar" çetesiydi. Çetenin "Kara Murat" lakaplı reisi, habercilere çetesinin örgütleniş tarzını ve olayın nasıl cereyan ettiğini anlatıyordu. Kara Murat, başlangıçta amaçlarının taşkınlık yapan İngiliz taraftarları sindirmekten ibaret olduğunu, ancak kısırtımlara tahammûl edemeyen "Araplar"ın (çetenin alt grup önderleri) insiyatif kullanarak bıçaklı saldırı kararı aldılarını söylüyordu: "Araplar yapmaları gerekeni yaptılar. Bu, bir onur meselesiyydi. Başka ülkelerde bunun önemi olmayabilir ama burada önemli. Bunlar onur cinayetleridir."

Türkiye basınının olay üzerine yorumları aktarılırken, olayı kinayan yorumların altı özellikle çizilmişti. Yazılar olayda, İngiliz taraftarların taşkınıkları ve kısırtıcı tavırları kadar polisin ihmâlinin rolü olduğunu özellikle vurguluyordu. The Sunday Times'da yayımlanan bir makale, İngiliz taraftarların olayı, tamamıyla Türk fanatiklerin ve polisin ortaklaşa bir komplotosu olarak açıklayan görüşlerine katılmak yerine, şu yorumla son buluyordu: "Futbol holiganlığının uzun tarihinde defalarca gözlendiği üzere, her iki taraf içindeki artınlı azınlıklar, bir kez daha spora utanc gölgesi düsürürken bir trajedinin de nedeni oldular."

Diğer yorumcular ise, Britanya ve Türkiye kültürleri

arasındaki farka işaret ediyorlar ve İngiltere'dekinin aksine, Türkiye'de küfürleşme, kavga etme ve futbol taraftarlığıyla bağlantılı şiddetin, ölüme neden olabileceğine dikkat çekiyorlardı. Seamus Potter, 7 Nisan tarihli Daily Telegraph'ta, eski bir Galatasaray taraftarı olarak ilk kez anaya küfür etmeyi nasıl öğrendiğini ama kendisine bu küfrü öğreten kişinin, "tabii, eğer bir Türk bu küfrü edersen seni öldürür" uyarısında bulunduğuunu anımsıyordu. Potter, yazısını



"Welcome To Hell" sloganına gönderme yaparak, "Türkiye cehennem değil - tam tersine. Ama İngiliz taraftarların bilmediği birsey vardı: Türklerle takışılmaz, çünkü sizi öldürübilecekler," cümleleriyle bitiriyordu.

20 Nisan'daki rövanş karşılaşması yaklaştıkça, tabloid basını da tansiyonu yükseltici yorumlardan kaçınma eğilimine girdi. Nitekim Leeds kulüp başkanının maç günü bütün gazetelerde yayımlanan bildirgesi, "Bu gece futbol hakkında olmalı" çağrısını vurguluyordu.

Britanya basınının bu yönde tutumunu vurgulamak-

tan kasıt, Britanya'da, basının, Türkiye'dekinin aksine taraflı yayın yapmadığı iddiası değil. Burada vurgulanmak istenen iki nokta var. Birincisi, İngiltere'de tabloid gazeteçilikle "merkezci" gazetecilik arasında önemli bir fark var ki, bu farkın, Galatasaray maçı özelinde Türkiye basınında olmadığını gözlemedi. Burada, yukarıdaki örneklerin, siyasal yelpazenin sağından soluna tabloid-dışı gazetelerin çoğunluğunu içerdiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu olayda, Türkiye basınının başta belirttiğimiz genel iddiasının aksine, Britanya'nın merkezi medyası, kısırtıcı ve taraflı yayın yapmaktan kaçınmayı tercih etti. Ikincisi, Britanya kamuoyunda Galatasaray maçı ve bu maça bağlantılı olarak işlenen cinayetler bir "milli mesele" haline getirilmemi. Bu tavırın en önemli nedeni, kamuoyunu oluşturmaktan başat rolü oynayan medya kuruluşlarının ve hükümetin, sorunu bir iç huzursuzluk boyutuna taşımama kararlılığı olsa gerek. Çünkü bu ülkede başlayacak Türkiye karşıtı bir kampanya, kısa sürede sonuçları kontrolden çıkma riski taşıyan ırkçı şiddet ve çatışmalara doğru evrilage tehlikesine sahip. Türkiye medyasında, Britanya basınıyla ilgili olarak sunulan iddia, bu anlamda büyük ölçüde kurgusal ve bir çeşit psişik "projeksiyon" olarak açıklanabilir. Yani, Türkiye basını İngiltere basınıni izleyicilerine sunarken, aslında kendine bir ayna tutmakta ve böyleselikle kendi "holigan" tabir edilebilecek tavırını meşrulaştırmayı ummaktadır.

Avrupa'nın ötekileri

Galatasaray'ın UEFA finaline yükselişi ile final maçının oynanışı arasında bir dönemde tekabül eden 1 Mayıs olaylarında bazı Türkiyeli sol örgütlerin ön saflarda görülmeye

Olayların tabloid basın aracılığıyla siyasal söyleme verdiği hizmet: Bir yanında "kana susamış" Türk形象, öte yanında "şorun yaratın" İngiliz holigan形象 eşitlenerek, Britanya toplumunun içindeki "ötekiler" bir kez daha sergilenmiş oldu. (Fotoğraf: Aksiyon arşivi)

si, Londra'nın yerel gazetesi Evening Standard'in gözünden kaçmadı: "Kızıl Türkler Sokaklarımıza Şiddet Getirdi" başlıklı haber, kendi ülkelerinde faaliyetlerine izin verilmeyen "kızıl Türkler"in, Türkiyeli cemaate ait işyerlerinden haraç topladıklarını ve 1 Mayıs yürüyüşünü de bir şiddet eylemine dönüştürdüklerini iddia ediyor. Oysa 1 Mayıs olaylarına ilişkin görüntü ve fotoğraflarda bazı örgüt flamalarına sıkça rastlanmasına rağmen, polisin gözaltına aldığı ve mahkemeye sevkettiği kişiler arasında Türkiyeli yok. Tabloid gazeteçiliğin gerek Leeds United - Galatasaray maç-

ları etrafındaki olaylarla ilgili haberleri, gerek Evening Standard'ın yukarıdaki haberî ve gerekse de daha sonra Galatasaray'in Arsenal'le oynadığı UEFA kupası finali öncesi Kopenhag'da çıkan çatışmaların bazı tabloid gazetelerde aktarılma tarzı, bir millî mesele olmak yerine Britanya'nın iç politikasıyla paralel değerlendirildiğinde anlam kazanıyor. Şubat ayında çıkan yeni göçmenlik yasası ve bu yasanın tavizsiz uygulanacağı yolunda İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalar, son aylarda özellikle Londra'da mülteci karşıtı bir rüzgarı da beraberinde getirmiştir. Londra sokaklarına dilenciliği taşıyan Yugoslavyalı çingene ve kendileriyle birlikte Britanya'ya mafya ilişkilerini de getiren Kosovalı Arnavut imgeleri, şimdilerde İstanbul sokaklarının Galatasaray maçı öncesi yaşanan olaylarla gözler önüne serilen şiddetti Londra'ya taşıyan Türk imgesiyle pekiştiriliyor. Kopenhag'da çoğunluğu Avrupa ülkelerinde göçmen olarak yaşayan Türk futbol taraftarlarıyla İngiliz holiganlar arasında gerçekleşen sokak savaşları, işte bu imgenin güçlenmesine önemli katkılarda bulundu.

"Türkler Arsenali tarafarı bıçaklıladı" (Evening Standard, 17 Mayıs 2000), "Öldürmek için geldiler" (The Mirror, 18 Mayıs 2000) ve "Vahşiler" (The Sun, 18 Mayıs 2000): Bu başlıklar ve çoğu tabloidin baş sayfasında yayımlanan bir elinde bıçak diğerinde balta sapsı taşıyan Galatasaray "savaşçısının" ve bıçaklanmış İngiliz taraftarın fotoğrafları daha fazla yorumu gereksiz kılıyor. Bunların yanında İngiliz holiganların olaylardaki sorumluluğu da gündeme getirildi; özellikle Haziran ayında Hollanda ve Belçika'da gerçekleşecek olan Euro 2000'de güvenliğin büyük sorun olacağı ve 2006 Dünya Kupası finalerinin Britanya'da oynanmasının "holiganızmin hortlaması" nedeniyle tehlkiye girdiği bütün basında vurgulanıyor. Ama bu olayların tabloid basın aracılığıyla siyasal söyleme verdiği hizmet tartışılmaz: Bir yanda "kana susamış" Türk imgesi ile öteki yanda "sorun yaratılan" İngiliz

holigan imgesi eşitlenerek, Britanya toplumunun içindeki "Ötekiler" bir kez daha sergilenmiş oldu.

İlsu baraj projesi: Bir "kötü haber" daha mı?

Son aylarda Türkiye'nin haber konusu olarak manşete çıktığı bir başka sorun da Britanya hükümetinin Ilsu baraj projesine vermeyi planladığı kredi desteği. Dicle Nehri üzerinde Ilsu barajı inşa edildiğinde, 25 bin kişinin göçe zorlanacağı tahmin ediliyor.

The Guardian, Ilsu baraj projesini 19 Şubat tarihli Cumartesi Dergi ekine kapak yaptı. Linda Grant, "Tusandan Önce" başlıklı makalesinde Batman ve Hasankeyf bölgesinden birçok kişiyle görüşerek baraj projesinin tarihi kent



Mayıs ayı ortalarında Britanya hükümeti Türkiye'ye Ilsu Barajı için vermemeyi planladığı krediyi, koşullar garantieleninceye kadar askıya aldı

Hasankeyf'in geleceği ve yore halkın karşı karşıya kalacağı göç sorunu gibi boyutlarını ele alıyor. Grant, Hasankeyf'in geleceği bağlamında çevreci örgüt Friends of the Earth'un bir iddiasını özellikle vurgu yapıyor. Bu iddiaya göre, Ilsu baraj projesinin ardından asıl amaç, Kürt kültürel mirasını ortadan kaldırılmak. Grant, yaptığı

görüşmeler sonucu bu iddiayı yerinde bultmadığını belirtiyor. Grant'in bulgularına göre, Ilsu barajı inşa edilse de Hasankeyf'in korunması mümkün. Bunun için çeşitli seçenekler mevcut ve bunların en akılçısı baraj seviyesinin 570 metre yerine 520 metrede tutulması. Eğer Hasankeyf korunursa, Güneydoğu'da başlayan barışçıl ortamla birlikte, Ege'nin Efes'i kadar önemli bir turistik çekim merkezi olma ihtimali ortaya çıkacak. Şu aşamada görünen o ki, Türkiye, Hasankeyf'in baraj suları altında kalacağını düşünenek tek koruma projesi olarak bölgedeki tarihi değerlerin müzeye kaldırılması seçeneği üzerinde duruyor.

Sorunun bir başka boyutu olan zorunlu göç de içinde bir dizi ek sorunu barındırıyor. Grant, yaptığı görüşmelerde daha önceki baraj yapımları sonucu yakın bölgede topraklarını yitiren köylülerin, resmi belgeleri olmadığı için

ya hiç tazminat almadıklarını ya da kendilerine yok denilecek kadar az bir ödeme yapıldığını öğreniyor. Yüre halkı, gerek Hasankeyfi koruma gerekse de topraklarından olmama kaygılarıyla baraj projesinin genel olarak karşısındalar. Öte yandan devlet yetkilileri Grant'a Ihsu barajıyla birlikte yürede ekilebilir arazi oranının yüzde üçten, yüzde 50 civarına çıkacağını, bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ve yüre halkına birçok yeni iş olağanı yaratılacağını söylüyorlar. Britanya hükümetinin Ticaret ve Sanayi Dairesi de benzer görüşleri aktaran bir rapor yayımlamış.

Ihsu baraj projesine Britanya hükümetinin vermemiş planladığı bu destek, 1999 Mart ayında ilk kez yine The Guardian tarafından araştırılıp açıklanınca kadar Parlamento'nun bilgisi dışındaydı. Bu yılın mart ayında bir rapor yayımlayan Parlamento, Ticaret ve Sanayi Seçici Komitesi, hükümeti, Türkiye ile bu konuya ilgili yaptığı anlaşmalarda şeffaf olmamakla suçluyor ve Türk hükümeti belli garantiler vermemezse ihracat kredisinin verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye hükümetinin projeye ilgili olarak bu tarihe kadar ne bölge halkın ne de komşu devletler Irak ve Suriye'nin görüşlerine başvurmadığı, Britanya hükümetinin ise projenin ekolojik boyutları hakkında Parlamento'yu yeterince bilgilendirmediği belirtiliyor. 10 Mart 2000 tarihli The Guardian, çevreci kuruluş Friends of the Earth tarafından bu raporda ilgili yapılan açıklamaya yer veriyor: "Bu rapor, hükümetin çevre, insan hakları, demokrasi ve etik dış politika ya olan bağlılık iddiasının ihracat kredisi garanti dairesi (ECGD) politikalarına yansımadığının göstergesidir."

The Times gazetesi yazarı Ann Treneman, 17 ve 18 Nisan tarihlerinde Ihsu baraj projesiyle ilgili iki makale yayımladı. "Tabii ki Bu Baraj Yapacağız" başlıklı yazısında yürede edindiği izlenimleri anlatan Treneman, özellikle 41 kişilik resmi ve sivil giysili bir güvenlik ekibinin kendisini sürekli takip etmiş olduğuna dikkat çekiyor. Yüre halkıyla yüz yüze görüşmelerinde sürekli izlendiğini ve bu nedenle de kimseden barajla ilgili gerçek görüşlerini alamadığını anlatıyor. Treneman, bu kısıtlamalara rağmen hükümetin evleri suları altında kalacak olanlara hiç danışmamış olduğunu sonucuna varabilecek kadar bilgi edinebilmiş.

18 Nisan tarihli yazı ise, Londra'da komedyen Mark Thomas'in Ihsu baraj projesiyle ilgili yürütüfü protesto kampanyasından izlenimleri aktarıyor. "Ankara, Ihsu'ya karşı kampanyanın Suriye gibi Türkiye'nin düşmanları tarafından yönetildigine inanıyor" diye devam ediyor, Treneman. Britanya hükümeti ise, öyle görünüyor ki, ihracat kredisini parlamento'ya onaylatmak için elinden geleni yapıyor. Projeyi Başbakan Tony Blair'in şahsen desteklediği

ve bu konuda Dışişleri Bakanı Robin Cook ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Stephen Byers'i itirazlarından vazgeçirdiği söyleniyor. Gerek The Guardian gerekse de The Times'in yorumları, "Tony Blair Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor ve Ihsu baraj projesine verilecek desteği iki ülke ilişkileri açısından önemli görüyor" biçiminde.

Mayıs ayı ortalarında Britanya hükümeti Türkiye'ye Ihsu barajı yapımı için vermeyi planladığı krediyi, öne sürülmüş olduğu koşullar garantileninceye kadar askıya aldı. Bu koşullar, nehrin aşağı bölgelerindeki ülkelere danışılması ve bu ülkelere anlaşmaya varılması ve sular altında kalacak olan 52 köy ve 15 kasabanın halkına yeniden yerleşim projesi sunulması. 17 Mayıs tarihli The Guardian'da Paul Brown, Türkiye'nin Suriye ve Irak'la Dicle nehrinin kullanımı üzerine görüşmeyi reddettiğini ve bölgede göce zorlanacak 25 bin kişi için yeniden-yerleşim projesi üretmemiş olduğunu hatırlatarak 200 milyon sterlin tutarındaki kredinin en az Haziran ayına kadar ertelemiş olduğunu belirtiyor.

Bu açıklamanın üzerinden iki gün geçmeden, Birecik Barajının devreye girişi sonucu tarihi Zeugma kentinin sular altında kalmış, Britanya basınında uzun haber ve yorumların konusu oldu. Bu kentteki tarihsel kalıntılar arasında dünyada bugüne kadar bulunmuş en iyi mozaiklerin olduğu belirtildi ve bölgede çalışan arkeologların ağızından, devletin buradaki mozaiklerin çıkarılması ve müzeye kaldırılması için gerekli ödeneği çikarmayı geciktirmesi sonucu birçok paha biçilmez tarihsel değerin sular altında çürüyeceği vurgulandı. Chris Morris, 19 Mayıs tarihli The Guardian'da Birecik barajının Ihsu baraj projesini de içeren GAP projesinin bir parçası olduğundan hareketle, Ihsu barajı muhaliflerinin bilinen en eski ortaçağ kenti olan Hasankeyf'in benzer biçimde sular altında kalmasına neden olacak bu projeye, Britanya hükümetinin destek vermesine karşı çıktılarını anımsatıyor. Böylelikle, Birecik'te tarihsel değerlerin su altında kalışıyla ilgili haberler, adeta Ihsu kredisinin askıya almasına canlı bir gerekçe oluşturdu.

Ihsu baraj projesi, Britanya hükümetiyle olan kredi bağlantısı nedeniyle gündeme geliyor. Bununla bağlantılı olarak da Türkiye'nin ve özellikle Güneydoğu'nun birçok sorunu, basın aracılığıyla kamuoyunun gözleri önüne seriliyor. Bu nedenle bu projenin onaylanması ve hayatı geçiş süreci, Britanya hükümeti kadar Türkiye için de Britanya kamuoyu nezdinde, bir demokrasi, şeffaflık, çevre politikası ve yurttaş hakları sunma olma niteliği taşıyor.

Zafer Yörük
Essex Üniversitesi

Niçin endüstri tasarımlı?

Mehmet Asatekin

Sanayi devrimi ve bunu takiben endüstriyel üretim süreçlerinin gelişmesiyle, endüstri tasarım disiplini ortaya çıktı. Sanayileşmenin daha geç başladığı ülkelerde ise, endüstri tasarımlı, ancak tipik sanayi modelinin bir parçası olarak ele alındı. Diğer bir deyişle, doğal bir oluşumdan çok, metodik bir gelişmenin parçası olarak görüldü.

Böylesi bir gelişim, endüstri tasarımlı disiplini uzun süre "ne olduğunu anlatan" bir konumda tuttu. Oysa günümüzde endüstri tasarıma yönelik sorular ülkemizde bile "nedir" sorusundan "niçin" ve "nasıl" a dönüştümüş durumdadır.

"Endüstri tasarımlı nedir" sorusuna verilen cevap, topluma dönüktü ve topluma (ve onun parçası olan sanayiciye) tasarım kavramını iletmeye yönelikti. Oysa, "niçin" ve "nasıl"ın cevapları, doğrudan sanayiciye yönelik. Sanayi "niçin" endüstri tasarımlı yapacak ya da kullanacaktır? Ve eğer yapacaksas bu en verimli biçimde "nasıl" gerçekleştirilebilir? Görüldüğü gibi, öncelikle "niçin" sorusuna yer vermekte yarar var.

Niçin endüstri tasarımlı?

Endüstri tasarımlı, her şeyden önce, ürününe yeni değerler katar ve pazarda öne çıkışını sağlar. Birçok işletmeci için "endüstri tasarımlı = katma değer" dir.

Katma değer kavramının bir pazar stratejisi olarak ele alınımışın izleri, savaş sonrası Japonya'sının kalkınma hamlesinde izlenebilir. O dönemde Japonya, tıcuza ve taklit üretim yapan güvenilmez bir imaj sahipti. Oysa bunun hemen ardından ortaya çıkan şemada üretikleri (taklit ettikleri) her ürünü ek bir "şey" ile, (belki bir işlev, belki bir renk, belki bir ekonomi...) bir öncekinden (orjinalinden) ayırdı-

diyorlardı. Böylece kullanımciya "bu ürünle daha fazlasını elde ediyorsunuz" diyorlardı. Böylesi bir eklemeci/yenilikçi tavır, ayrıca doğal bir gelişim çizgisinin oluşmasına da yol açtı. Yenilikçilik kavramı ürün geliştirme olgusunun hattı sayılır bir ögesi haline geldi.

Katma değerin değeri

Bir ürünün oluşumunda etken olan birçok alan vardır: İşlev, üretim, malzeme, ergonomi, maliyet, psikoloji, kültür vb. Bütün bu ve benzer alanlarda katma değerler yaratılabilir. Endüstri tasarımlı ve endüstri tasarımcısı da "disiplinlerarası" niteliği ile katma değer olgusunun oluşumunda farklı konumlarda yer alabilir. Örnek olarak işlevsel, teknolojik ve anımsal alanlar başlık olarak alınabilir.

İşlevsel katma değer: Endüstri tasarımcısı, meslenin öğretisi uyarınca proje tanımına daima "köktenci" bir tavırla yaklaşır. İşlevin çözümlemesini yapar, temel kavamlara iner, sorgulayıcıdır, alışılmışla şartlanmadan özgün bir sonucu amaçlar. Böylesi bir yaklaşımın sonuçları yeni ve daha iyi işlevsel tanımlara zemin hazırlar. Örneğin, motorsiklet belli bir ulaşım türünün gerçekleştirildiği, kullanıcı kitlesinin de bu ulaşım türü paralelinde tanımlandığı pazar nitelikleri belli bir ürün sınıfıdır. Oysa savaştan sonra Avrupa'da kentleşmenin giderek ağırlığını hissettiirdiği, kentsel korumanın önem kazandığı bir ortamda, yeni tanımlımla olumaya başlayan kentsel mekanda, endüstri tasarımcısı farklı bir ulaşım aracı olarak motorsikleti temelden ele almış ve ortaya Vespa'yı çıkarmıştır. Vespa'nın tasarımcıları d'Ascanio ve Piaggio, kullanıcı profilini çözümlemiştir, çevre değerlerini ve kentsel işlerlikleri incelemiştir ve motorsiklet olarak adlandırılan bu ulaşım aracına yepyeni bir işlevsellik



kazandırmışlardır... (Resim 1) Bu, yeni bir pazar payı hatta yepyeni bir pazar demektir.

Basit bir posta kutusu bile tasarım aracılığı ile daha işlevsel yani daha "kullanışlı" olabilemektedir. (Resim 2)

Tıbbi bir teçhizat olan ve kalbi duranlara elektroşok vermekte kullanılan defibrilatörlerde, akım düzey seçimi kumandası ve şarj düğmesi ana gövde üzerinde yer alır ve yardımcı personel tarafından talimat üzerine kullanılır. Yeni bir defibrilatör tasarıminda bu iki kumanda öğesinin el birimine aktarılması ve doğrudan doktor tarafından kullanılabilir konuma getirilmesi hayatı değere sahip saniyelerin kazanılmasını ve daha çok hastanın yaşamının kurtulmasını sağlayabilecek önemli bir artı değerdir. (Resim 3)

Teknolojik katma değer; Endüstri tasarımcısının teknik birikimi global bir birikimdir ve birebir teknolojik bir katma değer oluşturmamasına yeterli olamaz. Ancak sorgulayıcı/köktencî yaklaşımı ile tasarımcı, "dürtücü" bir etmen rolü üstlenir. Bir beyin firtınası yapıcısıdır. Kati kurallar ile sınırlanan teknolojik ortamda şartlanmışlığı aşarak sorular sorulmasını, yeni cevaplar aranmasını gündeme getirir. (Resim 4) Salt teknolojik gelişmeden anlamlı teknolojik gelişmeye bir geçiş sağlar. Tasarımcı ayrıca bütünsel yaklaşım tavrı ile kısa vadeli verimlilik değerlendirmelerinin uzun vadeli katma değer platformuna transferinde de katkılarında bulunur.

Anlamsal katma değer: Günümüz endüstri tasarımları teori ve pratığında en etken kullanılan kanallardan biri budur. Ürünlerarası rekabet giderek daha fazla anlamsal değerler üzerinde kurulmaktadır. Tasarımcı kültürel dinamiğin yorumlanması, anlamsal göndermelerin biçimsel oluşumunda ve hatta yeni anımların yaratılarak kültürel dinamiğe eklenmesinde etken roller alır.

İtalyan tasarımcı Ettore Sottsass'ın Olivetti firması için 1970'lerin başında tasarladığı Valentine isimli daktilo makinesi kültürel dinamiğin yorumuna tipik bir örnektir. (Resim 5)



(3)
Defibrilatörde
işlevsel yenilenme



(4)
Otopark alanını daha verimli kullanabilecek
bir otomobil için konsept/teknoloji arayı



(5)
Olivetti Valentine
daktilo makinesi



(6)
Samsung'un bu televizyonunun çocukların
icinde hazırlanan bir model olarak algılanmasında
renk, egriler, açısal eğimler vb. detayların
biçimsel anımların rol oynuyor.

Tasarımcı, 1968'deki kültürel değişimi, karşı kültür olusunu ve gençliğin yeni yaşam biçimini etrafında yapılanmasını bir tasarım dili haline getirmiştir ve özgün bir kullanıcı/kullanım/ürün örüntüsü yaratmıştır. Valentine, yalnızca bir daktilo değil, o günlerdeki yeni özgür gençliğin kültürel bir sembolü haline dönüşmüş bir üründür.

Her toplumun zengin bir biçim dili, dağarcığı vardır. Belli biçimler, belli renkler, belli örüntüler, belli anımlarla eş tutulur. Ve bu anımlar dağarcığı toplumsal ortamın dinamik (değişken) karakterine koştur biçimde dinamik nitelikler sergiler. Biçimler her an farklı anımlara yol açabilir. Tasarımcı işte bu dinamik biçimlerin yorumlayıcısı olarak anımsal göndermeleri biçimsel dile oturtur. Pratiklikten öte, sosyo-kültürel değerlerin giderek öncelik kazandığı günümüzde, tasarımcı, yaratığı "biçimle" ürüne bir kişilik ve anlam kazandırır. Örneğin, bir televizyonun lüks ya da çocuklu olarak, bir otomobilin sportif ya da evcil olarak anımlanırmaları, tasarımcının sosyal dinamikteki biçimsel anımlara doğru göndermeler yapması ile olasıdır. (Şekil 6)

Tasarımcı, kültürel dinamiğin değişen anımsal yapılarının biçimsel yorumlarını yapmak yerine, oluşturduğu ürün ile yepyeni anımlar yaratarak dinamiğin özgün bir katkı öğesi de olabilir. Sony tasarımcıları tarafından 1972'de tasarlanmış olan Captain 55 model radyo 1970'lerde toplumsal biçim dağarına

yeni bir biçim ve yeni bir anlam eklemiştir. Bu army-look olarak adlandırılan bir akımın, dolayı ile bir anımlının oluşmasına yol açmıştır ve bu biçimsel gönderme paralelinde bir çok başka ürün belli bir süre pazar payı elde etmiştir.

Sonuç olarak, günümüzde "Niçin tasarım" sorusunun cevabı ise "Getirdiği katma değer, bu katma değerin sağladığı rekabet avantajıdır."

Doç.Dr. Mehmet Asatekin
ODTÜ Biltir Endüstriyel
Tasarım - Üretim Birimi Üyesi

Üç kitabı, FARKLI BAKIŞLAR

Lütfü Tinç

Sivil toplum kavramını ve buna bağlı olarak, sivil toplum kuruluşlarını (STK) 1980'lerin sonlarından beri tartışıyoruz.

Aşında sivil toplum - devlet ilişkisi teması, Batı'da, siyaset tartışmalarının gündemine 1980 sonrasında girdi.

Bu zamanlamamın da açık bir anlamı var; Batılar, bu sivil toplum kategorisini çok fazla kullanmaz olmuşlardı. Zaten bu kavram, kendi toplumlarının işleyişinin bir diğer adıydı. Ama Merkezi Avrupa ve Doğu Avrupa devreye girmeye başladığında, işler değişti. Bu bölge insanların, kendi otoriter rejimlerine karşı geliştirdikleri aydın hareketleri, "sivil toplum" ve "sivil toplum kuruluşları" gibi kavramları, düşünce pazarına yeniden soktu.

Sivil toplum kavramı, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla, hem bu ülkelerde hem de Ortadoğu'ya sarkan bir coğrafyada, "yokluğu" dolayısıyla, sık sık gündeme gelir oldu.

İşte Doç. Dr. Aydin Uğur, "Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumları"nın üçüncüsünde yer alan bir makalesinde aşağı yukarı, bu düşünceleri dile getiriyordu.

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın Mart 1998'de yayılmış olduğu "İş Sempozyum / Sivil Toplum Kuruluşları" adlı kitapta, Aralık 94, Haziran 95 ve Aralık 95'te İstanbul'da gerçekleştirilen üç sempozyumun bildiri ve sunuş metinleri ile tartışma özetleri yer almıştır.

Kitabı yeniden karıştırırken şunu fark ettim ki, biz sivil toplum örgütlerine ya da daha yaygın bir kullanım biçimyle, STK'lara (Sivil Toplum Kuruluşları - ne dense, 'örgüt' lafi, pek sevilmıyor) ilişkin kimi konuları daha yollarca tartışacağız!

Örneğin Tarhan Erdem'in, 1994 Aralık ayında

sempozyumun ilk oturumunda dile getirdiği iki nokta, değil 2004'te, çok daha sonraları bile gündeme getirilecek.

Bunlardan biri, Türkiye'de 60 bin sivil toplum örgütü bulunduğu. Evet, yanlış okumadınız, tam 60 bin örgüt! Ülkemiz bu rakamla, bir sivil toplum örgütleri cenneti sayılabilir değil mi!..

Ama yine Tarhan Erdem'in altını çizdiği gibi, bu 60 binin 40 bini, 'güzelleştirme ve kalkındırma' dernekleriyle 'camı yaptırma' dernekleri.

Burada, Tarhan Erdem'in altını çizmek istediği nokta, çok net: Bu rakamlar böyle ise, çeşitlilik azalıyor demektir. Erdem, "Gayet tabii camı yapurma Derneği de olacaktır, (...) her şey olmalıdır; zaten problemimiz orada," diyor.

Evet, sivil toplum kuruluşları alanında 'temel bir problem' var gerçekten de! Türkiye'de dernekler izne tabidir. Kanunen değil; ama devlet memurlarının iznine tabidirler. Çünkü kuruluş saflarının önünde, yönetmeliklerle sınırlanmıştır.

Yine aynı konuşmasında Tarhan Erdem, siyasi partilerin de dernekler konusundaki tavınızı sorguluyor ve oligarşik bir bünyeye sahip olan, "demokratik olmadıkları" bilinen siyasi partilerimizin, bu derneklerin kurulmasının yasaklanmasına, sınırlanmasına taraftar olduklarını dile getiriyor.

Oysa artık bütün dünya kabul ediyor ki, sivil toplum kuruluşlarının varlığı, yaygınlığı, siyasi yaşama zenginlik getirir; siyasi partileri 'zorlar' ve geliştirir.

Tarhan Erdem, "bütün bunların hiçbiri olmadığı için, siyasi partiler de güdüklüyor," diyor: "Dolayısıyla toplum hayatı, gerek siyasal hayat gerek toplumsal kuruluşların çalışmaları bakımından, sevkalade fakir,

renksiz kalmaya mahkum oluyor."

Kitapta yer alan diğer sempozyumların tartışma bölümünden metinlerinde ya da sempozyumlara sunulan bildiriler arasında, çok ilginç düşünceler, parlak tespitler var. Ama biz, bu yazı çerçevesinde, "çok temel" gördüğümüz bazı bakış açılarını sergilemekle yetinmek istiyoruz.

Çünkü size, yine sivil toplum kuruluşlarına ilişkin başka iki kitapdan daha bahsetmek istiyorum.

Bunlardan biri, yine Tarih Vakfı'nın yayımladığı "Tanzimattan Günümüze, İstanbul'da STK'lar" adlı çalışma.

Prof. Dr. Ahmet N. Yücekök, Prof. Dr. İlter Turan ve Dr. Mehmet Ö. Alkan'in bu araştırması, İstanbul ile sınırlı. Ama araştırma boyunca, bu sivil toplum kuruluşlarının gelişme süreçleri, ülkenin genel tarihi içinde ele alındığından, kitap aslında, bütün Türkiye için de bir rehber.

Ayrıca bu çalışmanın bir başka özelliği de, "Redefining the Public Space of Muslim Societies: The Associational Life of Cities" başlığı ile gerçekleştirilen uluslararası bir projenin İstanbul ayağını oluşturmasıdır. Proje, İstanbul dışında Amman, Beyrut, Cakarta, Kasablanka kentlerini ele almaktadır...

Konuya ilgili bir başka kitap da İletişim Yayınları'nın "Araştırma - İnceleme Dizisi" arasında yayımlanan "Ortadoğu'da Sivil Toplumun Sorunları" adlı yapıttır.

Kitabın derleyicilerinden Ferhad İbrahim, Berlin Özgür Üniversitesi'nin Siyasal Bilimler Dalı'nda öğretim üyesi; Heidi Wedel ise aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Ferhad İbrahim'in çalışma alanları,



uluslararası politika ile 'politika ve din' konuları. Heidi Wedel de Türkiye'nin siyasal sosyolojisi ve demokratikleşme sorunlarıyla ilgileniyor.

Bu iki akademisyenin ortak çabalarıyla derlenen ve Erol Özbek'in titiz Türkçesiyle 1997'de dilimize kazandırılan kitap, şu sıralar ikinci baskısını yaptı.

Kitabın her iki derleyicisi de, Berlin Özgür Üniversitesi'nin Siyasal Bilimler Dalı Ortadoğu Bürosu'ndaki bir araştırma grubu içinde çalışırlar. Grup, seçilmiş ülkelerdeki sivil toplum tartışmalarını izlemiştir, siyasi süreçleri incelemiştir.

Kitapta, bu araştırmaların bazı sonuçları sunuluyor. Kitapta yer alan yedi adet makalenin yazarları, demokratikleşmenin uzun vadede ancak ve ancak, devlete karşı ağırlıklı bir sivil toplumun oluşması halinde başarılı olabileceği inandıklarından, hem halihazırda dönüşüm süreçlerini hem de bölgedeki gelişmeleri, birlikte izliyorlar.

Kitaptaki yedi makaleden biri de Gülistan Gürbey'in "Türkiye'de Bir Sivil Toplum Oluşumunun Önündeki Siyasi ve Hukuki Engeller" adımı taşıyan çalışması.

Gürbey bu makalesinde, Türkiye'de siyasi sistem dışında bir sivil toplumun oluşmasını zorlaştıran etkenleri inceliyor.

Kitapdaki diğer makalelerin inceleme alanları, Mısır, Irak, İran ve Filistin.

Satır satır okunmasa da, her üç kitabı da yan yana koyup taradığınızda, hem uluslararası anlamda hem de Ortadoğu ülkeler bağlamında, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları alanının son on yılina, kuşbakışı bir gezi düzenlemiş oluyorsunuz.

Geleceği arayan kent

"Eğer St.Petersburg imparatorluk Rusyasi'nın taçı ise Moskova kalbidir" derler. Çarlık Rusyası'nda St.Petersburg ile Moskova arasında gidip gelen başkent ünvanı, tarihin ve çarların bir cilvesi somucu bu kentte kalmıştır. Moskova'ya ayak basar basınaz Rus tarihinin en acımasız yanları ile imparatorluğun görkemi karşılık sizi. Rusya'nın hiçbir kentinde tarih, bu denli içice geçmemiştir; çarlık Rusyası, Sovyetler Birliği geçmişi ile kentin tüm dokusunda kendini hissettirirken, kapitalist bir gelecek içinde yok olmamak için direnirler. Moskova, geçmişle geleceği birlikte yaşamak için biçilmiş kaftandır.

Moskova'yı ziyaret eden yabancılarla Moskovalılar hep

farklı rotalar çizer. Geniş, devasa bulvarlardan geçenken siz gözlerinizi herbiri tarih olan binalardan alamazken, Moskovalılar daha çok Harrod's ya da Macy's gibi dünya markalarının satıldığı vitrinleri seyretmeyi tercih ederler. Ama hangi dönemi özlüyor olsalar da ziyaret etmeniz için hepsi önceliği tek bir mekana tanır: Kızıl Meydan yanı Kremlin Meydanı.

Yüksek duvarlı görkemli yapı ve hemen yanında bir "lego"yu andıran katedral, bu devasa ülkenin minik bir profili gibidir; her dönem güçlü iktidar ve ortodoks dinine bağlılık, Kremlin'in meydana bakan yüzünün hemen altında ise hala tartışmalara konu olan Lenin'in mozolesi vardı.

Son aylarda ziyaretçilere kapalı olan mozolenin geleceği konusunda teyattür de çoktur. Bolşevik liderin cesedinin artık bozulmaya yüz tuttuğu, bu yüzden ziyarete açılmadığı en geçerli olandır. Eski sistemi hatırlatan unsurları ziyaretçilere kapatmak da geçerli dedikodulardan biridir Moskova'da.

Kremlin'in içine girmeye kararlısanız, sabahın erken saatlerinde kuyruğa girmeniz ve saatlerce beklemeyi göze almanız gereklidir. O kalın duvarların arkında neler mi vardır? Çarlık mimarisinin gerçekten nadide parçalarının bulunduğu bu geniş binada her çarın ama özellikle Büyük İvan'ın yaptırdığı katedraller, çan kuleleri, silah depoları ilgi çeker. Ama kimseňin görmeden edemeyeceği Kremlin Sarayı'nın "devlet salonu"dur. 1961'de tamamlanan bu salon, 6 bin koltuğu ile Komünist Parti kongrelerine sahne olan yerdi. Artık salonun baş köşesinde yer alan Lenin rölyefinin yerinde yeller eserken, 6 bin sandalyeyi ise parti üyeleri yerine Kremlin Bale topluluğunu izlemeye gelenler dolduruyor.

Hala tarihî diyorsanız, Sovyetler'den kalan yapıları da görmenz gerekir. Kentin farklı yerlerine serpiştirilmiş ve Alman savaş esirlerine inşa ettirilmiş olan "Stalin'in Barokları" gerçekten bulutları deler. Bir de Lubyanka'daki KGB binası. Bir zamanlar yakın çevresinde kimseňin dolaşmaya dahi cesaret edemediği bu korku abidesi aynı görevini devam ettirmekle birlikte, artık en çok merak edilen yerlerin başında geliyor; ama yine siz fotoğraf filan çekmeye kalkmayın, görmekle yetin.

Tabii ki Moskova metrosu. Moskova metrosunu görmenz için de iki neden olabilir. Birincisi, taksi fiyatları. Moskova'da yabancı olduğumuzu anlaşırsa taksi şoförlerinin gözü cüzdanınızdaki dolarlara yönelir. Yolun kenarında durur, elinizi kaldırırsınız ve duran aracın şoförüne gitceğiniz adresi gösterirsiniz. Tabii ki dil biliyorsanız. Dil bilmemenin bir başka sakıncası da en kolay ulaşım olan metroda kendini gösterir; kırıl alfabetesini bilmeyorsanız kendinizi şehrin başka bir noktasında bulabilirsiniz.

Ikinci nedene gelince, Moskova metrosu dünyanın en görkemli yeralı şehirlerinden biridir. Uzunluğu, derinliği, istasyonlardaki her biri sanat eseri olan olan duvar resimleri ile şehrin nabzı orada atar; hele dondurucu kış günlerinde sadece taşıma değil, Moskovalların isimnak için sığındıkları yerdir metro. Merak eder metroya girerseniz istasyon girişlerindeki kalabalıklar sizi ürkütmüşin.

Onların çoğu, metroları buluşma yeri seçen Moskova'lı gençlerdir. Gençler için en ucuz eğlence yerleridir bu aydınlatmalı dehlizler. Ellerindeki içkilerle saatlerce sohbet ederler. Dolaşırken üşüyenlere tavsiye edilir. Moskova kişini yaşayan bir kişi, Rusların niçin vatkaya bu kadar düşkün olduğunu daha iyi anlayabilir. Votka Moskova'da insana yeniden hayat verir; sandesi, biberli, limonlusu... Ama Moskova'ya özgü, biraz Rus olan bir kafe arayacak olursanız hayal kırıklığına uğrarsınız.

Rus mutfağı aramazsanız Moskova'da yiyecek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Lezzetli bir yemek için ünlü Arbat sokağında Türkler'in işlettigi, ama Türk mutfağı olmayan bir restoran bir öğle yemeği için bıçılmış kaftandır. Çünkü eski Arbat sokağına uğramadan Moskova'dan ayrılamazsınız. Sağlı, sollu turistik ve antika eşya mağazalarının konuştıldığı, sokak ressamları ve çalgıcılarının "sanat icra ettiği" bu sokak, bir dönem Rus bohemlerin mekanıdır. Paris Monmartre'ni hatırlatır. En uçuk matruşkalari ya da turistlerin en çok rağbet ettikleri Sovyet ordu üniformaları, Lenin bayraklarını burada bulabilirsiniz. Eskiden tek olan Arbat Sokağı'nın sayısı ikiyeçıkmuştur. Ikinci Arbat ise, Moskova'nın "yeni" yüzünü yansıtır; gece klüpleri, casinolar, lüks mağazalar. Siz yine birincisini tercih edin.

Ve kentin romantik mekanları: Meydanlar ve parklar. Rus edebiyatına meraklı olanlar ya da en azından bir klasigi okumuş olanlar, bembeяз karlarla süslennmiş, simetrik ağaclarдан oluşan ve gözalabildigine uzanan parkları hatırlarlar. O parklarda, kimbilir neyi düşünün yaşı bir Moskova, köpeğini gezdiren bir yeni yetme, ya da irkının tüm güzelliğini taşıyan bir Moskova kiza rastlayabilir, kitaplardaki ilham kaynaklarından birini daha iyi anlayabilirsiniz. Yazarlarına kadirşinasılık gösteren Ruslar, bu meydan ve parklara aynı ikişilerin heykellerini de dikmişlerdir.

Ama onlar arasında tabii ki en yalnız Marks'tır. O'nun büstü, artık pek dikkat çekmezken tam karşısında bulunan ünlü Bolşoy Balesi binası yine dolar taşar. Yıllar geçse de biletlerinin karaborsada bile zor bulunduğu Bolşoy Bale Topluğu Moskova'nın olmazsa olmaz uğrak yerlerinden. Hem geçmiş hem de geleceği temsil eder: Moskova ve Moskovallar gibi...



Mete Çubukçu
Gazeteci



CAD/CAM Üretimde Otomasyon Fuarı

4-7
Mayıs
2000
Expo Center Ostim
Ankara

2000

O.D.F. FUARCILIK A.Ş.
Cevat Dündar Cad. No: 70
Ostim - 06730 ANKARA
tel: +90 312 385 8300 - 01
fax: +90 312 385 8188

ODTÜ-BİLTİR MERKEZİ

DETO-CAD/CAM/ROBOTICS CENTER

Otta Doğu Teknik Üniversitesi

İğdır Bulvarı 06531 Ankara, Türkiye

tel: +90 312 210 1276 fax: +90 312 210 1275

biltir@metu.edu.tr www.biltir.metu.edu.tr

Satış Promosyonu

Bir şişe likörden otomobile

Ayşe Eyüboğlu

Geçliğimiz günlerde Radikal gazetesinde 1936 yılında Yenice sigarasının yaptığı bir promosyon yayınladı. Ülkemizde promosyonun ilk örneklerinden biri. Satışlarını artırmak isteyen Yenice sigarası, sigara paketlerinden çıkan kura numaralarına büyük ikramiye olarak 1936 model Fordor Touring otomobil vermiş. Diğer hediyyeler; radyo, çatal kaşık takımı, Revue saat, şarap ve likör takımı...

Bugünkü promosyonlardan pek farklı gözükmüyorsa da önemli bir fark var. O tarihte daha Milli Piyango İdaresi kurulmamıştı. Milli Piyango İdaresi'nin kuruluşu 1939, bugünkü görevlerinin tanımlanması ise 1988 tarihinde çıkarılan kanun hükmündeki kararname ile oldu. Dolayısıyla Yenice sigaraları, Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan bu çekilişi düzenledi. Muhtemelen bu çekilişi Yenice adına üstlenecek, başvuruları toplayıp değerlendirecek ve talihi'lilere hediyelerini teslim etme işlerini düzenleyecek bir hizmet şirketi de yoktu. Herhalde bu işler, Tekel personeline yüklenmişti.

Promosyonla, Türkiye'de öncülük eden sektörlerden biri de bankalar. Bankalar eskiden müşterileri arasında çekiliş yapar ve para ikramiyesi verirlerdi. Ayrıca çeşitli kültür hizmetleri vardı; konserler düzenler, dergiler yayınlarırdı. Bunları duyurmak için de müşterilerine postalama yaparlardı. Uzak görüşlü ve girişimci bir Yapı Kredi çalışanı, bu işlerde bir

gelecek gördü ve 1956 yılında Türkiye'nin ilk postalama şirketini kurdu. O tarihte bilgisayar yoktu ve adres depolamak ve basmak, bugünkü gibi kolay değildi.

O dönemlerde, Adrema denen adres makinaları kullanılıyordu. Adresler, metal plaketlere tek tek yazılıyor ve basılıyordu. Bugün için çok geri bir teknoloji gibi gözüke de bu makinaların günlük adres basma kapasitesi, 20-30 bin civarındaydı. Ayrıca bu makinayi almak, bugünün parasıyla 100 bin dolar civarında önemli bir yatırımdı.

1956 yılında kurulan Emek Organizasyon bugün hala postalama hizmeti veriyor. Tabii artık bilgisayarlarla.

Ne ilginçtir ki, Türkiye'de çizgi altında hizmet veren ilk şirketlerden birinin bir postalama şirketi olmasına rağmen, adres bankacılığı ve postalama tattımkar bir gelişme gösteremedi.

Sektör olarak "satış promosyonu"

ABD ve İngiltere'de satış promosyonu 20. yüzyılın son çeyreğinde en hızlı büyüyen sektörler arasında sayılıyor. Artık bir çok marka için pazarlama bütçesi içinde satış promosyonuna ayrılan pay, klasik medya reklamına ayrılan paya eşit, hatta üstünde.

Satış promosyonu eskiden olduğu gibi sadece hızlı tüketilen ambalajlı ürünlerde kullanılmıyor. Hava-

yollarından kredi kartlarına, ev tekstilinden otomotiv, ofis ürünlerinden fast food restoranlarına her sektör, ürün ya da hizmetlerini satmak için satış promosyonu tekniklerini kullanıyor.

Kamu iletişiminde de satış promosyonu tekniklerinin çok önemli bir yeri var. Örneğin, Amerika'da nüfus sayımına katılımı artırmak ya da Belçika'da trafiği rahatlatmak amacıyla bisiklet kullanımını teşvik etmek için kullanılan tekniklerin herhangi bir ticari ürün pazarlanırken kullanılanlardan çok farklı yok.

Sosyal sorumluluk kampanyalarından, üniversite öğrencilerine yönelik kampanyalara, ambalaj içi promosyonlardan, gezi promosyonlarına kadar birçok alanda uzmanlaşmış hizmet şirketleri sektörde yer alıyor. Çeşitlilik balondan, denizyatagina, kazi kazan kartından teşhir standına bin bir türlü malzemenin üretici ve tedarikçileriyle, uzmanları, danışmanları, hukukçuları, akademisyenleriyle, binlerce insana yeni iş sahaları sağlayan bu sektörden artık promosyona dayalı pazarlama (promotional marketing) adıyla söz ediliyor.

Türkiye'de de satış promosyonu çok yaygın olarak kullanılıyor, ama bir promosyona dayalı pazarlama sektöründen söz etmek zor. Henüz bu alanda büyük bir kavram kargasası yaşamıyor, uzmanlaşma yok. Reklam ve halkla ilişkiler dışında çizgi altı bütün işler doğrudan pazarlama olarak adlandırılıyor. Satış promosyonu terimi, son birkaç yılda daha fazla kullanılmaya başlandı. Şirketler, artık anahtar teslim satış promosyonu kampanyası talep ediyorlar, öneri bekliyorlar. Ancak bu talebe cevap verecek niteliklere sa-

hip, uzmanlaşmış satış promosyonu ajansı sayısı son derece sınırlı. Kimi reklam ve halkla ilişkiler şirketi, bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu çift yönlü bir süreç; halkla ilişkiler ve reklam şirketleri için bu gibi işler ek bir kazanç kapısı, iş yabancıya gitmesin diye üstleniyorlar. Bazen de tam tersi oluyor, reklam ajansı istemesse de müsterisi çok fazla değişik şirketle çalışmamak için reklam ajansını sorumlu tutuyor.

Türkiye'de satış promosyonuna yapılan harcamalar, Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi reklam harcamalarının üstüne çıktı mı bilinmiyor. Çünkü Türkiye'de bu konuda bir istatistik yok. Ama satış promosyonu Türkiye'de de çok hızlı gelişiyor.

Bu gelişmeye ayak uydurabilmek için konuya ilgili herkesin üstüne düşen işler var. Öncelikle, hizmet kalitesinin yükseltilmesi gereklidir. Yeterli uzmanlaşma ve tecrübe olmadığı için çoğu zaman şirketler aldığı hizmetten tatmin olmuyor. Eğitimli personel ihtiyacı çok fazla.

Ayrıca, iş tanımları yapılmalı, bunlarla ilgili taban fiyatlar belirlenmelii, etik kurallar oluşturulmalı ve bu kurallara uyulması sağlanmalıdır. Tüketiciler hakları korunmalıdır.

Sektörün itibarının yükseltilmesi gereklidir. Satış promosyonu işleri bir angarya gibi değil, reklam ve halkla ilişkiler gibi uğraşlı masi zevkli bir alan haline gelmeli, insanlar bu işte çalışmaya heveslenmeli. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemler kolaylaştırılmalıdır.

Bütün bunların yapılabilmesi için herşeyden önce sektörle ilgili tarafların biraraya gelerek konuşmaya başlaması gerekiyor.

Ayşe Eyüboğlu
Trio Araştırma ve Tanıtım Hizmetleri



Promosyonlu Yenice Sigarası

1936 yılında Yenice sigarası, satışlarını artırmak için promosyon düzenlendi. Sigara paketleri içinden çıkan kura numaralarına, büyük ikramiye olarak 1936 model Ford Touring otomobil isabet etti. Çekilişe katılanlar, radyo, çatal kaşık takımı, Revue saat, likör takımı kazandılar.

meli, etik kurallar oluşturulmalı ve bu kurallara uyulması sağlanmalıdır. Tüketiciler hakları korunmalıdır.

Sektörün itibarının yükseltilmesi gereklidir. Satış promosyonu işleri bir angarya gibi değil, reklam ve halkla ilişkiler gibi uğraşlı masi zevkli bir alan haline gelmeli, insanlar bu işte çalışmaya heveslenmeli. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemler kolaylaştırılmalıdır.

Bütün bunların yapılabilmesi için herşeyden önce sektörle ilgili tarafların biraraya gelerek konuşmaya başlaması gerekiyor.

Harcadıkça
PARA
kazanan
ilk Türk ailesi!



Harcadıkça
PARA
kazandıran
Türkiye'nin ilk ve tek
kredi kartı!

BONUS CARD dünyanın her yerinde para kazandırır.
• Üye mağazalarda daha da çok para kazandırır. • Bu para kartınıza
anında yazılır. • Harcadıkça çoğalır, kartınızda bükür. • Ne kadar
para biriktigini BONUS CARD akında tutar. • Üye mağaza kasaları
da bu miktarı size söyle. • Biriken paranızı istediğiniz zaman
harcayabilir, üye mağazalarından her an istediğiniz gibi alışverişinizi
• Ayrıca üye mağazalarda taksit imkanı da sunulur.
• Taksitli alışverişleriniz de size para kazandırır.

BONUS CARD istek formunuzu, Garanti Bankası şubelerinden
veya BONUS CARD'a üye mağazalarından elbilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: **Alo BONUS 444 0 334** (arayabilir veya
www.bonus.com.tr adresini kullanabilirsiniz)



GARANTİ

BONUS CARD

